

Het Woord voor Vandaag – week 10

Maandag 2 maart

‘Bevrijd mij van al mijn zonden, bespaar mij de hoon van dwazen’ (Ps. 39:9)(NBV21).

De keerzijde van immoraliteit.

Nadat koning David zich aan Batsjeba vergrepen had, kwam hij er uiteindelijk rond voor uit en beledigd zijn zonde aan de profeet Natan. ‘Toen zei Natan: ‘De Heer vergeeft u die zonde, u zult niet sterven’ (2 Sam. 12:13). Maar Natan voegde er wel aan toe dat hij de Heer diep gekrenkt had. Later zou David in de Psalmen schrijven: ‘Bevrijd mij van al mijn zonden, bespaar mij de hoon van dwazen.’ Laten we even stilstaan bij de keerzijde van immoreel gedrag wanneer deze aan het licht komt: 1) Een partner ervaart schaamte, afwijzing, verraad en hartzeer. Geen enkele hoeveelheid berouw of excuses kan de klap verzachten. Wantrouwen vervangt vertrouwen. 2) De onschuld en het vertrouwen van kinderen krijgen een verwoestende klap. Hun gezonde kijk op het leven kan soms ernstig beschadigd raken. 3) Het verdriet dat ouders, familie en vrienden ervaren, is onbeschrijfelijk. En er kan kunnen schaamtegevoelens zijn om andere christenen onder ogen te komen, vooral degenen die de overtreder openlijk hebben gewaardeerd, gerespecteerd en vertrouwd. 4) De val kan door anderen worden gezien als een vrijbrief voor hen om hetzelfde te doen. 5) Innerlijke vrede kan soms ver te zoeken zijn. 6) Vertrouwen in God kan verloren gaan. 7) Vijanden zullen nog meer reden hebben om te spotten en te honen, en de zaak die de overtreder vertegenwoordigt kan schade lijden. Wat een hoge prijs om te betalen. Wat is het antwoord? Laat je vullen en blijf gevuld met de heilige Geest. Dit is waarom: ‘De vrucht van de Geest is... zelfbeheersing’ (Gal. 5:22-23).

Dinsdag 3 maart

‘Dit is een veel te zware taak voor je, je kunt die niet alleen aan’ (Ex. 18:18)(NBV21).

Leer delegeren.

In Exodus lezen we: ‘Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat stonden de mensen om hem heen. Toen zijn schoonvader zag wat Mozes allemaal voor het volk moest doen, vroeg hij: Waarom doe je dit zo?... Het is niet verstandig wat je doet... je zult er nog onder bezwijken, en de mensen die bij je komen ook. Dit is een veel te zware taak voor je, je kunt die niet alleen aan’ (v. 13, 17-18). Op de achterkant van een vrachtwagencombinatie heb je vast wel eens een bordje gezien waarop de maximale belasting vermeld staat. Langs de weg staan weegstations om te controleren of deze vrachtwagens niet te zwaar belast zijn. Als een vrachtwagencombinatie met een enorme motor al een maximale belasting heeft, dan is het logisch dat wij die ook hebben. Mozes had zijn maximale belasting overschreden. Een snelle hap tussendoor, in het kamp heen en weer rennen tussen alle Israëlieten, vergaderingen plannen, deadlines halen en iedereen ontvangen die vragen had, het was gewoon te veel. Hij ging er innerlijk aan kapot. Hij had twee opties: instorten of de last delen. Mozes' schoonvader, Jethro, zei hem dat hij moest evalueren wat alleen hij kon doen en de rest moest delegeren. Wanneer je voor een taak staat die te groot lijkt om alleen aan te kunnen, besef dan dat God je zegt: ‘Probeer het niet op eigen houtje te doen.’ Maar Jethro zei niet tegen Mozes dat hij het werk moest laten liggen en het zomaar aan iemand anders moest overlaten. Dat is vragen om problemen. Om succesvol te delegeren, moet je drie dingen doen: 1) De juiste mensen vinden. 2) Ze de juiste taak geven. 3) Erop vertrouwen dat ze het goed doen en je niet met elk detail bemoeien. Dus de boodschap van vandaag is: doe wat alleen jij kunt, deleger de rest aan anderen en vertrouw op God dat het gaat lukken!

Woensdag 4 maart

'Hij [Saul] gaf hem [David] zijn eigen uitrusting...' (1 Sam. 17:38)(NBV21).

Gebruik wat God je gegeven heeft.

In 1 Samuel 17 lezen we: 'Hij gaf hem zijn eigen uitrusting... 'Ik kan hier niet mee lopen, zei hij tegen Saul, ik ben dat niet gewend.' En hij deed de uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok, zocht vijf gladde stenen uit de rivierbedding... zijn slinger in de hand. Toen liep hij op de Filistijn af' (v. 38-40). David moest een keuze maken; een keuze die zijn lot zou bepalen. Hij kon de strijd aangaan als Saul - Sauls wapenrusting dragen, Sauls zwaard hanteren en Sauls schild vasthouden. Of hij kon de strijd aangaan als David - een herder met een slinger. David koos ervoor om Sauls wapenrusting niet te dragen en Sauls zwaard niet te hanteren, om één hele goede reden: hij was Saul niet. David besloot zichzelf te zijn - de David die God geroepen, gezalfd en toegerust had voor de taak. Er komt een tijd in ieders leven waarop we dapper genoeg moeten zijn om Sauls wapenrusting af te leggen. En daarvoor is een zeer bijzondere vorm van moed nodig: de moed om onszelf te zijn. We beginnen allemaal als de authentieke versie van onszelf, maar eindigen te vaak als imitators van iemand anders. In plaats van ons eigen uniek zijn en dat van anderen te eren, laten we ons er te vaak door intimideren. We geven onze uniciteit op omdat we erbij willen horen. In een van zijn bekendste essays ('Zelfredzaamheid') schreef Ralph Waldo Emerson: 'Er komt een moment in het leven van elke man waarop hij tot de overtuiging komt dat afgunst domheid is; dat imitatie zelfmoord is. Hij moet zichzelf accepteren, in goede en in slechte tijden.' Dat is wat David deed, en God gaf hem een grote overwinning. En dat is wat God ook van jou vraagt.

Donderdag 5 maart

'David nam het hoofd van de Filistijn mee om het naar Jeruzalem te brengen; de wapens die hij hem had afgenomen legde hij in zijn tent' (1 Sam. 17:54)(NBV21).

Heilige herinneringen.

Elke keer dat David de wapenrusting van Goliath in zijn tent zag hangen, was het een heilige herinnering aan Gods trouw aan hem en aan Gods macht die hem ter beschikking stond. Het woord 'herinneren' komt bijna 250 keer voor in de Bijbel. En daar is een reden voor. We hebben de neiging om te onthouden wat we zouden moeten vergeten en te vergeten wat we zouden moeten onthouden. Daarom zegt God ons steeds weer dat we altaren moeten bouwen of gedenktekens moeten maken. Jakob bouwde een altaar in Betel, waar God hem een levensveranderende droom gaf (zie Gen. 28:18-22). De Israëlieten namen twaalf stenen uit de rivier de Jordaan en gebruikten die om een wonderaltaar te bouwen in Gilgal, als herinnering aan de wonderbaarlijke wijze waarop God de wateren voor hen had gescheiden (zie Joz. 4:20-24). Samuel bouwde een overwinningsaltaar in Mispa, genaamd 'Eben-Haëzer', nadat God zijn gebed had verhoord en de krachten van de natuur had ingezet om de Filistijnen op bovennatuurlijke wijze te verslaan (zie 1 Sam. 7:12). Zonder heilige herinneringen zouden we de geestelijke lessen die we onderweg hebben geleerd, kunnen vergeten. De Bijbel vermeldt het letterlijke gewicht van Goliath's wapenrusting: 56 kilo en zo'n 400 gram. Telkens als David zijn tent afbrak en ergens anders opsloeg, nam hij zijn wapenrusting mee. Waarom? Omdat het hem dagelijks herinnerde aan Gods trouw én hem zelfvertrouwen gaf. Wat de toekomst ook zou brengen, David wist dat hij het met Gods hulp aankon. Hieruit zijn twee lessen te trekken: ten eerste, als God het voor David heeft gedaan, kan Hij het ook voor jou doen; ten tweede, als God het eerder heeft gedaan, kan Hij het opnieuw doen.

Vrijdag 6 maart

‘Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke’ (Jak. 2:10)(NBV21).

Vertrouw alleen op Christus!

Paulus schrijft: ‘Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God’ (Efez. 2:8). Waarom zei Paulus dat we alleen door genade gered worden? Omdat proberen redding te verkrijgen door de wet te houden, gedoemd is te mislukken. ‘Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke.’ Een onmogelijke maatstaf? Je hebt gelijk! De wet is als een röntgenapparaat; het kan onthullen wat er onder de oppervlakte zit en het probleem identificeren, maar het kan het niet oplossen. De wet is ook als een spiegel. Het kan je vertellen dat je make-up moet opdoen, dat je je moet scheren of je haar moet kammen, maar het kan deze dingen niet voor jou doen. Met andere woorden, de wet kan je je probleem laten zien, maar kan het niet oplossen. Maar wat de wet niet kon, deed Christus aan het kruis (zie Rom. 8:3). Toen Jezus zei: ‘Het is volbracht’ (Joh. 19:30), werden al je zonden, van de wieg tot het graf, verzoend. En wanneer je je vertrouwen stelt in Hem ben je gered voor altijd en eeuwig. Sommige mensen onderkennen wel dat je door genade, door je vertrouwen in Christus te stellen, in het reine *komt* met God. Maar zij geloven dat je je redding *behoudt* door nauwgezet de wet na te leven. Het probleem is dat je zelfs op je beste dag niet aan alle eisen van een volmaakte God kunt voldoen. Een Engelse lieddichter schreef: ‘Eenvoudig vertrouwen, dag aan dag, Hem vertrouwen wat er ook gebeuren mag, vertrouwen op Jezus, dat is waar het om gaat!’

Zaterdag 7 maart

‘Let er dus goed op welk weg u bewandelt... Gebruik uw dagen goed...’ (Efez. 5:15-16)(NBV21).

Leef bewust, met een doel voor ogen.

Als je nu verstandige beslissingen neemt, heb je meer kans op een betere toekomst. Als je nu je tijd verspilt, kan het je gaan spijten. Daarom moet je het juiste doen wanneer je de kans hebt om het te doen. Paulus schreef: ‘Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe...’ (Efez. 3:20). God is bij machte om grote dingen te doen als zijn kracht door jou heen werkt. Het gaat er dus niet alleen om dat God dingen *voor* jou doet; Hij wil ook dingen *door jou heen* doen. Zit niet langer afwachtend te hopen dat je leven verandert, maar kom in actie! Bid en bestudeer Gods Woord. En als Hij tot je hart spreekt, zet dan een stap in geloof en doe wat Hij je ingeeft. God heeft je geschapen om bewust te leven, met een doel voor ogen! Hij heeft je niet alleen geroepen om druk bezig te zijn, maar ook om goede vruchten voort te brengen (zie Joh. 15:16). Je gaat al gauw op in de drukte van alledag. Maar het is ook goed om de tijd te nemen om eens te kijken hoé je je tijd besteedt! Denk voor het slapengaan na over de dingen die je dag hebben gevuld: welke daarvan vervulden Gods plan en doel en welke waren een afleiding? Vraag God om je te laten zien wat er eventueel zou moeten veranderen en hoe je betere keuzes kunt maken die in lijn zijn met zijn wijsheid. Vertrouw dan op Hem voor de kracht die je nodig hebt om die veranderingen door te voeren. Als je dat doet, zul je meer vrede ervaren en je vervuld en enthousiast voelen over hoe God in je leven werkt.

Het Woord voor Vandaag – week 10

Zondag 8 maart

'U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden' (Joh. 8:32)(NBV21).

Druk op de save-toets.

Als je een computer gebruikt, weet je wat de save-toets is. Om een gemaakt document op te slaan, druk je gewoon op de sneltoets om op te slaan. De woorden op het scherm worden opgeslagen in de computer. Zolang de woorden alleen op het scherm staan, zijn ze kwetsbaar voor de nukkige cursor. Die cursor doet zijn naam eer aan. In het Engels betekent 'curse' namelijk verwensen. We verwensen het kleine monstertje als het ons harde werk verslindt. Maar zodra we het opslaan, is het veilig. Vraag: druk jij op de save-toets bij de Bijbel? Je slaat de waarheid op wanneer je bewust toestaat dat wat je hebt gelezen of gehoord deel gaat uitmaken van wie je bent. Jezus zei: 'U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.' Als je de waarheid kent (opslaat), bevrijdt de waarheid je van schuldgevoelens, angst, trots, woede, enzovoort. De opgeslagen waarheid heeft een vormende, herstructureerende invloed op je hart. Pas wanneer je de waarheid van de Schrift als gezaghebbend in je leven toelaat, zul je bewijzen dat het werkt. Hoe doe je dat? Vraag eerst of God tot je hart wil spreken als je in zijn Woord duikt. Lees vervolgens met een open hart totdat een boodschap je raakt en je zult rijkelijk worden beloond. God zei tegen Jozua dat als hij dit deed, Hij zijn weg 'voorspoedig' zou laten verlopen (zie Joz. 1:8). De belofte van voorspoed kan slaan op aardse rijkdom, maar omvat ook een rijke geest, een rijk lichaam en een rijke ziel. God zegent bijvoorbeeld een leider met nieuwe vaardigheden, een werknemer met een goede nachtrust, een leraar met een extra portie geduld, een moeder met diepere genegenheid en een oudere met meer hoop. Druk dus op de save-toets!

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2026. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/*