

**Maandag 23 februari**

*‘... ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen’ (Matt. 5:24)(NBV21).*

Streef naar verzoening.

Hier denken we helaas niet vaak genoeg aan: hoe je omgaat met de mensen met wie je relaties onderhoudt, beïnvloedt je relatie met God. Jezus heeft het helder gecommuniceerd: ‘Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt (en let hier vooral op als je in de kerk dient!) en je je daar herinnert dat je broeder of zuster jou iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen’ (v. 23-24). Jezus gebiedt de overtreder, zelfs als de overtreding onopzettelijk was, om het initiatief te nemen om de relatie te helen en te herstellen. Dat vraagt om echte nederigheid. Max Lucado schrijft: ‘Je vindt het misschien moeilijk te geloven, maar niet iedereen vindt degene die voorgaat in de kerk altijd even aardig. Er zijn momenten waarop ik een misstap bega of me verspreek en daarmee het ongenoegen van een gemeentelid opwek. In de beginjaren van mijn bediening wuifde ik iemands ongenoegen weg als ik dat doorkreeg. Als hij het niet zelf aankaart, heb ik er niets mee te maken, meende ik. Maar toen las ik de woorden van Jezus... Jezus gebiedt de overtreder om zelf het initiatief te nemen. Ik vind die passage nogal onaangenaam. Toch heb ik geprobeerd die toe te passen op mijn kwetsbare vriendschappen. ‘Bob,’ vroeg ik, ‘heb ik iets gezegd waardoor je van streek bent?’ ‘Mary, er lijkt spanning tussen ons te zijn. Is alles oké?’ Zonder uitzondering leidde deze stap tot herstel. In mijn veertig jaar bediening heeft deze praktische les nog nooit zijn doel gemist. Wanneer we het Woord lezen en eraan gehoor geven, levert dat een helend elixer op.’ Dus het woord voor vandaag is: streef naar verzoening.

**Dinsdag 24 februari**

*‘Groeï in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus’ (2 Petr. 3:18)(NBV21).*

Bidden voor je kinderen.

De Bijbel zegt: ‘Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn’ (2 Tim. 3:1). We hoeven niet ver te zoeken om te zien dat deze tekst al deels in vervulling gaat momenteel. Daarom moeten we bidden voor de fysieke en geestelijke veiligheid van onze kinderen; zodat ze ‘mogen groeien in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus.’ Heather Riggelman schrijft: ‘Als jij en ik het nieuws kijken, vinden we het vaak om te huilen en om boos over te worden, en dan vragen we ons af hoe we onze kinderen kunnen beschermen. We vragen ons af of het wel veilig is om ze de deur uit te sturen. We vragen ons af of de wereld uit elkaar valt. En niets is angstaanjagender dan het besef dat we ze niet tegen het leven kunnen beschermen. Hoewel we onze kinderen niet kunnen weghouden van de wereld, kunnen we ze wel op veel betere manieren beschermen dan ze in een plastic bubbel wikkelen of ze voor de rest van hun leven in hun kamer opsluiten. We kunnen voor hen bidden om wijsheid, bescherming, vrede en kracht.’ Bedenk dat waar we ook samenkomen en bidden, Jezus in ons midden is (zie Matt. 18:19-20). Paulus zei: ‘Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden... Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen’ (Efez. 6:13, 18). Wanneer je zo bidt, zal God zijn Woord zeker nakomen. Blijf bidden voor de bescherming van je kinderen - en geef niet op, hoe het er ook voor staat met de wereld.

**Woensdag 25 februari**

*'... vergeet niet één van zijn weldaden' (Ps. 103:2)(NBV21).*

Wees tevreden.

Stel je een cartoon voor met een tekening van twee weilanden, gescheiden door een prikkeldraadhek. Beide velden zijn even groot en hebben weelderig groen gras. In elk veld staat een muilezel die zijn kop door het prikkeldraad steekt en gras eet van het veld van de ander. Hoewel elke muilezel omringd is door gras, lijkt het aangrenzende weiland aantrekkelijker - hoewel moeilijker te bereiken. Daardoor raken de koppen van de muilezels verstrikt in het hek, raken ze in paniek en balken ze als een gek omdat ze zich niet kunnen bevrijden. De cartoonist beschreef deze situatie met één onderschrift: 'ONTTEVREDENHEID'. En de les voor ons? Wanneer we ons richten op wat we niet hebben, of op wat een ander heeft, worden we blind voor de zegeningen die ons omringen. David schreef: 'Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, Hij geneest al uw kwalen, Hij redt uw leven van het graf, Hij kroont u met trouw en liefde, Hij overlaadt u met schoonheid en geluk...' (v. 2-5). Doelen stellen, grotere dingen bereiken en meer verlangen dan je hebt, kan goed zijn mits je ten eerste op de Heer vertrouwt om je te helpen het te verwezenlijken: 'Zijn weldaden weigert Hij niet aan wie oprecht hun weg gaan' (Ps. 84:12), en mits je vervolgens, terwijl God ermee bezig is, geniet van wat Hij je al gegeven hééft: 'Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoeg met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten' (Hebr. 13:5). Wees dus tevreden.

**Donderdag 26 februari**

*'... ik vraag u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen' (Rom. 12:1)(NBV21).*

Opofferend leven.

Koning Frederik Willem III van Pruisen, wiens staatskas was uitgeput door een reeks kostbare oorlogen, zag zijn land geconfronteerd met een ernstig tekort aan middelen om de wederopbouw te bewerkstelligen. Hij weigerde zich over te geven aan zijn vijanden en kon het niet aanzien zijn volk teleur te stellen. Hij vroeg de vrouwen van Pruisen om hun gouden en zilveren sieraden om ze te kunnen omsmelten en gebruiken in ruil voor de dingen die het land zo hard nodig had. Elke vrouw die haar sieraden bracht, kreeg een ijzeren 'decoratie' als symbool van de dankbaarheid van de koning. Daarop stond de tekst: 'Ik gaf goud voor ijzer, 1813.' De vrouwen waardeerden uiteindelijk hun geschenken van de koning meer dan hun vroegere juwelen! Hun decoraties waren het bewijs dat ze een offer hadden gebracht voor hun koning. Sterker nog, het werd in het begin van de negentiende eeuw in Pruisen zeer onmodieus voor vrouwen om sieraden te dragen, maar juist heel modieus om een ijzeren kruis te dragen. Hieruit is de Orde van het IJzeren Kruis ontstaan. Het christelijke leven kent twee kanten: zegen en opoffering. Paulus zei: 'Alles beschouw ik als verlies, want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus, mijn Heer' (Fil. 3:8). Jezus wond er geen doekjes om als het ging om discipelschap: 'Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen' (Matt. 16:24). Een hymnedichter schreef: 'Neem je kruis op en volg Mij,' hoor ik mijn gezegende Verlosser roepen. Hoe kan ik een minder offer brengen als Jezus alles gaf?'

**Vrijdag 27 februari**

*‘Wie op de Heer vertrouwt, weet zich veilig’ (Spr. 29:25)(NBV21).*

Vertrouw meer op de Heer dan op mensen.

Soms maken we de fout ons vertrouwen in mensen te stellen, terwijl we ons vertrouwen zouden moeten stellen in de Heer. En aangezien God niet kan falen en mensen wel, raken we uiteindelijk gekwetst en teleurgesteld. De Bijbel zegt dat koning Asa van Juda deed wat goed is in de ogen van de Heer. Toch raakte hij in paniek toen een vijandig volk hem aanviel en sloot hij een militair verbond met een andere koning. En hij deed dat met geld dat hij uit het huis van God had gehaald. Toen zijn vijand het nieuws van Asa's verbond hoorde, trok hij zich terug. Asa had de oplossing gevonden. Zijn plan was gelukt - althans, zo leek het. Toen stuurde God de profeet Chanani om koning Asa terecht te wijzen. Waarom? 'Omdat u uw vertrouwen hebt gesteld in de koning van Aram en niet in de Heer, uw God' (2 Kron. 16:7). Dit is vaak de ellende met mensen die logisch denken en zeer intelligent zijn. Hun vertrouwen is gebaseerd op hun eigen vermogen om een oplossing voor hun problemen te bedenken. Chanani wees Asa verder terecht: 'De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die Hem met heel zijn hart is toegedaan. Maar dit keer hebt u verkeerd gehandeld, en daarom zal van nu af aan oorlog uw deel zijn' (2 Kron. 16:9). Later in zijn leven, toen Asa een levensbedreigende ziekte kreeg, 'zocht hij zijn heil niet bij de Heer, maar bij genezers' (2 Kron. 16:12). Zij konden hem niet helpen, dus stierf hij. De boodschap voor vandaag is dus: schenk mensen nooit het vertrouwen dat je aan God zou moeten schenken.

**Zaterdag 28 februari**

*‘Een rijke heeft macht over armen, wie leent is de slaaf van zijn geldschieter’ (Spr. 22:7)(NBV21).*

Wees de baas over je schulden.

Een goede kredietwaardigheid bepaalt je toekomstige koopkracht. Maar wanneer je verkeerd gebruik maakt van krediet, ervaar je elke maand angst als je de envelop met de creditcardrekening uit de brievenbus haalt waarop staat dat je meer hebt uitgegeven dan je kunt veroorloven. En wat te denken van de onverwachte tegenslagen in het leven? Je auto heeft een nieuwe versnellingsbak nodig, of iets in je huis moet gerepareerd worden terwijl het niet door je verzekering wordt gedekt. De dingen die je koopt kosten je niet alleen geld; er zijn ook andere, minder tastbare kosten, zoals je gemoedsrust en je gevoel van zekerheid. Je verspeelt deze dingen wanneer je boven je stand blijft leven en in wezen geld blijft verspillen door te kiezen voor leningen met alleen rente, financiering zonder aanbetaling en andere ogenschijnlijk 'gemakkelijke' financieringsopties. Net als een jongleur houd je de bordjes in de lucht door elke maand minimale betalingen te doen. Maar uiteindelijk word je moe van de stress en gaan de bordjes vallen. Je leent geld om het hoofd boven water te houden en brengt vervolgens slapeloze nachten door met de vraag hoe je de betalingen ooit zult kunnen voldoen. Je schaamte maakt de situatie alleen maar erger, omdat je je financiële problemen verbergt en de schijn ophoudt, waardoor je jezelf afsluit van de hulp die je zo hard nodig hebt. Wat is de oplossing als je schulden hebt? 1) Onderzoek eens welke emoties je ertoe hebben aangezet om dingen te kopen die je niet kon veroorloven, om een onbenoemd gat in jezelf te vullen. 2) Leef met een budget. 'Een wijze heeft rijke schatten en kostbare olie in huis, een dwaas verkwanselt alles' (Spr. 21:20). 3) Ontwikkel een plan om van je schulden af te komen en schuldvrij te blijven!

**Zondag 1 maart**

*‘... bid voor elkaar, dan zult u genezen’ (Jak. 5:16)(NBV21).*

Genezing voor iemand van wie je houdt.

Vanwege de band die we hebben met degenen van wie we houden, voelen wij ook pijn als zij lijden. Een van de mooiste dingen die we kunnen doen, is voorbede doen voor mensen die genezing nodig hebben. God kan ons gebruiken als een instrument van genezing: ‘Bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.’ We zien dit principe door de hele Bijbel heen. Een Romeinse centurion ging naar Jezus voor de genezing van zijn dienaar, en Christus stelde hem niet teleur (zie Matt. 8:5-7). Vier mensen braken het dak van een huis af om hun zieke vriend bij Jezus te brengen, zodat hij van zijn verlamming genezen kon worden. En Jezus zei tegen hem: ‘Sta op, pak uw mat op en ga naar huis’ (zie Marc. 2:1-11). Een bezorgde vader ging naar Jezus toen zijn dochter op sterven lag. Omdat Jezus te laat was, stierf het meisje toch. Jezus liep naar haar bed en zei: ‘Meisje, ik zeg je: sta op.’ Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen... Iedereen was met stomheid geslagen’ (Marc. 5:41-42). Een van de laatste beloften die Jezus ons gaf voordat Hij deze aarde verliet, was: ‘Het geloof zal gepaard gaan met de volgende tekenen: zij die geloven ... zullen zieken weer gezond maken door hen de handen op te leggen’ (Marc. 16:17-18). Als gelovige in Christus mag je dus vrijmoedig bidden voor zieken en hen de handen op leggen en hen zien genezen, omdat de Geest van God in je woont.

*The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.*

*UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2026. All rights reserved.*

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
e-mail: [woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl](mailto:woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/](http://www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/)*