

Maandag 29 december

*‘Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen’
(Rom. 8:37)(NBV21).*

Opgevers winnen nooit, winnaars geven nooit op.

In enkele van 's werelds grootste succesverhalen vind je vaak ook hoofdstukken vol mislukking en ontmoediging. Het eerste kinderboek van Dr. Seuss werd door zeventwintig verschillende uitgevers afgewezen. De achtentwintigste uitgever verkocht zeshonderd miljoen exemplaren, en Dr. Seuss' volharding stimuleerde uiteindelijk miljoenen kinderen om te leren lezen. In hun eerste jaar verkocht Coca-Cola vaak maar negen glazen van hun drankje per dag (in die tijd werd het per glas verkocht en waren er nog geen flesjes). Maar ze hielden vol en zijn vandaag de dag de grootste frisdrankverkoper ter wereld. Henry Ford ging twee keer failliet in zijn eerste drie jaar in de auto-industrie. Maar hij hield vol en vandaag de dag is Ford het op één na grootste Amerikaanse autobedrijf en het op vier na grootste wereldwijd. In 1905 wees de Universiteit van Bern in Zwitserland een proefschrift van een student genaamd Albert Einstein af, omdat het 'irrelevant en fantasierijk' was. Was hij teleurgesteld? Natuurlijk - zou jij dat ook niet zijn? Gaf hij het op? Nee, hij bleef schrijven. En bedenk dit: als verlost kind van God heb jij een plusfactor; God staat aan jouw kant. 'God staat mij terzijde' (Ps. 56:9). Dat verandert de zaken en laat de kansen in jouw voordeel keren. Paulus schrijft: 'Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?... Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen' (Rom. 8:35, 37). Waar je ook voor komt te staan, met God aan je zijde is het altijd te vroeg om op te geven. Houd vol, want zijn genade en kracht wachten je altijd op.

Dinsdag 30 december

*‘Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht... Hij heeft mijn roep om hulp gehoord’
(Ps. 40:2)(NBV21).*

Hoe stap je uit de tredmolen?

Heb je wel eens een hamster rondjes zien rennen in een rad? De hamster kijkt door zijn glazen kooi naar buiten en ziet vrijheid, dus besluit hij de benen te nemen. (Het is de vraag of dit echt de reden is van zijn gedrag, maar het voorbeeld verduidelijkt wel een en ander.) Maar na een tijdje beseft hij dat hij nergens komt, dus rent hij harder. Hij rent tot hij uitgeput is en niet meer kan. Herken jij je hierin? Je probeert al jaren een gewoonte te doorbreken, maar vandaag zit je nog steeds op dezelfde plek, of erger. Je hebt goede voornemens gemaakt aan het begin van het nieuwe jaar om je slechte gewoontes op te geven, een beter huwelijk te hebben, aan je conditie te werken of je financiële situatie te verbeteren. Toch zit je nog steeds in dezelfde situatie. Waarom? Omdat je de verkeerde methode gebruikt! Je kunt jezelf niet veranderen. Echte vrijheid krijgt een hamster alleen als zijn baasje met zijn hand in de kooi reikt en hem eruit tilt. Hij heeft iemand nodig die groter is dan hijzelf, iemand met meer macht. David zei: 'Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht en Hij boog zich naar mij toe, Hij heeft mijn geroep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de Heer. Gelukkig de mens die vertrouwt op de Heer' (v. 2-5). De manier om uit je tredmolen te stappen en de sleur te doorbreken is door tot God te roepen, en Hij zal je bevrijden.

Woensdag 31 december – oudejaarsdag

‘Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft’ (Efez. 4:32)(NBV21).

Laat het verleden achter je.

Onderzoeken suggereren dat slechts 3 procent van de gebeurtenissen in een mensenleven echt beklijft. Dus in de loop van een gemiddeld jaar komen ongeveer zeventien ervaringen in je langetermijngeheugen terecht. De overige 97 procent verdwijnt in het zwarte gat dat het onderbewustzijn wordt genoemd. Maar die resterende 3 procent kan ons elke dag bezeren als we niet kunnen of willen vergeten. Die 3 procent kan ons gevangen van ons verleden maken. Zelfs als we onze zonden hebben beleden, voelen we ons vaak nog steeds veroordeeld. En dat gevoel van veroordeling ondermijnt het feit dat God vóór ons is (zie Ps. 56:9). We blijven onszelf afstraffen. We blijven onszelf tegenwerken. We blijven geloven in de zelfvernietigende leugens van Satan, ‘de aanklager’ (zie Op. 12:10). En hoe kun je de aanklager overwinnen en hem het zwijgen opleggen? Openbaring 12:11 zegt: ‘Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen.’ Bied weerstand! Getuig tegen Satan, de aanklager. Vertel hem wat het bloed van Jezus Christus voor jou heeft gedaan. Herinner hem eraan: ‘Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn’ (Rom. 8:1)(NBG). Geen. Geen enkele. Geen spoor. Geen snufje. Geen hint. Wie jij bent wordt niet bepaald aan de hand van wat jij verkeerd hebt gedaan, maar aan de hand van wat Christus aan goeds voor jou heeft gedaan. De kwetsende dingen die jou misschien zijn aangedaan zijn niet allesbepalend voor wie jij bent, spreek uit wat Christus voor jou heeft gedaan. Als je in Christus bent, ben je niet in zonde. Als je vergeven bent, ben je niet langer schuldig.

Donderdag 1 januari – Nieuwjaarsdag

‘Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn’ (Joh. 16:24)(NBV21).

Zet bidden bovenaan je lijstje.

Gebed zou je hoogste prioriteit moeten zijn. Waarom? Omdat je jezelf tekortdoet als je niet bidt, en dat kan vragen om problemen. Je zegt daarmee in wezen dat je Gods hulp of inbreng niet nodig hebt. God komt op uitnodiging. Gebed opent de deur en verwelkomt Hem in je situatie. Jezus zei: ‘Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.’ Een onbekend auteur schreef: ‘Ik stond op een ochtend vroeg op en stortte me meteen in de dag. Ik had zoveel te doen dat ik geen tijd had om te bidden. Problemen stapelden zich op en elke taak viel me zwaarder. ‘Waarom helpt God me niet?’ vroeg ik me af. Hij antwoordde: ‘Daar heb je toch niet om gevraagd?’ Ik wilde vreugde en schoonheid zien, maar de dag sleepte zich voort, grijs en somber. Ik vroeg me af waarom God het me niet liet zien. Hij zei: ‘Maar je hebt er ook niet naar gezocht.’ Ik probeerde in Gods aanwezigheid te komen; ik gebruikte al mijn sleutels in het slot. God berispte me zachtjes en liefdevol: ‘Mijn kind, je hebt niet geklopt.’ Ik werd vanochtend vroeg wakker en pauzeerde even voordat ik de dag begon. Ik had zoveel te doen dat ik eerst tijd moest uittrekken om te bidden!’ De psalmist zei: ‘O God... U zoek ik vroeg in de morgen’ (Ps. 63:2)(HSV). De eerste stem die hij ‘s ochtends wilde horen, was die van God. Het eerste gesprek dat hij wilde voeren, was met de Heer. Voordat anderen een beroep deden op zijn tijd en energie, wilde hij Gods wil kennen. Lukt het je al een tijdje niet meer om regelmatig te bidden? Probeer het weer elke dag bovenaan je lijstje te zetten. Als je dat doet, zul je geestelijk gaan opbloeien.

Vrijdag 2 januari

‘Leg dat wetboek geen moment terzijde...’ (Joz. 1:8)(NBV21).

Bijbellezen: de sleutel tot geestelijke groei (1).

God gaf Jozua een grote taak: het beloofde land veroveren en het verdelen onder de twaalf stammen van Israël. Hij gaf hem ook de sleutel tot succes: ‘Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.’ God gebod Jozua niet om een geestelijke ervaring of een persoonlijke openbaring te zoeken. Hij riep hem op om te mediteren over de Schrift. Greg Hawkins en Cally Parkinson schreven een boek met als titel ‘Move’. Ze wilden op zoek gaan naar de sleutelfactoren voor geestelijke groei, dus deden ze onderzoek in zo’n duizend kerken. Ze ontdekten hierbij onder andere dat Bijbellezen een grote impact heeft op geestelijke groei. Als kerken maar één ding konden doen om mensen op alle niveaus van geestelijke volwassenheid te helpen groeien in hun relatie met Christus, dan zou hun keuze duidelijk moeten zijn. Dan zouden ze hun mensen inspireren, aanmoedigen en toerusten om in elk geval meer in de Bijbel te gaan lezen.’ Je groeit niet in Christus alleen maar omdat je actief bent in de kerk; het gebeurt automatisch wanneer je Gods Woord leest en erop vertrouwt. Dus verdiep je in je Bijbel. Mediteer er dag en nacht over. Denk erover na en doe dat keer op keer. Laat het je gids zijn. Laat het je ultieme vraagbaak zijn. Laat het de hoogste autoriteit in je leven zijn. Petrus zegt het zo: ‘Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit...’ (1 Petr. 2:2).

Zaterdag 3 januari

‘... blijf bij alles wat je geleerd hebt...’ (2 Tim. 3:14)(NBV21).

Bijbellezen: de sleutel tot geestelijk groei (2).

Stippel je levenspad niet uit op basis van de meningen van mensen of de populaire cultuur. Als je dat doet, maak je dezelfde fout als die boerenzoon. Zijn vader stuurde hem op pad om een akker om te ploegen en herinnerde hem eraan om rechte voren te trekken. ‘Kies een voorwerp aan de andere kant van het veld en ploeg er recht op af.’ Toen de vader even later checkte hoe zijn zoon het ervan afbracht, was er geen rechte voor te vinden. ‘Ik dacht dat ik je had gezegd een voorwerp te kiezen en ernaartoe te ploegen,’ zei de vader. ‘Dat heb ik ook gedaan,’ antwoordde de jongen, ‘maar die haas bleef maar heen en weer springen.’ Een rechte lijn vereist een onbeweeglijk doel, dus richt je op de onveranderlijke principes van Gods Woord. Laat dat het gezaghebbende Woord in jouw wereld zijn. Deze beslissing botst vaak met onze cultuur. Wij geven de voorkeur aan het gezag van het stemhokje, de opiniepeiler, of wat ook maar goed voelt. Zulke weerstand is niet nieuw voor ons. Toen Paulus een brief aan Timoteüs schreef, somde hij negentien kenmerken van mensen op, die elk voortkwamen uit rebellie (zie 2 Tim. 3:1-5). Vervolgens schreef hij: ‘Blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften, die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door geloof in Christus Jezus. Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtschapen leven’ (2 Tim. 3:14-16). Dus dompel je onder in de Schrift!

Zondag 4 januari

'Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd' (2 Tim. 3:16)(NBV21).

Bijbellezen: de sleutel tot geestelijke groei (3).

Misschien vraag je je wel eens af of de Bijbel wel echt door God geïnspireerd is. Is de Bijbel waar, betrouwbaar en onfeilbaar? Het antwoord is ja, en hier zijn drie redenen waarom: 1) De Bijbel is opmerkelijk qua samenstelling. Hij werd geschreven over een periode van zestien eeuwen door veertig verschillende auteurs, onder wie soldaten, herders, boeren en vissers. Begonnen door Mozes in de Sinaï en voltooid door Johannes op Patmos - geschreven door koningen in paleizen, herders in tenten en gevangenen in gevangenissen. Zou het mogelijk zijn voor veertig schrijvers, grotendeels onbekend voor elkaar, schrijvend in drie verschillende talen in verschillende landen, in tijd gescheiden door wel 1600 jaar, om een boek te produceren met één enkel thema? Dit zou onmogelijk zijn tenzij er achter hen één geest en één ontwerper zat. (Zie 2 Petr. 1:21.) 2) De Bijbel is opmerkelijk qua duurzaamheid. Het is het meest gepubliceerde boek in de geschiedenis. Het is vertaald in minstens 1200 talen door een leger van vertalers en heeft al zijn tegenstanders overleefd. Bijbels zijn door overheden verbrand en door rechtszalen verbannen, maar Gods Woord blijft bestaan. De doodsklok heeft wel honderd keer geluid, maar Gods Woord houdt eeuwig stand (zie Jes. 40:8). 3) De Bijbel is opmerkelijk qua profetieën. De pagina's bevatten meer dan 300 vervulde profetieën over het leven van Christus, maar ze werden allemaal minstens 400 jaar vóór zijn geboorte geschreven. Hoe groot is die kans? Stel je voor dat er vandaag de dag iets soortgelijks zou gebeuren. Als we een boek zouden vinden dat in het jaar 1900 was geschreven en dat twee wereldoorlogen, een depressie, een atoombom en de moord op een president en een leider van de burgerrechtenbeweging zou voorspellen, zouden we dat dan niet vertrouwen? Ja toch? Dus je kunt geloof hechten aan deze woorden: 'Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd' (2 Tim. 3:16).

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2026. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/*