

**Maandag 13 januari**

*‘Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven...’ (2 Petr. 1:3)(NBV21).*

Besluit om sterk te eindigen.

God volgen betekent dat je afmaakt waartoe Hij je geroepen heeft. Niet iedereen die goed begint, eindigt goed. Soms zijn we geschokt en verdrietig als we horen dat een leider ten val is gebracht vanwege een moreel of financieel probleem. Paulus schrijft: ‘Ook Lucas, onze geliefde arts, en Demas groeten u’ (Kol. 4:14). Later schrijft hij: ‘Demas heeft me verlaten; hij heeft deze wereld lief gekregen’ (2 Tim. 4:10). Er staan drie machten tegenover je opgesteld, en ze geven nooit op: de wereld, het vlees en de duivel. De wereld zal proberen je in haar mal te gieten, je aardse natuur (je vlees) zal proberen je naar beneden te halen en de duivel zal elke truc uit het boek gebruiken om je te verslaan. Paulus was zich bewust van deze drie machten toen hij zei: ‘Ik hecht echter geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb’ (Hand. 20:24). Neem je dus voor om de opdracht die God je heeft gegeven te voltooien en geniet er ten volle van. Hoe kun je sterk eindigen? ‘Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het bederf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken...’ (2 Petr. 1:3-5).

**Dinsdag 14 januari**

*‘De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit’ (1 Joh. 4:18)(NBV21).*

Werp je angsten weg.

Je ouders hebben misschien vroeger wel eens gedreigd je mond met zeep te spoelen als je iets zei dat niet door de beugel kon. Nou, als angst een vies woord is, dan werkt geloof in Gods onvoorwaardelijke liefde voor jou als zeep! Te veel mensen spannen het paard achter de wagen. We geloven dat God ons accepteert op basis van de mate van onze liefde voor Hem in plaats van op de mate van zijn liefde voor ons. De Bijbel zegt echter: ‘Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad’ (v. 19). Gods liefde voor jou is niet gebaseerd op *jouw* prestaties, maar op *Christus’* prestaties ten behoeve van jou. Wanneer jij je vertrouwen in Christus stelt, ziet God je vanaf dat moment ‘in Christus’ (2 Kor. 5:17). Wil je weten hoe God jou op dit moment en elk ander moment ziet? ‘... want hoewel we nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus’ (1 Joh. 4:17). Betekent dit dat je God ongehoorzaam kunt zijn en ermee weg kunt komen? Nee, absoluut niet! ‘Want de Heer berispt wie Hij liefheeft, straft elk kind waarvan Hij houdt... Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid’ (Hebr. 12:6, 11). Maar Gods correctie is geen afwijzing! Het is het bewijs van zijn onvoorwaardelijke, onbepaalde, onwankelbare en onverdiende liefde voor jou. God houdt niet méér van je op de dagen dat je overwint en minder op de dagen dat je verslagen bent. Zijn liefde voor jou verandert of wankelt niet. Het besef van die waarheid zal je geloof versterken en je angst een stuk doen verminderen!

## Het Woord voor Vandaag – week 03

### Woensdag 15 januari

*‘... want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht’  
(2 Kor. 11:14)(NBV21).*

#### Het valse van het echte onderscheiden.

In 2 Korintiërs 11 laat Paulus zien hoe Satan als een meestersvervalser te werk gaat. Ten eerste zorgt hij voor een valse *verlosser*: Want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht.’ Dus hoewel er sekten zijn die Jezus prediken, prediken ze niet de Christus van het christendom. Ten tweede komt Satan aanzetten met valse *dienaren*: ‘Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus... Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen’ (v. 13, 15). Satan heeft ook nog schijn-*heiligen* in zijn pakket: Paulus identificeert deze valse broeders als degenen die ogenschijnlijk op je broeder of zuster lijken, maar in het verborgene je vijand zijn (zie Gal. 2:4). Ten slotte biedt Satan ons een schijn-*verlossing* aan: ‘Wanneer iemand, al was ik het zelf of al was het een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigt dat in strijd is met wat ik u eerder verkondigd heb - vervloekt is hij’ (Gal. 1:8). Het is niet per se zo dat christenen doen alsof ze kinderen van de duivel zijn, het is eerder zo dat goddelozen vaak rechtvaardig lijken. God kan een zondaar van een heilige onderscheiden, en je zult beide zowel binnen als buiten de kerk aantreffen. Ook binnen de kerk dus, en dat is een goede zaak, want voortdurende blootstelling aan Bijbelse prediking is wat mensen verandert. Jezus heeft nooit beweerd dat de kerk volmaakt was, en dat zouden wij ook niet moeten doen. Ons besef van deze waarheden zou ons niet zelfingenomen en veroordelend moeten maken. We kunnen beter medewerkers van Gods genade en barmhartigheid worden en ervoor zorgen dat we ons met meer passie aan Christus wijden.

### Donderdag 16 januari

*‘... alles beschouw ik als verlies, want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus, mijn Heer...’ (Fil. 3:8)(NBV21).*

#### God is aan het werk!

De ervaringen die je had voordat je je leven aan Christus toevertrouwde, inclusief dingen waar je spijt van hebt, kunnen een stuk herstel ervaren en ten goede worden gebruikt. Voordat Paulus Christus ontmoette op de weg naar Damascus, was zijn leven gewijd aan het bestuderen van de oudtestamentische wet. ‘... ik ben een geboren Hebreëer met de wetsopvatting van een farizeeër, ik heb de gemeente fanatiek vervolgd en ten aanzien van de rechtvaardigheid die de wet voorschrijft was er op mij niets aan te merken’ (v. 5-6). Achteraf heeft Paulus zijn jaren van studie als farizeeër misschien als verspilde tijd beschouwd. Maar God had hem voorbereid om de Joden te laten zien hoe Christus de vervulling was van de oudtestamentische geschriften die hij zo goed kende. Het is gemakkelijk om in de gedachtenvalkuil te trappen dat God pas in ons leven begint te werken op het moment waarop we Christus als Redder leren kennen. De Bijbel zegt dat Hij ons ‘van tevoren’ al kende, wat betekent dat Hij ons koos en voorbereidde lang voordat we Hem ooit ontmoetten (zie Rom. 8:29-30). David zegt dat God in zijn boek alle dagen van zijn leven had opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden (zie Ps. 139:16)(NBG), en dat geldt ook voor jou. God is in je leven aan het werk op manieren waarvan je je niet bewust bent. Zelfs wanneer je niet in staat bent om Hem aan het werk te zien, is Hij altijd actief in je, naar *zijn* welbehagen. ‘Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt’ (Fil. 2:13). Geloof verandert de vraag ‘Is God aan het werk?’ in een bevestigende geloofsverklaring: ‘Ja, God is aan het werk!’

**Vrijdag 17 januari**

*'God, wees mij zondaar genadig' (Luc. 18:13)(NBV21).*

We hebben allemaal dezelfde genade nodig.

Jezus zei: 'Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: 'God, ik dank U dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomen af.' De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich berouwvol op de borst en zei: 'God, wees mij zondaar genadig!' Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet' (v. 10-14). Het verschil tussen deze twee mannen is dat de farizeeër schuldig was aan zonden van de geest, en de tollenaar schuldig was aan zonden van het vlees. Hoogmoed sloot de deur van de hemel voor de farizeeër, en nederigheid opende de deur van de hemel voor de tollenaar. De farizeeër zei dat hij onschuldig was, maar ging schuldig naar huis. De tollenaar erkende dat hij schuldig was en ging onschuldig naar huis. Hij gebruikt hier trouwens niet het gebruikelijke woord voor genade. Het woord dat hier wordt gebruikt, stamt af van het Hebreeuwse woord 'kippoer', wat 'verzoening' betekent, zoals in Jom Kippoer, wat 'de Grote Verzoendag' betekent. Het woord verzoening betekent 'bedekken'. Wat de tollenaar zei, was: 'God, ik geef toe dat het waar is wat U al over mij weet. Ik ben een zondig mens met een zondig hart. God, wilt U mijn zonden bedekken?' Dat was alles wat God van hem hoefde te horen om hem te redden - en dat is alles wat God ook van jou hoeft te horen.

**Zaterdag 18 januari**

*'De oudste zoon... werd woedend...' (Luc. 15:25, 28)(NBV21).*

Verloren zoon, kom thuis!

De gelijkenis van de verloren zoon gaat over twee jongens en hun vaders liefde voor beiden. De jongste maakte zijn vader te schande en belandde uiteindelijk in een varkensstal. Toen hij thuiskwam was hij alles kwijt - behalve de liefde van zijn vader. Dus wie je ook bent of wat je ook hebt gedaan - God houdt van je en wil je opnemen in zijn familie. Jezus zei iets verbazingwekkends: 'Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kustte hem' (v. 20). Volgens de oude Hebreeuwse cultuur hoorde je als oudere man beslist niet te rennen. Mannen droegen lange, wapperende gewaden en moesten ze omhoogtillen om te rennen, waardoor hun onderkleed zichtbaar werd. Maar de vader gaf niet om wat mensen dachten; hij gaf om zijn eigennuttige zoon. Helaas dacht zijn oudere broer daar anders over. Begrijp je waarom veel jongere broers nog steeds in de varkensstal zitten en niet naar de kerk willen? Omdat ze bang zijn dat oudere broers hen met de harde hand van het oordeel zullen slaan in plaats van hen aan te raken met de verwelkomende hand van liefde. De oudere broer verlangt straf, maar de vader biedt vergeving. De oudere broer eist schuld, maar de vader schenkt genade. De oudere broer wil wraak, maar de vader wil verzoening. Hier is het goede nieuws: hoe diep je ook bent gevallen, je zal ontdekken dat zodra je terugkeert, je hemelse Vader zijn blik op jou richt en zich met open armen en een liefdevol hart naar je uitstrekt.

**Zondag 19 januari**

*'Overdenk deze dingen, leef erin...' (1 Tim. 4:15)(HSV).*

Persoonlijke groei; zet je ervoor in.

Paulus had een opvolgingsplan voor zijn bediening. Dat is waarom hij Timoteüs begeleidde en hem instrueerde: 'Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden.' Dat zijn vorderingen openbaar worden impliceert dat groei meetbaar is. Vraag: als je terugkijkt op de afgelopen paar jaar van je leven, op welke gebieden ben je dan gegroeid? Denk er eens over na. Kijk, in onze kindertijd groeien onze lichamen automatisch. Maar sommige mensen gaan er, eenmaal volwassen, onbewust vanuit dat geestelijke, emotionele en mentale groei een vergelijkbaar patroon volgt. We denken dat we naarmate de tijd verstrijkt, uiteindelijk ten goede veranderen. We zijn als tekenfilmfiguur Charlie Brown in de stripreeks Peanuts, die ooit zei: 'Ik denk dat ik het geheim van het leven heb ontdekt - gewoon rondhangen tot je eraan gewend bent.' Het probleem is dat je niet beter wordt door gewoon op de automatische piloot te leven; je moet er doelbewust mee bezig zijn. Niemand verbetert door toeval. Persoonlijke groei vindt niet zomaar vanzelf plaats. En heb je eenmaal formeel onderwijs gehad, dan ben je zelf verantwoordelijk voor je verdere groei, want niemand anders zal daarvoor zorgen. De ultieme groeihandleiding is je Bijbel. Die is 'levend en krachtig' (Hebr. 4:12). Alles wat je moet weten en alles wat nodig is om te groeien, kun je erin vinden. Dus, open je Bijbel. Verdiep je erin. Lees erin. Mediteer erover. Pas de principes ervan toe op je leven en je zult versted staan van je verdere groei.

*The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.*

*UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2025. All rights reserved.*

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
e-mail: [woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl](mailto:woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/](http://www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/)*