

Het Woord voor Vandaag – week 51

Maandag 16 december

‘Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe’ (Pred. 11:4)(NBV21).

Vertrouw op God en onderneem actie.

Er is een tijd om behoedzaam te zijn en een tijd om behoedzaamheid in de wind te slaan. En het vergt onderscheidingsvermogen om het verschil te weten. Als je wacht op perfecte omstandigheden voordat je een kans grijpt, blijf je aarzelen tot aan je dood. De Bijbel zegt: ‘Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe.’ Meestal is het enige dat tussen jou en de vervulling van je droom in staat een excuus: ‘Ik heb het te druk... Ik heb niet genoeg geld... Ik ben niet gekwalificeerd... Ik ben er nog niet klaar voor... Ik heb veel problemen.’ Maar weet je: niemand is ooit klaar. Direct vóór Christus’ eerste wonder merk je iets van een aarzeling bij Hem: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen’ (Joh. 2:4). Maar Jezus had een moeder die genoeg van Hem hield om Hem te overtuigen. Mark Burnett, een Amerikaanse tv-producent van series als ‘The Apprentice’, schrijft over zijn weg naar bekendheid: ‘Niets zal ooit perfect zijn, en niets is ooit volledig te plannen. Het beste waarop je kunt hopen is om ongeveer 50 procent zeker te zijn van je plan en te weten dat jij en jouw team bereid zijn om hard genoeg te werken om de onvermijdelijke problemen te overwinnen wanneer ze zich voordoen.’ Let op de woorden ‘het beste waarop je kunt hopen is om ongeveer 50 procent zeker te zijn’. Dat is een vrij goede parafrase van Prediker 11. Dus, ‘let niet op de wind’, en ‘kijk niet naar de wolken’. Nadat je hebt gebeden en je hebt voorbereid, is het tijd om God te vertrouwen en actie te ondernemen.

Dinsdag 17 december

‘Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen’ (1 Kor. 1:27)(NBV21).

Wees bereid om dwaas over te komen,

Een voorganger schrijft: ‘Uit onderzoek na onderzoek blijkt telkens weer dat voor de meeste mensen spreken in het openbaar hun grootste angst is. De dood staat op nummer twee. Dat betekent dat sommige mensen liever sterven dan in het openbaar spreken. Waarom zou dat zo zijn? Het is de angst om dwaas over te komen. Maar geloof is de bereidheid om dwaas over te komen. Noach kwam dwaas over toen hij een boot in de woestijn ging bouwen. Sara kwam dwaas over toen ze op haar negentigste zwangerschapskleding kocht. De Israëlieten kwamen dwaas over toen ze rond Jericho marcheerden en op trompetten bliezen. David kwam dwaas over toen hij Goliat aanviel met een katapult. De wijzen kwamen dwaas over toen ze die ster in de verte achternagingen. Petrus kwam dwaas over toen hij midden op het meer uit de boot stapte. En Jezus kwam dwaas over toen hij halfnaakt aan het kruis hing. Maar dat is de essentie van geloof. En de resultaten spreken voor zich. Noach werd gered van de zondvloed. Sara baarde Isaak. De muren van Jericho stortten in. David versloeg Goliat. De wijzen vonden de Messias. Petrus liep op het water. En Jezus stond op uit de dood. De grootste doorbraken, wonderen en keerpunten in de Bijbel kunnen worden herleid tot iemand die bereid was om dwaas over te komen.’ En waarom is dat zo? Wel, de Bijbel zegt: ‘Mijn plannen (‘gedachten’ in de NBG) zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen - spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen’ (Jes. 55:8-9). Dus aan jou de keus: leef volgens aardse gedachten en wegen en word geaccepteerd door mensen, of leef volgens hemelse gedachten en wegen en word geaccepteerd door God. Wanneer je het vanuit dat perspectief bekijkt, is je keus niet moeilijk.

Woensdag 18 december

'Gelukkig wie zorgt voor de armen' (Ps. 41:2)(NBV21).

Een hart voor anderen.

Op 18 december 1933 verscheen er een merkwaardige advertentie in een Amerikaanse krant: 'Man die de pijn van de Grote Depressie voelt wil 75 onfortuinlijke gezinnen helpen. Anonieme schenker, slechts bekend onder de naam 'B. Virdot', stelt 750 dollar beschikbaar om kerstvreugde te verspreiden.' Het enige wat de lezer hoefde te doen was zijn benarde situatie in een brief beschrijven en deze poste restante versturen. De oproepen stroomden binnen. Vreemd genoeg kende niemand een 'B. Virdot' en mensen vroegen zich af of zo iemand zelfs wel bestond. Vervolgens begonnen er binnen een week cheques in huizen in de hele regio op de mat te vallen. Het ging meestal om bescheiden bedragen, ongeveer vijf dollar, en allemaal ondertekend met 'B. Virdot'. Terwijl het verhaal in de jaren daarna vaak verteld werd, bleef de identiteit van de filantroop onbekend. Toen opende zijn kleinzoon in 2008, lang na zijn dood, op de zolder van ouders een versleten zwarte koffer die onder het stof zat. Daar vonden ze de brieven, gedateerd december 1933, samen met 150 uitbetaalde cheques. Het bleek dat B. Virdot in werkelijkheid Samuel J. Stone was, en het pseudoniem was een samentrekking van Barbara, Virginia en Dorothy, de namen van zijn dochters. Interessant genoeg was deze Sam Stone niet echt een vermogend man. Hij was vijftien toen zijn familie emigreerde uit Roemenië en zich vestigde in een getto in Pittsburgh. Sams vader verstopte zijn schoenen zodat hij niet naar school kon en hield hem en zijn zes broers en zussen thuis om op zolder sigaren te rollen. Uiteindelijk verliet Sam het huis om te werken op een binnenschip en daarna in een kolenmijn. Tegen de tijd dat de Grote Depressie toesloeg, was hij eigenaar van een kleine kledingwinkelketen en leidde een relatief comfortabel leven. Niettemin had hij een hart voor anderen - en zijn daden bewezen dat. Kunnen mensen dat over jou ook zeggen?

Donderdag 19 december

'... op paden die ze niet kennen voer Ik hen' (Jes. 42:16)(NBV21).

Ben je geroepen om te gaan of te blijven?

Soms betekent God volgen dat je een veilige en lucratieve carrière achter je laat. Mozes verliet een paleis, Elisa verliet een boerderij, Jakobus en Johannes lieten hun vissersboten achter. Maar soms betekent God volgen dat je blijft waar je bent en elke kans die Hij je geeft om zijn koninkrijk te promoten, maximaal benut. Toen David met buit beladen terugkeerde van de strijd, wilden sommige van zijn soldaten die niet delen met degenen die waren achtergebleven. Maar David zei: 'Degenen die hebben deelgenomen aan de strijd krijgen evenveel als degenen die zijn achtergebleven om de spullen te bewaken: ze moeten de buit samen delen' (1 Sam. 30:24). Je zou God kunnen vragen of je geroepen bent om te gaan of te blijven. Het is verbazingwekkend hoeveel mensen je tegenkomt die niet blij zijn met hun werk. Waarom doen ze het dan? Omdat iedereen immers in zijn levensonderhoud moet voorzien. Maar stel dat God je roept om iets anders te doen? Het is altijd een risico om je huidige bezigheden achter je te laten en te gaan doen wat je gelooft dat God voor je heeft. Het kan zijn dat het niet goed uitpakt. Of dat je erachter komt dat je het niet zo leuk vindt als je had verwacht. Of dat je niet zoveel geld verdient. Maar het grootste risico is om te blijven waar je bent wanneer God je roept om te gaan. Waarom? Je krijgt spijt! Je gaat beseffen dat je nooit hebt geprobeerd te doen waartoe God je had geroepen. Misschien schrikken de vele onbeantwoorde vragen je af en is er veel dat je niet weet.' Maar lees dan dit: '... op paden die ze niet kennen voer Ik hen. Voor hen uit verander Ik duisternis in licht, ruig land maak Ik vlak. Ja, deze dingen zal Ik doen, niets daarvan zal Ik nalaten' (Jes. 42:16).

Vrijdag 20 december

‘Uw wil te doen, mijn God, verlang ik...’ (Ps. 40:8)(NBV21).

Gods wil doen.

Gods wil doen kan moeilijk zijn, maar het brengt altijd een gevoel van vervulling en beloning. David ervoer wrok van zijn familie, verraad door zijn baas en afwijzing door zijn vrienden. Toch kon hij zeggen: ‘Uw wil te doen, mijn God, verlang ik.’ Om je door God gegeven bestemming te vervullen, moet je gepassioneerd zijn. Passie is een pre, elke keer opnieuw. Eén persoon met passie is effectiever dan negenennegentig mensen die alleen maar interesse hebben. Passie geeft je energie en houdt je gaande wanneer anderen opgeven. Het houdt je zelfs gaande wanneer jij zelf wil opgeven! God zal je niet alleen een passie geven voor zijn wil, maar je zult bij jezelf ook onvermoede vaardigheden ontdekken. Ze zijn misschien nog niet ontwikkeld, maar ze zijn er om aangeboord te worden. Sommigen van ons hebben aangeboren vaardigheden en we weten wie we zijn en wat we moeten doen. Anderen moeten hard werken om deze ontdekkingen te doen. Het zou je doel moeten zijn om zo min mogelijk van je leven te verspillen. Er is een groot verschil tussen een door God gegeven droom die jou aanzet om iets te bereiken, en het uit het niets tevoorschijn toveren van een plan dat geen enkele relatie heeft met wie je bent en waartoe je geroepen bent. Net zoals een soldaat aan het front in contact moet blijven met het hoofdkwartier, moet jij dagelijks bidden en Gods Woord doorspitten. Wanneer je weet dat je doet waartoe God je geroepen heeft, ervaar je vreugde te midden van verdriet, vrede te midden van conflicten en vertrouwen wanneer alles om je heen uit elkaar valt. Niets, absoluut niets, is belangrijker dan te weten dat je de wil van God doet.

Zaterdag 21 december

‘En al was je verleden onbeduidend, je toekomst zal des te groter zijn’ (Job 8:7)(NBV21).

Je potentieel benutten.

Je potentieel is wat je zou kunnen zijn - de persoon die je kunt worden. God, die in het begin al het einde aankondigde, weet wat jij in je mars hebt en Hij zal je helpen verder te komen. Maar jij hebt ook een rol te spelen. Het is goed als je zelf verlangt naar groei en je er elke dag voor inzet. Groei is een pad dat nooit eindigt: ‘Bij elke stap groeit hun kracht’ (Ps. 84:7)(WB). Net zoals je DNA verschilt van ieder ander, zo verschilt ook je persoonlijke groeipad. Om je door God gegeven doel te ontdekken moet je groeien in geestelijk bewustzijn. Om een beter persoon te worden moet je groeien in karakter. Om vooruitgang te boeken in je werk moet je je vaardigheden ontwikkelen. Om een betere partner, ouder of kameraad te zijn moet je groeien in relationele vaardigheden. Om je financiële doelen te bereiken moet je beter gaan begrijpen hoe geld werkt. De aspecten van groei verschillen van persoon tot persoon, maar de principes zijn voor iedereen hetzelfde. En, wil je serieus werk maken van groei, dan moet je wat je leert integreren in je routine. Je kunt je leven niet veranderen zolang je niet iets verandert in dat wat je dagelijks doet. Groei vindt alleen plaats als kennis ervaring wordt. Daarom kan het bijhouden van een groeidagboek handig zijn. Het helpt je te zien hoe ver je al bent gekomen, wat je hebt geleerd, in hoeverre je bent veranderd en hoe ver je nog hebt te gaan. Als je jarenlang dagelijks blijft leren en groeien, zul je versteld staan hoe ver dat je zal brengen. ‘En al was je verleden onbeduidend, je toekomst zal des te groter zijn.’

Zondag 22 december

‘Verkondig de boodschap... of het nu uitkomt of niet...’ (2 Tim. 4:2)(NBV21).

‘Niet storen’.

Toen Paulus Timoteüs op zijn bediening voorbereidde zei hij tegen hem: ‘Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht (met andere woorden: jij als prediker moet de mensen laten zien op welke manier hun leven verkeerd is).’ De meeste hotels hebben een ‘niet storen’ bordje dat je aan je deurknop kunt hangen. Dat bordje aan je deur betekent dat je wil ontspannen, slapen of niet wil worden gestoord. Zo’n bordje aan de deurknop van je hotelkamer hangen is acceptabel, maar het aan je leven hangen niet. Het zal je niet zijn ontgaan dat God niet altijd dingen doet volgens ons tijdschema of op manieren die ons uitkomen. Paulus vertelde Timoteüs dat hij als dienstknecht van de Heer geroepen was om de boodschap te verkondigen, of het nu uitkwam of niet, of het tijdstip nu gunstig was of niet. We moeten onthouden dat wat God ons ook vraagt te doen, het altijd alle ermee gepaard gaande ongemakken of moeiten waard is. En Hij zal altijd een weg voor ons vinden om zijn wil te volbrengen wanneer we Hem gehoorzaam zijn. De Bijbel zegt: ‘Wie beheerst wordt door het aardse [inspeelt op de verlangens en impulsen van zijn eigen oude natuur] kan God niet behagen’ (Rom. 8:8). Let op dat er staat dat ‘dit aardse’ God niet behaagt. Dit betekent niet dat God niet van ons houdt. Wat het wel betekent, is dat ‘dit aardse’ Hem niet tevredenstelt, dat Hij geen gedrag zal accepteren dat ‘inspeelt op de verlangens en impulsen van onze eigen oude natuur’. Haal dus je ‘niet storen’ bordje weg en kies ervoor om in gehoorzaamheid te wandelen, want het is het pad van zegen.

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/*