

Maandag 25 november

'Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen'
(Joh. 10:11)(NBV21).

De waarde van één verloren schaap.

Jezus vertelde over een herder met honderd schapen. Toen er één van hen verdwaald was, liet hij de andere negenennegentig in de schaapskooi achter en zocht hij net zolang tot hij het ene verloren schaap gevonden had. Hij legde het op zijn schouders en bracht het vol vreugde thuis. Goede herders geven niet om een deel van de kudde, of om het grootste deel van de kudde, maar om de hele kudde. Dat wordt het duidelijkst wanneer één schaap verloren raakt. Er is een verhaal gaat dat over een klein meisje dat het bos in liep en verdwaalde. Toen de duisternis inviel, werd ze bang. Ze schreeuwde en huilde totdat ze uitgeput ging liggen en in slaap viel. Haar vader, wiens stem hees was van het roepen van haar naam, had urenlang naar haar gezocht tot hij haar liggend in een grasveld vond. Hij riep haar en snelde naar haar toe. Het kleine meisje werd wakker, sprong in zijn armen, omhelsde hem en zei: 'Papa, oh wat ben ik blij dat ik je weer gevonden heb!' Dat is ons verhaal. Maar wij vinden Jezus niet; Hij vindt óns. En Hij vindt ons omdat Hij voortdurend naar ons op zoek is. Jezus eindigde zijn gelijkenis met deze woorden: 'Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben' (Luc. 15:7). Elke keer dat er één verloren persoon wordt gevonden, viert de hemel feest. Betekenen we zoveel voor de Heer? Ja. Net zoals de herder negenennegentig schapen achterliet om het ene verloren schaap te zoeken, houdt Jezus van jou en stierf Hij om je te redden. Kom maar bij Hem vandaag.

Dinsdag 26 november

'Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept'
(Fil. 3:14)(NBV21).

Stap over de streep (1).

Sam Parker schrijft in zijn boekje 'Cross The Line': 'Bij alles kun je je een streep voorstellen. Aan de ene kant van de streep is er een grotere kans om goede dingen te laten gebeuren (betere resultaten, betere relaties, meer kansen). Hier vind je al die mensen die je bewondert. Aan de andere kant van de streep is er minder kans. En bij elke streep heb je een keus. Je wilt over de streep stappen of je wilt het niet. Je wilt die grotere kans om goede, betekenisvolle dingen te laten gebeuren of je gaat voor de kleinere kans. Aan jou de keus. Dan zullen er momenten zijn waarop het op korte termijn lijkt alsof je maar niet over die streep kunt stappen. Maar die missers (die hindernissen) op korte termijn kunnen je op een onvoorziene manier op lange termijn wel over de streep helpen. Ze zullen dienen als leermomenten die je ervaring verdiepen - waardoor je sterker en beter bent voorbereid op eventuele latere grotere en belangrijker uitdagingen. Maar dat weet je op dat moment niet. Op dat moment zie je alleen die streep. En het lijkt misschien een muur. Maar het is echt alleen maar een streep. En het is aan jou om ervoor te kiezen om eroverheen te stappen.' Paulus koos ervoor om over die streep heen te stappen: 'Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept.' Let op het woord 'hemels'. Het is een klim omhoog. Het vraagt om totale toewijding. Maar uiteindelijk is het de moeite waard!

Woensdag 27 november

'... één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt'
(Fil. 3:13)(NBV21).

Stap over de streep (2).

Sam Parker schrijft: 'Wanneer je besluit de grens tussen falen en succes over te steken, zul je ontdekken dat niet iedereen je keuze zal toejuichen. En niet alles zal gaan zoals je wilt. Er zijn mensen die hebben besloten dat ze liever niet over de streep stappen en die ook niet zouden willen dat jij dat zou doen. En helaas zijn die mensen soms je vrienden. Misschien strooien ze een beetje twijfel of onthouden ze je op het juiste moment een beetje aanmoediging (of moedigen ze je zelfs aan om het verkeerde te doen). Misschien zijn ze er wat minder subtiel in en staan ze je gewoon ronduit in de weg. En dan, af en toe, ben jij er zelf ook nog - die innerlijke stem die je probeert te vertellen dat je niet zo bijzonder bent en dat het meer voor ánderen is om iets speciaals te doen. Dan is er de inspanning - hard werken. Goede dingen zijn zelden gemakkelijk of goedkoop. Echte inspanning en aandacht vormen de basis achter alles. Er zijn geen snelle oplossingen. Er zijn geen wondermiddelen. Je moet je resultaten verdienen en jezelf vaak een zetje geven. Het helpt ook om te focussen. Dat betekent afleidingen elimineren en je zo min mogelijk blootstellen aan negatieve mensen, gedachten en dingen die je doel in de weg staan. De tijd gaat snel en je kunt hem niet meer terugdraaien. Benut die dus goed. En leer om terug te veren. Van elke fout kun je leren.' Paulus zei het zo: '... één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat me ligt. Ik ga recht op mijn doel af' (v. 13-14).

Donderdag 28 november

'Zegen mij: maak mijn gebied groot...' (1 Kron. 4:10)(NBV21).

Neem persoonlijke groei serieus.

In de Bijbel wordt het leven van Jabes in slechts twee zinnen beschreven, maar ze bevatten levensveranderende waarheden: 'Jabes stond in hoger aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, 'want,' zei ze: 'ik heb hem in pijn gebaard.' Jabes bad tot de God van Israël: 'Zegen mij: maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden.' God gaf hem wat hij gevraagd had' (v. 9-10). Dat gebed zou kunnen worden teruggebracht tot deze woorden: 'Ik wil groeien; ik wil weten; ik wil gaan!' Het grootste gevaar dat je loopt, is het idee dat persoonlijke groei later wel aan de orde komt. Blijf niet hangen in die sleur. Iemand zei: 'Het enige verschil tussen een sleur (een uitgesleten spoor) en een graf is de lengte!' Als je je door God gegeven potentieel wil bereiken, moet je meer doen dan alleen het leven ondergaan en hopen dat je gaandeweg leert wat je weten moet. Je moet groeikansen grijpen alsof je toekomst dat vereist - want dat doet die ook. Groei ontstaat niet zomaar; je moet ernaar streven. Ja, we zijn soms bang om te falen. We hebben allemaal wel van die angsten. Maar er is goed nieuws: we hebben ook allemaal geloof. God heeft ieder een bepaalde mate van geloof toebedeeld (zie Rom. 12:3). De vraag die je jezelf moet stellen is: wat wil je dat de overhand heeft: je vrees of je geloof? God heeft meer voor je in petto, dus sta op in geloof en strek je ernaar uit.

Vrijdag 29 november

‘Wie een wijs hart heeft, schoolt zijn mond...’ (Spr. 16:23)(NBV21).

Goed denken is goed leven.

‘Wie een wijs hart heeft, schoolt zijn mond en geeft zo kracht aan het betoog van zijn lippen. Een vriendelijk woord is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam’ (v. 23-24). Je gedachten en je woorden zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom is het belangrijk dat je aangename gedachten denkt, zodat je aangename woorden kunt spreken. Je gedachten zijn onuitgesproken woorden die niet alleen jij en de Heer horen, maar, wanneer ze worden uitgesproken, je emotionele, geestelijke en fysieke welzijn beïnvloeden. Volgens Salomo kunnen vriendelijke woorden helend zijn. Je gedachten zijn onuitgesproken woorden die invloed uitoefenen op je innerlijke mens, je gezondheid, je vreugde en je houding. De dingen waar we aan denken, komen vaak onze mond uit en laten ons soms dwaas overkomen. Maar als we op Gods manier leven, kunnen onze gedachten en woorden ons leven en het leven van anderen aangener maken ‘Het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig, en zal op zijn lippen het inzicht vermeerderen,’ zegt de HSV. Maak niet de fout om te denken dat je je gedachteleven in elke gewenste wereldse richting kunt laten gaan en dan toch vrome woorden kunt spreken. Wat je denkt en wat je zegt is dan óf allebei welgevallig óf allebei negatief en zondig. Er is geen tussenweg. Paulus schrijft: ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had’ (Fil. 2:5). De Bijbel is je toegangspoort tot een nieuwe dimensie van leven. Naarmate je je denken meer laat vernieuwen door Jezus, zul je merken dat je vanzelf meer vriendelijke, wijze, leerzame of helende woorden zult spreken, gewoon automatisch.

Zaterdag 30 november

‘De aardse begeerte gaat in tegen de Geest...’ (Gal. 5:17)(NBV21).

‘Een gezaghebbende beslissing of uitspraak.’

Er is vastberadenheid nodig als je echt serieus bereid bent Gods wil te doen. In vastberadenheid zit ook iets van besluitvaardigheid: dat je een geschil kunt beslechten door een gezaghebbende beslissing of uitspraak. Laten we dat eens toepassen op een van onze grootste problemen: de dagelijkse strijd tussen ons vlees (ons oude ik) en onze geest. ‘De aardse begeerte gaat in tegen de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte’ (v. 17). Denk nu even aan dat beslechten van een geschil. Dit is belangrijk, want als je wil gaan doen wat God wil, dan zul je het eindeloze geschil tussen je vlees en je geest moeten beslechten. Hoe je dat doet? Door een gezaghebbende beslissing of uitspraak. Je vlees zal je er altijd toe aanzetten om ‘met de stroom mee te gaan’ of ‘genoegen te nemen met de status quo’, tenzij je wedergeboren geest nee zegt. Jozua is hier een geweldig voorbeeld van. Hij was bang dat Gods volk verstrikt zou raken in de levensstijl van de omringende volken en zei daarom tegen hen: ‘... kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amoriëten, van wie u nu het land bewoont. Ikzelf en mijn familie zullen de Heer dienen’ (Joz. 24:15). Omdat Jozua een gezaghebbende beslissing en uitspraak deed, zegt de Bijbel: ‘En het volk beloofde: Wij zullen de Heer, onze God, dienen en gehoorzamen’ (v. 24). Vraag: op welk gebied van je leven zou je vandaag een gezaghebbende beslissing of uitspraak moeten doen?

Zondag 1 december

‘Terwijl ze gingen werden ze gereinigd’ (Luc. 17:14)(NBV21).

Verlossing betekent niet altijd onmiddellijke bevrijding.

Lucas schrijft: ‘... [er] kwamen Hem tien mensen tegemoet die door een huidziekte onrein waren... Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd’ (v. 12-14). In die tijd moest een priester iemand die van melaatsheid was genezen, rein verklaren voordat hij weer aan de maatschappij kon deelnemen. De Bijbel vertelt ons niet hoe ver weg de priester was, hoe lang de reis was, of dat hun genezing aan het begin, in het midden of aan het eind plaatsvond. Er zit hier een belangrijke les in voor iedereen die worstelt met verslavingen. Het is geweldig wanneer God ons onmiddellijk bevrijdt. Maar veel mensen hebben dezelfde ervaring als deze tien melaatsen: ‘Terwijl ze gingen werden ze gereinigd.’ Soms moet je je bevrijding stap voor stap uitlopen, en God vertrouwen totdat die compleet is. En dan is het aan ons als volgelingen van Christus om medeleven en geduld te tonen en bij hen te blijven totdat ze er vrij van zijn. Mensen die verslaafd zijn aan pornografie hebben bijvoorbeeld te maken met een probleem dat zowel mentaal als moreel is. Dezelfde emotionele bindingshormonen die vrijkomen na seks, komen ook vrij bij het bekijken van porno. Dat maakt het een krachtige verslaving. Een man die er uiteindelijk van bevrijd werd, zei dit: ‘Het was een kwestie van het vernieuwen van mijn denken met het Woord én van echte discipline en verantwoording afleggen aan iemand die mijn probleem begreep. Ik moest mensen vinden die ik kon vertrouwen; mensen die me niet zouden vernederen of over me zouden roddelen, mensen die een veilige en liefdevolle vriendschap zouden bieden.’ Kortom: God geeft mensen die worstelen niet op. Moeten wij dus ook niet doen.

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/*