

Maandag 18 november

'Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft niet langer in de duisternis blijft' (Joh. 12:46)(NBV21).

Jezus: de bron van verlichting (2).

John Ortberg schrijft: 'In 1780 was er in Engeland een volgeling van Jezus, Robert Raikes genaamd, die het niet langer kon aanzien hoe de cyclus van armoede en onwetendheid het leven van kleine kinderen, (een hele generatie in feite), kapotmaakte. Hij zei: 'De wereld marcheert voorwaarts op de voeten van kleine kinderen.' Dus richtte hij zijn aandacht op kinderen die zes dagen per week moesten werken onder erbarmelijke omstandigheden. Zondag was hun enige vrije dag. Hij zei: 'Ik ga een gratis school gratis beginnen om ze te leren lezen en schrijven en van alles over God bij te brengen.' En dat deed hij en hij noemde het concept zondagsschool. Binnen vijftig jaar werden er anderhalf miljoen kinderen onderwezen door 160.000 vrijwilligers die een visie hadden voor de educatie van een hele generatie. Zondagsschool was geen geprivatiseerd, optioneel programma voor kerkkinderen. Het was een van de grootste educatieve vrijwilligerstriomfen ter wereld. Nog zo'n 'lichtend voorbeeld': het alfabet van de Slavische volkeren wordt Cyrillisch genoemd. Het is vernoemd naar de heilige Cyrillus, die een missionaris was onder de Slaven en ontdekte dat ze geen geschreven alfabet hadden. Daarom creëerde hij er een voor hen, zodat ze in hun eigen taal over Jezus konden lezen. En dan was er ongeveer een eeuw geleden een methodistische zendeling, Frank Laubach. Hij maakte melding van een buitengewone ontmoeting met God, wat hem aanzette tot een missie om de wereld uit onwetendheid te tillen. Hij begon een wereldwijde alfabetiseringsbeweging. De zin 'each one teach one' (wat gaat over het stokje doorgeven aan de ander) zou zijn voortgevloeid uit het buitengewone leven van deze man. Hij reisde naar meer dan honderd landen en het leidde tot de ontwikkeling van alfabetten in 313 talen. Hij werd bekend als 'de apostel van de analfabeten'.'

Dinsdag 19 november

'Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen...' (2 Tim. 4:3)(NBV21).

Het belang van gezonde leer.

Mensen die zichzelf willen verfraaien met diamanten, gebruiken vaak de tijdloze nepdiamant - zirkonia. Maar inmiddels kunnen wetenschappers echte diamanten creëren in een laboratorium. En die zijn zo goed dat edelsteenkundigen moeite hebben om laboratoriumdiamanten te onderscheiden van gedolven diamanten. Om ze uit elkaar te houden wordt een checklist van een expert gebruikt: gewicht, kleur, helderheid en schittering. Zonder deze checklist zou een bedrieger kunnen doen alsof een twee dagen oude diamant er eentje is die zich in de loop van duizenden jaren heeft ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor geestelijke waarheid. Als christenen hun Bijbel niet kennen, kunnen geestelijke bedriegers allerlei leugens laten doorgaan voor waarheid. Het is niet genoeg dat iemand wonderen doet in Jezus' naam! 'Op die dag zullen velen zullen tegen Mij zeggen: 'Heer, Heer... hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht?' En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: 'Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, onrechtplegers' (Matt. 7:22-23). De Bijbel zegt dat zelfs Satan zich kan voordoen als een engel van het licht. Paulus waarschuwt: 'Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels' (2 Tim. 4:3-4). De Bijbel gebruikt het woord 'leer' vijfenvijftig keer. Zo belangrijk is het. We zouden moeten willen wat een diamantexpert wil - de wil om niet bedrogen te worden. Als er zorgvuldig onderzoek, studie en zorg wordt besteed aan het bepalen van de kwaliteit van een edelsteen, hoeveel te meer zou dat dan niet moeten gelden voor het kostbare Woord van God?

Woensdag 20 november

'Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd Hem te dienen' (1 Tim. 1:12)(NBV21).

God kan je gebruiken.

Een van de grootste zendingen in de geschiedenis van de kerk was Mary Slessor, hoewel ze aanvankelijk een zeer onwaarschijnlijke kandidaat leek. Vanwege het drankprobleem van haar vader werkte de elfjarige Mary twaalf uur per dag in een fabriek om haar familie te helpen met het betalen van hun rekeningen. Ze ontdekte dat ze tijdens het weven boeken op haar weefgetouw kon zetten. Tijdens het lezen over het land Calabar (het huidige Nigeria), raakte Mary ervan overtuigd dat ze daar als zending heen moest. In 1876 voer ze naar West-Afrika aan boord van de S.S. Ethiopia, die ironisch genoeg was volgeladen met honderden vaten whisky. Zich herinnerend hoe alcohol haar familie had geschaad merkte ze op: 'Tientallen vaten whisky en slechts één zending.' Maar wat een zending! Mary was een combinatie van rondreizend predikant, kinderoppas, verpleegster, dorpsonderwijzeres en onderhandelaar die in haar eentje drie heidense regio's transformeerde door het evangelie te prediken. Ze voorkwam stammenoorlogen en redde honderden vrouwen en kinderen. Veertig jaar lang werkte ze hard, terwijl God haar daartoe in staat stelde. God houdt ervan om mensen te gebruiken die de wereld over het hoofd ziet of aan de kant schuift. Mary Slessor was een van hen. En Paulus ook. 'Hij heeft het mij toevertrouwd om Hem te dienen, hoewel ik hem vroeger heb gelasterd, vervolgd en beschimpt. Toch heeft Hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed. Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus hebben' (v. 12-14). De God die de apostel en Mary Slessor gebruikte, kan jou ook gebruiken als je je leven aan Hem overgeeft.

Donderdag 21 november

'Het pad van de rechtvaardigen is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt...'
(Spr. 4:18)(NBV21).

Groei is een pad.

Als het gaat over groei, dan 'ben je er nooit'. Het is geen plek die je bereikt; het is een pad dat je bewandelt. 'Het pad van de rechtvaardigen is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt.' Een voorganger schrijft: 'Veel mensen leren dingen alleen op de harde manier. Moeilijke ervaringen brengen harde lessen met zich mee, en zo veranderen ze - soms ten goede, soms ten kwade. De lessen zijn willekeurig en moeilijk. Je zou je groei ook meer doelbewust kunnen plannen. Je zou kunnen beslissen waar je zou moeten of willen groeien, je kiest wat je wilt leren en je houdt je er gedisciplineerd aan in het tempo dat je zelf bepaalt. Denk bijvoorbeeld eens na wat je zou willen doen. Wie je zou willen zijn. Maak een lijstje met dingen die je zullen helpen dat doel te bereiken en die persoon te zijn. Is er iets op het lijstje dat je nu al kunt doen? Dan kan je ermee aan de slag. Ook als je er niet specifiek toe wordt aangezet kun je toch ook nu al beginnen met groeien. Je hoeft er niet speciaal klaar voor te zijn. Maak je niet bewust werk van groei, dan bereik je alsnog wel mooie doelen, maar kun je uiteindelijk misschien stagneren. Maak je er wel bewust werk van, dan kun je blijven groeien en jezelf telkens afvragen: en wat nu? Wanneer je actief aan je doel begint te werken, zul je merken dat de deur van persoonlijke groei op een kier opengaat. Door die kier zul je overal meer groeimogelijkheden zien. Je wereld begint zich te openen. Je bereikt meer. Je leert meer. Andere kansen beginnen zich aan te dienen.'

Vrijdag 22 november

'Uw ogen zagen mijn vormeloos begin... aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één'
(Ps. 139:16)(NBV21).

God heeft gedacht aan alles wat je nodig hebt.

Lang voordat God de fundamenteën van de aarde legde, had Hij jou al in gedachten. Hij heeft aan alles gedacht wat je maar nodig zou kunnen hebben. Verbijsterend, nietwaar? Een gerespecteerd auteur schrijft: 'God maakte al plannen voor elke onvoorziene gebeurtenis waar je ooit tegenaan zou kunnen lopen, al vóór het begin der tijden. Het is onmogelijk voor beperkte geesten om de soevereiniteit van God te begrijpen, maar laat ik het in schaaktermen zeggen. In 1997 ontwierp en ontwikkelde een team van IBM-ingenieurs 'Deep Blue', de computer die schaakgrootmeester Garry Kasparov te slim af was. 'Deep Blue' was uitgerust met tweeëndertig processoren die 200 miljoen schaakzetten per seconde konden berekenen. Ik heb al moeite met keuzes op een fiftyfifty basis. Waar of niet waar. Rechts of links. Chocolade of vanille. Ik kan me niet eens voorstellen dat ik 200 miljoen eventualiteiten in een fractie van een seconde zou kunnen overzien. Dat is lachwekkend vergeleken met de Alwetende die elke eventualiteit in overweging nam voordat er ook maar een nanoseconde op de klok van de tijd voorbij was. Beschouw je leven als een schaakspel. Jij bent de pion en God is de Grootmeester. Je hebt geen idee wat je volgende zet moet zijn, maar God heeft de volgende 200 miljoen zetten al op het oog.' God zegt: 'Ik ben het die in het begin al het einde aankondigde' (Jes. 46:10). Vind je het lastig om erachter te komen wat God met je leven wil? Hier is de simpele waarheid: God heeft liever dat jij komt waar Hij je hebben wil dan dat jij zelf wil komen waar Hij je hebben wil. En als je in de pas blijft met de Geest, zal God ervoor zorgen dat jij komt waar Hij je hebben wil.

Zaterdag 23 november

'Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen' (Jes. 55:9)(NBV21).

Je hebt een groter beeld van God nodig.

Je innerlijk beeld van God bepaalt hoe je alles om je heen ziet. Bij de meeste van onze problemen gaat het niet zozeer over de omstandigheden zelf maar meer hoe wij ertegenaan kijken. Meestal kunnen we onze grootste problemen herleiden tot een onvoldoende begrip van wie God is. God zegt: 'Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.' Iemand schrijft: 'Astronomen hebben sterrenstelsels op een afstand van 12,3 miljard lichtjaar van de aarde kunnen ontwaren. Om die afstand in perspectief te plaatsen moet je bedenken dat licht dat met een snelheid van 300.000 km per seconde reist, slechts acht minuten nodig heeft om de 150 miljoen kilometer tussen de zon en planeet aarde af te leggen. Zonlicht is dus zo'n acht minuten oud. Maar licht van het verste sterrenstelsel heeft 12,3 miljard lichtjaar nodig om hier te komen. Die afstand is vrijwel onbevattelijk. En God zegt dat dát de afstand is tussen zijn gedachten en onze gedachten. Je beste gedachte over God op je beste dag is 12,3 miljard lichtjaren te kort om te zien hoe geweldig en hoe goed God werkelijk is. Misschien wordt het tijd om God niet langer vierdimensionale beperkingen op te leggen. Misschien wordt het tijd om God niet langer in een 'doosje' te doen ter grootte van je hersenschors. En wordt het tijd om God niet langer te vormen naar jouw evenbeeld maar Hem jou te laten vormen naar het zijne.' Hoe meer we groeien, hoe groter God zou moeten worden. En hoe groter God wordt, hoe kleiner onze problemen zullen worden. De hymnedichter Oscar C. Eliason schreef: 'Zijn er rivieren die niet te doorkruisen zijn? Of ondoordringbare bergen? Weet dan: in 't onmogelijke specialiseert zich God. Hij doet voor u wat geen ander kan.'

Zondag 24 november

‘Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ (Luc. 10:36)(NBV21).

Wat voor soort naaste ben jij?

Jezus vertelde het verhaal van de Joodse reiziger die werd beroofd, geslagen en voor dood werd achtergelaten op de weg naar Jericho. Twee Joden, beiden werkzaam in de tempel, liepen hem voorbij zonder hulp te bieden. Toen schoot een Samaritaan hem te hulp. Geen enkel volk werd meer gehaat door het Joodse volk dan de Samaritanen. Ze werden openlijk vervloekt in de synagoge en mochten niet in de tempel aanbidden. Wat deze Samaritaan doet is ronduit ongelooflijk. Hij zet al zijn middelen in - zijn eigen kleren, olie, wijn, zijn tijd, zijn dier, zijn geld en energie - om deze Joodse man zo goed mogelijk te verzorgen. Vervolgens riskeert hij zijn leven door de gewonde man naar een herberg in een Joods gebied te brengen. Bovendien betaalt hij de herbergier voor het eten en de kamer van de man voor vele dagen en belooft hij terug te komen om eventueel resterende kosten te betalen. Dit was cruciaal omdat iedereen die zijn rekening niet kon betalen, door de herbergiers als slaaf verkocht kon worden, zodat op die manier de schuld volledig kon worden afgedaan. Jezus eindigt zijn verhaal met deze woorden: ‘Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ Geen enkele wet zal van jou ooit een goede naaste maken, maar de liefde van Christus doet dat wel. Een naaste wordt namelijk niet geïdentificeerd op basis van kleur of geloof; een naaste wordt geïdentificeerd op basis van de dichtstbijzijnde behoefte. Vraag de Heer om de moed om ook een naaste in nood te herkennen en te helpen!

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/*