

**Maandag 11 november**

*'Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer, maar niet van ganser harte' (2 Kron. 25:2)(NBV21).*

Van ganser harte toegewijd aan God.

'Amasja... deed wat goed is in de ogen van de Heer, maar niet van ganser harte' (v. 1-2). Vergelijk dat eens met wat God over David zei: 'In David heb Ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen' (Hand. 13:22). Dit kan een beetje verwarrend overkomen, want wanneer je over Davids leven leest, vind je hoofdstukken over overspel, moord en doofpotaffaires. Hij is een ramp als echtgenoot en doet het ook niet best als vader. Maar zijn hart is toegewijd aan God. Hoe weten we dat? Omdat hij berouw toont en verlangt om het weer goed te maken met God wanneer hij fouten maakt en in zonde vervalt. Toen David de terugkeer van de ark van het verbond naar Israël leidde, danste hij 'vol overgave' voor de Heer (zie 2 Sam. 6:14). Hij legde er zijn hele ziel en zaligheid in. Als je je afvraagt hoe dat eruitzag, onthult de tekst dat het inhield dat koning David danste en sprong voor de Heer' (zie v. 16). Het hart duidde in die tijd op de kern van een persoon. Het duidde niet alleen op gevoelens, zoals we vaak denken bij het hart, maar op het centrum van iemands wezen, met name de wil. Dus, van ganser harte toegewijd zijn aan God laat zien waar jij met al je energie voor wil gaan. Amasja leefde negenentwintig jaar van zijn leven om zijn toewijding aan God te ontwikkelen. Hij deed wat goed was, maar zijn hart was ergens anders. David, ondanks zijn gebreken, zocht God met heel zijn hart. Dus het woord voor vandaag is - probeer je van ganser harte toe te wijden aan God.

**Dinsdag 12 november**

*'Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer' (Rom. 12:11)(NBV21).*

Een geestelijk ECG.

Net zoals een ECG de gezondheid en eventuele bedreigende blokkades van ons fysieke hart kan meten, is het nuttig om een instrument te hebben dat het niveau van ons enthousiasme, onze toewijding en oprechtheid kan meten in het dienen van de Heer. En dat doen de volgende zes vragen: 1) Praat ik openlijk en vaak over mijn toewijding aan Christus, als een soort publieke verantwoording voor mijn daden? 2) Accepteer ik de verantwoordelijkheid om te groeien? Lees ik boeken, oefen ik vaardigheden of zoek ik contact met mensen die verder zijn dan ik en die me kunnen helpen in mijn ontwikkeling? 3) Klaag ik over problemen op een manier die op een slimme manier een halfslachtige betrokkenheid goedpraat? 4) Ga ik om met ontmoedigen door met God te praten en door kracht te vragen om te volharden? 5) Erken en vier ik zelfs kleine stapjes in de goede richting? 6) De apostel Paulus schrijft: 'Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.' Enthousiasme staat voor passie, volharding en kracht. En dit zijn dingen die je bij jezelf kunt checken en bewaken. Hoe zit het met mijn huidige niveau van enthousiasme? Wanneer dat afneemt, onderneem ik dan stappen om het nieuw leven in te blazen? Loop deze vragen nog eens rustig en biddend na. Wees eerlijk tegenover God en jezelf. En als de antwoorden je niet aanstaan, besluit dan vandaag om actie te ondernemen. Zoek meer tijd alleen met God door te bidden en in de Bijbel te lezen. Een brandende ijver voor God hebben is als het onderhouden van een vuur; het vereist voortdurend brandstof en onderhoud. En niemand anders kan dat voor je doen.

**Woensdag 13 november**

*‘Juich niet over de dag van morgen, je weet niet wat hij brengen zal’ (Spr. 27:1)(NBV21).*

Verwacht het beste, bereid je voor op het ergste.

Onverwachte gebeurtenissen kunnen ons van de sokken blazen. En terwijl sommigen van ons onderuitgaan en niet meer opkrabbelen, staan anderen weer op en gaan door. Ze weigeren om een nederlaag te accepteren als iets permanents. Dit soort mensen ziet alles wat er in het leven gebeurt als een leerervaring. Het verliezen van een geliefde is hartverscheurend, maar het kan ook een wake-up call zijn om elke verdere dag van je leven ten volle te leven. Het verliezen van een baan kan traumatisch zijn, maar het kan ook onvermoede talenten en vaardigheden aan de oppervlakte brengen. Worstelen om een slechte gewoonte te overwinnen kan leiden tot nieuwe prioriteiten in je leven en het aanleren van gezonde gewoontes. Je kunt je op het ergste voorbereiden door bijvoorbeeld geld te sparen voor noodgevallen, door meer kennis op te doen over nieuwe producten en technologieën en door je relaties en contacten te onderhouden, zodat er altijd mensen zijn die bereidwillig de telefoon opnemen wanneer je hulp wil inroepen. Het is alsof je een reserveband en gereedschap in je kofferbak hebt liggen om een lekke band te verwisselen. Je hoopt dat je de spullen nooit nodig zult hebben, maar je houdt ze wel paraat voor het geval je een hobbel in de weg tegenkomt. Houd bovenal je relatie met God goed! ‘Wie de Heer welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred. Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, want de Heer richt hem op’ (Ps. 37:23-24).

**Donderdag 14 november**

*‘... die in zwakheid kracht ontvingen...’ (Hebr. 11:34)(NBV21).*

Wie opgeeft, wint niet. Wie wint, geeft niet op.

Volharding en een weigering om een visie op te geven kunnen ervoor zorgen dat iemand het steeds weer opnieuw probeert, telkens opnieuw totdat hij uiteindelijk slaagt. Stel je eens voor hoe het leven eruit zou zien zonder de gloeilamp of het polio vaccin. Toch hebben Thomas Edison en Jonas Salk eindeloze momenten van beproevingen en mislukkingen doorstaan voordat ze slaagden. Succesvolle mensen nemen nota van hun fouten en leren ervan. Ze onderzoeken ze zorgvuldig, werken uit wat er misging en gebruiken ze om hun fouten in de toekomst te corrigeren. Zo vaak beginnen we met opwinding en enthousiasme aan nieuwe projecten. De nieuwigheid van wat we doen, dwingt ons om door te blijven gaan. Dan gaat er iets mis en stoppen we. Het project leek makkelijker dan het bleek te zijn en we zijn niet bereid om er verder werk in te steken en te blijven doorgaan, dus geven we het op. Maar wie opgeeft, wint niet en een winnaar geeft niet op. En als een verlost kind van God heb je een groot pluspunt: ‘Mijn hulp komt van de Heer’ (Ps. 121:2). Denk daar eens over na! Met behulp van Degene die Heer is van elke situatie en omstandigheid zul je uiteindelijk overwinnen. Je hebt een bron van onfeilbare kracht en leiding om uit te putten. Mozes overleefde kritiek, verraad en voortdurend geklaag, maar leidde wel de grootste volksverhuizing in de geschiedenis van de mensheid. Hoe deed hij dat? De Bijbel geeft ons het antwoord in twee zinnen: ‘... hij zag uit naar de beloning... hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke’ (Hebr. 11:26-27). Houd dus je ogen op de Heer gericht, blijf vooruitkijken naar je beloofde beloning, en je zult winnen.

**Vrijdag 15 november**

*‘Zo kan Hij allen die God door Hem naderen volkomen redden...’ (Hebr. 7:25)(NBV21).*

Van afval tot schat.

Een christelijk leider schrijft: ‘De Italiaanse vioolbouwer Antonio Stradivari was een arm man. En toch zijn zijn violen nu de meest kostbare violen ooit gemaakt vanwege het rijke en resonerende geluid dat ze produceren. Het unieke geluid van een Stradivarius kan niet worden gedupliceerd. Wat je misschien zal verbazen, is dat deze waardevolle instrumenten niet van speciale stukken hout werden gemaakt; ze werden gesneden uit afgedankt hout. Omdat Stradivari zich geen goede materialen kon veroorloven, haalde hij het meeste van zijn hout bij de vuile havens waar hij woonde. Hij nam die doorweekte stukken hout mee naar zijn werkplaats, maakte ze schoon en liet ze drogen. Vervolgens maakte hij van die afgedankte stukken hout instrumenten van zeldzame schoonheid. Later ontdekte men dat terwijl het hout in die vuile havens dreef, microben het hout infiltreerden en de binnenkant van die cellen opaten. Zo bleef er slechts een vezelige structuur van hout over die resonerende ruimtes voor de muziek creëerde. Van hout dat niemand wilde, bouwde Stradivari violen die nu iedereen wil.’ Je vraagt je misschien af in hoeverre dit betrekking heeft op jou. Wel, net zoals deze vioolbouwer afval in schatten veranderde, kan God jou veranderen in hoe je eigenlijk bedoeld bent. Je zou kunnen zeggen: ‘Maar je weet niet hoe diep ik ben gevallen of wat ik heb gedaan. Ik betwijfel of Jezus iemand als ik zou kunnen redden en veranderen!’ Geef Hem een kans. Stel Hem op de proef. Je zult niet teleurgesteld worden. De Bijbel zegt: ‘Zo kan Hij allen die God door Hem naderen volkomen redden.’

**Zaterdag 16 november**

*‘Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel’ (Matt. 10:32)(NBV21).*

De angst overwinnen om je geloof te delen.

Om je geloof effectief met anderen te delen, zou je deze drie obstakels moeten overwinnen. 1) Je moet zeker zijn van je eigen verlossing. Johannes schrijft: ‘Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich... Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in Zijn Zoon... Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de zoon van God’ (1 Joh. 5:10-11, 13). 2) Je moet je vrees voor afwijzing overwinnen. En dat doe je door te kijken naar de wortel van die angst, en dat is je ego. Pas wanneer zelfbehoud en eigenbelang gekruisigd zijn, kun je zonder vrees over Christus praten. Jezus zei: ‘Wie iemand ontvangt die door Mij gezonden is, ontvangt Mij...’ (Joh. 13:20). Stap over jezelf heen! Als iemand jou afwijst, lijd jij misschien gezichtsverlies. Maar als zij Jezus afwijzen, verliezen zij hun ziel. 3) Je moet wijsheid gebruiken bij het delen van het evangelie. ‘Wie wijs is, neemt veel mensen voor zich in’ (Spr. 11:30). God kan aan twee kanten werken. Hij kan het hart van je luisteraar voorbereiden zodat hij openstaat voor wat je te zeggen hebt, en Hij kan je de juiste woorden en de juiste benadering geven om met hem te praten. Jezus zei: ‘... de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zal jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb’ (Joh. 14:26).

**Zondag 17 november**

*'Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht...' (Matt. 4:16)(NBV21).*

Jezus: de bron van verlichting (1).

Het allerbelangrijkste is dat Jezus de mensheid het licht van de verlossing heeft gebracht. Maar een van de blijvende voordelen van zijn koninkrijk is zijn invloed op kennis en onderwijs. Het woord universiteit begon bij degenen die geloofden dat God het universum schiep; daarom moesten zijn wegen bestudeerd en gekend worden. Maarten Luther benadrukte vanuit het Nieuwe Testament het priesterschap van alle gelovigen. En gaandeweg bracht hij daarmee een verandering in het onderwijs omdat hij leerde dat iedereen in staat moest zijn om te lezen en te schrijven, zodat men zelf de Bijbel kon bestuderen. Dit leidde tot het doel van wereldwijde geletterdheid voor iedereen in een samenleving. In Amerika werd in 1647 in Massachusetts de eerste wet afgekondigd die opriep tot universeel onderwijs voor iedereen. Hij heette, geloof het of niet: 'De wet tegen de oude misleider Satan'. De formulering luidt: 'Het is een van de voornaamste voortbrengselen van die oude misleider Satan om mensen af te houden van de kennis van de Schriften... en dus wil deze wet ervoor zorgen dat kennis niet achterblijft in de graven van onze voorvaders.' Dit is goed om te beseffen: dat onwetendheid het gereedschap van de duivel is, en dat God de God van de waarheid is. In natie na natie ontdekten christelijke zendelingen talen die nog niet op schrift waren gesteld. Dus wijdden ze hun leven aan die taak, waarbij ze buitengewone offers brachten. Ze stelden de eerste woordenboeken samen. Ze schreven de eerste grammatica's. Ze vormden de eerste alfabetten. En de eerste belangrijke eigenaam die in talloze talen werd geschreven? De naam Jezus!

*The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.*

*UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.*

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
e-mail: [woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl](mailto:woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/](http://www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/)*