

**Maandag 4 november**

*‘... kom tot Hem met jubelzang’ (Ps. 100:2)(NBV21).*

Bevrijdingliederen (4).

De psalmist schreef: ‘Kom tot Hem met jubelzang... Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng Hem hulde, prijs zijn naam’ (v. 2, 4). Wanneer je een koning benadert, is een bepaald protocol vereist. En David geeft ons het protocol om in de aanwezigheid van de Koning der koningen te komen: ‘Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan.’ Is dat ook jouw ervaring in de kerk? Of sta jij daar als toeschouwer terwijl de muzikanten, het aanbiddingsteam of het koor zingen en jij luistert? We worden allemaal geroepen om ‘met een loflied zijn poorten binnen te gaan’! Lofprijzing is niet iets dat je alleen met je oren hoort; je uit het ook met je lippen en je hart. Wanneer je dat niet doet, mis je een verbinding met God. Je moet God zélf aanbidden! En hoe begaafd en getalenteerd de mensen op dat podium misschien ook zijn, niemand anders kan dat voor je doen. Je hebt misschien niet altijd zin om God te prijzen. Maar de Bijbel zegt: ‘Laten we met Jezus’ tussenkomst voortdurend aan God een dankoffer brengen: het huldebetoon van lippen die zijn naam belijden’ (Hebr. 13:15). God wil een óffer van lof. Wat is dat? Hem prijzen wanneer je er geen zin in hebt. Hem loven en prijzen wanneer je door moeilijke tijden heengaat. Hem prijzen wanneer je menselijkerwijs gesproken niets kunt bedenken om God voor te prijzen. Bij God is de lof die iets kost de lof die telt. ‘De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof’ (Ps. 34:2).

**Dinsdag 5 november**

*‘Tot de tijd dat Zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de Heere hem gelouterd’  
(Ps. 105:19)(HSV).*

Sta op de belofte die God je gegeven heeft.

Toen Jozefs broers hem beroofden van zijn veelkleurige mantel, een teken van de gunst van zijn vader, wat hield hem toen staande? De belofte die God hem gegeven had. Toen hij in een put werd gegooid en vervolgens als slaaf werd verkocht, wat hield hem toen staande? De belofte die God hem gegeven had. Toen de schenker met wie hij in de gevangenis bevriend was geraakt, geen goed woordje voor hem deed bij de farao, wat hield hem toen staande? De belofte die God hem gegeven had. ‘Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten in de boeien, hijzelf kwam in de ijzers. Tot de tijd dat Zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de Heere hem gelouterd. De koning stuurde boden en liet hem vrij, de heerser van de volken liet hem los. Hij stelde hem aan tot heer over zijn huis’ (v. 17-21). Gods Woord zal de tand des tijds doorstaan, maar om zijn woorden te laten uitkomen moet je tijdens je beproevingen standvastig proberen te blijven in het geloof. Je zult misschien getest worden door de houding en handelwijze van je familie. Je zult getest worden door de ontrouw en het verraad van vrienden die je vertrouwde. Je zult getest worden door tijden van tegenspoed en ontbering die tegengesteld lijken aan wat God je beloofde. Want weet je, God is meer geïnteresseerd in je karakter dan in je comfort. In andere vertalingen wordt gezegd dat totdat Gods woord uitkwam het karakter van Jozef ‘op de proef werd gesteld’ en ‘getest’ in plaats van gelouterd. Waarom test je iets? Om erachter te komen of het betrouwbaar is. En wanneer je betrouwbaar blijkt te zijn, kun je staan op de belofte dat ‘het zeker zal komen en niet zal uitblijven’ (zie Hab. 2:3). Sta dus op de belofte die God je gegeven heeft.

**Woensdag 6 november**

*‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen’ (Joh. 6:9)(NBV21).*

Hoe klein ook, Jezus kan het gebruiken.

Als je het gevoel hebt dat je niet getalenteerd genoeg bent om door God gebruikt te worden, lees dan het verhaal over de spijziging van de vijfduizend. Eigenlijk waren dat vijfduizend mannen. Tel je vrouwen en kinderen mee, dan kan het aantal oplopen tot meer dan twintigduizend mensen. En de lunch van de jongen was kariger dan je zou denken. Een brood was ongeveer zo groot als een minipannenkoekje. Het woord voor vis (de HSV spreekt zelfs over visjes) verwijst naar zeedieren ter grootte van sardientjes. Maar wat die kleine lunch tot een groot feest maakte, is wat de jongen deed toen Jezus hem erom vroeg. Hij gaf het uit vrije wil. Hij zei niet: ‘Heer, u mag één vis hebben, maar de andere hou ik zelf. Neemt u drie broodjes, dan hou ik de andere twee zelf.’ Hij gaf Jezus alles waar Hij om vroeg. Kijk nu eens naar de resultaten van zijn daad van opofferende vriendelijkheid. Ten eerste vulde de oorspronkelijke lunch niet eens één mand, maar de restjes vulden twaalf manden. Dit illustreert de oogstwet die in de Schrift wordt onderwezen. Wanneer je aan God geeft, krijg je altijd meer terug dan je geeft (zie Luc. 6:38). En wanneer je iets achterhoudt, beroof je jezelf van zijn zegen. ‘Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker; wie gierig is wordt arm’ (Spr. 11:24). Ten tweede werd door zijn genereuze daad ook in zijn eigen behoeften voorzien. ‘Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden’ (Joh. 6:11). De waarheid is dat wanneer jij God geeft wat je hebt, je versted zult staan wat Hij ermee doet.

**Donderdag 7 november**

*‘Wij wachten vol verlangen op de Heer, Hij is onze hulp en ons schild’ (Ps. 33:20)(NBV21).*

Wachten in Gods aanwezigheid.

Ons innerlijk kan worden getraind om op God te wachten, ook al zijn we uiterlijk gestrest en gespitst op antwoorden. Dit is niet gemakkelijk in onze snelle maatschappij, waar de geestelijke discipline van het wachten op de Heer vaak ontbreekt. We willen alles - en wel meteen. Maar als we altijd haast hebben, lopen we het diepere contact met God mis, iets dat tijd nodig heeft om te ontwikkelen. Hij zal tot ons hart spreken, mits we geduldig leren luisteren. Nadat Elia de profeten van Baäl had gedood, leerde hij een waardevolle les over het wachten op God. De Heer zei hem om op een berg te gaan staan. Er kwam een grote windvlaag, toen een aardbeving, toen een vuur, maar de Heer was in geen van deze. De Bijbel zegt: ‘Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries’ (1 Kon. 19:12). De Heer sprak met een zachte, stille stem ná de wind, de aardbeving en het vuur. Als Elia ongeduldig was geweest, had hij de stem van de Heer niet gehoord. David leerde ook om op God te wachten en ‘de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel’ (Ps. 27:4)(NBG). Om effectief te kunnen bidden, moeten we ervoor kiezen om geduldig te wachten en te luisteren naar zijn woord. Wachten en luisteren haalt de focus af van onszelf en richt die op Hem, die het antwoord is op al onze behoeften. Het is vaak in de stilte dat de kracht van God het machtigst beweegt. Laat de heilige Geest je dus leren hoe je in zijn aanwezigheid kunt wachten.

**Vrijdag 8 november**

*‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken’ (Matt. 4:19)(NBV21).*

Vissen vangen en zielen winnen.

Jezus zei tegen beroepsvissers: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Deze mannen wisten drie dingen over het vangen van vis: 1) Je moet daar zijn waar de vis is. Misschien heb jij het idee dat we ons juist moeten afscheiden van de wereld. Besef dan dat Jezus dat ook niet deed; Hij stond midden in de samenleving, om die te kunnen veranderen. En dat zouden wij ook moeten doen. Jezus bad: ‘Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden’ (Joh. 17:15-18). 2) Je moet klaar zijn wanneer de vissen bijten. ‘Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect...’ (1 Petr. 3:15). Het gezegde: ‘Als een leerling klaar is, verschijnt de meester,’ is heel relevant in dit verband. 3) Je moet het juiste aas gebruiken om vis te vangen. Paulus zei: ‘Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven’ (Rom. 1:16). Het woord ‘evangelie’ betekent goed nieuws. Oprechte zondaars voelen zich al slecht over hun zonden en worstelingen; wat ze nodig hebben is de kracht om te veranderen. En ‘het evangelie is Gods reddende kracht’. Houd deze drie principes in je achterhoofd en ga vissen naar zielen.

**Zaterdag 9 november**

*‘Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn’ (Matt. 13:26)(NBV21).*

Laat het oordelen over aan God.

Jezus zei: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand giftig onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen: ‘Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?’ Hij antwoordde: ‘Dat is het werk van een vijand.’ De knechten zeiden tegen hem: ‘Wilt u dat wij het onkruid weghalen?’ Hij antwoordde: ‘Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Haal eerst het onkruid weg, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur’ (v. 24-30). Het onkruid (het goddeloze) van het graan (het goddelijke) lostrekken is niet onze taak. Wij moeten ons concentreren op het verbouwen van graan en God het laten scheiden. Waarom? Omdat de wortels van beide planten (levens) zo nauw met elkaar verweven zullen raken dat zelfs als je onderscheid zou kunnen maken tussen de twee, je het graan met het onkruid zou uittrekken. Je zou ook het geplante graan uittrekken dat pas later zou rijpen. Bovendien zou je een deel van het graan dat nog geen aren heeft gevormd, verwarren met onkruid. Jouw taak is om goede vrucht te dragen, en Gods taak is om het graan van het onkruid te scheiden. Dus het woord voor vandaag is: laat het oordelen over aan God.

**Zondag 10 november**

*'... laat je woede varen...' (Ps. 37:8)(NBV21).*

Vergeving komt eerst, gevoelens daarna.

Kleine overtredingen kunnen gemakkelijk worden vergeven. Maar wanneer iemand ons ernstig gekwetst heeft en ermee weg lijkt te komen, is vergeving een echte uitdaging. Zolang je de overtreding niet vergeeft en loslaat, zul je constant het gewicht ervan op je voelen drukken. Een van de grootste fouten die je kunt maken als het gaat om vergeven, is denken dat als je gevoelens voor iemand niet onmiddellijk veranderen, je hem of haar niet echt hebt vergeven. Maar dat klopt niet, vergeving is een beslissing. Het is een daad van je wil. Je kunt nog blijven worstelen met gevoelens van pijn en wrok. Dat maakt je besluit om te vergeven niet ongeldig; het betekent alleen dat genezing tijd kost. En je genezing begint op het moment dat je besluit om te vergeven. De Bijbel zegt: 'Laat alle wrok... varen... Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft' (Efez. 4:31-32). Heb jij jouw deel gedaan, namelijk vergeven, vertrouw er dan op dat God zijn deel zal doen, namelijk je emoties genezen en je vrede en vreugde herstellen. Jij hebt de macht om de beslissing te nemen om te vergeven, maar alleen God heeft de macht om je gevoelens te veranderen ten opzichte van de persoon die jou gekwetst heeft. Vertrouw er dus op dat God je hart zal veranderen. Uiteindelijk zullen je gevoelens volgen en op één lijn komen met je beslissing. In de tussentijd: 'Blijf kalm en wacht op de Heer, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Wind je niet op, laat je woede varen, erger je niet, dat brengt maar onheil' (Ps. 37:7-8).

*The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.*

*UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.*

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
e-mail: [woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl](mailto:woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/](http://www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/)*