

**Maandag 21 oktober**

*'... de deur staat hier wijd open voor mijn werk, hoewel er ook veel tegenstanders zijn'*  
(1 Kor. 16:9)(NBV21).

Wanneer God de deur opent (2).

In Het Boek worden de woorden van Paulus als volgt weergegeven: '... hier liggen geweldige kansen om voor de Here te werken, al is de tegenstand ook niet gering.' Als je de wil van God doet, moet je rekening houden met tegenstand van mensen die niet op de hoogte zijn van wat God met je heeft gedeeld of je wil laten doen. En het is zelfs zo dat als je overal waar je komt wél wordt geaccepteerd en toegejuicht, je je zou kunnen afvragen of je Gods opdracht wel goed hebt begrepen en hem op de juiste manier uitvoert. Maar zei Jezus niet dat zijn juk 'zacht' was (en zijn last licht)? Zeker, maar Hij had het daar wel over een goed passend juk om de nek van een hárdwerkende os die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan het ploegen was. Het werk was zwaar, maar het juk zat prettig. Dat betekent dat wanneer God je vraagt om iets moeilijks te doen, Hij je de genade en middelen zal geven om het te kunnen doen. Ja maar, ik word aangevallen, zeg je misschien. Zie een aanval echter als een teken van respect; het betekent dat je een bedreiging vormt voor het koninkrijk van de duisternis. En naarmate je dichter bij je door God gegeven doel komt, kun je verwachten dat Satans aanval zal intensiveren. Maar er is goed nieuws. De intensiteit van de aanval is een indicator van de zegen die God daarna voor je heeft. En nog iets. Je grootste beloningen zullen niet in dit leven komen, maar in het leven hierna. En dat is goed, want die zullen niet alleen tijdelijk zijn maar eeuwig. Een oud lied verwoordde het zo: 'En ons die overwinnen, wacht dan een heerlijk loon, wij zullen met Hem heersen voor eeuwig op zijn troon.'

**Dinsdag 22 oktober**

*'Zet een wacht voor mijn mond, Heer, een post voor de deur van mijn lippen'* (Ps. 141:3)(NBV21).

Wanneer iemand je teleurstelt.

Toen William Gladstone minister van Financiën was in Groot-Brittannië vroeg hij aan het Ministerie van Financiën of ze hem bepaalde statistieken konden sturen waarop hij zijn begrotingsvoorstellen kon baseren. Helaas maakte de statisticus een fout, en Gladstone was zo zeker van 's mans reputatie voor nauwkeurigheid dat hij niet de tijd nam om zijn cijfers te verifiëren. Dus ging Gladstone naar het Lagerhuis en hield een toespraak op basis van de onjuiste informatie die hem was gegeven. Zijn toespraak was nog niet gepubliceerd of de onjuistheden kwamen aan het licht, en hij werd het mikpunt van vreselijke publieke spot. Toen de minister van Financiën de statisticus die hem de onjuiste informatie had gegeven bij zich riep, arriveerde de man een en al angst en schaamte, ervan overtuigd dat hij ontslagen zou worden. In plaats daarvan zei Gladstone: 'Ik weet hoezeer u van streek moet zijn over het gebeurde, dus ik heb u laten halen om u gerust te stellen. Het verwerken van de complexe nationale rekeningen is iets dat u al heel lang doet en dit is de eerste fout die u hebt gemaakt. Ik wil u feliciteren en mijn grote waardering uitspreken.' Kun je je voorstellen hoe opgelucht, dankbaar en hoopvol de man die dag was toen hij Gladstone's kantoor verliet? Het vergt een karakter als dat van Christus om zo genade te tonen, zowel te luisteren als te spreken, en na te denken voordat je in actie komt. Dus in plaats van vandaag boos te reageren, kun je beter bidden: 'Zet een wacht voor mijn mond, Heer, een post voor de deur van mijn lippen.' Wanneer je op die manier begint te bidden - en het echt meent - geeft dat aan dat je groeit in genade.

**Woensdag 23 oktober**

*‘... een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken’ (Pred. 3:7)(NBV21).*

Weten wanneer je moet zwijgen.

Calvin Coolidge, de dertigste president van de VS, stond bekend als een gereserveerde man die heel weinig sprak. Toen een verslaggever hem een keer probeerde te interviewen, verliep het gesprek als volgt: Verslaggever: ‘Wilt u iets zeggen over de oorlogsdreiging in Europa?’ Coolidge: ‘Nee.’ Verslaggever: ‘Heeft u iets te zeggen over de staking in de kledingfabrieken?’ Coolidge: ‘Nee.’ Verslaggever: ‘Heeft u iets te zeggen over de Volkenbond?’ Coolidge: ‘Nee.’ Verslaggever: ‘Zou u iets willen zeggen over het probleem van de landbouwproductie?’ Coolidge: ‘Nee.’ Toen de verslaggever de kamer verliet, riep Coolidge hem onverwachts terug en zei met een glimlach: ‘Citeer me niet!’ De Bijbel zegt: ‘Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel... een tijd te zwijgen en een tijd om te spreken’ (v. 1, 7). Laat je nooit onder druk zetten om iets te zeggen wat je niet wilt zeggen of laat je niet overhalen wanneer je geen zin hebt om te praten. Zwijgen is geen gebrek aan communicatie; het is een vorm van communicatie en kan een zeer effectieve zijn! Spreuken 29:11 zegt: ‘Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom.’ Eén ding is zeker, wat je vandaag niet zegt, hoeft je morgen niet uit te leggen of je voor te verontschuldigen. Als je de neiging hebt om te spreken zonder na te denken, of wanneer je niets constructiefs hebt toe te voegen, weeg de situatie dan zorgvuldig en vraag God om wijsheid voordat je besluit of je iets moet zeggen of niet. Vergeet niet dat men een zwiigende dwaas voor wijs houdt en hij, zolang hij zijn mond houdt, verstandig lijkt’ (zie Spr. 17:28).

**Donderdag 24 oktober**

*‘Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt’ (Matt. 7:1)(NBV21).*

Oordeel niet te snel.

Toen Chuck Swindoll een keertje ergens sprak kwam er een man naar hem toe en zei: ‘Ik heb zo lang op deze week gewacht, ik hang aan uw lippen.’ Swindoll bedankte hem. Die zondagavond begon de man al snel te knikkebollen. Swindoll dacht dat hij misschien een lange rit achter de rug had en waarschijnlijk moe was. Maar het gebeurde elke avond tot aan het einde van de conferentie. Als spreker voelde het niet fijn om iemand te zien slapen tijdens jouw verhaal. Vrijdagmorgen kwam de dame die naast hem zat naar Swindoll toe en zei: ‘Ik wil u bedanken voor wat u deze week gebracht heeft. Oh, en trouwens, het spijt me dat mijn man telkens in slaap viel. Hij heeft kanker in de terminale fase en volgens de artsen heeft hij nog maar een paar weken te leven. Toen we het erover hadden wat hij wilde doen voordat hij stierf, zei hij: ‘Ik wil zo graag Chuck Swindoll nog een keer horen spreken.’ Maar weet u, de artsen hebben hem medicijnen gegeven tegen de pijn en die maken hem slaperig. Ik wil u mijn excuses aanbieden dat hij heeft geslapen, maar ik wil u wel graag laten weten dat u dit tot de beste week van het laatste deel van zijn leven hebt gemaakt.’ Swindoll zei later dat hij wel door de grond kon zakken omdat hij een oordeel had geveld zonder zich te hebben afgevraagd wat de reden had kunnen zijn.’ Waarom zei Jezus: ‘Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt’? Omdat er omstandigheden en factoren in iemands leven kunnen spelen waar je geen weet van hebt. Oordeel dus niet maar schenk iemand liever dezelfde genade die God jou heeft geschonken.

**Vrijdag 25 oktober**

*‘Maar mocht een van u zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader...’ (1 Joh. 2:1)(NBV21).*

Geen gerechtigheid maar genade.

Er is een verhaal over een man die een foto van zichzelf liet maken. Toen hij de foto zag, zei hij tegen de fotograaf: ‘Ik vind niet dat ik er goed opsta, dit doet mij geen recht!’ De fotograaf keek hem aan, glimlachte en zei: ‘Met een gezicht als het uwe heeft u dat ook niet nodig; wat u nodig heeft is genade en barmhartigheid!’ Maar even serieus, dat is wel de situatie waarin we ons allemaal bevinden. En de reden dat God ons genade en barmhartigheid schenkt, is omdat Jezus aan het kruis heeft voldaan aan alle eisen van Gods gerechtigheid voor ons. Sommige mensen denken dat Gods genade (onverdiende gunst) al hun zonden verzoent tót het moment dat ze Christus als Verlosser aannemen. En dat ze het vanaf dat moment moeten gaan verdienen en moeten bewijzen dat ze het waard zijn door hun prestatie, als een gezamenlijke inspanning. Dus in plaats van alleen te vertrouwen op Christus’ werk aan het kruis, vertrouwen ze ook op hun eigen prestatie. Hier is het probleem: er zijn drie manieren om te zondigen - doordat je iets doet, doordat je iets nalaat of door je houding. Als je elke dag een van deze zonden begaat, zijn dat meer dan duizend zonden per jaar. En stel dat jouw toegang tot de hemel ervan afhangt of je je elk van deze zonden herinnert en er berouw voor toont, wat moet je dan als je er een paar vergeet? Maak je geen zorgen; God heeft je gedekt! ‘Maar mocht een van u zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige’ (1 Joh. 2:1). Slechts één persoon voldoet aan Gods eisen: Jezus! En wanneer je je vertrouwen stelt in Hem, ben je onvoorwaardelijk geliefd en aanvaard door God.

**Zaterdag 26 oktober**

*‘Ik ben de weg... Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij’ (Joh. 14:6)(NBV21).*

Jezus is de weg.

Een voorganger schrijft: ‘Tussen de mensheid en God staat een barrière die we zonde noemen. Als we verzoend willen worden met een volmaakte God moet die barrière worden aangepakt. We kunnen er niet omheen of overheen. Zonde eist een betaling. Precies daarom kwam Jezus, om aan die betaling te voldoen. Hij leefde een volmaakt leven en stierf een offerdood om te betalen voor alles wat we ooit hebben gedaan in het verleden, in het heden en in de toekomst. Als je huis in brand staat, kun je beter de brandweer bellen dan de politie. Als je een been breekt, kun je beter een dokter bellen dan de brandweer. Als er bij jou thuis wordt ingebroken, kun je beter de politie bellen dan de dokter. Als je aan het verdrinken bent, kun je beter de badmeester roepen dan de loodgieter. Als je als zondig mens bij een rechtvaardige God wil komen, kun je beter contact opnemen met de Verlosser, want Hij is de enige die kan helpen.’ Jezus zei niet alleen: ‘Kom naar mij toe, en ik zal je de weg wijzen.’ Hij zei: ‘Ik ben de weg.’ Hij is de weg naar vergeving. Hij is de weg naar vrede en vreugde. Hij is de weg naar vervulling in het leven. En Hij is vandaag zo dicht bij je als een gebed. ‘Heer Jezus, ik geloof dat U voor mij aan het kruis bent gestorven en voor mijn zonden hebt betaald en dat ik door geloof in U gerechtvaardigd ben en verzoend ben met God. Ik aanvaard U vandaag als mijn Heer en Verlosser en ontvang van U het geschenk van eeuwig leven. Amen.’

**Zondag 27 oktober**

*'Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is' (Joh. 2:5)(NBV21).*

Breng je probleem bij Jezus.

Iemand schrijft: 'Er was geen grotere sociale gebeurtenis in het Joodse leven dan een bruiloft. Het begon meestal bij zonsondergang met een ceremonie in de synagoge. Dan verliet het hele bruidsgezelschap de synagoge en begon aan een lange fakkeloptocht dwars door de stad. Het bruidspaar werd langs zoveel mogelijk huizen geleid zodat iedereen naar buiten kon komen om hen te feliciteren. Ze gingen naar huis voor een feest dat meerdere dagen duurde! Er werden geschenken gegeven, toespraken gehouden, wijn gedronken en gegeten. Gastvrijheid op een bruiloft werd als zo'n heilige plicht beschouwd dat de ceremoniemeester van de bruiloft zelfs kon worden aangeklaagd voor 'schending van de gastvrijheid'. Dus een tekort aan eten of wijn werd gezien als een enorme belediging.' Het is opmerkelijk dat Jezus' eerste wonder niet het genezen van kanker of het opwekken van doden was, maar het oplossen van een huiselijke crisis en het voorkomen van gezichtsverlies bij een pasgetrouwd stel. Het is een misvatting om te denken dat God alleen om grote dingen geeft, zoals een scheiding, faillissement of overlijden. Hij geeft ook om kleine dingen, zoals kapotte borden, kiespijn, chagrijnige bazen, zoekgeraakte honden, lekke banden en vertraagde vluchten. De Bijbel zegt: 'Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart' (1 Petr. 5:7). Wat voor jou belangrijk is, is voor Jezus belangrijk. Het bijzondere is dat toen dit pasgetrouwde stel huwelijksuitnodigingen verstuurde, ze er Jezus ook eentje stuurde. En Hij kwam! En voorzag in hun behoefte. En kijk hoe het gebeurde. Maria, de moeder van Jezus, zei tegen hen: 'Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.' Wat Jezus hun vertelde te doen leek niet rationeel, maar toen ze gehoorzaamden, kregen ze een wonder. En als jij bidt, God vertrouwt en Hem gehoorzaamt, kan Hij ook voor jou een wonder verrichten.

*The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.*

*UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.*

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
e-mail: [woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl](mailto:woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/](http://www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/)*