

Maandag 14 oktober

'Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg' (1 Kor. 11:1)(NBV21).

Zoek een mentor (3).

Je mentor zou niet alleen goed in zijn werk moeten zijn en vaardigheden moeten bezitten waarvan je iets kunt opsteken, maar het zou ook iemand moeten zijn die karaktereigenschappen vertoont die het waard zijn om na te volgen. Bernie Madoff was een van de meest bewonderde en gewilde makelaars op Wall Street. Dat wil zeggen, totdat hij in de gevangenis belandde omdat hij mensen voor miljarden dollars had opgelicht via een soort piramidespel, wat de levens van individuen, bedrijven en zelfs regeringen verwoestte. Talrijke acteurs, atleten, politieke leiders en zakenmensen proberen tegenwoordig hun positie als rolmodel te ontkennen terwijl mensen hen allang volgen en hun gedrag imiteren. Ze zouden liever hebben dat mensen onderscheid maken tussen hun persoonlijk gedrag en hun professionele leven, maar zo'n scheiding is niet echt te maken. Als je op zoek bent naar rolmodellen en mentoren, kijk dan zowel naar hun privéleven als naar hun publieke leven. Vaak zullen jouw waarden worden gevormd door hun waarden, dus denk goed na of je iemand wil volgen. Paulus schrijft: 'Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg.' Je zou er zeker van moeten zijn dat de persoon in wiens voetsporen je treedt, in de voetsporen van Christus treedt. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat je erop zult worden beoordeeld! Alles wat je in je leven hebt opgebouwd, zal worden beoordeeld bij de rechterstoel van Christus en je zult dienovereenkomstig worden beloond. 'Van ieders werk zal duidelijk worden waaruit het is opgebouwd; op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen' (1 Kor. 3:13-15).

Dinsdag 15 oktober

'... vrienden noem ik jullie...' (Joh. 15:15)(NBV21).

Zoek een mentor (4).

De mentoren die je kiest, moeten beschikbaar zijn. Jezus zei tegen degenen die Hij begeleidde: 'Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb' (v. 15). Je hebt tijd nodig met je mentor, tijd om vragen stellen en te leren van de antwoorden. John Maxwell schrijft: 'Het beste advies dat ik kan geven op het gebied van beschikbaarheid is dat je bij het zoeken naar een mentor niet te snel te hoog moet grijpen. Stel je wil de politiek in, dan heb je het advies van de minister-president niet nodig. Als je als middelbare scholier overweegt om cello te leren spelen, hoef je geen les te nemen bij een topcellist. Begin je net met een baan, verwacht dan geen mentortijd van de topman van je bedrijf. Waarom niet zou je je kunnen afvragen. Omdat als je net begint bijna al je vragen beantwoord kunnen worden door iemand die twee of drie trapjes hoger staat dan jij (niet tien). Hun antwoorden zullen min of meer 'vers van de pers' zijn, omdat ze nog onlangs te maken hebben gehad met de problemen waarmee jij te maken hebt. Bovendien zouden bazen hun tijd moeten besteden aan het beantwoorden van de vragen van de mensen die net onder hen staan en bijna op hun niveau presteren. Dit wil niet zeggen dat je nooit zou moeten proberen om hogerop te klimmen. Wel dat je het grootste deel van je tijd beter kunt besteden aan mentoren die beschikbaar en bereid zijn en die passen bij je huidige situatie.'

Woensdag 16 oktober

‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen’ (Ps. 118:24)(NBV21).

Wees in het moment.

Iemand schrijft: ‘Een van mijn strategieën is om altijd voldoende tijd te blokkeren voor mijn taken zodat ik in mijn hoofd niet bezig ben met wat er daarna nog moet gebeuren. Het liefst zorg ik dat de tijd heb om meer dan een paar minuten te investeren in een contact met mensen zodat die niet gefrustreerd raken door mijn verdeelde aandacht en (te) strakke schema.’ Als je je geliefden van tijd blijft beroven, kan er een dag komen dat ze geen tijd hebben voor jou. Vraag jezelf af of een persoon meer waard voor je is dan het plan, het project, het probleem of de pressie waarmee je te maken hebt. Leer te genieten van het moment en richt je volledig op degene met wie je in contact bent. Stel open vragen die de ander aanmoedigen om met meer dan ja of nee te antwoorden. Luister aandachtig en stel aanvullende vragen. Dit helpt mensen het gevoel te krijgen dat je geïnteresseerd bent en om hun antwoorden geeft. Ja, je gedachten kunnen een paar seconden richting toekomst dwalen, maar duw ze onmiddellijk terug naar het heden door die zorgen te verwerpen. Daar kun je later aandacht aan besteden. Concentreer je, blijf erbij. Ben je hier eenmaal aan gewend, dan zul je ontdekken hoe plezierig dat is. Iemand schreef: ‘Ik wilde bewuster gaan leven en er niet net voor mijn dood achter komen dat ik niet had geleefd.’ Om ervoor te zorgen dat jou dat niet overkomt, is het goed om de woorden van Salomo in acht te nemen: ‘Want wanneer hij zich aan eten en drinken tegoed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God’ (Pred. 3:13). Als je het met minder moet doen om meer te kunnen genieten van de mensen van wie je houdt, doe dat dan; je zult er nooit spijt van krijgen!

Donderdag 17 oktober

‘... de God die ons altijd troost en ons in onze ellende moed geeft...’ (2 Kor. 1:3-4)(NBV21).

Laat je door Hem troosten.

God kan ervoor zorgen dat je je op de meest ongemakkelijke plekken op je gemak voelt. Hij kan je uit situaties halen waarvan je dacht dat je er voor altijd in vast zou zitten. Hij kan je vrede geven, zelfs te midden van traumatische omstandigheden. Voordat je leven voorbij is, zul je leven, liefhebben en verlies ervaren. Het verliezen van sommige dingen zal je in feite helpen om de dingen die je nog hebt te waarderen. Het is de smaak van mislukken die lukken zo zoet maakt. Hoe kun je overwinningen vieren als je nooit een nederlaag hebt gekend? Je zult elke dag leven zonder te weten wat de volgende dag brengt, maar wel met de wetenschap dat God al je volgende dagen in handen heeft. Ze liggen niet in de handen van je baas, je makelaar, je partner of iemand anders. En ze liggen ook niet in jouw handen om ermee te manipuleren en ze onder controle te houden. Nee, al je volgende dagen liggen in Gods handen! Dus wat je ook doet; zorg dat je Hem leert kennen, want je zult Hem nodig hebben. En Hij zal er voor je zijn. Hij zal er zijn als alles en iedereen weg is. Hij zal er voor je zijn op de donkere plekken. Zijn belofte aan jou is: ‘Met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op’ (Ps. 30:5). Hoelang de nacht ook duurt, de ochtend komt altijd en daarmee zijn vreugde. Hoe donker de nacht soms ook voor je was, altijd brak de morgen weer aan, ja toch? Op de een of andere manier heeft zijn genade je beschermd, voor je gezorgd, je veiliggesteld, je gekalmeerd en getroost en je erdoorheen geholpen. Tijden en seizoenen veranderen, maar God niet. Hij is altijd ‘de God aller vertroosting’ en Hij waakt vandaag over je!

Vrijdag 18 oktober

‘Geef, dan zal je gegeven worden’ (Luc. 6:38)(NBV21).

Wees een gever (1).

Als je een gever wilt worden, probeer jezelf dan eens voor te stellen als een rivier in plaats van een reservoir. Reservoirs nemen voortdurend water op, maar alleen om zichzelf te vullen. Een rivier daarentegen stroomt. Al het water dat de rivier ontvangt, wordt weer doorgegeven. Let op wat Jezus zei over geven: ‘Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt’ (v. 38). Wanneer jij je tijd, expertise en middelen geeft zonder iets terug te verwachten, breng je in praktijk wat Jezus predikte. En hier is een interessante waarheid: wanneer je je meer richt op de wensen en behoeften van anderen, worden meer van je eigen wensen en behoeften vervuld. Wanneer je daarentegen kiest om te hamsteren wat je hebt in plaats van uit te delen, word jij het middelpunt van je eigen eenzame universum. En word je minder tevreden, niet meer. Als gevolg daarvan stoot je zowel mensen als potentiële zegeningen af. Het herinneren van Gods goedheid voor jou leidt tot dankbaarheid (zie Ps. 103:1-5). En dankbaarheid leidt tot geven. Ondankbare mensen zijn geen gevers. Ze denken zelden aan anderen; ze denken alleen aan zichzelf. Hun dagen bestaan alleen maar uit het zoeken naar mensen die hen helpen, aan hen geven en hen van dienst zijn. En wanneer anderen niet aan die verwachtingen voldoen, vragen ze zich af waarom. Hun egoïsme weerhoudt hen ervan te zaaien, en hun ondankbaarheid zorgt ervoor dat ze zich afvragen waarom ze niet oogsten. Op welke manier kun je dankbaarheid tonen? Door de zegeningen die God in jouw leven heeft gegoten deels in het leven van anderen te gieten. Met andere woorden, wees een gever.

Zaterdag 19 oktober

‘... God heeft lief wie blijmoedig geeft’ (2 Kor. 9:7)(NBV21).

Wees een gever (2).

Paulus schrijft: ‘Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.’ Het geven dat God beloont, is het doelbewust geven wanneer het met een blijmoedige houding wordt gedaan. Hier zijn drie manieren om dat te doen: 1) Stel andere mensen boven jezelf. Alle dingen in deze wereld, inclusief roem en fortuin, zijn tijdelijk. Mensen doen ertoe. Je baan, je hobby’s en andere interesses zullen mét jou verdwijnen wanneer je sterft. Mensen leven voort. De ware maatstaf voor succes ligt niet in het aantal mensen dat jou helpt, maar in het aantal mensen dat jij helpt (zie Gal. 5:13). 2) Laat je niet in beslag nemen door spullen. Niemand zou ooit een slaaf van zijn spullen moeten worden. Niemand zou zijn levenswerk moeten maken van het verkrijgen van meer, alleen om maar meer te hebben. Als je de controle over je hart wilt hebben, laat bezittingen dan niet de controle over je nemen. Vraag je af of jij de eigenaar van je bezittingen bent of dat je bezittingen jón hebben. Gevers gebruiken wat ze bezitten als een hulpbron om van deze wereld een betere plek om te leven te maken. En ze doen dit ongeacht hoeveel of hoe weinig ze hebben (zie Matt. 6:21). 3) Definieer succes als zaaien, niet als oogsten. Robert Louis Stevenson zei: ‘Ik beschouw het succes van mijn dag aan de hand van de zaden die ik zaai, niet aan de hand van de oogst die ik binnenhaal.’ Zo zouden we niet alleen onze dagen moeten beoordelen, maar ook ons hele leven (zie 2 Kor. 9:6-10). Als je leeft met de intentie om het leven van anderen te verrijken, zal je leven vol zijn en niet leeg.

Zondag 20 oktober

'Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat' (Op. 3:8)(NBV21).

Wanneer God de deur opent (1).

Als je Gods wil wilt leren kennen, zijn er twee dingen die je nooit moet doen. Ten eerste, ongeduldig worden wanneer de deur gesloten is en hem forceren. Ten tweede, je eigen deur creëren. Wil je slagen in datgene waartoe God je heeft geroepen, dan kun je je beter aan het 'open deur beleid' houden. De Bijbel beschrijft het als volgt: 'Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: 'Dit zegt Hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft - wanneer Hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer Hij sluit, kan niemand openen: Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend' (v. 7-8). Voor wie opent God deuren? 1) Voor mensen van 'weinig invloed'. Dus, je fouten diskwalificeren je niet, zolang je bereid bent ervan te leren. En je tekortkomingen beperken God niet als je ze toestaat je afhankelijker van Hem te maken. 2) Voor mensen die 'trouw zijn gebleven aan wat Ik heb gezegd.' De mensen voor wie God deuren opent, laten zich leiden door deze vuistregel: 'Wat Gods Woord er ook over zegt, dat is wat ik ga denken, geloven en doen.' Als het niet in Gods blauwdruk staat, ga er dan niet mee aan de slag. Als het niet in Gods receptenboek staat, voeg het dan niet toe. 3) Voor mensen die 'mijn naam niet hebben verloochend'. Ongeacht afwijzing of bespottung spreken deze mensen vrijmoedig over de dingen die ze het meest waarderen in het leven, inclusief hun relatie met Jezus. Als je wilt dat God deuren voor je opent, leef dan elke dag volgens deze principes.

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/*