

Maandag 16 september

'... want ik vertrouw op God dat het zo zal gaan als me gezegd is' (Hand. 27:25)(NBV21).

Ankers voor je ziel (3).

Ten derde, verankerd door Gods beloften. Het derde anker dat ons vertrouwen geeft in een crisis, vinden we in Paulus' woorden: '... want ik vertrouw op God dat het zo zal gaan als me gezegd is.' Als je ooit bent bedrogen door een ontrouwe partner ben je mogelijk het vertrouwen in het huwelijk kwijtgeraakt. Als je slachtoffer bent van een hypotheekcrisis ben je mogelijk je huis en je vertrouwen in de financiële sector kwijtgeraakt. Als je hebt gestemd op iemand waarvan je geloofde dat hij integer was maar erachter bent gekomen dat hij onder invloed van speciale belangengroepen stond, ben je mogelijk je vertrouwen in de overheid kwijtgeraakt. Maar verlies nooit, maar dan ook nooit, het vertrouwen in de beloften van God! Kijk vandaag de storm recht in het gezicht en zing de woorden van deze beroemde hymne van Russell Carter: 'Stand op de beloften van mijn God... Bergen zullen wank'len maar Gods Woord houdt stand... Nimmer kan het Woord des Heren falen... Ik sta vast op de beloften van mijn God.' Je kunt je lading verliezen, je kunt je schip verliezen, je kunt zelfs overboord slaan - maar je zult zegevieren vanwege Gods beloften aan jou. Zoals het oude gezegde luidt: 'God heeft het gezegd, ik geloof het en daarmee basta.' Als je vandaag in een crisis verkeert, zijn hier enkele Bijbelse beloften om op te bouwen: 'Van oudsher is God is een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig' (Deut. 33:27). 'U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk' (Ps. 18:35). 'Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen' (Jes. 46:4).

Dinsdag 17 september

'De Heer zei tegen Abram: 'Trek weg uit je land... en ga naar het land dat ik je zal wijzen' (Gen. 12:1)(NBV21).

Besluitvorming is karaktervorming.

Iemand schrijft: 'Zou jij willen dat je kinderen hun hele leven lang afhankelijk van je blijven? Dat je ze steeds moet vertellen: 'Draag deze kleren. Volg deze lessen. Ga naar die school. Solliciteer voor deze baan. Trouw met die persoon. Koop dit huis'? En dat ze hun hele leven precies moeten doen wat jij ze opdraagt? Nee... Waarom niet? Omdat je belangrijkste doel is dat ze mensen worden met een goed karakter en een goed oordeel. De enige manier waarop ze dat kunnen doen, is door heel veel beslissingen te nemen. Dat betekent natuurlijk dat ze heel veel verkeerde beslissingen zullen nemen. Dat wordt een primaire manier waarop ze leren. Heel vaak zal Gods wil voor jou zijn: 'Ik wil dat jij zelf beslist,' omdat besluitvorming een onmisbaar onderdeel is van karaktervorming. Het gaat God vooral om karaktervorming, niet om het creëren van de omstandigheden.' Abraham zei niet: 'Heer, waar brengt u me precies heen? Hoe is de economie daar? Hoe is de arbeidsmarkt en de huizenmarkt? Zijn er goede medische voorzieningen en scholen?' De Bijbel zegt: 'Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen' (Hebr. 11:8). Abraham besloot God te volgen en God voor alles te vertrouwen. En hij kwam er als winnaar uit! God belooft ons geen details te geven maar wijsheid. 'Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom, en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven' (Jak. 1:5). Waarom doet God het op deze manier? Omdat besluitvorming karaktervormend is.

Woensdag 18 september

‘Want het is de Heer die wijsheid schenkt...’ (Spr. 2:6)(NBV21).

De juiste keuze maken.

Misschien sta je op het punt om af te studeren. Vaker dan ooit stappen mensen over naar andere banen en bedrijven en veranderen hun hele loopbaan. In 2014 constateerde loopbaanspecialist Andy Chan dat jongvolwassenen gemiddeld zo'n negenentwintig baantjes zullen hebben in hun leven. In 2013 voorspelden onderzoekers van Oxford dat ongeveer de helft van de banen in 2033 zal zijn vervangen door technologie. Dus, hoe pas je je aan in een voortdurend veranderende omgeving? Misschien zit je in een sleur. Je leven is voorspelbaar, maar niet lonend. Je wilt meer doen of meer zijn. Misschien heb je een leeg nest. Je hebt plotseling meer vrijheid, tijd en mogelijkheden; iets dat je al een paar decennia niet tot je beschikking had. Wat is de beste manier om dat in te vullen? Misschien ga je met pensioen. Wat zou God voor je in petto hebben? Misschien ben je naar het buitenland gereisd en heb je mensen in nood aangetroffen, of heb je een probleem onderzocht en wil je iets van betekenis doen. Wat moet je nu doen? Misschien overweeg je om te trouwen. Hoe weet je of deze persoon de juiste is? Wat als je een fout maakt? Of misschien heb je je zorgen gemaakt over een gemiste kans in het verleden. Zal God je er nog een geven? Bij het beantwoorden van deze vragen moet je twee dingen in gedachten houden. Ten eerste is God meer geïnteresseerd in wat je wordt dan waar je naartoe gaat of wat je voor de kost doet. Zijn doel voor je leven is 'om het evenbeeld te worden van zijn Zoon' (Rom. 8:29). Ten tweede bespaar je jezelf tijd, moeite en mogelijk hartzeer door God te raadplegen vóórdat je een beslissing neemt. 'Want het is de Heer die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht' (Spr. 2:6).

Donderdag 19 september

‘Dan zullen wij Hem kennen, ernaar jagen om de Heer te kennen’ (Hos. 6:3)(NBV21).

Er valt nog meer te leren.

Een 'geloofsbelijdenis' hebben is goed, omdat het mensen laat weten wat je gelooft en wat je waarden zijn en je standpunten in bepaalde kwesties. Maar het brengt ook een zeker gevaar met zich mee; je kunt uiteindelijk denken dat je alles weet wat er te weten valt over het onderwerp of op zijn minst alles wat belangrijk is om te weten. De Bijbel daagt ons uit om te blijven leren en geestelijk te groeien: 'Dan zullen wij Hem kennen, ernaar jagen om de Heer te kennen.' In de Schrift wordt het woord 'openbaren' achtendertig keer gebruikt. Het is duidelijk dat God wil dat we beseffen dat er meer over Hem te weten valt dan wat we denken te weten. Daarom moet je daar altijd voor open blijven staan. De dag dat je stopt met 'ernaar jagen om de Heer te kennen,' is de dag dat je stopt met meer te leren over God en geestelijk te groeien. God heeft meer aan je te openbaren! Paulus schrijft: 'Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft. Aan ons heeft God dit geopenbaard, door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken' (1 Kor. 2:9-12). Het woord voor vandaag is dus - je bent nog lang niet uitgeleerd.

Vrijdag 20 september

‘Wie Mij aanroept, geef ik antwoord...’ (Ps. 91:15)(NBV21).

Hoe God onze gebeden beantwoordt.

Als je vandaag met ziekte kampt zegt God: ‘Ik, de Heer, ben het die jullie geneest’ (Ex. 15:26). Als je voor een probleem staat dat zo groot lijkt als een berg, zegt Jezus: ‘... als iemand tegen deze berg zegt: ‘Kom van je plaats en stort je in zee,’ en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg Ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen’ (Marc. 11:23-24). Als je vandaag in de problemen zit, zegt God: ‘Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord, in de nood zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en met roem overladen’ (Ps. 91:14-15). Let op aan wie deze belofte wordt gedaan - aan degenen die met ‘mijn Naam’ vertrouwd zijn. Dat ben jij, als verlost kind van God! Hier zijn vier dingen die God je heeft beloofd. Ten eerste, om je gebed te beantwoorden. Ten tweede, om bij je te zijn in je problemen. Ten derde, om je te bevrijden. Ten vierde, om je met roem te overladen. Dit zijn vier stadia van beantwoord gebed. In welk stadium je je vandaag ook bevindt, wees ervan overtuigd dat God van je houdt en voor je zorgt (zie 1 Petr. 5:7). En zijn bereidheid om je gebed te beantwoorden is niet afhankelijk van jouw prestatie, maar van Christus’ prestatie ten behoeve van jou. ‘Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon’ (Efez. 1:6). Omdat die genade ons geschonken is in Christus, kun je er zeker van zijn dat God je gebeden zal beantwoorden.

Zaterdag 21 september

‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen’ (Gen. 12:1)(NBV21).

Wanneer God zegt ga.

De twee delen van Gods ‘ga’ zijn gaan ván en gaan náár. Ur, Abrams thuis, werd beschouwd als dé plek om te zijn. Op weg naar het oude Mesopotamië moest alle handelsrijkdom van rond de Middellandse Zee via Ur worden vervoerd. Het was een plek van immense welvaart, handel, onderwijs en technologie. Een auteur schrijft: ‘De eerste geschreven wet die aan de wieg van de beschaving stond, bevond zich in Ur.’ Het zou dus een moeilijke plek zijn geweest om te verlaten, vooral als je naar Kanaän ging. Kanaän was onbeschaafd, ongecultiveerd en onderontwikkeld. Niemand die genoeg geld had om in Ur te wonen, het grote centrum van de beschaving, zou naar Kanaän verhuizen. Dit is het punt: je moet God vertrouwen voor je toekomst wanneer het pad dat Hij voor je gekozen heeft er niet uitziet als het voor de hand liggende. Maar als je bereid bent om te gaan, zul je ontdekken dat God zegeningen in gedachten heeft waar je nooit van had gedroomd. Hij zei tegen Abram: ‘Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden’ (v. 2-3). De beloning die God je geeft, zal altijd groter zijn dan welk offer Hij ook van je vraagt. Heeft God je geroepen om te gaan, maar wil je blijven? Zegt Hij je om te blijven, maar wil je gaan? Eén ding staat vast: als je God gehoorzaamt, zul je er nooit spijt van krijgen. En dat is een garantie!

Zondag 22 september

*‘Daarom liet Hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken’
Ex. 13:18)(NBV21).*

Omgeleid.

‘Toen farao het volk liet gaan, leidde God hen niet over de weg door het gebied van de Filistijnen, hoewel die korter was. Want God dacht: Als ze strijd moeten leveren, konden ze weleens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet Hij het volk een omweg maken en door de woestijn... trekken’ (v. 17-18). Hier kunnen we iets van leren. God weet waar jij je op je geestelijke reis bevindt en Hij leidt je dienovereenkomstig, zelfs wanneer het een omweg lijkt. ‘De voetstappen van die man (de rechtvaardige) worden door de Heere vastgezet, Hij vindt vreugde in zijn weg’ (Ps. 37:23)(HSV). De kortste route van Egypte naar het beloofde land liep door vijandelijk gebied en God wist dat zijn volk nog niet klaar was voor de strijd. Als ze met een moeilijke situatie zouden worden geconfronteerd zouden ze misschien van gedachten kunnen veranderen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet God het volk een omweg maken door de woestijn. Gods volk uit Egypte krijgen bleek het makkelijke deel; Egypte uit Gods volk krijgen bleek het moeilijke deel. Na veertig generaties afhankelijk te zijn geweest van de farao, moesten ze God leren kennen, zijn wegen leren kennen en op Hem vertrouwen. Dus regelde Hij hun reis dienovereenkomstig. Heb je op dit moment een woestijnervaring? Wees bemoedigd. De vervulling van wat God je beloofde duurt misschien langer dan je dacht, maar het is geen verspilde tijd. En God straft je niet; Hij traint je voor je bestemming. Wat is intussen goed om te doen? Breng tijd met Hem door in gebed en duik in zijn Woord. Leun vervolgens minder op jezelf en meer op God. Doe ten slotte een beroep op zijn genade en volg zijn leiding.

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/*