

Maandag 9 september

'Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft' (Fil. 4:13)(NBG).

Doe het in Christus' kracht, niet in je eigen kracht.

Een van de snelste manieren om ontmoedigd te raken is om te proberen het christelijke leven op eigen kracht te leven. Dat lukt je gewoonweg niet. Maar zo heeft God het ook bedoeld! Jezus zei: 'Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn' (Joh. 14:15-17). Gods geboden zijn nooit te moeilijk voor ons om na te volgen - mits we ze doen met behulp van Christus' inwonende kracht. En je moet leren om dagelijks uit die kracht te putten. Hij is in je en te allen tijde bij je om je in staat te stellen te doen wat jij niet kunt, en met gemak te doen wat je zonder Hem moeilijk zou lukken. Paulus sprak over de voortdurende strijd tussen zijn vlees en zijn geest. Soms dreef het hem tot wanhoop. Dan geeft hij ons de sleutel tot een overwinnend christelijk leven: 'Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft [zelfvoorzienend in Christus' voorzienendheid]' (Fil. 4:13). Leer van de gloeilamp; die kan uit zichzelf geen licht geven. Maar wanneer hij is aangesloten op een elektrische krachtbron, is een schakelaar omzetten het enige dat nodig is. Doe het dus in Christus' kracht, niet in je eigen kracht.

Dinsdag 10 september

'Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen...' (Ps. 1:1)(NBV21).

Eer God in alles wat je doet.

Toen Mozes farao vroeg om Gods volk te bevrijden, kwam farao met drie compromissen. Ten eerste bood hij aan hen te laten gaan als ze niet te ver weg zouden gaan. Ten tweede bood hij aan hen te laten gaan op voorwaarde dat ze hun kinderen in Egypte achterlieten. Ten derde bood hij aan hen te laten gaan op voorwaarde dat ze hun vee (hun middel van bestaan!) in Egypte achterlieten. In alle gevallen zei Mozes nee. En Satan zal bij jou met dezelfde compromissen komen aanzetten. Creëer afstand tussen jezelf en de wereld. Zorg dat je kinderen niet door de wereld worden opgeslokt. Weiger om te leven volgens de egocentrische en vaak onethische zakelijke praktijken van de wereld. Je bent geroepen om de mensen om je heen lief te hebben en te dienen, maar niet om te worden zoals zij. Een van de grote gaven die God ons heeft gegeven, is de gave van de vrije wil. Je kunt kiezen! Als je van Gods zegeningen wilt genieten, moet je keuzes maken in je levensstijl, keuzes die in lijn zijn met zijn wil en consistent zijn met de waarden van zijn Woord, geen keuzes die de voortdurend eroderende waarden van de wereldsystemen om je heen weerspiegelen. De manier om succesvol te zijn in het leven is om vast te houden aan Bijbelse principes. Hier zijn twee Schriftgedeelten ter overdenking: 'Alleen de zegen van de Heer maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe' (Spr. 10:22). 'Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden' (Matt. 6:33). Bid vandaag: 'Heer, ik wil niet leven volgens de normen van de wereld. Ik zet U op de eerste plaats in mijn leven omdat ik weet dat uw wegen altijd de beste zijn.'

Woensdag 11 september

'Al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is... bedenkt dat' (Fil. 4:8-9)(NBG).

Kies de juiste houding.

Iemand schrijft: 'Een onderzoeker heeft ontdekt dat de gemiddelde persoon elke dag ongeveer zeventig bewuste beslissingen neemt. Dat zijn 25.550 beslissingen per jaar. In zeventig jaar tijd zijn dat 1.788.500 beslissingen. Albert Camus zei: 'Het leven is een som van al je keuzes.' Als je al die 1.788.500 keuzes bij elkaar optelt, dan ben je wie je bent. Victor Frankl was een briljant arts die door de nazi's naar een concentratiekamp werd gedeporteerd. Ze ontnamen hem zijn bestaanszekerheid, confisqueerden zijn bezittingen, bespotten zijn waardigheid en vermoordden zijn familie. Ze sloten hem op in een cel zonder uitweg. Maar hij vond een deur waarvan zijn bewakers niets wisten: 'Alles kan van een man worden afgenomen, behalve één ding: de laatste van de menselijke vrijheden - de vrijheid om je houding te kiezen om in welke omstandigheden dan ook je eigen weg te kiezen.' Hij ontdekte dat toen zijn omstandigheden elke deur naar buiten voor hem hadden dichtgedaan, ze hem de deuren onthulden die er veel meer toe doen - de deuren waardoor iemand angst kan achterlaten en moed kan binnengaan, haat kan achterlaten en vergeving kan vinden, onwetendheid kan achterlaten en nieuwe dingen kan leren. Hij ontdekte dat zijn bewakers in feite veel meer gevangen zaten - door wreedheid, onwetendheid en domme gehoorzaamheid aan barbaarsheid - dan hij gevangen zat door muren en prikkeldraad. Sommige mensen leren dit en worden vrij; sommigen zien het nooit en leven hun leven als gevangenen.' Het verschil zit in de deur die je kiest of in de houding die je kiest. Daarom schrijft Paulus: 'Laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient' (vs. 8). Kies vandaag de juiste houding!

Donderdag 12 september

'... de Heer had deuren geopend voor mijn werk' (2 Kor. 2:12)(NBV21).

Open deuren.

Een bekend auteur zegt: 'Mensen die ondernemers bestuderen, zeggen dat deze uitblinken in een bepaalde alertheid om snel kansen te herkennen. Ze kijken naar dezelfde omstandigheden als iedereen, maar ze merken, zonder na te denken, kansen op die tot dan toe over het hoofd zijn gezien. Ze zijn alert, in afwachting, voortdurend ontvankelijk voor iets dat zich kan voordoen.' Paulus was zo iemand. 'Toen ik in Troas kwam om het evangelie van Christus te verkondigen, had de Heer deuren geopend voor mijn werk' (v. 12). Hij was 'goddelijk alert op kansen'. En dat kun jij ook zijn. Voor Paulus leidde het lopen door de deuren die God opende vaak tot ontberingen. Maar het leidde ook tot grote prestaties. Open deuren komen niet met een nauwkeurige reeks instructies over wat je precies moet doen en wat er exact als resultaat zal gebeuren. Om te ontdekken wat er aan de andere kant van de open deur is, moet je erdoorheen gaan. Ervaar je angst? Elke keer dat je het onbeproefde, onbekende en nog niet eerder gedane probeert, zul je angst ervaren. Dan moet je jezelf eraan herinneren dat wat je ook aan de andere kant van die deur wacht, God daar zal zijn. Nog twee dingen om in gedachten te houden: ten eerste betekent een open deur niet altijd dat je naar een nieuwe plek gaat; het kan ook betekenen dat je een nieuwe en voorheen onontdekte kans op een oude plek herkent. Ten tweede bestaan open deuren nooit alleen ten behoeve van de mensen voor wie ze opengaan. Ze kunnen ook een kans zijn om anderen te zegenen (zie Gen. 12:1-3). Een open deur is nooit alleen in jouw belang. Heeft God een deur voor je geopend? Als Hij dat heeft gedaan, aarzel of weifel dan niet; loop erdoorheen.

Vrijdag 13 september

'... wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen' (2 Kor. 5:7)(NBG).

Wanneer je niet zeker bent, vertrouw dan op God.

Sluit je ogen en probeer te wandelen zonder dat je iets ziet, dan krijg je een idee van wat het betekent om te wandelen in geloof. Geloof waarin? In het onveranderlijke karakter van God, de goedheid van God, de liefde van God en de waarheid dat Hij altijd je beste belangen voor ogen heeft. Bij God wordt informatie alleen gegeven wanneer Hij het nodig vindt dat je het weet. En God bepaalt wie wat moet weten en wanneer. Een voorbeeld: de vroege kerk moet beslissen of God hen roept om ook naar de heidenen te gaan. Na veel gebed sturen ze deze brief: 'Het lijkt de heilige Geest en ons goed...' (Hand. 15:28)(TM). Echt? Léék het ze goed? De toekomst van het hele menselijke ras staat op het spel en het beste wat je kunt doen is schrijven 'het leek...'? Toch hadden de kerkleiders er geen probleem mee deze brief te versturen. Blijkbaar was het Gods wil voor zijn volk dat hun niet precies verteld zou worden wat zijn wil was, of in ieder geval niet tot in detail. Waarschijnlijk wist Hij dat ze meer zouden groeien als ze erover moesten nadenken, erover moesten praten en het moesten bespreken in plaats van een memo te krijgen. Kennelijk hadden ze geen behoefte aan zekerheid. Ze namen genoeg met oprechte gehoorzaamheid. Wanneer Paulus zegt dat we 'wandelen' in geloof, verwijst hij naar de langzaamste vorm van vervoer die de mens kent. Hij verwijst ook naar een proces dat stap voor stap plaatsvindt. God heeft het satellietbeeld; Hij ziet je hele reis van begin tot eind en plant elke stap. En Hij zegt: 'Doe wat Ik je heb opgedragen te doen, en als je het hebt gedaan, zal Ik je laten zien wat Ik wil dat je vervolgens doet.'

Zaterdag 14 september

'... ik werd bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij zei: 'Wees niet bang...' (Hand. 27:23-24)(NBV21).

Ankers voor je ziel (1).

Terwijl iedereen aan boord van Paulus' schip in paniek was, bleef hij rustig. Hoe kwam dat? Dat had te maken met drie grote waarheden die dienen als ankers voor onze ziel, waarheden waarop je je leven kunt bouwen en die je in de storm stabiliteit zullen geven. Laten we ze eens bekijken. *Ten eerste, verankerd door de aanwezigheid van God.* Te midden van de storm deelde Paulus mee: 'De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij zei: 'Wees niet bang, Paulus...'. De stormen van het leven kunnen ons nooit voor God verbergen. Zelfs wanneer wij Hem niet zien, ziet Hij ons. We kunnen het gevoel hebben dat Hij miljoenen kilometers ver weg is, maar Hij is bij ons en zorgt voor ons. God stuurde een persoonlijke afgezant, een engel, om Paulus te vertellen: 'Ik ben bij je. Ik zie je in de stormachtige Middellandse Zee op dat kleine schip.' De waarheid is dat God bij je is in de storm waar je vandaag doorheen gaat, en als je meer zekerheid nodig hebt over zijn aanwezigheid, lees dan de volgende Schriftgedeelten eens door en laten ze je tot steun zijn: 'Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar - zegt de Heer, die zich over je ontfermt' (Jes. 54:10). 'Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat... Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat Ik je heb beloofd' (Gen. 28:15). 'Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten' (Hebr. 13:5). Veranker je ziel dus vandaag in Gods Woord, en laat je door niets van de wijs brengen.

Zondag 15 september

‘Wees niet bang, Paulus, je moet voor de keizer verschijnen...’ (Hand. 27:24)(NBV21).

Ankers voor je ziel (2).

Ten tweede, verankerd door Gods plan en doel. Het tweede anker in tijden van crisis is te vinden in Handelingen 27:24, waar Paulus Gods engel citeert: ‘Wees niet bang, Paulus, je moet voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken.’ Met andere woorden: ‘Jij bent aan boord van dit schip omdat ik een doel heb met jouw aanwezigheid hier. En mijn eeuwige doel voor je leven is groter dan deze tijdelijke storm.’ Heb jij je door God gegeven doel al ontdekt? Je bent niet hier op aarde om alleen maar ruimte in te nemen; God heeft een specifiek plan voor je. De storm waarin je je nu bevindt, is slechts een tijdelijke tegenslag. Absoluut niets kan Gods plan voor je leven veranderen, tenzij je ervoor kiest Hem ongehoorzaam te zijn. En ja, dat kan gebeuren. Maar de Schrift leert dat geen enkel mens of geen enkele kracht Gods plan voor jouw leven kan veranderen of zijn goddelijke doel kan veranderen, zolang je bereid bent om te zeggen: ‘Heer, ik wil uw wil doen.’ Net zo zeker als God tegen Paulus zei: ‘Je moet voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken,’ zegt Hij tegen jou: ‘Ik zal je door deze storm heen leiden.’ Wanneer je je richt op je door God gegeven doel, geeft Hij je de kracht om je problemen te overwinnen. Daarom schreef Paulus: ‘... één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept’ (Fil. 3:13-14).

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/*