

## Maandag 2 september

*'... het koninkrijk van de hemel wordt door geweld bedreigd en geweldenaars proberen het aan zich te onderwerpen'*

*(Matt. 11:12)(NBV21).*

### Een op geloof gebaseerd risico nemen (1).

Petrus krijgt onterecht kritiek. Hij is de discipel die Christus drie keer heeft verloochend, maar hij is de enige die dicht genoeg bij Jezus kwam om betrapt te worden. Hij is de discipel die impulsief Malchus' oor afsloeg toen de met zwaarden en knuppels bewapende bende Jezus kwam arresteren, maar hij is de enige die voor Jezus opkwam. Hij is de discipel die in het meer van Galilea wegzakte, maar hij is de enige discipel die over water liep. Het is zo gemakkelijk om mensen te bekritisieren vanuit de comfortabele grenzen van de boot. Er zijn grofweg twee soorten mensen: doeners en (kritische) doemdenkers - zij die uit de boot stappen en over het water lopen, en zij die in de boot zitten en de waterlopers bekritisieren. Aan het eind van ons leven zullen we waarschijnlijk het meeste spijt hebben van de door God bepaalde risico's die we niet hebben genomen. De Duitse schrijver Johann Wolfgang von Goethe zei: 'De hel begint op de dag dat God je alles laat zien wat je had kunnen doen, had moeten doen en had zullen doen maar niet hebt gedaan.' Jezus zei: 'Het koninkrijk van de hemel wordt door geweld bedreigd en geweldenaars proberen het aan zich te onderwerpen.' Dat is een spanningsveld waarmee we altijd te maken zullen hebben. Wat denk je dat God wil dat je doet? Waartoe sporen de aanhoudende ingevingen van de heilige Geest je aan? Doe het gewoon. Wanneer je er niet in slaagt een op geloof gebaseerd risico te nemen, is dat hetzelfde als een stukje uit de legpuzzel van je leven voor altijd kwijt zijn. Het laat een teleurstellend gat achter. Wanneer we het einde van ons leven bereiken, zullen die ontbrekende stukjes onze grootste bron van spijt zijn. Dus durf vandaag een op geloof gebaseerd risico te nemen.

## Dinsdag 3 september

*'Zonder geloof is het onmogelijk om God vreugde te geven...' (Hebr. 11:6)(NBV21).*

### Een op geloof gebaseerd risico nemen (2).

Bij het nemen van belangrijke beslissingen, vooral wanneer ze het leven van anderen kunnen beïnvloeden, zou je volgens de Bijbel twee dingen moeten doen. Eerst de kosten berekenen (zie Luc. 14:28). Dat betekent dat je alles op een rijtje moet zetten en moet evalueren. Daarnaast is het raadzaam om advies in te winnen. 'Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luister naar goede raad' (Spr. 12:15). Hoe zeker moet je zijn voordat je dan verdere stappen onderneemt? In een boek over leiderschap schrijft voorganger Andy Stanley: 'Over het algemeen zul je waarschijnlijk nooit meer dan 80 procent zeker zijn. Wachten op meer zekerheid kan ervoor zorgen dat je een kans mist.' Waar wacht je nog op? Een garantie dat je geen fouten maakt? Dat je geen kritiek krijgt of in verlegenheid wordt gebracht? Als dat zo is, kom je nergens. Wanneer je er alles aan hebt gedaan om tot een wijselijk besluit te komen, moet je op God vertrouwen en een op geloof gebaseerd risico nemen. Anders zul je waarschijnlijk later spijt krijgen. Uit een onderzoek van twee psychologen bleek dat bij spijt tijd een belangrijke factor is. Meestal hebben we op korte termijn spijt van onze daden. Maar op de lange termijn zijn we geneigd spijt te krijgen van onze passiviteit (dus van wat we níet deden). Uit het onderzoek bleek dat spijt over iets wél doen in een gemiddelde week iets hoger scoorde dan spijt over iets niet doen: 53 procent tegen 47 procent. Maar wanneer mensen over hun leven als geheel nadenken, overtreft het gevoel van spijt van het níets doen de spijt van het wél iets doen: 84 tegen 16 procent. Met andere woorden: je zult niet zoveel spijt krijgen van de fouten die je hebt gemaakt als wel van de door God bepaalde kansen die je hebt gemist. Dus durf dus uit te stappen en een op geloof gebaseerd risico te nemen.

**Woensdag 4 september**

‘... op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen’ (Matt. 16:18)(NBV21).

Een op geloof gebaseerd risico nemen (3).

Poorten zijn verdedigingsmechanismen, en het bestormen van die poorten vereist offensieve maatregelen. Zie de kerk als een stormram. In plaats van klagen over de cultuur zouden we met betere opties moeten komen. We moeten films van een hoger kaliber produceren en betere muziek componeren, opmerkelijkere boeken schrijven, betere scholen en bedrijven opzetten. Ze zeiden het vroeger al: we moeten stoppen met het vervloeken van de duisternis en een paar kaarsen gaan aansteken. Robert Briner schrijft: ‘Waarom zouden we niet geloven dat op een dag de meest bejubelde regisseur in Hollywood een actief betrokken gemeentelid zou kunnen zijn? Waarom niet hopen dat de Pulitzerprijs voor onderzoeksjournalistiek naar een christelijke journalist van een groot dagblad gaat? Gaat het echt te ver om te denken dat een grote tentoonstelling in een museum voor moderne kunst de werken zou kunnen tonen van een kunstenaar die verbonden is aan een christelijk instituut? Ben ik gek om te suggereren dat je zoon of dochter de topdanser zou kunnen zijn bij een gerenommeerd balletgezelschap en een wekelijkse bijbelstudie zou leiden voor andere dansers met een wat ooit werd beschouwd als een moreel verwerpelijk beroep?’ Paulus had geen kritiek op de filosofen op de Areopagus of vertelde hun dat ze naar de hel gingen. Hij wees op hun altaar voor de onbekende god en gaf aan: ‘Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen.’ Wat was het resultaat? Sommigen dreven de spot met het hele verhaal, ‘terwijl anderen zeiden: ‘Daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen’ (Hand.17:32). Durf uit te stappen en zie wat er gebeurt.

**Donderdag 5 september**

‘... niets staat mij voor ogen wat boosaardig is’ (Ps. 101:3)(NBV21).

Christus kan je bevrijden.

Pornografie verspreidt zich over de hele wereld en kan schade aanrichten in gezinnen. Veel kerkgangers die moeite hebben om ervan los te komen, voelen zich geïsoleerd en hulpeloos. Uit een Brits onderzoek bleek dat 75 procent van de christelijke mannen en 35 procent van de christelijke vrouwen regelmatig of af en toe naar pornografie keek. Wanneer je ernaar kijkt, komen krachtige neurotransmitters zoals dopamine vrij, die je binden aan de beelden waarnaar je kijkt. Volgens neuropsycholoog dr. Tim Jennings ‘zal elke vorm van repetitief gedrag in onze hersenen sporen [neurale paden] creëren die vervolgens automatisch impulsen versturen.’ Sommige kerken beschouwen dit probleem als een strikt morele kwestie, maar realiseren zich niet dat het ook een probleem van de hersenen is. Wij adviseren mensen vaak om meer hun best te doen, meer te bidden en de Heer meer lief te hebben. En dat is zeker belangrijk. Maar wanneer je ‘het vlees’ bestrijdt in de kracht van het vlees, vecht je uiteindelijk tegen jezelf. Wat is het antwoord? Je denken moet worden vernieuwd, en dat is een proces. Wanneer je hersenen op de verkeerde manier zijn getraind, moeten ze op de juiste manier opnieuw worden getraind. Dit vraagt om een radicale stap, zoals het verwijderen van pornografie uit je leven en soms het verantwoording afleggen aan een volwassen christelijke kennis bij wie je terecht kunt in tijden van verzoeking. Bovenal houdt het in dat je je denken herprogrammeert met Gods Woord. Paulus schrijft: ‘Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen...’ (Rom. 12:1-2). Je hoeft niet in slavernij aan pornografie te leven. Christus kan je ervan bevrijden.

**Vrijdag 6 september**

*'... laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad'(1 Petr. 3:10)(NBV21).*

Spreek leven.

De Bijbel zegt: 'Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten, laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad en zijn lippen voor woorden van bedrog, laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is' (v. 10-11). Het kwaad mijden en je ervan afkeren betekent niet dat je onbeleefd of bot hoeft te reageren, maar dat je oplossingsgericht moet zijn in plaats van probleemgericht. Je mond is een krachtig hulpmiddel dat kan helpen of schade kan toebrengen. Als je beseft hoeveel kracht er schuilt in de woorden die je spreekt, kan het de loop van je leven veranderen. Je kunt met je woorden positieve, opbeurende, bemoedigende dingen tot leven roepen, of woorden uitspreken die negatieve, ontmoedigende dingen voortbrengen (zie Spr. 18:21). Niemand van ons wil een spreekbuis voor de duivel zijn. Maar de waarheid is dat je woorden tot zegen kunnen zijn of dingen kapot kunnen maken, niet alleen in ons eigen leven maar ook in dat van anderen. Je mond is als een pen en je hart is als een schrijflei. Wanneer je iets keer op keer zegt, ga je het je eigen maken. En dan ben je dat op een gegeven moment. Wees een spreekbuis voor God. 'God, de Heer, schoolde mijn tong als die van een leerling, zodat ik de moedeloze kan opbeuren' (Jes. 50:4). 'Oprechte woorden sterken...' (Job 6:25). 'De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid...' (Ps. 37:30). 'Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort' (Efez. 4:29). Spreek vandaag woorden van leven!

**Zaterdag 7 september**

*'Maar als jullie bidden...' (Matt. 6:6)(NBV21).*

Twee gebedsprincipes.

Een consistent gebedsleven is van wezenlijk belang en Jezus is ons grootste voorbeeld. Voordat Hij de storm op Galilea tot bedaren bracht, zijn twaalf discipelen riep, of de menigte voedde met vijf broden en twee vissen, bracht Hij tijd alleen door in gebed. En jij bent geroepen om in zijn voetsporen te treden (zie 1 Petr. 2:21). In wezen zijn onze mislukkingen vaak het gevolg van het feit dat we nalieten om te bidden. Jezus gaf zijn discipelen twee gebedsprincipes mee die ook voor ons zullen werken. Eerst zei Hij: 'Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader' (Matt. 6:6). Met andere woorden: zoek een rustige plek waar je niet wordt afgeleid. Het gaat immers om een ontmoeting met God! Hoe meer tijd je daar doorbrengt, hoe meer je van deze plek zult gaan houden, en het zal je schuilplaats worden (zie Ps. 91:1). Ten tweede zei Jezus: 'Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprefelen, zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen' (Matt. 6:7-8). De woorden 'eindeloos voortprefelen' klinken misschien hard. Maar wat Jezus tegen ons zegt is: 'Richt je alleen op Mij. Open je hart. Wees eerlijk. Vertrouw op mijn Woord en geloof Mij voor antwoorden.' Nadat de kerk de hele nacht had gebeden dat Petrus uit de gevangenis zou worden bevrijd, zegt de Bijbel dat ze verbaasd waren toen God het deed (zie Hand. 12:16). Je zou kunnen zeggen dat het raar is dat ze verbaasd reageerden, ze hadden er toch om gebeden? Maar eigenlijk kun je het als iets positiefs zien! Het betekent dat God je zal antwoorden wanneer je bidt, zelfs als je geloof soms zwak is. Blijf dus bidden en op zijn Woord vertrouwen.

## Het Woord voor Vandaag – week 36

### Zondag 8 september

*‘En toch wacht de Heer op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn’ (Jes. 30:18)(NBV21).*

#### Verwacht goede dingen van God.

Hoe je God ziet bepaalt je vertrouwen om Hem te benaderen. Beschouw je Hem altijd als een controleur en klopt je kasboek niet? Of beschouw je Hem als een vader die altijd van je houdt en goed voor je wil zijn? Wanneer we God benaderen, raadplegen velen van ons een mentale scorekaart: hebben we meer overwinningen dan verliezen? Meer dingen goed dan fout? Meer pluspunten dan minpunten? Als we het gevoel hebben dat we niet goed presteren, ontlopen we God of maken we Hem tot ons laatste redmiddel. Dat is een vergissing, want God ziet jou ‘in Christus’ (2 Kor. 5:17), en daarom word je altijd geaccepteerd en verwelkomd in zijn aanwezigheid. Betekent dit dat je dan maar kunt leven zoals je wilt? Nee, ‘de Heer berispt wie Hij liefheeft’ (Hebr. 12:6). Maar zijn correctie betekent geen afwijzing; het is het bewijs dat je werkelijk zijn verlost kind bent. Hier is een tekst ter overdenking: ‘En toch wacht de Heer [verlangend] op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn; toch zal Hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de Heer is een God van recht. Gelukkig [en gezegend] de mens die op Hem wacht [die naar Hem uitzielt en verlangt naar zijn overwinning, gunst, liefde, vrede, vreugde en weergaloze, ononderbroken gezelschap]!’ (naar Jes. 30:18). Zie je hoe God vandaag naar je kijkt? De Heer verlangt ernaar om je genadig te zijn. Houd dat beeld in gedachten en ga goede dingen van Hem verwachten.

*The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.*

*UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.*

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
e-mail: [woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl](mailto:woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/](http://www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/)*