

**Maandag 26 augustus**

*‘Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten’  
(Luc. 10:40)(NBV21).*

Jezus wil tijd met je doorbrengen!

Wat Maria en Marta gemeen hadden was dat ze allebei van Jezus hielden. Maar waarin ze verschilden kwam aan het licht toen Hij bij hen op bezoek kwam. ‘... Hij werd gastvrij ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zus, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslaggenomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het U niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen...’ (v. 38-42). Jezus zei niet dat wat Marta deed niet goed was. Hij zei dat wat Maria deed beter was. Wat deed Maria? Ze zat aan zijn voeten, luisterde naar zijn woorden, had Hem lief en aanbad Hem. Daar kunnen we iets van leren, vooral mensen die actief zijn in hun kerk en daar veel (leiders)taken hebben. Raak niet zo betrokken bij het werk van de Heer dat je verzuimt betrokken te raken bij de Heer van het werk. E.M. Bounds zei: ‘Veel met God alleen zijn is het geheim van Hem kennen en door Hem gehoord worden.’ Vraag: als je niet door God wordt beïnvloed, door wie of wat word je dan beïnvloed? Door mensen? Door druk? Door omstandigheden? Als Jezus was komen eten, had Hij ook Marta kunnen prijzen en tegen Maria kunnen zeggen dat ze in de keuken aan de slag moest. Maar voordat hij naar het kruis ging, was het zijn prioriteit om tijd door te brengen met degenen van wie Hij hield. Hier is een gedachte die je houding ten opzichte van gebed zal veranderen: Jezus wil tijd met je doorbrengen!

**Dinsdag 27 augustus**

*‘Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende’ (Ps. 91:1)(NBV21).*

Je wordt beschermd door God.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde Groot-Brittannië schuilkelders tegen luchtaanvallen. Vaak waren er meerdere in dezelfde straat. Een predikant vertelt dat hij tijdens een bombardement in zo’n schuilkelder stond. Hij wendde zich tot een man naast hem en vroeg: ‘Hoe komt het dat deze schuilplaats altijd vol is en de andere bijna leeg zijn?’ Hij antwoordde: ‘Dominee, we weten allemaal dat u een man van God bent. En als Hij iemand wil redden, zal Hij u waarschijnlijk wel redden. Daarom zitten we hier.’ Toen hij er later over nadacht, zei de predikant: ‘Veel van die mensen gingen niet naar de kerk, en de naam Jezus kenden ze slechts als scheldwoord. Ze wilden zijn bescherming, maar niet zijn heerschappij.’ Weiger zo te leven! Vertrouw je leven toe aan God en geniet van zijn beschermende zorg, vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, tweeënvijftig weken per jaar, je hele leven lang. ‘Wie in de beschutting van Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’ Hij bevrijdt je uit het net... Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht... De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen’ (Ps. 91:1-7).

## Het Woord voor Vandaag – week 35

### Woensdag 28 augustus

*'... wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen...' (1 Kor. 1:27)(NBV21).*

#### Waarom kiest God zwakke mensen om zijn wil te doen?

Antwoord: omdat het enige soort mensen met wie God moet werken zwakke mensen zijn! De relatie van Mozes met God wordt beschreven met deze opmerkelijke woorden: 'De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals iemand spreekt met een vriend' (Ex. 33:11). Was Mozes dan volmaakt? Verre van dat. De eerste veertig jaar van zijn leven bracht hij door als prins in het paleis van de farao, en de daaropvolgende veertig jaar als herder in de woestijn. De Bijbel spreekt over de spanningen in zijn huwelijk en zijn tijden van stress en wanhoop. In de film De Tien Geboden wordt Mozes gespeeld door de acteur Charlton Heston, die lang, knap en welbespraakt was. Maar Mozes was eigenlijk een zwakke, verlegen stotteraar die geen twee woorden achter elkaar kon zeggen zonder verbaal over zichzelf te struikelen, laat staan kon spreken als hij voor de meest gevreesde dictator op aarde zou staan. De Bijbel noemt de Israëlieten een 'gemeente', wat Mozes tot voorganger maakte. En geen voorganger had meer problemen met een gemeente dan hij. Waarom we hier de tekortkomingen van Mozes ter sprake brengen? Om je te bemoedigen! Om je te laten weten dat je gebreken je niet diskwalificeren en dat je beperkingen niet beperken wat God door jou heen kan doen. Paulus schrijft: 'Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen... Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen' (1 Kor. 1:26-27, 29).

### Donderdag 29 augustus

*'Ik zag het, en nam het ter harte, ik nam het in mij op, en trok er lering uit' (Spr. 24:32)(NBV21).*

#### Wees altijd ruimdenkend (1).

Koning Salomo wordt beschouwd als een van de wijste mannen die ooit hebben geleefd. Hij schreef drie boeken in de Bijbel en wordt regelmatig geciteerd. En hij was een levenslange leerling en waarheidszoeker. 'Ik zag het, en nam het ter harte, ik nam het in mij op, en trok er lering uit.' Let op de woorden 'ik nam het ter harte'. Dat zou een principiële levenshouding moeten zijn. Het is Gods bedoeling dat je blijft leren, veranderen, groeien en volwassen worden totdat je je laatste adem uitblaast. En dat betekent dat je altijd ruimdenkend moet zijn. Denk eens aan de farizeeën. Ze waren voor 100 procent toegewijd aan hun geloofsovertuiging. Ze waren ook de best opgeleide mensen in de samenleving. Toch verzetten ze zich tegen Jezus en de waarheid die Hij keer op keer deelde. Waarom? Om drie veel voorkomende redenen: 1) Trots: 'Als wat Jezus zegt juist is, betekent het dat wij ongelijk hebben.' 2) Veiligheid: 'Als we accepteren wat Hij onderwijst, wat zal er dan gebeuren met onze reputatie en ons inkomen?' 3) Traditie: 'We geloven en doen het al generaties lang op deze manier.' Zie je waar deze gedachtegang toe leidt? En kun je zien hoe dit op jouw leven van toepassing kan zijn? Iemand zei: 'Het is goed om verlost en geheiligd te zijn, zolang je maar niet verlost, geheiligd en vastgelopen bent!' Geestelijke groei vereist twee dingen: een honger naar waarheid, en de nederigheid om te erkennen dat er nog meer te leren valt.' Dat zijn twee eigenschappen die God altijd eert: '... wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor, Hij leert hun zijn paden te gaan' (Ps. 25:9). Wees dus altijd ruimdenkend.

**Vrijdag 30 augustus**

*‘... ze luisterden vol belangstelling naar hun verkondiging...’ (Hand. 17:11)(NBV21).*

Wees altijd ruimdenkend (2).

Hier is een verhaal over twee steden: 1) Tessalonica verwierp de waarheid. ‘Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe [in Tessalonica], en drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de Schrift... ‘Deze messias, zo zei hij, is Jezus, die ik u nu verkondig... Maar de andere Joden [die zich niet lieten overtuigen], werden vervuld van jaloezie en riepen enkele raddraaiers van de markt te hulp, die een volksoploop veroorzaakten en grote beroering in de stad teweegbrachten’ (v. 2-3, 5). 2) Berea ontving de waarheid. ‘... ze (Paulus en Silas) gingen naar de synagoge. De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar hun verkondiging en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. Velen van hen kwamen dan ook tot geloof, evenals een groot aantal mannen en vooraanstaande vrouwen van Griekse afkomst’ (v. 10-12). Dit is niet zozeer een verhaal over twee steden als wel over twee denkwijzen. Een open mindset en een gesloten mindset. Een gesloten mindset zegt: ik geloof dat ik alles weet wat er te weten valt over dit onderwerp, en een open mindset zegt: ik ben dankbaar voor wat ik weet, maar ik geloof dat er meer te weten valt. Maar een woord van waarschuwing! Het feit dat een spreker iets zegt, betekent niet dat je het zonder meer hoeft te accepteren. Een leider die God wil eren, zal niet beledigd zijn wanneer jij vraagtekens zet bij wat hij zegt. De Joden in Berea ‘luisterden vol belangstelling naar hun verkondiging en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad was wat er werd gezegd.’ Wiens onderwijs onderzochten ze nader? Dat van Paulus, de auteur van de helft van het Nieuwe Testament! Het woord voor vandaag is dus: wees altijd ruimdenkend.

**Zaterdag 31 augustus**

*‘Laten we het meer oversteken’ (Marc. 4:35)(NBV21).*

In de storm met Jezus (1).

Groeien in geloof en Jezus beter leren kennen vereist dat je samen met Hem door stormen heengaat. De discipelen ontdekten dit toen Jezus tegen hen zei: ‘Laten we het meer oversteken.’ Vervolgens lezen we: ‘Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan’ (v. 37). Hun verhaal loopt goed af. Jezus stilde de storm en zij zeiden verbaasd: ‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?’ (v. 41). Er zijn levensveranderende waarheden uit Jezus’ onderwijs en aspecten van zijn karakter die je nooit zult begrijpen zolang je geen storm met Hem hebt meegemaakt. Wanneer er stormen opsteken gaan we er soms vanuit dat ze het gevolg zijn van iets dat we verkeerd hebben gedaan of dat we niet in de wil van God zijn. De discipelen bevonden zich in de storm als gevolg van hun gehoorzaamheid, niet hun ongehoorzaamheid. Ze hadden niets verkeerd gedaan; ze hadden iets goed gedaan. Weet wel: zelfs als je met heel je hart van Jezus houdt, zul je nog steeds met stormen te maken krijgen. Zoals de discipelen ontdekten, kan de storm zelfs opsteken wanneer je het dichtst bij Jezus bent. Hij belooft niet dat de storm je boot niet zal treffen, maar dat de storm je boot niet zal laten zinken. Hij belooft geen kalme reis maar Hij garandeert wel een behouden aankomst. Je zult de problemen van het leven het hoofd bieden met angst of met geloof. Wat is het verschil? Angst concentreert zich op de storm; geloof concentreert zich op de Verlosser. Het klinkt misschien verrassend, maar we hebben stormen nodig. Jezus laat het gebeuren dat we de storm invaren zodat we ten eerste acht zullen slaan op zijn beloften, ten tweede kalm zullen blijven in zijn aanwezigheid en ten derde vertrouwen zullen hebben in zijn macht.

**Zondag 1 september**

*'Hij sprak... 'Zwijg! Wees stil!' De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust'  
(Marc. 4:39)(NBV21).*

In de storm met Jezus (2).

Een voorganger beschrijft enkele stormen in het leven: 'Je komt thuis van je werk, loopt de keuken in en vindt een briefje met de tekst: 'Ik wil bij je vandaan.' Een donderslag! Je gaat naar de dokter in afwachting van een normale controle, de laboratoriumuitslag komt binnen, en je hebt kanker. De wind huilt! Je gaat rustig naar bed, maar wordt om drie uur 's ochtends wakker gebeld door een telefoontje met de mededeling dat je vader plotseling is overleden aan een hartaanval. Je boot kapseist bijna! Het enige voorspelbare aan de stormen in het leven is hun onvoorspelbaarheid. Ze komen opzetten wanneer je ze het minst verwacht.' Jezus had tegen zijn discipelen gezegd: 'Laten we het meer oversteken' (v. 35). Ze hadden zich moeten realiseren dat de boot gelijk onzinkbaar werd toen Hij aan boord stapte. Inherent aan zijn woorden was een belofte van een behouden aankomst. Er bestaat een verschil tussen het horen van een belofte en het geloven ervan. Te vaak geloven we niet dat Jezus zal volbrengen wat Hij ons heeft beloofd. De voorganger moedigt ons aan: 'Op die momenten moeten we onszelf eraan herinneren dat de zon misschien ophoudt met schijnen, de wind begint te waaien en de golven beginnen te beuken, maar dat Jezus nooit faalt in het nakomen van zijn beloften. Jezus wil dat je onthoudt dat je niet bang hoeft te zijn wanneer Hij dichtbij is. Hij wil de kapitein van je levensschip zijn. Je bent je misschien niet altijd bewust van Jezus, maar Hij is er toch. Voor die discipelen was die boot op dat moment de veiligste plek ter wereld. Want veiligheid betekent niet de afwezigheid van problemen. Veiligheid is de aanwezigheid van Jezus.'

*The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.*

*UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.*

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
e-mail: [woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl](mailto:woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/](http://www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/)*