

Maandag 19 Augustus

'Jullie zijn het licht voor de wereld' (Matt. 5:14)(NBV21).

Leef in het licht (3).

Jezus zei: 'Jullie zijn het licht voor de wereld... Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel' (v. 14, 16). De voorganger (zie afgelopen zaterdag en zondag) legt verder uit: 'Als je een volgeling van Christus bent, moet je ook licht zijn te midden van de duisternis. Jouw taak is om Jezus in en door jou heen te laten schijnen, zodat degenen die in het donker leven ook het licht zullen vinden. Daarom is het niet genoeg om het licht alleen maar te laten schijnen. Licht is alleen nuttig wanneer het de duisternis ontmoet. De plek om je licht te laten schijnen, te tonen en te delen is daarom niet alleen binnen de kerk, maar ook juist buiten de kerk. Jezus zegt ons dat we moeten doen wat Hij deed: ga op zoek naar donkere plekken en begin te stralen. Je hoeft mensen niet te vragen naar je te kijken wanneer jij in een donkere kamer het licht aandoet. Hun hoofden zullen instinctief naar je toe draaien. Voorbeeld: je doet aan een teamsport en je gaat je sportief opstellen naar je teamgenoten. Dan ben jij een licht in de duisternis. Of, je woont in een buurt vol ongelovigen en begint in Jezus' naam daden van dienstbaarheid te verrichten. Dan ben je een licht in de duisternis. Op je kantoor ben je misschien de opvallende christen die in een sfeer van egoïsme deugzaam handelt. Je bent een licht in de duisternis. Jezus heeft ons geroepen om mensen te benaderen die in 'de duisternis wandelen' en Hem nodig hebben. Het blijkt dat ontsnappen aan de duisternis net zo eenvoudig is als het licht aandoen.' Denk aan het kinderliedje: 'Mijn kleine lichtje schijnt, hij schijnt overal.' Daartoe heeft God je geroepen.

Dinsdag 20 augustus

'Geef onderricht aan een wijze, en hij zal nog wijzer worden' (Spr. 9:9)(HSV).

Bij het kiezen van een mentor (1).

Wil je je verder ontwikkelen, dan zul je nieuwe gebieden moeten gaan ontdekken. Hier kun je profiteren van de ervaringen van anderen. Zoals het Chinese spreekwoord zegt: 'Om de weg te kennen die voor je ligt, moet je te rade gaan bij degenen die terugkomen.' Zoek je een mentor, iemand die je verder kan helpen, let dan op twee dingen: 1) Iemand die wijsheid bezit. Het begrip, de ervaring en de wijsheid van mentoren helpen ons problemen op te lossen die we zelf moeilijk zouden kunnen oplossen. Wijze mensen hebben soms maar een paar woorden nodig om ons op weg te helpen zodat we ons verder kunnen ontwikkelen. Ze openen onze ogen voor werelden die we anders misschien niet zouden zien. Ze helpen ons om door moeilijke situaties heen te navigeren. Ze stellen ons in staat kansen te zien die we anders zouden missen. Ze maken ons wijzer dan onze jaren en ervaring. 2) Iemand die vriendschap en steun biedt. De volgelingen van Jezus mochten beseffen dat er was gezegd: 'Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten' (Hebr. 13:5). De eerste vraag die de meeste volgers willen weten over een mentor is of deze wel om hen geeft. De reden hiervoor ligt voor de hand. Wie wil zich laten leiden door iemand die niet in hem is geïnteresseerd? Egoïstische mensen zullen je alleen helpen voor zover het in hun straatje past. Goede mentoren bieden vriendschap en steun en werken onbaatzuchtig om je te helpen je potentieel te bereiken. Kennis zonder ondersteuning is onpersoonlijk. Advies zonder vriendschap voelt koud. Eerlijkheid zonder aandacht is hard. Maar wanneer je wordt geholpen door iemand die om je geeft, geeft dat emotioneel voldoening. Ontwikkeling komt zowel vanuit het hoofd als vanuit het hart. En alleen zorgzame mensen delen graag beide met je.

Woensdag 21 augustus

‘Het beginsel van wijsheid is: verwerf inzicht’ (Spr. 4:7)(HSV).

Bij het kiezen van een mentor (2).

Een voorganger deelt dit: ‘Het groeiproces met de hulp van een mentor volgt meestal dit patroon: het begint met bewustwording. Je beseft dat je hulp nodig hebt en dat jezelf volgen geen haalbare optie is voor effectieve persoonlijke groei. Wanneer vervolgens iemand tot een dergelijk besef komt, kunnen er twee dingen gebeuren. De eerste is dat de trots van de persoon toeneemt en hij zichzelf er niet toe kan brengen iemand anders om advies te vragen. De andere reactie is dat hij zichzelf verootmoedigt en zegt: ‘Ik heb je hulp nodig.’ Die beslissing leidt niet alleen tot meer kennis, maar ook tot meer volwassenheid. Het benadrukt tevens dat mensen elkaar nodig hebben - niet alleen wanneer ze jong zijn en net beginnen, maar hun hele leven. De mentoren van wie je advies krijgt, helpen je je verder te ontwikkelen. Als je je tijd doorbrengt met mensen die je uitzuigen, kleineren of onderwaarderen, zal elke stap voorwaarts die je probeert te zetten moeilijk zijn. Maar als je wijze leiders, goede rolmodellen en positieve vrienden vindt, zul je merken dat ze je reis versnellen. Het maakt niet uit wie je bent, wat je hebt bereikt, wat het leven je ook heeft gebracht, je kunt profiteren van de hulp van een mentor. Als je er nog nooit een hebt gehad, heb je geen idee hoeveel het je leven kan verrijken. Heb je daar wel ervaring mee, dan herken je dit waarschijnlijk - en het zou goed zijn om je ervaring door te geven door zelf een mentor voor anderen te worden. Je weet immers maar al te goed dat jezelf verbeteren moeilijk is als je alleen jezelf als voorbeeld hebt.’ Dus ‘verwerf inzicht’ en deel dat met degenen die het nodig hebben.

Donderdag 22 augustus

‘We moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt; zijn plannen kennen we maar al te goed’ (2 Kor. 2:11)(NBV21).

Wees je bewust van Satans plannen.

Wil je geestelijke overwinning ervaren, dan vraagt dat om het doorgronden van Satans ‘plannen’. Hier zijn een paar van die momenten waarop je bijzonder kwetsbaar bent: wanneer je een moeilijke tijd doormaakt met wisselende emoties, wanneer je je somber voelt, wanneer je alleen bent, wanneer je uitgeput bent en wanneer je verlies hebt ervaren. Er bestaat niet zoiets als eerlijk spel met de duivel. Als je hem een centimeter geeft, pakt hij een meter. Als je hem een ingang tot je leven geeft, zal hij dat tegen je gebruiken. Let op de twee gelegenheden waarbij Satan Jezus aanviel. Ten eerste, bij zijn geboorte. Herodes vaardigde het bevel uit om elke Joodse jongen onder de twee jaar te vermoorden. Daarom is het goed om als nieuwe gelovige de dagelijkse gewoontes te ontwikkelen van gebed, Bijbellezen en omgang met degenen die je kunnen sterken in je wandel met God. Ten tweede, op de drempel van zijn bediening. Veertig dagen lang vocht Jezus tegen Satan in de woestijn. Waarom duurde de strijd zo lang? Het ging over zijn toekomst. ‘Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij Hem vandaan. Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek’ (Luc. 4:13-14). Aanval is een teken van respect; het betekent dat Satan jouw potentieel heeft opgemerkt. En in welke mate hij aanvalt is een indicatie van de mate van zegen die God uiteindelijk voor je in petto heeft. Laat je dus niet ontmoedigen door de strijd, maar beschouw die als een teken van God dat je beste dagen nog voor je liggen.

Vrijdag 23 augustus

'In een visioen zei de Heer tegen hem: 'Ananias!' Hij antwoordde: 'Ik luister, Heer' (Hand. 9:10)(NBV21).

Zou de Heer een beroep op je kunnen doen?

Waarom gebruikte God Ananias om Saulus van Tarsus tot Christus te leiden? Omdat hij de juiste man was, op het juiste moment, op de juiste plaats, met de juiste boodschap en de juiste houding. 'In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: 'Ananias!' Hij antwoordde: Ik luister, Heer. Daarop zei de Heer: 'Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden... Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: 'Saul, broeder...' (v. 10-11, 17). Dus hier is de vraag: stel dat God wilde dat jij iets voor Hem zou doen, zou jij er dan klaar voor zijn? Zou je ertoe bereid zijn? Dit was geen gemakkelijke opdracht, omdat Saulus berucht was vanwege het gevangenzetten en ter dood brengen van christenen. Maar toen God tegen Ananias zei: 'Ga, want hij is het instrument dat Ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volken...' (v. 15), vertrouwde hij op God en ging. En kijk wat Ananias zei toen hij hem de handen oplegde: 'Saul, broeder...' Ananias had het volste recht om Saulus te vrezen en hem zelfs te haten. Toch noemde hij hem 'broeder'. Ananias erkende dat een oude vijand nu deel uitmaakte van Gods verlorene familie. En dat moet jij ook leren doen. Wanneer God iemand zijn kind noemt, moet je hem/haar liefhebben, accepteren en behandelen als je broeder of zuster in Christus. Laten we dus teruggaan naar de vraag: als God zou willen dat jij vandaag iets voor Hem zou doen, zou jij er dan klaar voor zijn?

Zaterdag 24 augustus

'Zie, Ik ga iets nieuws verrichten...' (Jes. 43:19)(NBV21).

Een nieuwe dag!

Sta niet toe dat de pijn uit je verleden je zicht vertroebelt en de zegen roofst die God voor je in petto heeft in de toekomst. God zegt: 'Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, denk niet terug aan het verleden. Zie, Ik ga iets nieuws verrichten' (v. 18-19). Als je gewond bent geraakt door oude relaties, heeft God op een gegeven moment nieuwe voor je. 'De Heer vroeg aan Samuël: 'Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die Ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor Mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb Ik als koning uitgekozen' (1 Sam. 16:1). Rouwen om je verliezen is gezond. Maar wanneer je vastloopt in het verleden, gaat dat altijd ten koste van de toekomst. Er komt een tijd dat je moet stoppen met praten over wat niet veranderd kan worden. Bovendien, als je je vrienden blijft vergasten op oude verhalen, zul je ze kwijtraken, omdat je woorden een klimaat creëren waarin ze zich niet prettig voelen. Gods oplossing voor pijn is een doel. Gods oplossing voor oude wonden is een toewijding om in liefde te wandelen. C.M. Parkes zei: 'Verdriet is de prijs die we betalen voor liefde.' Degenen van wie we het meeste houden, kunnen ons het meeste pijn doen. 'Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: 'Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?' Jezus antwoordde... tot zeventig maal zeven' (Matt. 18:21-22). Om je vrede en vreugde terug te vinden, moet je vergeven en blijven vergeven totdat het verleden zijn grip op je verliest. Wanneer dat gebeurt, breekt er een nieuwe dag voor je aan!

Zondag 25 augustus

'... en je geloften los je in' (Job 22:27)(NBV21).

Wat heb jij God beloofd?

Wanneer God ons een belofte doet, hebben wij het volste recht om van Hem te verwachten dat Hij die belofte nakomt. En wanneer wij God een belofte doen, heeft Hij het volste recht om van ons te verwachten dat wij die belofte nakomen. 'Als je tot Hem bidt, dan luistert Hij, en je geloften los je in. Wat jij ook besluit, het zal worden uitgevoerd, en het licht zal schijnen op de wegen die je gaat' (v. 27-28). Dit Schriftgedeelte zou je toegangspoort tot zegen kunnen zijn en een sleutel tot de doorbraak waarvoor je hebt gebeden. Ga terug en bekijk de beloften die je aan God hebt gedaan opnieuw. Waarom? Omdat Hij wil dat je vertrouwen in Hem hebt. 'Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat Hij wil' (1 Joh. 3:21-22). Geen excuses meer. Accepteer de verantwoordelijkheid voor wat je bent en wat je kunt worden. Durf te bidden: 'Val me maar lastig, Heer, wanneer mijn dromen uitkomen, alleen maar omdat ik te klein heb gedroomd. Val me maar lastig als ik veilig aankom, alleen maar omdat ik te dicht langs de kust ben gevaren. Trek me maar aan mijn jasje wanneer de dingen die ik heb verworven ervoor zorgen dat ik mijn honger naar meer van U verlies. Zeg het maar tegen me wanneer ik succes heb verworven, maar vervolgens mijn verlangen naar uitmuntendheid verlies. Val me gerust lastig wanneer ik te snel opgeef en genoegen neem met minder dan de doelen die U voor mijn leven hebt gesteld.' (Auteur onbekend.) Om verder te komen moet je misschien teruggaan en zaken tussen jou en de Heer rechtzetten. Als dat zo is, doe het dan!

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/*