

Maandag 12 augustus

'... we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop' (Rom. 5:4)(NBV21).

Beproefde deugd die tot hoop leidt.

Heb je het gevoel dat de aanval die nu op je afkomt meer is dan je aankunt? Als dat zo is, lees dan dit, vanuit de Willibrordvertaling: '... in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop' (v. 3-4). Zie je dat? Je kunt wel degelijk een punt van geestelijke volwassenheid bereiken waar je automatisch op moeilijkheden reageert met hoop. Het is gemakkelijk om te zeggen dat je je geen zorgen moet maken. Maar om dat daadwerkelijk te doen, is ervaring met de trouw van God vereist. Wanneer we op God vertrouwen en vervolgens zijn trouw in ons leven zien, geeft dat ons het vertrouwen dat nodig is om zonder angst en bezorgdheid te leven. Daarom is het zo belangrijk om geloof in God te blijven hebben en te leren om op Hem te vertrouwen te midden van beproevingen. Met Gods hulp kunnen we de neiging overwinnen om op te geven wanneer het moeilijk wordt. God gebruikt die moeilijke, uitdagende tijden om geduld, volharding en karakter in ons op te bouwen, waardoor uiteindelijk hoop ontstaat. Wanneer je verwickeld bent in een strijd, onthoud dan dat je waardevolle ervaring opdoet waarvan je later profijt zult hebben. Je zult dan gemakkelijker op God vertrouwen wanneer er zich moeilijkheden voordoen, en je zult in staat zijn tegen anderen te getuigen over de goedheid en trouw van God. Als je op dit moment te maken hebt met strijd, kun je je daardoor laten verslaan of er sterker door worden! Neem de juiste beslissing en laat deze je helpen een dieper niveau van geestelijke volwassenheid te bereiken.

Dinsdag 13 augustus

'Er was een bruiloft in Kana, in Galilea' (Joh. 2:1)(NBV21).

De ingrediënten van een wonder.

Laten we eens kijken naar het verhaal van Jezus die water in wijn veranderde. Het was zijn eerste wonder en het onthult hoe Hij in ons leven werkt. 1) Nodig Jezus uit. 'Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea... ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd' (v. 1-2). Toen het probleem zich voordeed, hoefde dit echtpaar Jezus niet te laten komen... omdat Hij er al wás. Ze kenden Hem niet alleen, ze betrokken Hem ook in hun plannen. Zij eerden Hem. De roep van Paulus' hart was 'ik wil Christus kennen' (Fil. 3:10). Waarom? Wanneer je de Heer kent, kun je Hem vol vertrouwen aanroepen en er zeker van zijn dat Hij aan je zijde zal staan als je Hem nodig hebt. Dit echtpaar had waarschijnlijk lang de tijd gehad om zich op deze gebeurtenis voor te bereiden, maar Jezus bekritiseerde hen niet vanwege hun slechte planning. Hij kwam hen te hulp en voorzag in hun behoeften. En Hij wil hetzelfde doen voor jou; het enige wat je hoeft te doen is Hem uitnodigen. 2) Doe wat Hij je zegt, zelfs wanneer je het niet begrijpt. Geloof heeft geen uitleg nodig. Het vereist eenvoudige gehoorzaamheid en vertrouwen op de goedheid van God. 'Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen...' (Ps. 37:4-5). 3) Begrijp dat God het beste voor het laatst kan bewaren. 'Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!' (Joh. 2:10). Het is niet te laat. Wat voor jou op een tragedie lijkt, kan een getuigenis worden van Gods goedheid en trouw in je leven.

Woensdag 14 augustus

'Je gebeden... zijn door God opgemerkt' (Hand. 10:4)(NBV21).

Waar gaan onze gebeden heen?

Heb je je ooit afgevraagd waar je gebeden naartoe gaan? Het antwoord is 'dat ze door God zijn opgemerkt.' Hij hoort ze. Ze zijn in zijn handen en in zijn gedachten. Toen Cornelius hier bad, veranderde God niet alleen zijn omstandigheden, maar veranderde Hij ook de geschiedenis; voor de eerste keer hoorden heidenen het evangelie en gingen deel uitmaken van het koninkrijk van God. Hoe lang had Cornelius gebeden? We weten het niet; de Bijbel noemt hem gewoon 'een vroom man die, samen met zijn huisgenoten, God vereerde. Hij gaf uit barmhartigheid veel geld aan het volk van God en bad veelvuldig tot God' (v. 2). Gebed was geen hotline die Cornelius gebruikte wanneer hij in moeilijkheden kwam of een probleem had dat hij niet kon oplossen. Hij 'bad veelvuldig tot God'. Hij had een levensstijl van gebed. De Statenvertaling zegt dat zijn gebeden 'als gedachtenis zijn opgestegen naar God'. Dat duidt erop dat God onthoudt waarvoor je bidt. Bidden is als geld op je bankrekening storten. Misschien maak je er vandaag of morgen geen gebruik van, maar het zal er zijn wanneer je het nodig hebt. Raak niet verstrikt in religieuze rituelen. Je kunt op elk moment, overal en voor van alles bidden, en God zal je antwoorden. 's Morgens, 's middags en 's avonds bid en smeed ik, ik stort mijn hart voor Hem uit, Hij luistert naar mij' (Ps. 55:17)(HB). Wanneer je onderweg zonder benzine komt te zitten, kun je de auto niet de schuld geven. Kennelijk was je druk met andere dingen en sloeg je geen acht op wat belangrijk was. Gebed maakt je bewust van God, houdt je verbonden met God en brengt je in een positie waarin je van God kunt ontvangen wat je nodig hebt. Blijf dus bidden, want jouw gebeden stijgen op 'als een gedachtenis naar God'.

Donderdag 15 augustus

'Wij weten niet wat we moeten doen, op U zijn onze ogen gevestigd' (2 Kron. 20:12)(NBV21).

God zal je te hulp komen.

De helden in de Bijbel werden vaak geconfronteerd met overmacht en overweldigende situaties. Denk aan Mozes die opstaat tegen farao, en David die opstaat tegen Goliath. Denk ook aan koning Josafat die geconfronteerd wordt met de overweldigende overmacht van drie samengevoegde legers die vastbesloten zijn z'n land te vernietigen. Dit is wat hij tegen God zei: 'Wij zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die ons nu aanvalt. Wij weten niet wat we moeten doen, op U zijn onze ogen gevestigd' (v. 12). Merk nu op hoe God hem antwoordde: 'Laat je door de grote legermacht die jullie bedreigt geen angst aanjagen, want dit is niet jullie strijd, maar die van God... Jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. Wacht rustig af, dan zullen jullie zien hoe de Heer, die jullie... bijstaat, voor jullie de overwinning behaalt. Laat je door hen geen angst aanjagen. Trek hun morgen tegemoet, de Heer staat jullie bij' (v.15-17). God zal je nooit een taak geven waarvoor zijn kracht, zijn wijsheid, zijn middelen en soms zijn wonderbaarlijke tussenkomst niet nodig zijn. Wie beval de leerlingen om in de boot te stappen en het meer over te steken? Jezus. En wat gebeurde er? Hem gehoorzamen betekende dat ze een van de ergste stormen van hun leven meemaakten. Maar terwijl ze zagen hoe Hij de storm het zwijgen oplegde, werd hun geloof naar een hoger niveau getild en bereidde het hen voor om in de toekomst grotere dingen voor God te doen. Het woord voor vandaag is dus: 1) stel je op, 2) blijf staan en zie hoe de Heer de overwinning behaalt, en 3) wees niet bang, ga, want de Heer staat je bij.

Vrijdag 16 augustus

'Strijd de goede strijd van het geloof... (waartoe je geroepen bent)' (1 Tim. 6:12)(NBV21).

De zegeningen van strijd.

Wanneer je je leven aan Christus toevertrouwt, wissel je van kant. Nu loop je tegen drie dingen aan. De wereld met zijn druk, waarden en agenda. Je oude natuur, met zijn impulsen en zwakheden. En de duivel, die erop uit is om je onderuit te halen. Maar God zou nooit toestaan dat we in een strijd verwickeld raken die we niet kunnen winnen, dus laten we eens kijken naar drie zegeningen van strijd. 1) Het leert je alert te leven. Het was toen Simson sliep dat Delila zijn hoofd kaalschoor en hem zo beroofde van zijn kracht. Het was toen de bedienden sliepen dat een vijand onkruid tussen de tarwe zaaide en zo hun oogst bedreigde. 2) Het is een teken van geestelijke vooruitgang. Toen Israël het beloofde land binnenging, moesten eenendertig koningen en zeven volken worden veroverd. Plus reuzen! Ze moesten het land stad voor stad en reus voor reus innemen. En wanneer Jezus Heer van je leven wordt, zal Hij de gebieden van je leven die je niet hebt overgegeven, aanpakken en één voor één afhandelen. En de strijd zal moeilijker zijn en langer duren wanneer het gaat om jouw hardnekkige gebieden. Je weet welke dat zijn, toch? Wees bemoedigd. God zal je niet opgeven: 'Hij die dit goede werk bij u begonnen is, zal het ook voorzetten tot het voltooid is...' (Fil. 1:6). 3) Het is een indicatie van jouw waarde voor God. Jij bent een zaadje dat in staat is een oogst voor God voort te brengen. Daarom ben je een doelwit van Satan. Die is uit op wat God in jou heeft gelegd. Blijf dus de goede strijd van het geloof strijden, wetend dat je door Gods genade zult winnen.

Zaterdag 17 augustus

'Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft' (Joh. 8:12)(NBV21).

Leef in het licht (1).

Een voorganger schrijft: 'Heb je wel eens gehoord van achluofobie? Het is een irrationele angst voor duisternis. In volledige duisternis verkeren is zenuwslopend. Het wekt een gevoel van hulpeloosheid op. En toch is fysieke duisternis niets vergeleken met emotionele, relationele en geestelijke duisternis.' Misschien heb je momenteel het gevoel dat je in een donkere periode zit en geen uitweg meer ziet: 'Mijn vriendin heeft me verlaten voor een andere man.' Of: 'Ik denk dat het op een scheiding uitdraait. Mijn man heeft me bedrogen.' Of: 'Ik ben depressief en huil zonder reden. Wanneer zullen deze gevoelens verdwijnen?' Of: 'Ik worstel met een vreselijke ziekte en ben in feite aan huis gebonden. Het gaat niet goed met me en ik heb hulp nodig.' Als dat jouw verhaal is, is er hulp en is er hoop. Jezus zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.' Als je bereid bent je vandaag tot Hem te wenden, zul je ontdekken dat Hij je pad kan verlichten en je de weg kan wijzen uit de duisternis waarin je je nu bevindt.' Wanneer jij het licht aandoet, moet de duisternis wel verdwijnen. En Jezus is het licht dat onze geestelijke en emotionele duisternis wegneemt. Merk op dat Jezus niet zei dat Hij *een* licht is, of een van de vele, nee, Hij is *het* licht. Hij zei niet dat Hij alleen voor sommigen licht is, maar dat Hij het licht voor de wereld is. Of je nu woont in Amsterdam, Londen, Los Angeles, Tokio, Toronto of Timboektoe, Jezus is je antwoord. Als jij in de duisternis wandelt, nodigt Hij je uit om naar Hem toe te komen en in het licht te stappen.

Zondag 18 augustus

'Geloof in het licht... dan bent u kinderen van het licht' (Joh. 12:36)(NBV21).

Leef in het licht (2).

De voorganger vervolgt: 'Licht is een van de dingen die we vaak als iets vanzelfsprekends beschouwen. Toch zouden we niet zonder kunnen leven. Planten zijn noodzakelijk voor het bestaan van de mensheid. De hele menselijke soort en al het dierlijke leven zijn voor hun overleving afhankelijk van planten. Planten leveren via een lichtreactie die bekend staat als fotosynthese alle essentiële aminozuren en de meeste vitamines die nodig zijn voor een goede gezondheid. Planten produceren ook de zuurstof die we nodig hebben om te ademen. En planten moeten licht hebben om te kunnen groeien. Wat geldt in de fysieke wereld, geldt ook in de geestelijke wereld. Fysiek leven is onmogelijk zonder fysiek licht, en geestelijk leven is onmogelijk zonder geestelijk licht. Maar hoe verdrijf je de duisternis? Op de bank gaan zitten en medelijden met jezelf hebben? Een bezem pakken en proberen de duisternis weg te vegen? De duisternis wegscheppen of opzuigen? Er is maar één oplossing voor een dergelijk dilemma; doe het licht aan.' En dat is wat je doet wanneer jij je leven aan Christus toevertrouwt. Dat is wat je doet wanneer je zijn leer gehoorzaamt en zijn instructies opvolgt. Dat is wat je doet wanneer je tijd alleen met Hem doorbrengt in gebed. Dat is wat je doet wanneer je je tot Hem wendt tijdens de donkere tijden in je leven. Dat is het moment waarop je ontdekt dat zijn belofte waar is: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft' (Joh. 8:12). En dat niet alleen, je begint dat licht ook naar anderen te reflecteren: 'Geloof in het licht... dan bent u kinderen van het licht.'

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/*