

Het Woord voor Vandaag – week 29

Maandag 15 juli

‘En als u bidt ontvang u niets, omdat u verkeerd bidt...’ (Jak. 4:3)(NBV21).

De zegen van onbeantwoord gebed.

Een voorganger schrijft: ‘Volgens de legende was koning Midas zo gek op goud dat toen hij van Dionysus een wens mocht doen, hij vroeg of alles wat hij aanraakte in goud zou veranderen. Aanvankelijk was Midas blij met zijn verzoek, maar toen hij ontdekte dat zijn aanraking voedsel oneetbaar maakte en zijn omhelzing dierbaren levenloos, stuitte hij op wat socioloog Robert Merton de wet van onbedoelde gevolgen noemde. Net als Midas kan het krijgen van wat we willen resulteren in... ongewenste gevolgen. Tot zover de Midas-aanraking. Soms betekent een onbeantwoord gebed dat God, in zijn soevereine wijsheid, ons de pijn van onwenselijke gevolgen bespaart. Soms laat God toe wat zijn macht zou kunnen voorkomen. Meestal veroorzaakt dat veel tijdelijke angst, maar op een dag zullen we God evenveel dank verschuldigd zijn voor de gebeden die Hij niet beantwoordde als voor de gebeden die Hij wel beantwoordde.’ Jakobus schrijft: ‘U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen’ (v. 2-3). C.S. Lewis zei: ‘Als God alle dwaze gebeden die ik in mijn leven heb gebeden, had verhoord, waar zou ik dan nu zijn?’ En vervolgens: ‘Veel van onze gebeden zijn misplaatst. We bidden om troost in plaats van om karakter. We bidden om een gemakkelijke uitweg in plaats van de kracht om er doorheen te komen. Veel van onze gebeden zouden Gods plannen en doeleinden voor ons leven omzeilen als Hij ze zou beantwoorden. Misschien moeten we God niet langer vragen om ons uit moeilijke omstandigheden te halen maar Hem vragen wat Hij wil dat wij uit die moeilijke omstandigheden halen.’

Dinsdag 16 juli

*‘Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien...’
(Hand. 20:30)(NBV21).*

Vraag je altijd af wat de Bijbel erover zegt.

Paulus schrijft: ‘Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u drie jaar lang dag en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven. Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het woord van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat ons deel zal geven aan zijn koninkrijk samen met allen die u toebehoren’ (v. 30-32). Wanneer iemand beweert een ‘speciale openbaring van God’ te hebben gekregen die niet in overeenstemming is met wat de Bijbel leert, hecht daar dan geen geloof aan! Doe wat de mensen uit Berea deden: ‘... ze luisterden vol belangstelling naar hun verkondiging en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd’ (Hand. 17:11). Wiens leer wilden de mensen uit Berea controleren aan de hand van de Schrift? Die van Paulus! Geen enkele leider, ongeacht de omvang van zijn aanhang, kan aan een dergelijk onderzoek ontkomen. Goede leiders verwelkomen het zelfs. ‘Maar heeft God ons dan niet nog meer te zeggen?’ vraag je je misschien af. Jazeker, en wanneer je je laatste adem uitblaast, weet je nog steeds niet alles. Heeft God nieuwe en effectieve strategieën om de wereld met het evangelie te bereiken in dit tijdperk van technologie? Ja, en we moeten ze omarmen en inzetten om de laatste oogst binnen te halen. Maar we mogen nooit compromissen sluiten als het om Gods Woord gaat. ‘Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien.’ Soms komt de grootste bedreiging voor de waarheid van degenen die we kennen, liefhebben en met wie we hebben samengewerkt maar die van het goede spoor zijn afgedwaald. Dus, wat is het antwoord? Het is makkelijk. Vraag je altijd af wat de Bijbel over iets te zeggen heeft en laat dat je maatstaf zijn.

Woensdag 17 juli

‘... Ik zal hen voor u uitzuiveren’ (Recht. 7:4)(HSV).

Weten wie er in je leven thuishoort.

Gideon koos tweeëndertigduizend soldaten om tegen de Midianieten te vechten. Maar eerlijk gezegd heb je niet zozeer véél mensen in je leven nodig, je hebt alleen de júiste mensen nodig. Dus toen Gideon zei: ‘... iedereen die bang is, kan vertrekken... en terug naar huis gaan’ (v. 3), vertrokken er tweeëntwintigduizend soldaten. Maar God vertelde hem dat hij er nog steeds te veel had, en voegde eraan toe dat Hij hen wilde uitzuiveren om te kijken wie met hem mee moest gaan en wie niet. Hij wilde hen op de proef stellen. Het gevolg was dat Gideon uiteindelijk driehonderd soldaten had - maar dat ze wel wonnen! Maak je geen zorgen over aantallen; God kan nog steeds meer doen met minder. Wees er wel op voorbereid dat je een paar vrienden kunt verliezen, want waar God je heen brengt, daar kunnen zij niet altijd komen. God nam dezelfde geest die op Mozes rustte en legde die op zeventig leiders, zodat zij hem konden helpen (zie Num. 11:16-17). Dat is wat je nodig hebt: mensen met dezelfde spirit als jij. Het feit dat iemand getalenteerd is, hoeft niet te betekenen dat hij in je leven thuishoort. Want als geestelijke gaven de standaard zijn waarmee we meten, hoe zit het dan met de ezel van Bileam? Die profeteerde immers (zie Num. 22:21-33)! De belangrijke vraag is: ‘Heeft deze persoon de juiste instelling?’ Als je met anderen samenwerkt, moet je beseffen dat we allemaal bepaalde dingen gemeen hebben. Mensen voelen zich graag speciaal, dus geef ze een complimentje (zorg er wel voor dat het oprecht is). Ze willen een betere toekomst, dus geef ze hoop. Ze willen richting, dus help ze daarbij. Ze zijn met zichzelf bezig, dus zorg eerst voor hun behoeften. Ze worden emotioneel neerslachtig, dus bemoedig ze. Ze willen succes, dus help hen dit te bereiken. Jouw welslagen hangt af van de juiste mensen in je leven - en daarom moet je bidden en vertrouwen op Gods leiding.

Donderdag 18 juli

‘Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt’ (Rom. 1:19)(NBV21).

God leren kennen.

Er zijn drie manieren waarop je kunt weten dat God echt is en je een relatie met Hem kunt hebben. 1) Intellectuele kennis van God. ‘Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken: zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is dus niets waardoor zij te verontschuldigen zijn’ (v. 19-20). 2) Onbewuste kennis van God. ‘Wanneer namelijk mensen uit volken die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat: en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten’ (Rom. 2:14-15). 3) Persoonlijke kennis van God. ‘Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen’ (2 Kor. 5:16-17). God openbaart zichzelf aan ons door de schepping. Hij spreekt tot ons via ons geweten en openbaart zijn morele karakter en voorschriften. Maar daarnaast kunnen we God persoonlijk kennen en een relatie met Hem hebben door zijn Zoon. Jezus zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft’ (Joh. 8:12). Er is één zekere manier om jezelf ervan te overtuigen dat God echt bestaat: zet de schakelaar om!

Het Woord voor Vandaag – week 29

Vrijdag 19 juli

'Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten' (Ps. 84:11)(NBV21).

Waarom de kerk goed voor je is.

Jezus ging regelmatig naar de kerk. '... volgens zijn gewoonte ging Hij ging op sabbat naar de synagoge' (Luc. 4:16). De apostelen gingen ook regelmatig naar Gods huis: 'Elke dag kwamen ze trouw een eensgezind samen in de tempel' (Hand. 2:46). En David hield van Gods huis. Hij zei: 'Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, liever op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen' (Ps. 84:10). En jij? Kun jij zeggen dat je van Gods huis houdt? Dat zou je eigenlijk wel moeten doen, omdat je daar zijn Woord zult horen uitleggen, strategieën voor het leven zult vinden, je geestelijke gaven zult ontdekken en relaties zult aangaan die je in moeilijke tijden kunnen ondersteunen. Waar kun je dat nog allemaal vinden? Yale University heeft een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat mensen die regelmatig naar de kerk gaan gelukkiger en gezonder zijn en langer leven dan mensen die dat niet doen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat kerkbezoekers een lagere bloeddruk, minder stress en een grotere immuniteit tegen ziekten hadden, terwijl niet-kerkgangers in de onderzochte groep een kortere levensduur hadden die ongeveer gelijk was aan die van sigarettenrokers. Een van de interviewers vroeg aan een tachtigjarige vrouw die op een loopband liep, wat haar geheim was. Ze zei: 'Wanneer je met God wandelt, heb je een doel, dus leef je langer. En je hebt vrede met God, dus leef je beter.' Stel je voor dat je dit allemaal in een pil zou kunnen aantreffen, hoeveel zou je daar dan voor betalen? En zou iemand je moeten dwingen die in te nemen? Nee toch? Probeer regelmatig naar de kerk te gaan!

Zaterdag 20 juli

'... in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid' (Efez. 2:10)(NBV21).

Het geheim van geluk.

Welke werkomgeving brengt het beste in jou naar boven? Gedij jij op routine? Word jij gemotiveerd door de behoeften van mensen? Vind je het leuk om uitdagingen aan te gaan die anderen misschien ontmoedigen? En hoe zit het met je relaties? Vind je het leuk om deel uit te maken van een team, of werk je beter alleen? Als je alleen tot leven komt wanneer je in de buurt van mensen bent, zul je waarschijnlijk ellendig voelen als je de hele dag achter een computer zit. Wat zijn je sterke kanten? God zei over Besaleël de bouwer: 'Ik heb hem vervuld met... wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied: hij kan ontwerpen maken en ze in goud, zilver, koper en brons uitvoeren, hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken en hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden' (Ex. 31:3-5). Wat laat je ogen sprankelen en je hartslag sneller kloppen? Werk je graag met computers, auto's of dieren? Misschien kun jij goed mensen aansturen, hou je ervan om dingen op te lossen, of ben je goed met financiën. De Bijbel zegt: 'God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild' (Efez. 2:10)(HB). God heeft een doel met je leven, en je zult het meest gelukkig zijn en de meeste vervulling ervaren wanneer je dat doel ontdekt en begint te realiseren. Je bent niet zomaar een zoveelste steen in de muur of de zoveelste spijker in de gereedschapskist van de timmerman! God 'heeft jou geschapen, gemaakt en gevormd' (zie Jes. 43:7). Jij bent de enige 'jij' die Hij heeft geschapen, en als je er niet in slaagt te zijn wie je bent, zal zijn koninkrijk niet profiteren van jouw unieke bijdrage. Dat is de reden waarom Paulus schreef: 'Vergelijk jezelf niet met anderen. Jullie hebben allemaal de verantwoordelijkheid om je creatieve best te doen met je eigen leven' (Gal. 6:4-5)(TM). Dat is het geheim van geluk.

Zondag 21 juli

‘... toegerust met geloof en een zuiver geweten...’ (1 Tim. 1:19)(NBV21).

Houd je geweten zuiver.

Soms willen we rechtvaardigen wat we doen en zeggen: ‘Het voelt goed, dus het kan niet verkeerd zijn.’ Maar als Gods Woord zegt dat iets verkeerd is, is het verkeerd, hoe goed het ook voelt. Het oude gezegde: ‘laat je geweten je gids zijn’ is slechts de helft van de waarheid. De andere helft zou moeten luiden: ‘zolang je geweten geworteld is in en geleid wordt door de duidelijke leer van Gods Woord.’ Als verlost kind van God ben je geroepen om naar zijn geboden te leven in plaats van naar je gevoelens, impulsen, emoties, of naar algemeen gangbare opvattingen. Laat je je daardoor leiden, dan kan de wind van verleiding je uit koers brengen en schipbreuk laten lijden. Paulus schrijft: ‘Timoteüs, mijn kind, ik vertrouw je deze opdracht toe op grond van profetische woorden die destijds over jou zijn uitgesproken. Laten die je tot steun zijn in de goede strijd die je, toegerust met geloof en een zuiver geweten, moet voeren. Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Onder hen bevinden zich Hymenëus en Alexander, die ik aan Satan heb overgeleverd om hun te leren dat ze God niet moeten lasteren’ (v. 18-20). We weten niet veel over Hymenaeus en Alexander, maar wat we wel weten is ontzuiverend en leerzaam. Zij slaagden er niet in een in Gods Woord geworteld geweten te ontwikkelen, te beschermen en ernaar te leven, en leden uiteindelijk geestelijk schipbreuk. Wat een beeld: een schip dat kapot is geslagen op de rotsen omdat het uit koers is geraakt. Het woord voor vandaag is dus: je geweten moet gebaseerd zijn op Gods Woord, en je moet het altijd zuiver houden!

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/*