

Maandag 8 juli

*‘Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen’
(Jak. 1:22)(NBV21).*

Doe wat Gods Woord zegt.

Wanneer je naar Gods Woord luistert of het leest, maar het niet in je leven toepast, hou je jezelf voor de gek. Want dan neem je ten eerste genoeg met kennis in plaats van ervaring. De Bijbel zegt: ‘Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij’ (Jak. 4:17). Dat klinkt behoorlijk heftig! Wanneer je de waarheid kent, maar er niet naar handelt, is dat niet alleen maar fout of te wijten aan je slechte beoordelingsvermogen - je zondigt. Volgens de Bijbel is kennis zonder gehoorzaamheid zonde. Ten tweede is het zo dat je de kans loopt jezelf met anderen te gaan vergelijken. Paulus zegt dat we onszelf niet moeten vergelijken met anderen (zie Gal. 6:4). En hij zegt: ‘Maar ja, zij nemen zichzelf als maatstaf en zien zichzelf als norm, en tonen daarmee dat ze er niets van begrijpen’ (2 Kor. 10:12). Dat stelt je in staat vanuit je oude natuur je comfortabele leventje te blijven leiden, en hoe ouder je wordt, hoe meer ervaren je erin wordt. In de loop van de tijd bouw je een reservoir aan reacties op, en wanneer de waarheid te dichtbij komt om troost te bieden, heb je 101 redenen waarom deze op iedereen van toepassing is, behalve op jou. Vervolgens is het zo dat wanneer je het Woord niet toepast, het je misschien eventjes raakt, maar je niet permanent verandert. Er is niets mis met emotioneel reageren op geestelijke waarheden. Maar als je vrolijk je weg vervolgt zonder je gedrag ook maar iets aan te passen, komt je geestelijkheid neer op niets meer dan een geesteloze emotionele ervaring. En ten slotte stel je communicatie in de plaats van transformatie wanneer je niet handelt naar wat je zegt. Je denkt dat als je welsprekend en overtuigend spreekt over een onderwerp uit de Bijbel, je gedekt bent - vrijuit gaat. Nee dus! Jakobus zegt: ‘Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.’

Dinsdag 9 juli

‘Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen...’ (Spr. 28:13)(NBV21).

Houd het niet langer verborgen.

In het boek Spreuken staat in hoofdstuk 28: ‘Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving’ (v. 13). Zou dit de reden kunnen zijn dat dingen jou niet lukken? Onopgeloste schuldgevoelens kunnen je zelfvertrouwen aantasten als zuur. Maar er is een antwoord: ‘Wie ze [zijn zonden] toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.’ Belijd het dus aan God! Hij weet al wat je hebt gedaan. Hij wacht gewoon tot jij ermee wil afrekenen, zodat Hij je kan vergeven en je opnieuw kan zegenen. ‘God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis’ (1 Joh. 1:5). Het licht van God openbaart dingen. Wanneer in een kamer het licht aangaat, zien we stof en insecten rondvliegen. En wanneer God bij ons leven betrokken raakt, begint Hij ons dingen te laten zien die we misschien liever niet zien; dingen die we verborgen hebben gehouden, zelfs voor onszelf. We worden vaak misleid, vooral als het om onszelf gaat. We willen onze fouten niet aanpakken, en we vinden het niet leuk als ze aan het licht komen. Zelf voelen we ons er wel schuldig over, maar we hebben tenminste het gevoel dat ze verborgen zijn. Maar alles wat verborgen is, heeft macht over ons omdat we bang zijn dat het ontdekt kan worden. Zo moet je niet langer willen leven. Het beste en meest bevrijdende wat je kunt doen is datgene onder ogen zien waar God wel raad mee weet en de angst daarvoor overwinnen. David zei: ‘Ik heb mijn zonde aan U erkend, en mijn ongerechtigheid heb ik niet verborgen. Ik zei: ‘Toen beleed ik U mijn zonde... en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld’ (Ps. 32:5).

Het Woord voor Vandaag – week 28

Woensdag 10 juli

'Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat je met je hele lichaam naar de Gehenna gaat' (Matt. 5:29)(NBV21).

Rennen om te winnen.

Wanhopige situaties vragen soms om wanhopige maatregelen, en het doorsnijden van je aanvoerlijn tot je oude eigen ik betekent radicaal worden. Jezus zegt het zo: 'Als je rechteroog je ten val brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhand je ten val brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat je met je hele lichaam naar de Gehenna gaat' (v. 29-30). Jezus pleit voor morele en geestelijke chirurgie - en dat is radicaal! Er valt op geen enkele manier te onderhandelen, te redeneren of te discussiëren wanneer het om zonde gaat. Wat je persoonlijke strijd ook is - gokken, alcohol, drugs, verkeerde relaties of internetporno - het doel ervan is om jou kapot te krijgen en het moet worden uitgeroeid. De apostel Paulus was bekend met de oudtestamentische Schrift. Hij wist dat Simson, toen hij met soortgelijke verleiding werd geconfronteerd, viel terwijl Jozef staande bleef. Daarom schreef hij aan zijn geestelijke zoon Timoteüs een brief waarin hij hem waarschuwde voor de zonde die hem zou kunnen diskwalificeren en hem ervan zou kunnen afhouden de wedstrijd te winnen: 'Mijd de begeerten van de jeugd...' (2 Tim. 2:22). Het leven in de huidige tijd is doordrenkt van verleidelijke invloeden, wat betekent dat we de bron niet altijd kunnen elimineren. Dus zegt Paulus tegen Timoteüs: wanneer je niet aan de invloed kunt ontkomen, zorg dan tenminste dat je er van weg blijft! En loóp er niet van weg, maar rên ervan weg. Je kunt vrij zijn, maar je aardse geest geeft je maar een paar seconden de tijd voordat hij voor jou beslist. Aarzel dus niet, wijk niet af en stel het niet uit. Doe wat gedaan moet worden - en doe het snel.

Donderdag 11 juli

'Ze heeft velen steun en bescherming geboden, ook mij' (Rom. 16:2)(NBV21).

Wie helpt jou?

Charles Plumb was piloot in Vietnam en na vijfenzeventig gevechtsmissies werd zijn vliegtuig neergeschoten door een luchtdoelraket. Plumb werd uit het toestel geworpen, landde met zijn parachute op vijandelijk terrein en bracht de volgende zes jaar door in een communistische gevangenis. Hij overleefde de beproeving en geeft nu lezingen over wat hij van zijn ervaring heeft geleerd. Toen hij en zijn vrouw op een dag in een restaurant zaten, kwam er een man die aan een andere tafel zat naar hem toe en zei: 'U bent Plumb! U vloog met gevechtsvliegtuigen in Vietnam vanaf het vliegdekschip Kitty Hawk. En u werd neergeschoten!' Plumb zei: 'Hoe wist u dat in vredesnaam?' De man zei: 'Ik ben degene die uw parachute heeft gevouwen.' Toen pakte de man zijn hand en zei: 'Kennelijk heeft hij goed gewerkt!' 'Als die niet goed had gewerkt, was ik hier vandaag niet geweest,' zei de piloot. Die nacht kon hij niet slapen; hij lag maar aan die man te denken. Hoe had hij eruitgezien in een marine-uniform? Hoe vaak had Plumb hem niet gezien zonder zelfs maar te vragen: 'Hoe gaat het met je?' - of iets anders - omdat Plumb een gevechtspiloot was en de andere man slechts een matroos. Hij dacht na over de vele uren die de matroos in de ingewanden van het schip had doorgebracht, terwijl hij nauwgezet elke parachute vouwde om hem gebruiksklaar te maken, terwijl hij het lot van een hem onbekende man in zijn handen hield. Als gevolg hiervan stelt Plumb zijn publiek routinematig een belangrijke vraag: 'Wie heeft jouw parachute gevouwen?' We hebben allemaal iemand die ons voorziet van wat we nodig hebben om de dag door te komen. Paulus zei dat Phoebe 'velen steun en bescherming heeft geboden, ook mij.' Wie helpt jou? Misschien een goed idee om die persoon te laten weten hoezeer je dat waardeert.

Vrijdag 12 juli

'Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden' (Jak. 1:19)(NBV21).

Impact hebben.

Wil je impact maken, dan heb je geen magische trucjes nodig. De Bijbel geeft je een formule: 1) Probeer aandachtig te luisteren. De waarheid is dat mensen er niets om geven hoeveel je weet, zolang ze niet weten hoeveel je om hen geeft. Ze hebben de neiging om wat ze horen te filteren via hun eigen levenservaringen, obsessies en het specifieke probleem waar ze op dat moment aan denken. Dus als je wilt dat mensen luisteren wanneer je spreekt, luister dan goed naar ze. 2) Zeg niet te veel. Als je de neiging hebt om te veel of te snel te praten, probeer dan te vertragen. Stop bijvoorbeeld even met praten, adem in en uit, tel tot tien of excuseer jezelf en ga even naar het toilet. Probeer de ander ook niet in de rede te vallen. Laat de ander afmaken wat hij/zij zegt. En vraag jezelf af waarom je zoveel praat. Is het uit onzekerheid? Of uit angst? Of uit een behoefte aan controle? Of uit een verlangen om indruk te maken? De reden dat velen van ons anderen proberen te overtuigen, imponeren of sturen, is omdat we het moeilijk vinden om erop te vertrouwen dat God de dingen zal uitwerken. Breng gewoon de boodschap over en vertrouw erop dat God de rest doet. 3) Houd je boosheid onder controle. Volg je de eerste twee stappen, dan zul je zien dat nummer drie gewoon volgt. Het goede nieuws is dat dit echt aan te leren is. Oefen je je erin, dan zul je later blij zijn dat je Gods Woord en zijn wijsheid serieus hebt genomen.

Zaterdag 13 juli

'Onze bekwaamheid danken we aan God' (2 Kor. 3:5)(NBV21).

Wanneer je je tekort voelt schieten (1).

De angst voor ontoereikendheid is een gemoedstoestand waarin je denkt dat het beste nog niet goed genoeg is. Meestal is het ontstaan in onze kindertijd, toen onze ouders, leraren en anderen die wij belangrijk vonden, ons niet waardeerden en bevestigden, of ons negatief vergeleken met iemand anders. Je komt het al tegen bij Mozes, die zich onbekwaam voelde om de woordvoerder en bevrijder van de Israëlieten te zijn, en je ziet het ook tegenwoordig, zoals bij de overleden popster Michael Jackson, die zich in bochten wrong om fysieke en professionele perfectie te bereiken. Geen enkele statistiek kan het aantal opgegeven dromen als gevolg van deze verlamme emotie meten. Om daarvan los te komen moet je leren de volgende twee waarheden te omarmen: los van God zál je ook gewoon tekortschieten. En doordrenkt met Gods kracht ben je opgewassen tegen elke uitdaging waartoe Hij je roept. Paulus schrijft: 'Niet dat wij van onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen' (v. 5-6). Veel van de helden in de Bijbel worstelden met de angst voor ontoereikendheid, dus je bevindt je in goed gezelschap! Mozes zei tegen God: 'Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan... stuur toch iemand anders' (zie Ex. 3:11; 4:13). Het echte verhaal van deze Bijbelhelden is dat zij hun angst overwonnen en ja zeiden tegen God. Ze stapten uit in geloof en zeiden in essentie: 'Heer, ik ben afhankelijk van U voor mijn welslagen.' Ons menselijk ego wil er graag goed opstaan en met de eer gaan strijken. Maar God plaatst ons in een positie van gedwongen afhankelijkheid, zodat de eer voor ons welslagen naar Hem gaat.

Zondag 14 juli

'... mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is' (2 Kor. 12:9)(NBV21).

Wanneer je je tekort voelt schieten (2).

Erken je ontoereikendheid tegenover God. Joni Eareckson Tada zegt: 'Ontken je zwakheid, en je zult nooit de kracht van God in jezelf ervaren.' God zei tegen Paulus: 'Je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is.' Alles wat ervoor zorgt dat je op God gaat leunen is een pluspunt en geen minpunt. Haal jezelf ook niet naar beneden. Vind je dat je niet gekwalificeerd bent voor de taak? God roept geen gekwalificeerden, Hij kwalificeert geroepenen. Hoe? Door ze te vullen met zijn Geest. 'Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien; zelfs op mijn slaven en slavinnen zal Ik in die tijd mijn geest uitgieten' (Joël 3:1-2). Leeftijd, geslacht, ras of opleiding is geen beperking voor hem. Het enige dat Hem beperkt, is de grens die jij jezelf oplegt of door anderen laat opleggen. En nog iets: adverteerders geven miljarden euro's uit om je ervan te overtuigen dat je zonder hun product tekortkomt of incompleet bent. Trap er niet in! Het helpt wanneer je tegen jezelf zegt: 'Ik loof U om het ontzaglijke wonder van uw bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt' (Ps. 139:14). Beschouw ten slotte de uitmuntendheid of superieure prestaties van iemand anders als een bron van motivatie en laat je er niet door intimideren. Besef dat jijzelf ook unieke gaven hebt. Want op enig gebied heb jij ook zéker specifieke gaven. 'We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is' (Rom. 12:6). Laten we die dan ook inzetten. Jouw gave is misschien nog onontdekt, onontwikkeld of ongebruikt, maar hij zit in jou. Probeer hem vrij te maken en ga hem inzetten.

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/*