

**Maandag 17 juni**

*‘Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God’ (Hand. 16:25)(NBV21).*

Al lofprijzend erdoorheen.

Laat wat er mis is met jou je er niet van weerhouden om God de lof te brengen voor wat er goed is aan God. Met hun voeten in het blok gesloten, hun rug kapot door de stokslagen en gebukt gaand onder de onrechtvaardige minachting van de samenleving, zegt de Bijbel: ‘Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God.’ Ze besloten zich niet langer te richten op wat er mis was met hun omstandigheden maar zich te gaan concentreren op wat er goed is aan God. Ze hadden kunnen klagen, maar ze maakten de keuze om God te loven en te prijzen, ondanks de omstandigheden waarin ze verkeerden. En dat is vaak de meest uitdagende en cruciale keuze die we kunnen maken. Het is vergelijkbaar met het indrukken van de hersteltoets op je computer. Als je dat doet, herstel je de vreugde van je verlossing, herijk je je geest opnieuw en vernieuw je je denken. En het geeft je de kracht om iets goeds te ontdekken om God voor te prijzen, zelfs wanneer alles verkeerd lijkt te gaan. Is het eenvoudig? Absoluut niet. Maar een van de puurste vormen van aanbidding en lofprijzing is God prijzen wanneer je dat niet wilt. ‘Laten we met Jezus’ tussenkomst voortdurend aan God een dankoffer brengen: het huldebetoon van lippen die zijn naam belijden’ (Hebr. 13:15). Een dankoffer is het, een offer dat God raakt en resultaat oplevert: ‘Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los’ (Hand. 16:26). Wanneer je in een situatie zit waar geen uitweg meer is, opent lofprijzing deuren. Wanneer je ‘geketend’ bent door ontberingen en beperkingen, verbreekt lofprijzing de ketenen. Dus, baan je er al lofprijzend een weg doorheen.

**Dinsdag 18 juni**

*‘... wees standvastig en onwankelbaar...’ (1 Kor. 15:58)(NBV21).*

Geef nooit op.

Falen betekent niet dat je nooit zult slagen; het betekent alleen dat het wat langer kan duren. John Wayne kwam met een mooie zin in de film ‘The Train Robbers’. Hij zei: ‘Je zult de rest van je leven één keer vaker moeten opstaan dan onderuitgaan, dus je kunt er maar beter aan wennen.’ Dat is wat succes is: één keer vaker opstaan dan onderuitgaan. Je hebt geen idee hoe dicht je misschien wel bent bij wat je wilt bereiken. Geef je het op, dan zul je dat nooit weten - en dan kom je er gegarandeerd nooit. Auteur Ben Stein zei: ‘Het is nooit gedaan met de menselijke geest wanneer die verslagen is. Het is pas gedaan wanneer die zich daarbij neerlegt.’ Time Magazine hield een onderzoek onder mensen die hun baan hadden verloren. Iedereen verwachtte dat ze terneergeslagen en ontmoedigd zouden zijn, maar ze bleken buitengewoon veerkrachtig. Hoe kwam dat? Uit het onderzoek bleek dat mensen die hun baan waren kwijtgeraakt en een nieuwe hadden gevonden, beter opgewassen waren tegen onverwachte moeilijkheden dan degenen die al jaren bij hetzelfde bedrijf werkten zonder ooit met werkloosheid te maken te hebben gehad. Wanneer je een mislukking hebt meegemaakt, ben je feitelijk in een betere positie om succes te behalen dan mensen die dat niet hebben ervaren. Wanneer je keer op keer faalt - en blijft terugveren en leren van je mislukkingen - bouw je karakter, kracht, vasthoudendheid, ervaring en wijsheid op. En mensen die deze kwaliteiten ontwikkelen, zijn in staat hun successen vast te houden, in tegenstelling tot degenen voor wie goede dingen te vroeg en te gemakkelijk komen. Zolang je niet opgeeft, zit je in een goede positie. Het woord voor vandaag is dus: ‘Wees standvastig en onwankelbaar.’

**Woensdag 19 juni**

*'Wie met wijzen omgaat wordt zelf wijs' (Spr. 13:20)(NBV21).*

Zorg dat je in de juiste omgeving terecht komt.

Wanneer je iemand tegenkomt die jou 'de maat probeert te nemen', bedenk dan maar dat hij jou waarschijnlijk wil omvormen naar *zijn* maat. Wat kun je doen? Houd van zo iemand, maar laat je niet al te veel beïnvloeden door wat hij zegt. In de regel geldt: blijf niet waar je wordt getolereerd, ga naar een plek waar je wordt gewaardeerd! De Japanse bonsaiboom is klein en wordt ook niet groter dan een meter. Om een bonsai te krijgen wordt een jong boompje uit de grond getrokken. Vervolgens worden de hoofdwortel en een deel van de zijwortels afgebonden. Zo wordt de groei van de bonsaiboom opzettelijk belemmerd. Daarentegen wordt de Californische sequoiaboom juist heel groot. De General Sherman in het Sequoia National Park in Californië is bijvoorbeeld 85 meter hoog en heeft een stamontrek van 30 meter. Als die wordt gekapt, levert hij genoeg hout op voor meer dan 30 vijfkamerwoningen! Maar de sequoia begint zijn leven ook als een klein zaadje, niet veel groter dan het bonsaizaadje. Wat maakt het verschil? Het jonge boompje van de sequoia kan gedijen in rijke Californische grond en krijgt veel zonneshijn. Nu hebben noch de bonsai, noch de sequoia een keus bij het bepalen hoe groot ze zullen worden - maar jij wel! Je kunt bijvoorbeeld niet je hele leven andere mensen - inclusief je ouders - de schuld geven van wat ze in het verleden wel of niet hebben gedaan. Dit zijn dus je opties: blijf waar je bent en lijd, of verhuis naar een rijke, vruchtbare, voedende omgeving waar je kunt groeien. Is dat altijd makkelijk? Nee. Maar als je gelooft wat Jezus zei: 'Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid' (Joh. 10:10) - zul je bereid zijn om dat te doen.

**Donderdag 20 juni**

*'... we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden'*  
(1 Joh. 3:18)(NBV21).

Het belang van goede werken.

Het woord 'liefde' is niet zomaar een zelfstandig naamwoord, het is een werkwoord, een actiewoord. En dat blijkt niet alleen uit wat je zegt, maar ook uit wat je doet. In een klein Joods stadje in Rusland is er een rabbijn die naar verluidt elke vrijdagochtend enkele uren onvindbaar is. Zijn volgelingen beweren dat hij gedurende deze tijd naar de hemel gaat en met God praat. Een vreemdeling kwam naar de stad, vond dat maar een raar verhaal en besloot het nader te onderzoeken. Hij verstopte zich en hield in de gaten wat er gebeurde. De rabbijn stond 's ochtends op, zei zijn gebeden en hulde zich vervolgens in boerenkleding. Hij pakte een bijl, ging het bos in en hakte brandhout dat hij naar een hut aan de rand van het dorp sleepte waar een oude vrouw en haar zieke zoon woonden. Hij liet genoeg hout achter voor een week en sloop toen terug naar huis. Nadat hij het gedrag van de rabbijn met eigen ogen had gadegeslagen, werd de nieuwkomer zijn discipel. Wanneer hij nu de dorpelingen hoort zeggen: 'Op vrijdagochtend stijgt onze rabbijn helemaal op naar de hemel,' voegt hij er stilletjes aan toe: 'Als het niet hoger is.' Je kunt verlossing niet verdienen door goede werken te doen, maar als je echt verlost bent zullen je daden en houding bewijzen dat dit ook daadwerkelijk het geval is. Paulus schreef aan Titus: 'Geef zelf met goede daden het voorbeeld' (Tit. 2:7) en: 'Ik wil dat je hierover met overtuiging spreekt, opdat zij die op God vertrouwen zich erop toeleggen het goede te doen. Daar heeft iedereen baat bij' (Tit. 3:8).

## Het Woord voor Vandaag – week 25

### Vrijdag 21 juni

*‘Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik te weinig gedaan?’ (Jes. 5:4)(NBV21).*

#### Wat had God nog meer voor je kunnen doen?

Auteur Brennan Manning vertelt hoe hij aan de naam ‘Brennan’ kwam. Toen hij opgroeide, was Ray zijn beste vriend. Ze deden alles samen: als tieners kochten ze samen een auto, gingen samen uit, gingen samen naar school, enzovoort. Ze namen zelfs samen dienst in het leger, gingen samen naar het trainingskamp en vochten samen aan de frontlinies. Op een avond, terwijl hij in een schuttersputje zat, haalde Brennan herinneringen op aan vroeger in Brooklyn, terwijl zijn vriend Ray luisterde en een chocoladereep at. Plotseling landde er een granaat in het schuttersputje. Ray schonk Brennan een glimlach, liet zijn chocola vallen en wierp zich op de handgranaat. Die ontplofte en Ray kwam om het leven, maar Brennans leven werd gespaard. Later werd Brennan tot priester gewijd, en in die tijd was het gebruikelijk om de naam van een heilige aan te nemen. Hij dacht aan zijn vriend Ray Brennan en koos de naam ‘Brennan’. Jaren later bezocht hij Ray’s moeder in Brooklyn. Op een avond zaten ze nog laat aan de thee toen Brennan haar vroeg: ‘Denkt u dat Ray van me hield?’ Mevrouw Brennan stond op van de bank, zwaaide met haar vinger voor zijn neus en zei: ‘Wat had hij nog meer voor je kunnen doen?’ Brennan zegt dat hij op dat moment een openbaring kreeg. Hij stelde zich voor dat hij voor het kruis van Jezus stond en zich afvroeg: ‘Houdt God echt van mij?’ En dat de moeder van Jezus naar haar zoon wees en zei: ‘Wat had Hij nog meer voor je kunnen doen?’ Toen Jezus zei dat het volbracht was, werd de prijs voor jouw verlossing volledig betaald. De vraag is: aanvaard jij Hem vandaag als jouw Verlosser en Heer?

### Zaterdag 22 juni

*‘Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: ‘Stel de Heer, uw God niet op de proef’ (Matt. 4:7)(NBV21).*

#### Weet wat ‘er ook geschreven staat’.

Satan zal halve waarheden gebruiken om je in de val te lokken. Hij nam Jezus mee naar ‘de heilige stad, zette Hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: ‘Zijn engelen zal Hij opdracht geven om U op handen te dragen...’ Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: ‘Stel de Heer, uw God, niet op de proef’ (v. 5-7). Satan zal je vertellen: ‘Je partner begrijpt je niet en komt niet tegemoet aan je behoeften, je bent eenzaam, begin die affaire maar gewoon. God zal het begrijpen en je vergeven.’ God kan je misschien wel vergeven, maar de Bijbel zegt ook: ‘Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten’ (Gal. 6:7). Wanneer Satan langskomt, kun je maar beter weten wat het Woord van God werkelijk zegt - baseer dat niet op wat losse favoriete fragmenten. Paulus schrijft: ‘Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven... om op te voeden tot een rechtschapen leven’ (2 Tim. 3:16). We hebben er vaak een handje van om Bijbelteksten uit te kiezen die bij onze levensstijl passen en aan onze wensen tegemoetkomen. Maar wanneer de Vijand Gods Woord manipuleert en tegen jou gebruikt, moet je kunnen zeggen: ‘Er staat ook geschreven...’ Met andere woorden, je moet weten wat God nog meer te zeggen heeft. De Bijbel zegt dat Satan ‘een grote mond zal opzetten tegen de allerhoogste God, en de heiligen van de Allerhoogste zal onderdrukken. Hij zal proberen hun feestdagen en hun wet te veranderen...’ (Dan. 7:25). Hij weet dat Gods Woord een ‘tweesnijdend zwaard’ is (Hebr. 4:12), maar hij zal nog steeds proberen je in een zwaardgevecht te betrekken! Laat je niet voor de gek houden door zijn verdraaiingen en halve waarheden! Duik in Gods Woord, neem het tot je en zeg tegen Satan: ‘Ga terug, Satan, achter mij’ (Matt.16:23).

**Zondag 23 juni**

*'In mijn bangste uur vertrouw ik op U' (Ps. 56:4)(NBV21).*

Vertrouw op Gods onveranderlijke karakter.

Als je maar lang genoeg leeft, zal het leven je wel een keer slecht nieuws brengen. Het kan gaan om het verlies van een dierbare, je gezondheid, je inkomen, je huwelijk, je reputatie, enz. De psalmist schreef: 'In mijn bangste uur vertrouw ik op U.' Wanneer er moeilijke tijden komen moet je vasthouden aan alles wat je weet over wie God is. Je moet jezelf eraan herinneren dat Hij liefdevol en zorgzaam is en je volledige vertrouwen waard. Soms zal God je het antwoord geven; andere keren zal Hij je de zekerheid van zijn aanwezigheid geven. In veranderende tijden moet je het onveranderlijke karakter van God vastgrijpen. Zoals het lied zegt: 'Als alles wankelt rondom mij, mijn fundament, mijn hoop blijft Hij.' Betekent dit dat je je gevoelens en emoties moet ontkennen? Nee. David zei: '...bij hem stort ik mijn hart uit, bij Hem klaag ik mijn nood' (Ps. 142:3). God vraagt je niet om de pijn, het verlies en de realiteit van je omstandigheden te ontkennen. Zelfs Jezus sprak gebeden uit 'onder tranen en met luide stem' (Hebr. 5:7). Als je je hart niet voor God uitstort, loop je het risico je hart tegenover Hem te verharden. Augustinus zei: 'Mensen zitten pas echt diep wanneer ze niet uit de diepten roepen tot God.' Het is wanneer je op je diepste punt bent en je tot God wendt, dat je ontdekt dat Hij daar is. Ben je in het diepst van je ziel geraakt, dan ontwikkel je vaak een onwrikbaar geloof in God. Wanneer dat gebeurt, kun je op zijn Woord vertrouwen dat zegt: 'Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat...' (Gen. 28:15).

*The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.*

*UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.*

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
e-mail: [woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl](mailto:woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/](http://www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/)*