

Maandag 10 juni

'Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen' (Ps. 119:165)(NBV21).

Vrede in je hart (3).

Wil je echte vrede vinden, leef dan volgens de principes van Gods Woord. 'Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen.' Je gaat namelijk vrede ervaren wanneer je in harmonie leeft met God. Bij een nieuwe auto zit een gebruikershandleiding. Daarin staat dat je bepaalde dingen op bepaalde momenten moet doen om je auto goed te laten presteren. Op dezelfde manier is de Bijbel je gebruikershandleiding voor het leven. Het bevat leidende principes op het gebied van financiën, gezondheid, huwelijk, zakendoen, relaties en nog veel meer. Net zoals je auto soepeler rijdt wanneer je hem gebruikt zoals hij ontworpen is, zo zal je leven soepeler verlopen wanneer je het leeft zoals God het bedoeld heeft. Voor echte vrede in je hart moet je ook Gods vergeving aanvaarden. Schuld is de grootste vredeover. Wanneer we ons schuldig voelen, voelen we ons achtervolgd door ons verleden. Daarom lees je wel eens over mensen die een fout goedmaken die ze dertig jaar eerder hebben begaan. Ze zeggen: 'Ik heb al die jaren die last gevoeld en moest ervan af.' Alleen een zuiver geweten leidt tot echte vrede, en alleen God kan je dat geven. 'Wie is een God als U, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend... liever toont U uw trouw' (Micha 7:18). In de HSV staat zelfs dat God daar vreugde in vindt! Hier zie je dat Micha laat zien dat God maar al te graag bereid is en klaar staat om je weer met een schone lei te laten beginnen. Het hoort bij zijn persoonlijkheid. Hij houdt van vergeven. Hij heeft een groot gum. 'Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven' (1 Joh. 1:9).

Dinsdag 11 juni

'Staak de strijd, en erken dat Ik God ben' (Ps. 46:11)(NBV21).

Vrede in je hart (4).

Voor vrede in je hart moet je je richten op Gods aanwezigheid. Want waar je je op richt, voedt of je vrees of je geloof. In Jesaja 25:3 staat: 'De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt'. Samengevat zou je kunnen zeggen: 'Zorg dat je je op het goede richt - kijk naar Mij.' De psalmist zegt dat God een betrouwbare hulp is in de nood (zie Ps. 46:1). En verderop in die psalm herinnert God ons eraan dat we het moeten opgeven, de strijd moeten staken, stil moeten zijn en erkennen dat Hij God is (zie v. 11). Deze verzen zijn geschreven in de tijd van Hizkia. Vijandelijke gewapende strijdkrachten hadden Jeruzalem omsingeld en de Israëlieten waren als de dood, dus baden zij dit gebed! En diezelfde nacht sloeg God de Assyriërs met een plaag en 185.000 van hen kwamen om. Jeruzalem werd gered en iedereen was blij. Deze psalm herinnert ons eraan dat God onze toevlucht is. Hoe overweldigend de situatie ook lijkt, Hij is altijd bij je om te helpen. In deze psalm lezen we twee dingen over het ontvangen van Gods hulp in moeilijke tijden. Het eerste is 'de strijd staken'. Veel van onze problemen komen voort uit ons onvermogen om stil te zijn en los te laten. Het tweede is 'erkennen dat ik God ben'. Wist je dat er in het centrum van een orkaan of tornado een windstil gebied is dat het oog wordt genoemd? Op dezelfde manier kun je, ook al stormt het om je heen, een windstil gebied hebben. Wees stil en weet. Wanneer je op deze manier leeft, 'zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren' (Fil. 4:7). Goed beschouwd is dit de enige gezonde manier om te leven!

Woensdag 12 juni

'Vertrouw op de Heer...' (Spr. 3:5)(NBV21).

Vrede in je hart (5).

De Bijbel zegt: 'Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg' (v. 5-6). God wil dat je op Hem vertrouwt. Zolang je maar steeds uit alle macht probeert dingen zelf uit te dokteren, vertrouwt je God niet echt en ervaar je geen vrede. Vertrouw Hem je gezondheid, je geld, je relaties en je toekomst toe. Alles! God maakt nooit een fout. Alles wat er in je leven gebeurt, past in zijn plan voor je - zelfs de problemen, de ellende en de moeilijkheden die je jezelf op de hals haalt. Hij laat alles feilloos passen in zijn plan voor jou (zie Rom. 8:28). En het enige dat Hij van je verwacht, is dat je op Hem vertrouwt, in plaats van te proberen alles uit te vogelen - dat je erkent dat Hij alles onder controle heeft. Wanneer je dit doet, belooft Hij 'voor jou de weg te banen' (Spr. 3:6). Wanneer we ons eigen leven willen sturen, volgen we willekeurige paden vol besluiteloosheid: moet ik dit doen, moet ik dat doen? Moet ik hierheen, moet ik daarheen? En het levert stress op! Maar zodra je op de Heer vertrouwt, leidt Hij je paden en zorgt ervoor dat ze succesvol en niet stressvol zijn. 'Wees over niets bezorgd, maar vraag onder alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren' (Fil. 4:6-7). Let op de volgorde: eerst gebed, dan vrede. Dus als je niet bidt, dan maak je je waarschijnlijk zorgen. En je zorgen maken is een zinloze emotie - verspilling! Dus wanneer de druk toeneemt, begin dan te bidden in plaats van in paniek te raken! Gebed is een opmerkelijke stressverlichter.

Donderdag 13 juni

'... reinig mij van mijn zonden' (Ps. 51:4)(NBV21).

God zal je vergeven en herstel brengen.

Er is slecht nieuws, en er is goed nieuws. Het slechte nieuws is dat toen David zijn zonde probeerde te verbergen, God deze aan het hele volk openbaarde. Het goede nieuws is dat toen hij zich bekeerde van zijn zonde, God hem vergaf en zijn strafblad wiste. En wat God voor David deed, zal Hij ook voor jou doen. Het enige wat je hoeft te doen is op je knieën gaan en bidden: 'Reinig mij van mijn zonden... Schep een zuiver hart in mij...' (v. 4, 12). Als je wilt weten hoe God op zo'n gebed reageert, lees dan wat Hij tegen Salomo, de zoon van David, zei: 'Als je Mij met heel je hart oprecht toegewijd blijft, zoals je vader David dat was, als je alles doet wat Ik je opdraag en je altijd houdt aan mijn bepalingen en rechtsregels, zal Ik ervoor zorgen dat jouw koninklijke troon in Israël nooit wankelt, zoals Ik je vader David heb beloofd toen Ik hem zei dat er altijd een van zijn nakomelingen op de troon van Israël zou zitten' (1 Kon. 9:4-5). Misschien heb je op dit moment het gevoel dat er vanwege je zonde geen hoop meer is en je reddeloos verloren bent, dat je de kans hebt verspeeld om tot nut te zijn voor God en je bestemming te vervullen. Geloof het niet! Je kunt herstellen. Je kunt gerehabiliteerd worden. Je kunt vergeven worden. Je kunt je integriteit terugkrijgen. Je kunt genezen en weer heel worden. Je kunt instemmen met het oude lied: 'Zie die fontein gevuld met bloed, stroomt uit Immanuel; de mens, gedompeld in die vloed, verliest zijn schuldig vuil.' Het woord voor vandaag is: God zal je vergeven en herstel brengen. Het enige wat jij hoeft te doen is het Hem vragen.

Vrijdag 14 juni

*‘God, de bron van alle genade... zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven...’
(1 Petr. 5:10)(NBV21).*

‘Sterk en krachtig’.

Als je wilt dat God je herstelt en je ‘sterk en krachtig’ maakt, mediteer dan biddend over de volgende vier Schriftgedeelten en zoek naar manieren om ze dagelijks in praktijk te brengen: 1) ‘Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen’ (v. 6). 2) ‘Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart’ (v. 7). 3) ‘Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi’ (v. 8). 4) ‘Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, hetzelfde lijden moeten doorstaan’ (v. 9). En dan het resultaat dat God belooft wanneer je in de waarheid van deze vier Schriftgedeelten wandelt: ‘Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen’ (v. 10). Zie je dat? God is de bron van alle genade! Wat je ook vreest en waar je ook mee te maken krijgt, God zal je de genade geven om ermee om te gaan. Ook na een tijd van moeiten ‘zal Hij je sterk en krachtig maken.’ Als je een periode van stress doormaakt, heeft God beloofd dat dit tot een periode van versterking zal leiden. Dus wanneer je bidt of de Heer je ervan wil verlossen kan Hij soms ook antwoorden: ‘Nee, ik zal je er doorheen loodsen en je ‘sterk en krachtig’ maken.

Zaterdag 15 juni

‘Toen beleed ik U mijn zonde, ik dekke mijn schuld niet toe...’ (Ps. 32:5)(NBV21).

Belijd je zonden aan God.

Het woord ‘belijden’ in de Bijbel is in het Grieks ‘homologeó’. Dat betekent letterlijk: hetzelfde zeggen als. Het belijden van je zonde aan God betekent daarom dat je er hetzelfde over zegt als Hij. Het betekent dat je het beestje bij zijn naam noemt en er niet omheen draait! Nergens verwijst de Bijbel naar onze zonden als fouten, slechte beslissingen en vergissingen. Wel staat er duidelijk dat God onze zonden vergeeft: ‘Ik, Ik ben het die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en aan je zonde niet meer denkt’ (Jes. 43:25). Dus: 1) Belijden gaat niet over verontschuldigen. Sorry zeggen is soms gepast en noodzakelijk. Maar je zou nooit genoeg spijt kunnen hebben om Gods vergeving te verdienen of waard te zijn. Belijden betekent het met God eens zijn over de aard, omvang en aanstootgevendheid van je overtredingen. 2) Belijden gaat niet over gevoelens. Sommigen van ons storten zich in wroeging, schuldgevoelens en depressiviteit over onze zonden. En wanneer zulke gevoelens tot belijden leiden, is dat goed. Maar zelfs wanneer we deze emoties niet voelen, is ons belijden net zo oprecht en effectief. 3) Belijden is niet klagen. Een waslijst maken van je zonden en God vertellen hoe vreselijk je bent, lijkt meer op klagen dan op belijden. In het reine komen met God en het eens zijn met hoe Hij je zonde ziet, is wat Hij van je wil. Dan kun je, net als David, zeggen: ‘Toen beleed ik U mijn zonde, ik dekke mijn schuld niet toe... en U vergaf mijn zonde, mijn schuld.’ Dus belijd je zonden aan God en gedraag je vervolgens als iemand die vergeven is!

Zondag 16 juni – Vaderdag

*‘Door zijn geloof zegende Isaak Jakob en Esau, ook met het oog op de toekomst’
(Hebr. 11:20)(NBV21).*

Een vaderzegen.

Vaders, hier zijn twee Bijbelse ingrediënten waarmee jullie je kinderen en kleinkinderen tot zegen kunnen zijn: 1) De kracht van gebed. In de Bijbel betekende de zegen van een vader een doelbewust gebed tot God voor zijn kinderen. Isaak, die boer was, zei tegen zijn zoon: ‘God geve je dauw uit de hemel en vette, vruchtbare aarde, een overvloed van graan en wijn’ (Gen. 27:28). Hebben je kinderen ooit gehoord dat jij met God over hen sprak? Misschien hebben ze je harde woorden horen zeggen als: ‘Hoe kun je zo stom zijn? Kun je niet denken? Je zult nooit iets bereiken!’ Als dat zo is, bied dan vandaag nog je excuses aan en vraag om vergeving. Laat ze horen hoe je Gods rijkste zegen over elk van hun levens afroept. Het gebed van een vader om zijn gezin te zegenen is iets krachtigs - het is levensveranderend! 2) De visie van een glorieuze toekomst. De Bijbel zegt: ‘Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen’ (Spr. 29:18)(HSV). Schoolpsychologen vertellen ons dat veel van hun leerlingen geen visie hebben. Waarom? Omdat ze niets anders voor zich zien dan economische somberheid, werkloosheid en moeilijke tijden. Ze hebben iemand nodig die in hen en in hun toekomst gelooft, die gelooft dat ze kunnen slagen en een gelukkig leven kunnen leiden en dat het beste nog voor hen in het verschiet ligt. Isaak wachtte niet tot zijn jongens hun eigen visie op de toekomst vormden. Hij bad openlijk voor hun ontwikkeling, hun toekomstige succes en goede naam. Je kinderen hebben je niet nodig om ze te manipuleren; ze hebben je nodig om ze te motiveren. En dat doe je door ze te zegenen!

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/*