

**Maandag 3 juni**

*‘Laat alle bitterheid... van u weggenomen worden’ (Efez. 4:31)(HSV).*

Wanneer je moeilijkheden ervaart (3).

Hier is nog iets wat Jozef wist en jij ook zou moeten weten. Je kunt je de ballast van bitterheid niet permitteren. Na vele jaren ontmoette Jozef zijn broers opnieuw toen ze naar Egypte kwamen voor graan. Toen ze bij Jozef kwamen en voor hem, de onderkoning van Egypte, bogen, konden ze hem niet herkennen. En toen Jozef hen probeerde te vertellen wie hij was, waren ze verbijsterd en geschokt. Hier was de broer die ze jaren eerder hadden geprobeerd te doden, en nu was hij in de positie om met hen te doen wat hij maar wilde. Maar in plaats daarvan vergaf hij hen. Waarom? Omdat Jozef wist dat hij zich de ballast van bitterheid niet kon permitteren. Dus wat moet je doen als je in de verleiding komt om bitterheid te koesteren? Doe wat Jozef deed: hij bleef vasthouden aan zijn vertrouwen en hoop in God, geloofde dat alles uiteindelijk goed zou uitpakken en zette zijn geestelijke leven voort. Wanneer er iets misgaat, keren we vaak de rug toe aan de persoon die we het meest nodig hebben: de Heer. Wanneer er moeilijkheden op ons pad komen, zeggen we: ‘God, waarom liet U dit gebeuren?’ We beginnen God de schuld te geven alsof het zijn schuld is, in plaats van te vragen of Hij ons wil helpen met het probleem. God kan een keer brengen in vreselijke omstandigheden. Wanneer mensen situaties proberen te gebruiken om je kapot te maken, kan God ze gebruiken om je verder te ontwikkelen. Kruisigingen zet Hij graag om in opstandingen. De Bijbel zegt: ‘Kom nader tot God, dan komt Hij nader tot U’ (Jak. 4:8). God komt op uitnodiging, en zolang je met Hem blijft praten en op Hem blijft vertrouwen, zal Hij de dingen voor je uitwerken.

**Dinsdag 4 juni**

*‘Waarom roepen jullie: ‘Heer, Heer’... maar doen jullie niet wat Ik zeg’ (Luc. 6:46)(NBV21)?*

Stormbestendig voor het leven.

In Lucas 6 lezen we de gelijkenis over de wijze man die zijn huis bouwde op de rots, en de dwaze man die zijn huis bouwde op het zand. De storm trof beide huizen en liet alleen het huis van de wijze man overeind staan. Het is niet dat Jezus simpelweg de deugden van wijsheid prees boven die van dwaasheid. De waarheid is dat we allemaal soms wijs zijn en soms dwaas. En Hij zei niet dat het huis dat de storm overleefde het huis van een gelovige was, terwijl het huis dat instortte van een ongelovige was. Ook bedoelde Hij niet dat het huis van de trouwe kerkganger de storm had doorstaan, terwijl het huis van de niet zo trouwe kerkganger instortte. Zijn punt was eenvoudiger - en overtuigender. Wanneer de zaken op hun slechtst zijn en we met onze rug tegen de muur staan, wanneer we twijfelen aan onze overlevingskansen, wanneer we ons laatste grammetje weerstand hebben opgebruikt, is het niet onze wijsheid, verlossing of kerkbezoek dat ons door de storm heen loodst. Hoewel dit wezenlijk belangrijke aspecten van het christelijk leven zijn waarvoor we God prijzen, gaan veel wijze, trouwe gelovigen ten onder in de stormen van het leven: een gewelddadige relatie, financiële pech, een ontrouwe partner, het verlies of de ziekte van een kind, een mentale of fysieke onbekwaamheid. Het punt van Jezus was zelfs niet een pleidooi voor meer kennis van zijn Woord. Beide huiseigenaren begrepen zijn Woord, maar simpelweg zeggen: ‘Heer, ik ben het volledig met U eens’, zal je niet door de storm heen helpen. Het punt dat Jezus hier maakte is dat wat je door de storm heen helpt is doen wat je Hem hoort zeggen! God is het aan zichzelf verplicht om zijn Woord te eren, en geef jij gehoor aan wat Hij zegt, dan activeert het zijn kracht ten behoeve van jou.

### Woensdag 5 juni

*'Jij moet je gereedmaken om... over te trekken en het land binnen te gaan...'* (Joz. 1:2)(NBV21).

#### Klaar... af!

De woorden voor jou vandaag zijn: 1) Maak je gereed. Veertig jaar lang had Jozua Mozes gediend en was hij door hem begeleid; nu was hij klaar om de Israëlieten naar het beloofde land te brengen. Dit roept de allesbepalende vraag op: ben jij klaar voor het succes dat je zoekt? Het frustrerende aan voorbereiden is dat dat soms meer tijd kost dan datgene waarop je je voorbereidt. Ben jij gedisciplineerd? Weet je waartoe je geroepen bent? Heb je de juiste relaties? Is thuis alles op orde? Heb je een sterk karakter? Zoals een oud gezegde luidt: 'Je kunt één keer beweren dat je verrast bent; daarna ben je onvoorbereid!' Iemand schrijft: 'Getalenteerde mensen komen soms in de verleiding om de sluiproute te nemen. Karakter verhindert dat. Getalenteerde mensen kunnen zich superieur voelen en speciale privileges verwachten. Karakter helpt hen om beter te weten. Getalenteerde mensen worden geprezen om wat anderen hen zien bouwen. Karakter bouwt aan wat erin henzelf zit. Getalenteerde mensen hebben het potentieel om verschilmakers te zijn. Karakter máákt bij hen het verschil. Getalenteerde mensen zijn vaak een geschenk aan de wereld. Karakter beschermt dat geschenk.' 2) En ga dan! God zei tegen Jozua: 'Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef Ik jullie...' (v. 3). Wees niet zoals Alice in 'Alice in Wonderland' die aan de kat van Cheshire vroeg: 'Kunt u mij vertellen welke kant ik van hieruit op moet?' 'Dat ligt eraan waar je naartoe wilt,' zei de Kat. 'Het maakt mij niet zoveel uit waarnaartoe...' zei Alice. 'Dan maakt het ook niet uit welke kant je opgaat,' zei de Kat. Wil je slagen dan moet je de juiste dingen doen, van moment tot moment, van dag tot dag, en er consequent mee doorgaan.

### Donderdag 6 juni

*'Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past'* (Gen. 2:18)(NBV21).

#### Leer luisteren naar je huwelijkspartner.

God heeft je huwelijkspartner geschapen om aan je fysieke, je emotionele, en ja, zelfs aan enkele van je geestelijke behoeften te voldoen. Adam genoot een perfecte gezondheid, had een perfecte baan en leefde in de perfecte omgeving. Hij ging zelfs elke dag wandelen met God. Niettemin was hij eenzaam en incompleet. Daarom zei God: 'Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.' Let op het woord 'helper'. Het was Gods bedoeling dat je partner je zou helpen groeien en mede je bestemming zou helpen vervullen. Er bestaat een intieme fysieke, emotionele en geestelijke band tussen jullie. Niemand op aarde zal je ooit beter kennen dan je door God gegeven partner. Hij of zij zou je beste maatje, raadgever en vertrouweling moeten zijn. Communiceren is dan wel belangrijk! En goede communicatie is gebaseerd op het stellen van de juiste vragen en het goed luisteren naar de antwoorden. Het vraagt om soms even geen tv, laptop of telefoon. En dan gewoon vragen hoe het met de ander gaat. En vervolgens lang genoeg luisteren totdat verborgen emoties naar boven komen. Luisteren totdat je de zorgen, gevoelens, angsten, hoop en dromen van je partner begrijpt. Echt luisteren, zodat je de werkelijke behoeften van je partner kunt inschatten; behoeften waaraan jij het beste kunt voldoen. Met je vragen toon je je zorgzaamheid, en de antwoorden die je daarvoor terugkrijgt, kunnen de basis vormen voor een lang en gelukkig huwelijk. Dat is precies wat God in gedachten had toen hij zei: 'Daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder en hecht hij zich aan zijn vrouw, zij zullen één lichaam zijn (v. 24).

**Vrijdag 7 juni**

*‘Wie luistert naar de lessen van het leven schaart zich onder de wijzen’ (Spr. 15:31)(NBV21).*

Luister met meer aandacht.

Een deskundige wijst erop dat leiders je hart raken voordat ze om je hand (lees: hulp) vragen. Dat is de wet van verbinding. Voordat een leider iemands hart kan raken, moet hij weten wat erin leeft. En dat leer je door te luisteren. En onder slechte leiders komt het nogal eens voor dat er een onwil bestaat om te luisteren. Ruim de helft van alle managementproblemen is het gevolg van gebrekkige communicatie. En de overgrote meerderheid van de communicatieproblemen komt voort uit slecht luisteren. Veel stemmen schreeuwen om onze aandacht. Houd in gedachten dat er twee redenen zijn om te luisteren: a) om contact te maken met mensen, en b) om meer over hen te weten te komen. Dat geldt ook voor je concurrenten. Sam Markewich zei: ‘Als je het niet met mij eens bent, betekent dit dat je niet hebt geluisterd.’ Hoewel hij het natuurlijk gekscherend zei, is de trieste waarheid dat wanneer een leider een andere organisatie alleen als concurrentie beschouwt, hij zijn aandacht voornamelijk richt aan het opbouwen van zijn eigen zaak of het pleiten voor zijn eigen doel en vergeet te leren van de inspanningen van de andere partij. Nu wil je niet noodzakelijkerwijs je handelen baseren op wat de ander doet, maar je moet wel blijven luisteren en leren hoe je jezelf kunt verbeteren. Het is een kostbare vergissing om het zo druk te hebben met je eigen dingen of te proberen dingen te realiseren, dat je geen aandacht schenkt aan wat er om je heen gebeurt. Elke dag die je leeft en elke ervaring die je hebt, zowel negatief als positief, kan je waardevolle lessen bijbrengen. Maar dan moet je wel luisteren!

**Zaterdag 8 juni**

*‘... leven we in vrede met God...’ (Rom. 5:1)(NBV21).*

Vrede in je hart (1).

God wil je drie soorten vrede geven. 1) Geestelijk vrede. ‘Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.’ Dat is het fundament, dat is waar het in wezen om draait. Je moet vrede met God hebben voordat je enige andere vorm van vrede kunt hebben. Jezus zei: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan’ (Joh. 14:27). Waarom? Omdat zijn vrede het kenmerk van de hemel draagt. 2) Relationale vrede. Paulus schrijft: ‘Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven’ (Rom. 12:18). Relationale vrede vermindert conflicten. Je weet uit ervaring dat relaties een bron van spanning kunnen zijn. Voor de meesten van ons zijn onze grootste problemen die met mensen: goed omgaan met onze baas, ons gezin of onze familieleden. We hebben voortdurend te maken met concurrentie, conflicten en kritiek. En deze dingen kunnen onze vrede roven. 3) Emotionele vrede. ‘Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen’ (Kol. 3:15). Het Griekse woord voor ‘heersen’ betekent ‘scheidsrechter zijn’. Wat is de rol van een scheidsrechter? Hij handhaaft de vrede. Hij zorgt ervoor dat het spel soepel loopt en gedisciplineerd wordt gespeeld. En God zal je voorzien van een interne scheidsrechter die je in vrede zal bewaren wanneer alles om je heen chaotisch lijkt. Hier is een geweldige bijbelbelofte: ‘De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt’ (Jes. 26:3). Heb jij vandaag vrede nodig? Wend je tot God; je zult niet teleurgesteld worden.

**Zondag 9 juni**

*‘Dat is mijn afscheidscadeau aan jullie. Vrede’ (Joh. 14:27)(TM).*

Vrede in je hart (2).

Jezus zei dat zijn vrede een cadeau is. Dat betekent dat je er niets voor hoeft te doen en dat je het ook niet kunt verdienen. Je kunt jezelf er niet voor oppeppen, en je kunt ook niet ‘vreselijk je best doen’ om het te verkrijgen. Nee, het is een geschenk dat je in geloof moet aanvaarden. Jezus zei ook dat zijn vrede uniek is in vergelijking met wat de wereld biedt. In de afgelopen 3500 jaar is de wereld slechts 286 jaar ervan vrij van oorlog geweest - dat is minder dan 9 procent. Vrede duurt in deze wereld niet zo lang. Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet’ (v. 27). Hij sprak deze woorden vlak voordat Hij naar het kruis ging. Gods vrede wordt dus niet bepaald door omstandigheden - het werkt van binnenuit. Heb je ooit iemand horen zeggen: ‘Ik moet hier weg’? Dat zou je een geografische remedie kunnen noemen. ‘Als ik nu maar weg ben van hier en ergens anders naar toe kan, dan zal ik vrede hebben.’ Maar zo werkt het niet, want je neemt jezelf altijd mee, waar je ook heen gaat. Ben je ooit zo moe geweest dat je lijfelijk je bed intuïmelde, maar dat je hoofd maar bleef malen? Nou, er *is* een plek waar je vrede kunt vinden! Waar je die vindt? Jezus geeft ons de oplossing: ‘Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen’ (Joh. 16:33). Waar kun je vrede vinden? Jezus zei: ‘Bij Mij!’ Breng vandaag tijd door met Hem.

*The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.*

*UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.*

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
e-mail: [woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl](mailto:woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/](http://www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/)*