

**Maandag 27 mei**

*'Een vriend is je altijd toegedaan...' (Spr. 17:17)(NBV21).*

Ben jij een echte vriend?

Twee mannen waren samen onderweg toen er uit het niets een beer opdook. Nog voordat de beer hen in de gaten kreeg, rende de ene man naar een boom langs de kant van de weg, klom in de takken en hield zich verborgen. De andere man, die niet zo behendig was als zijn boomklimmende metgezel, wierp zich op de grond en hield zich dood. De beer kwam naar hem toe, snuffelde overal om hem heen en leek iets in zijn oor te fluisteren. De man had altijd gehoord dat beren een dood lichaam niet aanraken, dus bleef hij doodstil liggen en hield zijn adem in. En ja hoor, de beer hield hem voor een lijk en ging er vandoor. Toen de kust veilig was, kwam de andere man uit de boom. Nieuwsgierig vroeg hij zijn metgezel wat de beer hem had ingefluisterd toen hij met zijn bek bij zijn oor kwam. Zijn vriend antwoordde: 'Hij zei dat ik nooit op stap moest gaan met een vriend die je in de steek laat bij het eerste teken van gevaar!' Het is gemakkelijk om bevriend te zijn met iemand die succesvol is, alles op orde heeft en wie het voor de wind gaat. Maar hoe zit het als die persoon struikelt, faalt, de verbinding met Christus verliest of opzettelijk de stekker eruit trekt met allerlei akelige gevolgen? De Bijbel zegt: 'Een vriend is je altijd toegedaan.' Als het goed met je gaat, zijn vrienden niet jaloers, en als het wat minder met je gaat, niet neerbuigend. Ze zijn meelevend en attent, of jij dat nu wel of niet bent. De Amerikaanse schrijver Elbert Hubbard zei: 'Je vriend is degene die alles over je weet en nog steeds van je houdt.' Heb je zo'n vriendschap, koester hem dan en vertel de ander vaak hoezeer je hem waardeert.

**Dinsdag 28 mei**

*'... vol van genade en waarheid' (Joh. 1:14)(NBV21).*

De juiste balans.

Sommige mensen zijn goed in genade tonen, maar verzuimen mensen te confronteren met de waarheid, uit angst dat ze hen beledigen. Anderen zijn meer gericht op de waarheid, maar slagen er niet in Gods genade te tonen aan hun medemens. Maar Jezus was 'vol van genade en waarheid', en dat is het evenwicht waarnaar je zou moeten streven! Een man met weinig belangstelling voor geestelijke zaken had oppervlakkig contact met de christen die naast hem woonde. Ze maakten af en toe een praatje bij de schutting, leenden elkaars gereedschap en dat soort dingen. Toen werd de vrouw van de ongelovige helaas getroffen door kanker en stierf. Hier is een deel van een brief die hij daarna schreef: 'Ik was totaal wanhopig. De voorbereidingen voor de begrafenis en de afscheidsdienst maakte ik mee alsof ik in trance was. Na de dienst ging ik naar het pad langs de rivier en liep de hele nacht heen en weer. Maar ik liep niet alleen. Mijn buurman - bang voor wat ik zou doen denk ik - bleef de hele nacht bij me in de buurt. Hij zei niets; liep niet eens naast me. Hij volgde mij gewoon. Toen de zon eindelijk opkwam boven de rivier, kwam hij naar me toe en zei: ga je mee ontbijten? Ik ga inmiddels naar de kerk. De kerk van mijn buurman. Een religie die mensen kan bewegen tot zo'n stuk zorgzaamheid voor hun medemens, is iets waarover ik meer wil weten. Ik wil de rest van mijn leven zo liefhebben en geliefd worden.' Elke boer zal je vertellen dat je, voordat je je zaad zaait, de grond moet voorbereiden. 'Laat uw liefde oprecht zijn' (Rom. 12:9). Als je mensen genadevol behandelt, zullen ze hun hart en geest openen voor de waarheid die je met hen wilt delen.

**Woensdag 29 mei**

*‘Maak u dus geen zorgen... Geef God en zijn koninkrijk de hoogste plaats in uw leven. Hij zal dan in alles voor u zorgen’ (Matt. 6:31, 33)(HetBoek).*

Maak je je zorgen over je pensioen?

Er werd een enquête gehouden onder Amerikanen ouder dan vijftig jaar, en de helft van hen had minder dan dertigduizend dollar in hun pensioenfondsen. Omdat we allemaal langer leven, betekent dit ten eerste dat veel mensen voor hun voortbestaan afhankelijk zullen zijn van de overheid, en ten tweede dat veel mensen die van plan waren met pensioen te gaan, zullen moeten blijven werken. En dit is niet alleen een Amerikaans probleem, het is een wereldwijd probleem. Wat zou je kunnen doen? 1) Bezuinig waar je kunt en ga meer sparen. ‘Een wijze heeft rijke schatten... een dwaas verkwanselt alles’ (Spr. 21:20). 2) Zoek een financieel planner die je kan helpen bepalen hoe het ervoor staat en hoe het toekomstige financiële plaatje er kan uitzien. Op die manier kun je een plan op maat maken dat past bij je financiële doelstellingen. ‘Het huis van een rechtvaardige bergt talloze schatten, in de winst van een goddeloze schuilt ellende’ (Spr. 15:6). 3) Eer God met je financiën. ‘Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen’ (Spr. 3:9-10). Het geven van tienden brengt Gods zegen met zich mee! 4) Vertrouw erop dat God voor je zorgt. ‘Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? - dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen...’ (Matt. 6:31-34).

**Donderdag 30 mei**

*‘Ga in deze kracht van u... (Richt. 6:14)(HSV).*

Gideons God is jouw God.

‘De engel van de Heer vertoonde zich aan hem (aan Gideon) en zei: ‘De Heer zij met je, dappere krijgsman.’ ‘Mag ik U vragen,’ antwoordde Gideon, ‘als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal?’ ... Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei: ‘Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht.’ ‘Mag ik U vragen,’ antwoordde Gideon, ‘hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste van de familie.’ De Heer antwoordde: ‘Dat kun je omdat Ik je bijsta. Je zult de Midianieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had’ (v. 12-16). Ben je bang en voel je je tekortschieten? Gideon was tarwe aan het dorsen in een wijnpers (v. 11), uit angst voor de Midianieten. Toch noemde God hem een ‘dappere krijgsman’. God ziet dingen in jou die anderen niet zien, die je zelf niet eens ziet! Lees deze woorden eens aandachtig: ‘Ik ben God, er is geen ander, Ik ben God, niemand is aan Mij gelijk. Ik ben het die in het begin al het einde aankondigde, en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt: ‘Wat Ik besluit, wordt van kracht, en alles wat Ik wil, breng Ik ten uitvoer’ (Jes. 46:9-10). God ziet de dingen in hun voltooid staat - inclusief jouw uiteindelijke overwinning. En vandaag zegt Hij tegen je: ‘Ga in deze kracht van u... Heb Ik u niet gezonden?’ (zie v. 14)(HSV). Wanneer God je zendt, is je succes gegarandeerd, ondanks alle obstakels, vijanden en beperkingen waarvan je je zo bewust bent. Als je niet bereid bent in beweging te komen zolang de zaken er niet beter voor lijken te staan, zul je niet winnen. Begin waar je bent en maak gebruik van wat je hebt, dan zal God je meer geven.

**Vrijdag 31 mei**

*‘Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ik zal u ook een vraag stellen’ (Matt. 21:24)(NBV21).*

Om te groeien moeten we vragen blijven stellen.

Jezus beantwoordde een vraag vaak met een wedervraag. Toen Hem iets werd gevraagd over het betalen van belasting, nam Hij een munt en vroeg: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’ ‘Van de keizer,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ En ze waren met stomheid geslagen’ (Marc. 12:16-17). Het lijkt erop dat we bang zijn om vragen te stellen en bang om ze te beantwoorden. Maar God zou veel liever een oprechte vraag krijgen die voortkomt uit nederigheid dan een onoprecht gebed dat voortkomt uit trots. Laten we realistisch blijven tegenover God en elkaar. Als we geen oog hebben voor de echte problemen waar mensen tegenaan lopen, zullen we onze profetische stem verliezen. Wanneer mensen ons vragen: ‘Wie is God? Wie ben ik? Wat is het ware doel van mijn leven?’ zullen ze niet tevreden zijn met gemakkelijke antwoorden of clichés die we gaandeweg hebben opgepikt. God laat zich niet intimideren door deze vragen. Hij heeft ze graag. Net als de ouder van een nieuwsgierige kleuter zal God af en toe om onze vragen glimlachen. Maar Hij verwelkomt ze altijd. De kerk moet een veilige plek zijn waar mensen ‘gevaarlijke’ vragen kunnen stellen. Maar al te vaak maken we ons schuldig aan het beantwoorden van vragen die niemand ooit stelt. We zouden de status quo moeten uitdagen, maar al te vaak maken we ons schuldig aan het verdedigen ervan. Maar stel dat we zouden stoppen met het dwangmatig geven van antwoorden en zouden leren de primaire nieuwsgierigheid in onze kerken ruim baan te geven? Het is onze nieuwsgierigheid naar God die een onverzadigbaar verlangen voedt om Hem te leren kennen. Laten we dus vragen blijven stellen en anderen aanmoedigen hetzelfde te doen.

**Zaterdag 1 juni**

*‘Maar de Heer stond hem (Jozef) terzijde...’ (Gen. 39:21)(NBV21).*

Wanneer je door moeilijke tijden heengaat (1).

Om zijn bestemming te bereiken, moest Jozef verraad, verleiding, laster en onrechtmatige gevangenneming doorstaan. Maar het liep allemaal heel goed voor hem af. Dit is wat Jozef ging beseffen en wat jij ook moet weten: 1) God weet wat je doormaakt, en het gaat Hem aan het hart. Vijf keer in het verhaal van Jozef komt deze zin terug: ‘Maar de Heer stond hem terzijde.’ Zelfs toen alles misging, twijfelde Jozef er nooit aan dat God met hem was. 2) Je hebt keuzevrijheid gekregen. God geeft je de vrijheid om te kiezen hoe je op je omstandigheden zult reageren: met geloof of twijfel, vreugde of wanhoop, geduld of ongeduld, enz. Wanneer je ervoor kiest om te negeren wat juist is, zal God zijn wil niet aan je opdringen. Soms brengen we onszelf in de problemen en geven dan God de schuld. We zeggen: ‘Het moet Gods wil zijn’, alsof God plezier beleeft aan het plannen van onze fouten en ellende! De waarheid is dat Gods wil niet altijd wordt uitgevoerd. Ja, Hij heeft een plan voor ons leven, maar Hij heeft ons ook een vrije wil gegeven. En omdat Hij ook anderen een vrije wil heeft gegeven, kunnen hun fouten en beslissingen ons ook schade berokkenen. 3) God heeft de controle over de uiteindelijke uitkomst. Elke negatieve omstandigheid in je leven van vandaag kan Hij op een gegeven moment ten goede keren. Uiteindelijk kon Jozef zeggen: ‘Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd’ (Gen. 50:20). En terwijl God bezig was om zijn situatie uiteindelijk ten goede te keren, moest Jozef op Hem blijven vertrouwen, ook al begreep hij op dat moment niet wat er gebeurde - en dat geldt ook voor jou.

**Zondag 2 juni**

*'... op God vertrouw ik, angst ken ik niet...' (Ps. 56:5)(NBV21).*

Wanneer je door moeilijke tijden heengaat (2).

Hier zijn nog twee dingen die Jozef begreep en die wij ook ter harte zouden moeten nemen: 1) Je kunt het je niet veroorloven toe te geven aan zelfmedelijden. Misschien heb je momenteel buiten je schuld te maken met een flinke beproeving - ben je het slachtoffer van een situatie die je niet hebt veroorzaakt. Denk eens aan de reactie van Jozef toen hij zich in een soortgelijke situatie bevond. Het eerste wat hij niet deed, was toegeven aan zelfmedelijden. Waarom? Omdat het een belangrijke bijdrage levert aan depressiviteit. Wanneer we een ernstig probleem ervaren en ons gevoel van eigenwaarde al op een heel laag pitje staat, gaan we vaak onszelf de schuld geven en onszelf naar beneden halen. Jozef deed dat niet. Hij begreep dat de crisis waarin hij verkeerde niet door hemzelf was veroorzaakt, en hij probeerde er realistisch naar te kijken. Wanneer je in een storm zit en je laat je boot zijwaarts draaien, zal de storm je laten kapseizen. Op dezelfde manier kun je stormen in je leven het best overwinnen door op God te vertrouwen en ze het hoofd te bieden, zoals Jozef deed. 2) Neem nooit een belangrijke beslissing wanneer je niet goed in je vel zit. Wanneer we ontmoedigd zijn, komen we vaak in de verleiding om te zeggen: ik geef het op, of ik ga van baan veranderen, of ik ga verhuizen, of ik ga een echtscheiding aanvragen. Doe dat alsjeblieft niet! Wanneer je terneergeslagen en moedeloos bent, zijn je gevoelens onbetrouwbaar, zie je dingen niet meer helder en heeft je beoordelingsvermogen aan scherpte verloren. Dus wat moet je doen? Vertrouw erop dat God je er doorheen zal loodsen! Zeg met de psalmist: 'Op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen?'

*The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.*

*UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.*

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
e-mail: [woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl](mailto:woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/](http://www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/)*