

Het Woord voor Vandaag – week 19

Maandag 6 mei

‘Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren’ (1 Sam. 17:46)(NBV21).

Van mislukking naar succes (1).

Iedereen die ooit iets belangrijks heeft bereikt, heeft risico's moeten nemen. Het probleem voor de meesten van ons zijn niet zozeer die risico's, maar dat we onszelf te laag inschatten. Zoals iemand een keer zei: 'De meeste mensen denken te klein, mikken te laag en stoppen te snel.' De kansen dat David Goliath zou verslaan waren klein. Tenzij je geloof in God erbij betreft, wat David deed. Luister naar zijn woorden: 'Ik zal je verslaan en je hoofd afhouden' (v. 46). David mikte duidelijk hoog. En als het gaat om datgene waartoe God jou roept, mik dan hoog. De kansen doen er weinig toe. Of je onderweg valt, doet er weinig toe. Toen je leerde lopen viel je toch ook vaak? Maxwell Maltz zegt: 'Als je maar 65 procent van je doelen bereikt, ben je al een ware levenskunstenaar.' Als het ernaar uitziet dat je op weg naar welslagen veel fouten zult maken, dan zij dat zo. Zolang het je uiteindelijk maar lukt! Besef dat het redelijk normaal is wanneer iets in eerste instantie niet lukt! Zolang je op God blijft vertrouwen en het blijft proberen, zal Hij je te hulp komen. Jakobus schrijft: 'Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven' (Jak. 1:12). En Paulus schrijft: 'Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is' (Gal. 6:9). Wanneer je gelooft dat God wil dat bepaalde dingen lukken, en je volhardt, ga je van mislukking naar succes.

Dinsdag 7 mei

‘En al was je verleden onbeduidend, je toekomst zal des te groter zijn’ (Job 8:7)(NBV21).

Van mislukking naar succes (2).

Succes herken je vaak makkelijker achteraf dan als je vooruitkijkt. Soms kan het wel jaren duren voordat we ons succes erkennen, vieren en ons er veilig bij voelen. Dat komt omdat we het juiste perspectief missen. Op het breedste punt heeft de rivier de Mississippi een drie kilometer lange brug met stalen overspanning nodig om de overkant te bereiken; terwijl de stroom bij de bron zo klein is dat je eroverheen kunt springen. Maar het is nog steeds dezelfde rivier. De meeste dingen beginnen klein! Misschien ken je het gebed om kalmte. Het gaat als volgt: 'God, geef me kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik kan veranderen en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.' Het werd voor het eerst gebeden in een kleine kerk in Massachusetts door theoloog Reinhold Niebuhr tijdens een zondagochtendienst. Er was die dag slechts een handjevol mensen in de gemeente, maar één persoon vond het gebed mooi en na de dienst vroeg hij Niebuhr er nog eens naar. 'Hier,' antwoordde Niebuhr, terwijl hij een verfrommeld velletje papier overhandigde. 'Ik denk niet dat ik er nog iets aan zal hebben.' Nou, raad eens? Het is, naast het Onze Vader, het meest gebruikte gebed ter wereld. Is het niet wrang dat het gebed van Niebuhr zo populair werd? Blijkbaar was zijn perspectief niet zo goed, omdat hij niet wist wat hij in handen had. Met dat verhaal in gedachten krijgt het Bijbelgedeelte van vandaag misschien een andere dimensie. Dus, ter overdenking: 'En al was je verleden onbeduidend, je toekomst zal des te groter zijn.' Met Gods hulp kun je je mislukkingen omzetten in succes en verder doorgroeien.

Het Woord voor Vandaag – week 19

Woensdag 8 mei

‘... acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf’ (Fil. 2:3)(NBV21).

De juiste houding (1).

In relaties is een juiste houding van veel belang. Theodore Roosevelt zei: ‘Het belangrijkste ingrediënt van de formule voor succes is weten hoe je met mensen om moet gaan.’ En Paulus schrijft: ‘Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander’ (v. 3-4). Als je er niet zo goed op staat bij mensen, kan je misschien eens naar je houding kijken. Hoewel het waar is dat sommige mensen van nature een mensenmens lijken te zijn, kan iemand met beperkte sociale vaardigheden ook leren mensen voor zich in te nemen als hij besluit iets aan zijn houding en aanpak te doen. Je houding maakt ook een verschil in de manier waarop je met de uitdagingen van het leven omgaat. Toen de Amerikaanse marinier Chesty Puller tijdens de oorlog in Korea werd omringd door acht vijandelijke divisies, antwoordde hij: ‘Oké, ze bevinden zich aan onze linkerkant. Ze bevinden zich aan onze rechterkant. Ze zitten voor ons. Ze zitten achter ons - deze keer kunnen ze ons niet ontsnappen!’ In het leven zijn problemen, uitdagingen, obstakels en mislukkingen onvermijdelijk. Dus, hoe ga je ermee om? Geef je het op? Laat jij je door de omstandigheden ongelukkig maken? Of ga je proberen er het beste van te maken? Welk pad je kiest, hangt af van je houding. Er zit een kern van waarheid in het oude gezegde: wat jou niet doodt, maakt je sterker. Denk aan de momenten in je leven waarop je het meest bent gegroeid. Waren dat niet de momenten waarop je obstakels en problemen moest overwinnen?

Donderdag 9 mei

‘Alles is mogelijk voor wie gelooft’ (Marc. 9:23)(NBV21).

De juiste houding (2).

Demosthenes, die bekend stond als de grootste redenaar in het oude Griekenland, had een ernstig spraakgebrek. Volgens de legende overwon hij dit door verzen te reciteren met kiezelsteentjes in zijn mond en die aan zee uit te spreken boven het gebrul van de golven uit. Als gevangene in kasteel de Wartburg bracht Maarten Luther zijn tijd door met de vertaling van het Nieuwe Testament in het Duits. Beethoven schreef zijn grootste symfonische meesterwerken nadat hij zijn gehoor verloor. John Bunyan schreef ‘De christenreis’ toen hij in de gevangenis zat. Abraham Lincoln wordt door velen beschouwd als de beste president van de Verenigde Staten, maar hij zou waarschijnlijk niet bekend zijn geworden als een groot leider als hij het land niet door de burgeroorlog had geleid. Vaak lijken moeilijke situaties een rol te spelen bij het voortbrengen van grote leiders en denkers. Maar dat is alleen het geval als hun houding juist is. Koppel een probleem aan iemand met de juiste instelling en het kan zomaar geweldige resultaten opleveren. Grote beroering kan grote diplomaten, zakenmensen, wetenschappers, onderwijzers, predikanten en anderen voortbrengen. Elke uitdaging is een kans, en elke kans brengt een uitdaging met zich mee. Maar het is de houding waarmee je je probleem benadert die voor een groot deel de uitkomst bepaalt. Toen een man wiens zoon niet kon horen of spreken aan Jezus vroeg om hem te genezen, antwoordde Jezus: ‘Alles is mogelijk voor wie gelooft’ (v. 23). De man antwoordde: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp!’ (v. 24). En dat deed Jezus. Bovendien genas Hij de zoon van de man. Dus zeg het gerust tegen de Heer als je hulp nodig hebt met je houding.

Het Woord voor Vandaag – week 19

Vrijdag 10 mei

'Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen: nooit zal ik naar jonge vrouwen kijken'
(Job 31:1)(NBV21).

Ben je verslaafd aan pornografie?

Er zijn bepaalde deuren in het leven die, eenmaal geopend, moeilijk te sluiten zijn - pornografie is daar een van. En net als bij elke verslaafde heb je, als je eenmaal verslaafd bent, steeds grotere doses nodig, totdat je uiteindelijk geschokt en beschaamd beseft hoe diep je bent gezonken. En statistisch gezien geldt het probleem in de kerk evenzeer als in de samenleving. Jezus leerde ons bidden: 'Red ons van het kwaad', en een deel van dat kwaad wordt nu via televisie en internet onze huizen binnengebracht. Ouders, bescherm je kinderen tegen dingen die hun geest kunnen vertroebelen en hun kansen op het opbouwen van gezonde relaties kunnen schaden. En mocht pornografie een te grote rol spelen in je leven, bid dan of God je van je zonden reinigt (zie Ps. 51:4). Je zou kunnen bidden: 'Help me om me niet weer te hoeven schamen en te falen door de dingen waarvoor ik mezelf openstel (zie Rom. 13:14). Ik heb berouw en vraag of U me ervan wil bevrijden. Laat U me zien welke emotionele behoeften hieraan ten grondslag liggen, behoeften die ik kennelijk probeer te vervullen, en geef mij de moed, kracht en wijsheid om ermee om te gaan op een manier die U eert. Ik wil Jobs voorbeeld volgen, omdat hij een verbond met zijn ogen heeft gesloten om niet naar zondige dingen te kijken, er niet naar te verlangen noch die te begeren. Ik kan het niet in eigen kracht. Vul mij met uw Geest. Geef mij iemand op wie ik kan vertrouwen en die eerlijk tegen mij zal zijn - iemand die deze last met mij wil delen in gebed en zal geloven in mijn bevrijding. Geef mij een verlangen naar U dat alle wellustige gedachten zal overstijgen en vernietigen. In de naam van Jezus bid ik dit. Amen.'

Zaterdag 11 mei

'... en nu is ze hier al de hele dag, vanaf de vroeg ochtend...' (Ruth 2:7)(NBV21).

Jouw Boaz-seizoen.

Na tien jaar van verdriet en ontberingen waarin ze haar man verloor en zonder steun achterbleef, stelde God Ruth voor aan haar nieuwe echtgenoot, Boaz. Waar? In het veld waar ze elke dag werkte. Wie was Boaz? De eigenaar van het veld. Een van de dingen die Boaz tot Ruth aantrok, was haar werkhouding. De voorman die de leiding had over zijn maaiers zei tegen hem: '... en nu is ze hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend.' Wat er uiteindelijk toe leidde dat ze trouwde met de baas. Daarom heeft de Bijbel zoveel te zeggen over het verschil tussen luiheid en hard werken, slordigheid en uitmuntendheid, te laat komen en stiptheid, eerlijkheid en oneerlijkheid, een positieve en een negatieve houding. Iemand is er die je altijd observeert en die je kan zegenen. Lees deze drie teksten eens door: 1) 'Zie je iemand die een kundig vakman is? Hij komt in dienst van de koning, onaanzienlijken zal hij niet dienen' (Spr. 22:29). 2) 'De verlangens van een luiaard worden niet vervuld, een vlijtig mens wordt voorzien van al het goede' (Spr. 13:4). 3) 'Luie handen maken arm, ijverige handen brengen rijkdom' (Spr. 10:4). Sleutelwoorden hier zijn 'een luiaard' en 'luie handen'. Door veel te verwachten en in ruil zo weinig mogelijk terug te geven, doe je niet alleen de mensen voor en met wie je werkt tekort, maar ook jezelf. Waarom? Omdat God juist belooft je te eren wanneer je je best doet. Zijn Woord zegt: 'Niet uit het oosten, niet uit het westen, niet uit de woestijn komt verheffing, het is God die rechtspreekt en de een vernedert, de ander verheft' (Ps. 75:7-8).

Het Woord voor Vandaag – week 19

Zondag 12 mei – Moederdag

*‘... zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden’
(Rom. 12:3)(NBV21).*

Doe het rustig aan, moeders.

Een oude, vermoeid uitzierende hond slenterde bij iemand de tuin in. De vrouw des huizes kon aan hem zien dat hij een goed thuis had. Hij volgde haar naar binnen, liep de gang in en viel prompt in slaap. Twee uur later liep hij naar de deur en ze liet hem naar buiten. De volgende dag kwam hij terug, nam zijn positie weer in en deed een paar uur een dutje. Dit duurde een week. Nieuwsgierig pinde de vrouw dit briefje aan zijn halsband: ‘Elke middag komt uw hond bij mij thuis een dutje doen.’ De volgende dag kwam de hond langs met een briefje waarop stond: ‘Hij woont in een huis met tien kinderen - het schijnt dat hij een moment rust nodig heeft. Mag ik morgen met hem meekomen?’ Als moeder herken je je hier waarschijnlijk wel in! Carla Barnhill schreef een boek over de mythe van de perfecte moeder en zegt: ‘Ik kan het gewoon niet meer. Ik kan niet blijven proberen een supermoeder te zijn. Het is me vanaf het begin al niet zo goed afgegaan. Ik heb geprobeerd de perfecte combinatie te zijn van toegewijde moeder, liefhebbende echtgenote en sterke christen, en heb jammerlijk gefaald. Maar zelfs als ik dat allemaal voor elkaar had kunnen krijgen, ben ik er niet van overtuigd dat iemand van ons dat zou moeten doen. We hoeven geen indruk te maken of een paar willekeurige regels te volgen over hoe het moederschap eruit zou moeten zien. Genade betekent dat we er al toe doen voor Degene die er het meest toe doet, onze goede, liefdevolle en met genade vervulde God! Dus laten we onze superwoman capes afdoen, onze stralenkransen afleggen, stoppen met die medailles en lintjes en onszelf de soms gebrekkige, soms geweldige moeders laten zijn die God ons wil laten zijn.’ Met andere woorden: ‘Sla jezelf niet hoger aan dat je kunt verantwoorden.’

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/*