

Maandag 29 april

‘... om het evenbeeld te worden van zijn Zoon’ (Rom. 8:29)(NBV21).

Zijn evenbeeld worden betekent creatief zijn.

Omdat God zowel onze Schepper als onze Verlosser is, zijn wij geroepen om in beide gevallen ‘het evenbeeld te worden van zijn Zoon’. Meer op de Schepper gaan lijken betekent dus creatiever worden. Wanneer we onze geheiligde verbeeldingskracht inzetten om zijn doelstellingen te dienen, doen we waar God het best in is en het meest van houdt. En het maakt onze hemelse Vader supertrots en blij. Net zoals wij genieten van de creativiteit in onze kinderen, zo geniet God van de creativiteit in ons. Is het je wel eens opgevallen hoe vaak de Psalmen ons aanmoedigen om een nieuw lied te zingen? Die creatieve aansporing wordt maar liefst zes keer herhaald. Hoe meer je over God ontdekt, hoe meer je van Hem houdt. En hoe meer je van Hem houdt, hoe meer nieuwe manieren je nodig hebt om je liefde te uiten. De meesten van ons zouden onszelf niet creatief noemen, maar dat komt omdat we creativiteit te eenzijdig definiëren. We denken hierbij aan het maken van een kunstwerk, het doen van een nieuwe uitvinding of het opstellen van een ondernemingsplan. Maar dat is een klein onderdeel. Creativiteit is niet alleen weggelegd voor kunstenaars, uitvinders of ondernemers; het is van vitaal belang in alle aspecten van het leven. In de breedste zin van het woord is creativiteit elk gebruik van de verbeelding. Ja, in het verleden hebben we onze verbeeldingskracht misschien voor de verkeerde doeleinden gebruikt. Maar wanneer je christen wordt, wordt je verbeeldingskracht ook vernieuwd, zodat deze gebruikt kan worden om God te verheerlijken. Als God oneindig creatief is en wij niet alleen naar zijn beeld zijn geschapen maar ook geroepen zijn om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, dan is creativiteit niet optioneel. Het is een dimensie van geestelijke volwassenheid.

Dinsdag 30 april

‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen’ (Ps. 118:24)(NBV21).

Leef in het ‘hier en nu’.

God wil dat we het seizoen waarin we ons bevinden op waarde weten te schatten; dat we leven in het ‘hier en nu’. Sommige mensen leven alleen voor de toekomst. ‘Ik zal pas gelukkig zijn als...’ Andere mensen leven in het verleden. Salomo richt zich tot hen wanneer hij zegt: ‘En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt’ (Pred. 7:10). In een tijdschrift stond een keer een strip waarin twee monniken in gewaden en met geschoren hoofden naast elkaar met gekruiste benen op de grond zaten. De jongere kijkt met een vragende blik naar de oudere, die zegt: ‘En vervolgens gebeurt er niets. Dit is het.’ Dat is precies wat het betekent om in het hier en nu te leven. We wachten niet tot er iets anders gebeurt, we worden niet afgeleid door iets om ons heen, we proberen niet mentaal te ontsnappen naar een andere tijd. We leven ten volle omdat we in het moment leven! God heeft in het verleden misschien grote dingen voor je gedaan, en je vertrouwt erop dat Hij in de toekomst grote dingen kan gaan doen, maar zijn aanwezigheid, zijn kracht, zijn goedheid, zijn gunst, zijn zegen en alles wat Hij is, kan alleen maar worden ervaren in het hier en nu. Vraag: ‘Kruip jij in je schulp om te voorkomen dat je levend wordt opgegeten door de pijn van het leven? Bescherm jij jezelf door je dieper in je schulp terug te trekken en alleen beschikbaar te zijn voor wat prettig, voorspelbaar en veilig is?’ Besef echter: ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.’ Leef in het ‘hier en nu’!

Woensdag 1 mei

‘Waar u gaat, zal ik gaan...’ (Ruth 1:16)(NBV21).

Verdergaan of teruggaan.

Het boek Ruth illustreert het verschil tussen degenen die in geloof stappen zetten en risico's durven nemen, en degenen die toegeven aan angst, op safe spelen en zo het beste wat God voor hen heeft mislopen. Het boek begint met deze woorden: '... er brak een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw [Naomi] en zijn twee zonen weg uit Betlehem in Judea, om als vreemdeling te gaan wonen in de vlakte van Moab' (v. 1). Een tijdje ging het goed, maar toen sloeg het noodlot toe. Eerst stierf Elimelech, de echtgenoot van Naomi, en zij bleef achter met haar twee zoons. Ze trouwden met lokale meisjes genaamd Orpah en Ruth, waarna de zonen stierven. Overweldigd door verdriet besluit Naomi terug te keren naar Betlehem en adviseert haar twee schoondochters om in Moab te blijven en hopelijk echtgenoten te vinden en gezinnen te stichten. En nu zien we waarin de beide meisjes verschillen. Orpa besloot in Moab te blijven, ook al was het een plek vol verdriet en waren het zware tijden. Waarom? Omdat het de plek was die ze kende. Het was haar comfortzone. Ze had niet het vertrouwen om verder te gaan. Ruth was anders. Ze zei tegen Naomi: 'Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk zijn en uw God is mijn God' (v. 16). Orpa ging terug, Ruth ging verder. En het loonde. Terug in Betlehem ontmoette ze Boaz, haar nieuwe echtgenoot. Hij was niet alleen rijk, maar zorgde ook goed voor haar, en ze kregen een zoon van wie zowel koning David als onze gezegende Heer Jezus afstamde. Geloof en niet angst wordt door God beloond. Het woord voor vandaag is dus: het is tijd om te breken met het verleden en verder te gaan.

Donderdag 2 mei

‘Ga bij het binnenveld van de oogst niet tot aan de rand van de akker...’ (Lev. 23:22)(NBV21).

Blijf niet aan de kant staan.

Onder de oudtestamentische wet gebood God Joodse boeren: 'Ga bij het binnenveld van de oogst niet tot aan de rand van de akker... maar laat het liggen voor de armen en vreemdelingen' (v. 22). Ruth werkte ergens aan de rand van een akker die eigendom was van een rijke man genaamd Boaz, een prachtige voorafschaduwing van Jezus Christus, onze Verlosser. Toen Boaz Ruth zag, riep hij haar naar het midden van het oogstveld. En hij droeg de maaiers op om handenvol halmen op haar pad te laten vallen om het haar gemakkelijker te maken (zie Ruth 2:16). Wat leren we hieruit? Eén moment van Gods gunst kan je leven veranderen. En Hij kan het doen via iemand die Hij al heeft voorbereid, iemand die je nog niet eens hebt ontmoet. Ruth wist het niet, maar omdat Boaz verwant was aan haar schoonmoeder Naomi, kwam hij in aanmerking om haar 'bloedverwant-losser' te worden (zie Ruth 3:1-9), iemand die bevoegd was haar schuldenvrij te maken, voor haar te zorgen en in haar behoeften te voorzien. Jezus zei: 'Jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen' (Matt. 6:4). Wees ervan verzekerd dat God je niet over het hoofd heeft gezien. Anderen merken je trouw misschien niet op, maar Hij wel, en Hij zal je ervoor belonen. 'Want God is rechtvaardig: Hij vergeet niet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de heiligen' (Hebr. 6:10). Een dezer dagen zal God tegen je zeggen: 'Blijf niet aan de kant staan!'

Vrijdag 3 mei

‘... wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig’ (Spr. 12:22)(NBG).

Vertel de waarheid.

Bevind je je in een situatie waarin liegen de enige mogelijke oplossing lijkt? Doe het toch maar niet, tenzij je een probleem wilt creëren tussen God en jezelf! ‘Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.’ Wanneer je liegt, bezeer je God, anderen en jezelf. ‘... wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder’ (Spr. 11:3). Liegen heeft altijd gevolgen. Ten eerste hoort God je. Wanneer jij je voorneemt om te bidden, is het laatste dat jij met God wilt bespreken het eerste dat Hij met jou wil bespreken; namelijk je oneerlijkheid! Ten tweede berooft het je van je vertrouwen tegenover God. De Bijbel zegt: ‘... als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat Hij wil’ (1 Joh. 3:21-22). Ten derde loop je het risico tegen de lamp te lopen. Vergeet niet: ‘Een betrouwbaar woord houdt altijd stand, een leugen slechts voor korte tijd’ (Spr. 12:19). Wanneer mensen ontdekken dat je hebt gelogen, verliezen ze het respect voor je, daalt hun vertrouwensniveau en krijgt een in jaren opgebouwde reputatie een deuk waarvan je misschien niet zult herstellen. Paulus schrijft: ‘U hebt toch over Hem gehoord... U kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt? Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af, die te gronde gaat aan bedrieglijk begeerten; laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en denken en trek de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugens af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen’ (Efez. 4:21-25).

Zaterdag 4 mei

‘Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is...’ (Fil. 1:6)(NBV21).

Geloof God voor grotere dingen.

Velen van ons koesteren een goddelijke droom, maar we zijn zo bang om te falen dat we zelfs niet eens proberen er iets mee te doen. We kunnen ons niet voorstellen hoe die droom ooit werkelijkheid kan worden. Wij handelen er dus niet naar. Maar weet je: je hoeft je geen zorgen te maken over de uitkomst. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid. ‘Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus.’ Je hoeft er alleen maar naar te handelen. Het hoeft niet iets groots te zijn; sterker nog, heel waarschijnlijk is het ook iets kleins. Alles wat groot is, begint klein. Maar als je kleine dingen doet alsof het grote dingen zijn, zal God ze zegenen en gebruiken. A.W. Tozer zei: ‘Een lage dunk van God is de oorzaak van honderd kleinere kwaden. Een hoge dunk van God is de oplossing voor tienduizend tijdelijke problemen.’ Merk op hoe Paulus voor de gelovigen in Efeze bad: ‘Ik vraag of Hij jullie verstandig en scherpzinnig wil maken in het persoonlijk kennen van Hem. Met jullie ogen scherp op Hem gericht, zodat jullie heel goed zullen zien waartoe Hij jullie roept, en de grootsheid van de heerlijke levenswijze gaan bevatten die Hij al zijn volgelingen wil geven. O, zijn werk in ons die op Hem vertrouwen is ongelooflijk overdadig - eindeloze energie, grenzeloze kracht!’ (Efez. 1:18-19)(TM). Wij kunnen ons niet voorstellen waartoe God in staat is. Dit betekent dat we ons niet kunnen voorstellen waartoe wij in staat zijn als we God de controle over ons leven geven. Zijn macht initieert een kettingreactie. En met zijn energie die in ons werkt, kunnen we alles volbrengen waartoe Hij ons heeft geroepen.

Zondag 5 mei

'... de vierde lijkt op een godenzoon' (Dan. 3:25)(NBV21).

Eer God, en Hij zal jou eren.

Er komt een tijd dat we onze angsten onder ogen moeten zien en moeten staan voor wat in onze ogen juist is. Dat is wat Sadrach, Mesach en Abed-Nego deden. Ze riskeerden hun leven toen ze weigerden te buigen voor het afgodsbeeld van koning Nebukadnessar. Ze hadden kunnen redeneren: 'Voor de buitenwereld zal ik buigen, maar innerlijk niet,' of 'Ik zal gewoon doen alsof de afgod Jehova is.' Maar ze stonden voor wat juist is, en dat maakte de weg vrij voor wonderen. 'Toen sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart... en hij zei tegen zijn raadsheren: 'Wij hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid?' Zij antwoordden: 'Zeker, majesteit.' Hij vervolgde: 'Maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon' (v. 24-25). Wanneer je jezelf in een weerloze positie plaatst, maak je de weg vrij voor God om in actie te komen. Maar als Sadrach, Mesach en Abed-Nego voor het afgodsbeeld hadden gebogen, 1) zouden ze geen hogere posities hebben gekregen, 2) zou het Joodse volk geen beschermde status binnen het Babylonische koninkrijk hebben verworven, 3) zou de afgoderij in Babylon zijn voortgezet, en 4) zou Nebukadnessar geen levensveranderende ontmoeting met God hebben meegemaakt. 'Nebukadnessar nam het woord. Hij zei: 'Geprezen zij de God (van hen) die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben op Hem vertrouwd... er is geen god die kan redden als deze.' Vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en Abed-Nego een hogere positie in de provincie Babel' (v. 28-30). Door God vandaag te eren, breng je jezelf op een plek waar Hij jou kan zegenen en eren.

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/*