

Maandag 22 april

*‘Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de Heer’
(Spr. 19:21)(NBV21).*

God weet wat het beste voor je is.

Ze zeggen wel eens dat het venijn in de details zit. Maar voor een christen zit GóD in de details! Wanneer je ergens je zinnen op zet en het gebeurt niet, dan is het niet meer dan menselijk dat je teleurgesteld bent. Op zulke momenten is het goed om het volgende in gedachten te houden: 1) Zelfs in het gunstigste geval heb je nog altijd beperkte informatie tot je beschikking. Jij weet misschien welk eindresultaat jij graag wil, maar God weet wat het beste is voor jou, en daarop baseert Hij zijn plannen. ‘Ik ben het die in het begin al het einde aankondigde... Die zegt: ‘Wat Ik besluit, wordt van kracht, en alles wat Ik wil, breng Ik ten uitvoer’ (Jes. 46:9-10). 2) Proberen buiten Gods wil om te werken, is hetzelfde als proberen je met een vork een weg door een stevige muur te banen. In plaats van je een weg uit een gevangenis te banen, graaf je je eerder dieper in wanneer je erop staat te krijgen wat je wilt. Wil je dat echt? Een plan uitvoeren dat God niet heeft bedoeld heeft? Kun je erop vertrouwen dat Hij weet wat het beste voor je is? ‘Wanneer Hij dit besloten heeft - de Heer van de hemelse machten - wie zal het dan verijdelen? Wanneer Hij zijn hand opheft, wie zal hem tegenhouden?’ (Jes. 14:27). Het is beter om eventjes teleurgesteld te zijn dan te blijven zitten met iets dat je niet aankunt. Het verhaal van Israël luidt als volgt: ‘Hij... verlost hen uit de greep van de vijand... Toen hadden zij vertrouwen in zijn woorden en bezongen ze zijn roem, maar snel vergaten ze wat Hij gedaan had, ze wachtten niet geduldig zijn plannen af... ze daagden God uit in het dorre land. Hij gaf hun wat zij verlangden, zoveel dat ze erin stikten’ (Ps. 106:10, 12-15). ‘Toen gaf Hij hun hun begeerte; maar Hij zond aan hun zielen een magerheid’ zegt de Statenvertaling hier. Vertrouw op God, en Hij zal je het beste geven.

Dinsdag 23 april

*‘En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op’
(Matt. 5:41)(NBV21).*

Hoe ga je om met moeilijke mensen?

Jezus zei: ‘En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op.’ Romeinse soldaten mochten een Jood dwingen een last een mijl voor hen te dragen. Ze gebruikten Joden als hulpmiddelen. Dus, wat doe je in zo’n situatie? Jezus nodigt ons uit om de smalle weg te bewandelen. Zo’n Romeinse soldaat was misschien nog een jongen, onbekend met het land en waarschijnlijk zelf arm. Het enige dat hij krijgt is boze reacties van de bevolking. Dus je maakt je mijl af en zegt: ‘Je ziet er moe uit. Kan ik je nog wat langer van dienst zijn? Zal ik het nog een mijl voor je dragen?’ De soldaat zou versteld staan. Dat heeft nog nooit iemand gevraagd! En dat is waartoe jij geroepen bent! Wanneer iemand van je profiteert, zie je zo iemand eerder als onsympathiek dan als iemand met een eigen verhaal. Er wordt verteld dat de Engelse essayist Charles Lamb van een vriend het aanbod kreeg om hem te introduceren bij een man aan wie Lamb al heel lang een hekel had. ‘Dwing me niet om hem te ontmoeten,’ zei Lamb. ‘Ik wil hem blijven haten, en dat kan ik een man die ik ken niet aandoen.’ Begrijp dit goed: jij kunt de gave van empathie in werking stellen. Je kunt je herinneren dat degene die jij niet mag, ook maar een mens is. Je kunt je in hem verplaatsen. Je kunt de tijd nemen om je voor te stellen hoe hij zich voelt, wat hij heeft meegemaakt en hoe het leven hem heeft behandeld. Wanneer je dat doet, wordt je probleem een kans om het ‘op Christus lijkende’ leven in praktijk te brengen. Is dat niet wat je wilt? Is dat niet waar je je in eerste instantie voor hebt ‘aangemeld’?

Woensdag 24 april

'... vastberaden de wedloop lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus' (Hebr. 12:1-2)(NBV21).

Maak impact.

De mensen die de grootste impact op de wereld hebben gehad, waren degenen die volledig gefocust waren en alles voor hun visie overhadden. John Wesley, oprichter van de Methodist Church, heeft ooit gezegd: 'Geef me driehonderd mannen die niets anders vrezen dan God, niets anders haten dan de zonde, en vastbesloten zijn om onder de mensen niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, dan zou ik de wereld in vuur en vlam zetten.' Jonathan Edwards, wiens bediening de aanleiding was voor de grote opwekking in Amerika, maakte dit tot zijn levensmotto: 'Besluit een: ik zal voor God leven. Besluit twee: als niemand anders dat doet, zal ik het nog steeds doen.' C.T. Studd, een van de grootste atleten van Engeland, schokte de wereld toen hij zijn roem en fortuin opgaf om zendeling te worden in China. 'Als Jezus Christus God is en voor mij stierf, dan kan geen enkel offer van mij voor Hem te groot zijn', legde hij uit. Zendeling Jim Elliot, die als martelaar stierf in Zuid-Amerika, zei: 'Hij is geen dwaas die opgeeft wat hij niet kan houden om te krijgen wat hij niet kan verliezen.' Op de dag dat je werd geboren, had God je 'loopbaan' al voor je uitgestippeld. Maar om te winnen moet je af van alles dat je zwaar belast en van alles dat je laat struikelen. 'Wij moeten elke last (onnodig gewicht) van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus' (v. 1-2).

Donderdag 25 april

'Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd' (Hand. 11:26)(NBV21).

Wees een discipel van Jezus.

Wist je dat het woord 'discipel' 269 keer voorkomt in het Nieuwe Testament, terwijl het woord 'christen' slechts drie keer voorkomt? Het woord 'christen' werd voor het eerst geïntroduceerd om te beschrijven wie zij waren: discipelen van Jezus Christus! Dallas Willard gebruikt de illustratie van de auto: 'De discipel van Jezus is niet het luxe of robuuste model van de christen - een speciaal ontwerp, chic bekleed, gestroomlijnd en geschikt voor de linkerrijstrook op het rechte pad. Nee, we treffen de discipel van Jezus op de bladzijden van het Nieuwe Testament aan als het instapmodel in het Koninkrijk van God.' Christen worden is het werk van een ogenblik; het gebeurt wanneer jij je vertrouwen stelt op Christus. Maar discipel worden is een levenswerk; een oproep om jezelf te verloochenen en elke dag van je leven ja te zeggen tegen de wil van God. Wat betekent het om een leerling van Jezus te zijn? Drie dingen: 1) Naar Hem luisteren en van Hem leren. Dat betekent dagelijks de waarheden uit de Bijbel lezen, bestuderen, memoriseren, verwoorden en toepassen in je leven. 2) Hem volgen waarheen Hij leidt. Dit kan betekenen dat je je plannen moet wijzigen, sommige contacten moet verbreken en Hem toegang moet geven tot dingen waaraan je graag vast wilt houden. 3) Hem toegewijd zijn. Op een dag zei Jezus tegen Petrus: 'Heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?' (Joh. 21:15). Let op het woord 'meer'. Discipel zijn betekent dat je Jezus meer liefhebt dan wie of wat dan ook. En het is het meest vervullende en lonende leven dat je kunt leiden!

Het Woord voor Vandaag – week 17

Vrijdag 26 april

'God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed' (Gen. 1:31)(NBV21).

Neem de tijd voor verwondering en aanbidding.

De eerste reactie die in de Bijbel staat opgetekend, is Gods reactie op zijn eigen schepping. Aan het eind van elke dag deed Hij een stap achteruit, keek naar wat Hij had gemaakt en zei dat het goed was. Vervolgens zei Hij op de zesde dag, toen de schepping voltooid was, dat het zeer goed was. Daarom zit er in het kijken naar een zonsondergang aan zee of naar de toppen van bergen een geestelijk aspect en dat voelen we. Thomas Carlyle zei: 'Aanbidding is alles te boven gaande, bovenaardse verwondering. Verwondering waarvoor geen grens of maat bestaat: dat is de basis van aanbidding.' Het is verwondering over de Schepper en zijn schepping. Het vertaalt de schoonheid van de schepping naar aanbidding van de Schepper. Het is God danken voor prachtige zonsopgangen, schitterende sterren en unieke sneeuwvlokken. Het betekent eer geven aan wie eer toekomt: de Schepper. De psalmist vatte het samen met de woorden: 'De hemel verhaalt van Gods majesteit' (Ps. 19:1). De muziekgroep U2 vatte het samen in de woorden van hun hit 'Beautiful Day'. Dergelijke verwondering is ook een daad van aanbidding. Een voorganger schrijft: 'De zonsopgang is zo consistent dat we die als vanzelfsprekend beschouwen, maar weinig dingen zijn zo wonderbaarlijk als de hemelse dans die dagelijks plaatsvindt. De aarde draait om haar as met een snelheid van 1600 kilometer per uur. En terwijl hij elke vierentwintig uur 360 graden om zijn as draait, raast hij ook door de ruimte met de onvoorstelbare snelheid van 107.000 km/uur. Je hebt misschien geen grote plannen voor vandaag, maar je zult in je jaarlijkse rondje om de zon meer dan 2 miljoen kilometer afleggen. Een hele prestatie!' Neem dus de tijd om je te verwonderen en God te aanbidden.

Zaterdag 27 april

'... acht de ander hoger dan uzelf' (Rom. 12:10)(NBV21).

Wees niet zo controlerend!

Raak je van streek wanneer je mensen niet kunt sturen? Of humeurig en geïrriteerd wanneer men niet doet wat je wilt? Reageer je gelijk wanneer mensen je op je fouten wijzen? Of probeer je hen te dwingen aan jouw eisen te voldoen? Overdrijf je je pijn, ziekte of behoefte om aandacht of sympathie te krijgen? Of ben je kritisch over meningen en keuzes van anderen en vind je jezelf superieur? Word je boos en zelfs grof wanneer iemand het niet met je eens is of jouw autoriteit in twijfel trekt? Ben je terughoudend met complimentjes naar anderen, maar rap met het proberen anderen bij te sturen op grond van vermeende fouten? Vind je het moeilijk om te zeggen: 'Ik heb je nodig'? Probeer je een wig te drijven tussen je dierbaren en iemand anders die dicht bij hen komt? Geef je 'bevelen' aan degenen met wie je communiceert, in plaats van de eenvoudige beleefdheden van 'alsjeblieft' en 'bedankt' te gebruiken? Als je je in bovenstaande herkent, dan is het woord voor vandaag: wees niet zo controlerend! De Bijbel zegt: 'Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf' (v. 10). Dat betekent dat je een moment moet nemen om na te denken over de manier waarop je gedrag andere mensen beïnvloedt. Vind je dat je nu eenmaal een sterke persoonlijkheid hebt? Sorry, daar kom je niet mee weg! 'Een dienaar van de Heer moet... voor iedereen vriendelijk zijn' (2 Tim. 2:24). Dus als jij een controlfreak bent, begin dan met het veranderen van dergelijke gewoontes! En zit jijzelf onder de plak uit angst voor boosheid en afwijzing, dan wordt het tijd om een grens te trekken. Zoek hulp bij een vertrouwde vriend, gemeenteleider of zorgprofessional, vooral als je je bedreigd voelt. Vraag God om je te helpen standvastig te blijven en weiger nog langer onder de plak te blijven zitten.

Het Woord voor Vandaag – week 17

Zondag 28 april

‘Vestig je hoop op de Heer en blijf op de weg die Hij wijst’ (Ps. 37:34)(NBV21).

Wees geduldig, God is aan het werk.

Wanneer dingen niet zo snel gebeuren als we zouden willen, kunnen we bezorgd, gefrustreerd, prikkelbaar en negatief worden. En als jij een proactief type bent, kun je voor God uit Rennen en in de problemen komen. ‘De stappen van goede mensen worden geleid door de Heer. Hij verheugt zich over elke stap die ze zetten’ (Ps. 37:23). Zie het eens zo: als je de Heer volgt, kun je niet sneller gaan dan dat Hij leidt. Zet dus gewoon de volgende stap en vertrouw erop dat Hij de dingen voor je zal uitwerken. God weet wat jij niet weet. In het beste geval werk je met beperkte kennis. Geloof je dat je stappen ‘geleid worden door de Heer’? Geloof je dat Hij een plan voor je leven heeft? Geloof je dat Hij voor je zorgt en het beste met je voor heeft? Als je dat doet, houd dan vast aan dit Bijbelgedeelte: ‘Vestig je hoop op de Heer (‘wacht op Hem,’ zegt de HSV) en blijf op de weg die Hij wijst, Hij zal je aanzien geven...’ (Ps. 37:34). God weet wat Hij doet. Hij werkt volgens zijn tijdschema, niet het onze. Ongeduld is een teken van twee dingen: ten eerste van onvolwassenheid. Baby’s huilen totdat je ze oppakt, en kinderen willen nergens op wachten. Maar een verstandige ouder weet dat het kind vaak nog niet toe is aan wat het wil. En ten tweede is ongeduld een teken van twijfel en ongelof. ‘Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is’ (Hebr. 10:36).

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/*