

Maandag 8 april

‘Weldoordachte ijver strekt een mens tot voordeel, wie overijld te werk gaat, zal gebrek lijden’ (Spr. 21:5)(NBV21).

Baanzekerheid (2).

Probeer voor meer baanzekerheid je best te doen om zo onmisbaar mogelijk te zijn. ‘Weldoordachte ijver strekt een mens tot voordeel, wie overijld te werk gaat, zal gebrek lijden. Rijkdom verworven door bedrog is als een vluchtige adem op zoek naar de dood’ (v. 5-6). Streef naar integriteit en uitmuntendheid op je werk en probeer intussen zoveel mogelijk bij te leren, ook al valt het buiten je verantwoordelijkheidsgebied. Wees bereid anderen te helpen - maar niet ten koste van je eigen effectiviteit. Als de angst om je baan of taak te verliezen voortkomt uit persoonlijkheidsconflicten met degene die boven je staat, omarm dan het Bijbelse principe van onder gezag staan en je voegen. De persoon die de leiding heeft, is de eindverantwoordelijke. Besluit je daarom redelijkerwijs te voegen naar alles wat van je wordt gevraagd, tenzij het illegaal of immoreel is. Bevestig eventueel de instructies van je leidinggevende met een mailtje, inclusief je feedback over het mogelijke verloop. Spreek altijd met respect. Wees bereid om er een schepje bovenop te doen. Verzin geen excuses of probeer geen slecht vakmanschap te verdoezelen. Het is van cruciaal belang dat je goed overweg kunt met je leidinggevende, dus maak dit tot je speciale project. ‘Slaven moeten in alles het gezag van hun meester erkennen en het hem naar de zin maken. Ze mogen hem niet tegenspreken...’ (Titus 2:9). Weet ook waar je goed in bent. Beheers je een vakgebied waar een sterke vraag naar jouw vaardigheden bestaat, of moet je jezelf bijscholen om deze te verbeteren? Wil je wat hogerop komen, dan moet je bereid zijn tijd en moeite te investeren om het nodige te doen om hiervoor in aanmerking te komen. ‘Luie handen maken arm, ijverige handen brengen rijkdom’ (Spr. 10:4).

Dinsdag 9 april

‘... als een schild beschut hen uw genade’ (Ps. 5:13)(NBV21).

Baanzekerheid (3).

Voor meer baanzekerheid is het goed om je zichtbaarheid in je branche vergroten. Leg contacten en relaties met anderen buiten je eigen werkterrein. Je doel moet niet alleen zijn om net voldoende te weten om alles goed te kunnen doen, maar ook om je vaardigheden te ontwikkelen zodat je opgemerkt wordt en vooruitkomt. Wanneer de tijd rijp is en jij er klaar voor bent, zal God deuren voor je openen. ‘U zegent de rechtvaardigen, Heer, als een schild beschut hen uw genade’ (v. 13). Zie je werk ook in een goddelijk perspectief. Herinner jezelf eraan dat een baan niet de bron of de basis van je zekerheid is, maar gewoon een van de vele kanalen die God kan gebruiken om voor je te zorgen. Lees het verhaal van de profeet Elia en zie hoe God op wonderbaarlijke wijze voor hem zorgde door middel van een raaf, een beek en een alleenstaande moeder met net genoeg voedsel voor één maaltijd. En God gebruikte vier verschillende stromen om de tuin van Eden te bewateren. Dus wanneer je een onvervulde behoefte of een financieel tekort hebt, vraag dan of Hij je verschillende inkomstenbronnen wil laten zien. En vertrouw op deze twee beloften: ‘Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door uw eenheid met Christus Jezus’ (Fil. 4:19). ‘God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven [angst om je baan te verliezen], maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid’ (2 Tim. 1:7). Angst en geloof zijn sterke krachten die proberen je leven te beheersen. De een brengt je in de verkeerde richting, de ander in de goede. Versterk dus je geloof door in Gods Woord te lezen, te bidden en het verdere verloop van je leven aan Hem toe te vertrouwen.

Woensdag 10 april

'Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft' (Fil. 4:13)(NBV21).

Baanzekerheid (4).

Het verliezen van je baan kan heel naar zijn. Dat is het moment waarop je het juiste perspectief moet behouden. Minder hebben maakt je niet tot een minder persoon. God waardeert je nog steeds; schrijf jezelf dus ook niet af. Het christelijke leven is een leven van beproeving en triomf. Paulus schrijft: 'Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft' (v. 12-13). Wat moet je doen wanneer je zonder werk zit? Probeer ten eerste minder uit te geven. Dat kan betekenen dat je beter met het openbaar vervoer kunt reizen, je eigen lunch moet meenemen en andere kostenbesparende maatregelen moet nemen. Bestrijd ten tweede het negatieve stigma dat rondom werkloosheid hangt. Ga er niet van uit dat mensen minder over je denken omdat je je baan bent kwijtgeraakt. Mensen reageren over het algemeen op dezelfde manier op jouw situatie als jij. Ze zullen je enthousiasme over je volgende stap inspirerend vinden - ook al weet je misschien nog niet wat het is. 'En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede' (Rom. 8:28). Jozef werd in de gevangenis gegooid, maar het leidde er uiteindelijk toe dat hij een hoge positie mocht gaan bekleden in Egypte. 'Maar omdat de Heer, uw God, u liefhad, heeft Hij... de vervloeking in een zegening omgezet' (Deut. 23:5)(Hoewel het daar om Bileam gaat). God kan jou je talenten laten zien of je wijzen op mogelijke connecties met mensen in je omgeving en zo deuren openen naar meer zegen en welslagen dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Vertrouw dus op Hem en blijf geloven dat je beste dagen in het verschiet liggen.

Donderdag 11 april

'... Gods Geest staat naast ons en helpt ons' (Rom. 8:26)(TM).

De heilige Geest bidt door jou heen.

Het leven kan je uitputten. Je kunt op een punt komen waar je zoveel angst of stress ervaart dat je niet meer helder kunt denken. Het probleem of de pijn die je voelt is zo overweldigend dat je het niet onder woorden kunt brengen. Goed nieuws: dat is het moment waarop de heilige Geest die in je woont, voor jou en door jou heen bidt. Terwijl jij je last bij de Heer brengt en in zijn tegenwoordigheid komt, gebeurt er iets wonderlijks. In The Message parafraseert Eugene Peterson het als volgt: 'Gods Geest staat naast ons en helpt ons. Het is niet erg als wij niet meer weten hoe of wat wij moeten bidden. Hij bidt dan in onze plaats voor ons. Van elke woordeloze zucht en elk pijnlijk gekreun maakt hij een gebed. Hij kent ons veel beter dan wij onszelf kennen... Daarom kunnen we er absoluut zeker van zijn dat elk detail van onze met liefde voor God gevulde levens zal worden uitgewerkt tot iets goeds' (v. 26-28). Omdat gebed relationeel is, zal de heilige Geest jouw hart in contact brengen met God en zijn hart weer in contact brengen met het jouwe. Wanneer je niet weet hoe je moet bidden, blijf dan gewoon in Gods aanwezigheid met een open hart, en Hij zal met je communiceren. 'U echter bent gezalfd door Hem die heilig is, en allen kent u de waarheid' (1 Joh. 2:20). Voordat God je een antwoord ingeeft, legt Hij zijn vrede in je hart. Daarom kun je bidden niet overhaast doen. En daarom is het zo belangrijk om de tijd te nemen om te mediteren en stil te zijn voor God. Het stelt de heilige Geest in staat Gods gedachten met je te delen, zodat je op zijn manier gaat denken.

Vrijdag 12 april

‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’ (Ps. 23:1)(NBV21).

Je persoonlijke gids.

‘De Heer is mijn herder’. Dat is heel gemakkelijk gezegd, maar hoe weet je of het vers echt voor je leeft of dat je alleen maar de woorden uitspreekt? Hier is een eenvoudige test: wanneer je hulp nodig hebt, naar wie ga je dan als eerste toe? De meeste mensen gaan pas naar God toe nadat ze al het andere hebben geprobeerd. En wanneer niets anders helpt, proberen ze te bidden. Denk eens aan je laatste crisis. Wat of wie je ook het eerst om hulp vroeg, dat is je herder. Een man maakte een reis naar de Afrikaanse regenwouden en liep achter een gids aan. Terwijl ze dieper de jungle in trokken, sloeg de gids met zijn kapmes de dikke begroeiing weg die als een muur voor hen oprees. ‘Hoe weet je waar je heen moet?’ vroeg de man. ‘Waar is het pad?’ De gids antwoordde: ‘Ik ben het pad.’ Het leven is als een jungle; je hebt een gids nodig die weet waar hij heen gaat en wat hij doet. En wie hier op aarde komt in aanmerking voor zo’n taak? Slechts één persoon: de Heer! Er zal nooit een dag zijn waarop je zijn leiding niet nodig hebt, en je kunt die krijgen als je dat echt wilt. De Bijbel zegt: ‘... hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten... hij loopt voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen’ (Joh. 10:3-4). Wat een belofte! Er zijn veel verschillende stemmen die om je aandacht strijden, sommige geven om je en andere niet. Maar Jezus, je Herder, is de enige stem die je altijd kunt vertrouwen als het om leiding gaat. Daarom is het belangrijk om ‘zijn stem te kennen’.

Zaterdag 13 april

‘Soms denkt een mens de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood’ (Spr. 14:12)(NBV21).

Stop en vraag de weg.

Je kunt oprecht zijn in je bedoelingen, maar het oprecht mis hebben. De Bijbel zegt dat de regen valt op ‘zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen’ (Matt. 5:45). De wet van oorzaak en gevolg geldt voor iedereen, en al je goede bedoelingen zullen je niet op de juiste bestemming brengen als je op de verkeerde weg zit. Bekijk het eens zo: misschien heb je overwogen om ergens in te investeren. Je doet onderzoek, praat met deskundigen en het ziet er goed uit. Je gaat er dus mee verder omdat je aanneemt dat het een goede beslissing is. Dan gebeurt het onverwachte. Er komt een recessie en de markt keldert. Het is niet jouw fout; je was oprecht in je beslissing om te investeren, maar dat verandert niets aan het eindresultaat. Je verliest nog steeds. Je kunt het je niet veroorloven om je vertrouwen te stellen in wat de mens juist lijkt (zie Spr. 16:25); je moet de dingen nastreven die goed zijn in Gods ogen. Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij’ (Joh. 14:6). Dat betekent dat je, tenzij je je leven aan Christus hebt toevertrouwd, sowieso al op de verkeerde weg bent. Keer je om en vraag Hem om je zonden te vergeven en je op de weg naar het eeuwige leven te brengen. En als je als christen leiding zoekt, bid dan, lees je Bijbel en luister naar wat God te zeggen heeft. De leerlingen op de weg naar Emmaüs zeiden: ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ (Luc. 24:32). Vraag God om zijn Woord te openen, je geestelijk in vuur en vlam te zetten en je in de goede richting te wijzen. Dat zal Hij zeker doen!

Zondag 14 april

'... terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe' (Marc. 4:27)(NBV21)

Je oogst is onderweg.

Heb je een 'zaadje' van geloof gezaaid en vraag je je nu af wanneer je de 'oogst' zult binnenhalen die God in zijn Woord heeft beloofd? Als dat zo is, lees dan verder: 'Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst' (v. 26-29). Voordat je de oogst van de zegeningen binnenhaalt die God heeft beloofd, doorloop je bepaalde fasen. Ten eerste is er de fase van 'niet weten'. Je zaad ligt in de grond begraven. Hoe en wanneer je oogst opkomt, is geheel aan God. Maar je moet geloven dat het zal gebeuren. Vervolgens komt de 'halm'-fase. Het is maar een klein halmpje dat in de wind waait, maar het is genoeg om je aan te moedigen en je te laten weten dat je oogst onderweg is. Dan komt de 'aar'-fase'. Het zaad is begonnen te ontkiemen en lijkt op datgene waarvoor je hebt gebeden. Dit is het moment waarop je het moet bewateren met gebed, het moet bevruchten met Gods Woord en het moet beschermen tegen alles of iedereen die het uit twijfel en ongeloof zou uitroeien. Ten slotte kom je in de 'rijpe graan'-fase, wanneer het graan rijpt en je meteen een oogst binnenhaalt. In welke fase je je vandaag ook bevindt, houd vol en blijf op God vertrouwen. Je oogst komt eraan.

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2024. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl/woord-voor-vandaag/*