

Maandag 25 september

‘Ontzag voor de Heer geeft een krachtig vertrouwen...’ (Spr. 14:26)(NBV21).

‘De vreze des Heren,’

Wanneer je je aan God onderwerpt, hoef je nergens bang voor te zijn, want dan wordt Hij je ‘toevlucht en sterkte’ (Ps. 46:1)(NBG). Ontzag voor God (‘De vreze des Heren’) betekent niet dat je bang bent dat Hij je pijn zal doen. Hij is een goede God! ‘De vreze des Heren’ betekent gewoon dat je zijn aanwijzingen opvolgt en zijn gezag in alle dingen erkent. Het is je vast wel opgevallen dat er tegenwoordig niet veel respect is voor gezag; we hebben een mentaliteit ontwikkeld die zegt: niemand gaat mij vertellen wat ik moet doen! Maar de Bijbel zegt dat ontzag voor de Heer een krachtig vertrouwen geeft. Waarom is dat zo? Omdat eerbiedig en godvruchtig ontzag betekent dat je respectvol en gehoorzaam bent. Het betekent dat je wil doen wat God zegt dat je moet doen, en dat je vertrouwen in Hem zal blijven groeien. En je zult iets anders opmerken dat belangrijk is: hoe meer eerbiedig ontzag en achting je hebt voor God, hoe behoedzamer en attenter je zult zijn in je omgang met anderen. Dat komt omdat je weet dat je verantwoording verschuldigd bent aan God voor je daden en je erkent dat andere mensen voor Hem net zo waardevol zijn als jij. Salomo schrijft: ‘Alles wat je gehoord hebt komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens...’ (Pred. 12:13). En Mozes zei tegen de Israëlieten: ‘Bedenk dus dat de Heer, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor Hem toont, dat u de weg volgt die Hij u wijst, dat u Hem liefhebt, Hem met hart en ziel dient...’ (Deut. 10:12). Zo ingewikkeld is het niet!

Dinsdag 26 september

‘Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen...’ (Spr. 28:13)(NBV21).

Erken je fout.

Fouten maken deel uit van het leven. Succesvolle mensen erkennen hun fouten, leren ervan en werken eraan om ze te corrigeren. Een onderzoek onder 105 leidinggevendenden identificeerde gemeenschappelijke kenmerken die succesvolle mensen delen, maar één observatie was bijzonder nuttig. Succesvolle mensen geven meestal hun fouten toe en aanvaarden de gevolgen in plaats van anderen de schuld te geven. Niemand vindt het prettig om de gevolgen van zijn daden te ondervinden. Wanneer dingen misgaan hebben we een natuurlijke neiging om de schuldige te zoeken. Het zit in ons DNA. Toen God in de tuin van Eden aan Adam vroeg wat hij had gedaan, gaf Adam Eva de schuld. En toen God het aan Eva vroeg, gaf ze de duivel de schuld. Bedenk bij een volgende misser wie er echt schuldig aan is en probeer er objectief naar te kijken. Dan kun je ervan leren en het de volgende keer beter doen. Iemand zei een keer dat hoe eerder je in de fout gaat, hoe meer tijd je hebt om een en ander te verbeteren. Stel jezelf vragen: wat heb ik hiervan geleerd? Hoe kan ik van deze mislukking een succes maken? Wat ging er behalve fout ook goed? Mensen die anderen van hun mislukkingen beschuldigen, overwinnen ze nooit; ze gaan gewoon van probleem naar probleem. Wil je verder komen in het leven, dan moet je jezelf blijven verbeteren, en dat lukt niet als je geen verantwoordelijkheid neemt en niet van je fouten leert. In het leven zul je altijd te maken hebben met problemen. De vraag is: blijf je hangen in je slachtofferrol, of sta je weer op en maak je er het beste van door te besluiten de strijd weer aan te gaan? Henry Ford zei: ‘Falen is simpelweg de mogelijkheid om opnieuw te beginnen, maar nu slimmer.’ Leef dus volgens het Bijbelse principe: ‘Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op’ (Spr. 24:16).

Woensdag 27 september

'Want ieder mens draagt zijn eigen verantwoordelijkheid' (Gal. 6:5)(NBV21).

Je moet verantwoordelijkheid nemen voor je leven.

Wanneer je actief betrokken bent in een relatie is het heel belangrijk dat je beseft dat je verantwoordelijk bent voor jezelf, voor je gedachten en je daden. Maar soms gaan we te ver door een ongezonde verantwoordelijkheid voor anderen op ons te nemen en die vervolgens te gebruiken als excuus om geen verantwoording af te hoeven leggen over onszelf en onze eigen omstandigheden. Dat we niet naar de universiteit zijn gegaan komt door een ongeplande zwangerschap, zeggen we bijvoorbeeld. Of we wijten ons ongelukkig zijn aan het feit dat we getrouwd zijn gebleven omwille van de kinderen. We richten ons zozeer op andere mensen en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun leven dat we nooit de tijd nemen om naar oplossingen te zoeken om boven onze eigen situatie uit te stijgen. En uiteindelijk gaat alle narigheid en ellende onze identiteit bepalen. We klagen niet maar af en toe; we worden chronische klagers. Laten we eerlijk zijn, soms zijn onze verhalen over ellende gewoon excuses, verzonnen versies van de waarheid om het feit te verbergen dat we hebben besloten om wie dan ook de schuld te geven van onze omstandigheden. Zo hoeven we geen verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven. Feit is dat we allemaal keuzes maken in het leven; gaan of blijven, confronteren of negeren, klagen of een oplossing zoeken. Of het nu je partner, je kinderen of je ouders betreft, het is nooit een goed idee om verantwoordelijkheid voor anderen op je te nemen als je het doet om te voorkomen dat je moet beslissen wat je zélf moet doen. De Bijbel zegt: 'Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder er zich bij anderen op te laten voorstaan. Want ieder mens draagt zijn eigen verantwoordelijkheid' (v. 4-5).

Donderdag 28 september

'Mijn hoop is alleen op U gevestigd' (Ps. 39:8)(NBV21).

God heeft alles onder controle; vertrouw Hem.

Het leven verloopt zelden precies zoals we hopen of denken dat het zal verlopen. Toen Job alles verloor, zei hij: 'Ik heb geen kracht meer om te wachten. Met welk doel zou ik alles verdragen... Vind ik nog ergens hulp. Kan iets mij nog uitkomst bieden?' (Job 6:11, 13). Maar uiteindelijk kreeg Job twee keer zoveel terug als hij had verloren. De ervaringen en tegenslagen die hij had meegemaakt, veranderden zijn houding ten opzichte van God echter ingrijpend. 'Ik weet dat niets buiten uw macht ligt... Ik heb U horen spreken, en nu heb ik gezien wie U bent' (Job 42:2,5). Wat had Job ontdekt? Dat God soeverein is! Hij is niet onze dienaar, wij zijn zijn dienaren. We moeten zijn Woord gehoorzamen om zijn zegen in ons leven te kunnen ervaren - maar het uiteindelijke resultaat van alle dingen ligt in zijn handen en niet in de onze. Velen van ons worstelen met controle. We willen niet alleen controle over onze omstandigheden, maar ook over onze doelen, plannen, relaties en alles wat ons bezighoudt. Dergelijke angst is vaak een indicatie van een onbewust verlangen om onafhankelijk van God te zijn; de baas te zijn over ons eigen lot. Soms is dat het resultaat van opgroeien in een chaotische omgeving en het besluit om de ervaringen uit je eerdere leven nooit meer te herhalen. Misschien denk je dat je controle over je leven hebt vanwege je educatieve, financiële of andere prestaties. Dat is niet zo. God is degene die je in staat heeft gesteld alles te doen wat je tot nu toe hebt gedaan. Paulus schrijft: 'Maar door zijn genade ben ik nu wat ik ben' (1 Kor. 15:10). Vandaag heeft God de touwtjes in handen - vertrouw Hem maar!

Vrijdag 29 september

'... niemand die om mij geeft...' (Ps. 142:5)(NBV21).

In de kerk - maar eenzaam.

Mensen komen naar de kerk op zoek naar licht en warmte! Ze willen weten dat wij om hen geven. Een goede preek en muziek brengt ze misschien naar binnen, maar relaties die gedijen zullen maken dat ze terug blijven komen. Je kunt je alleen voelen in een groep, zelfs in een groep mensen die liefde prediken en in elke dienst een 'groet je buurman' momentje hebben. Als we tien procent van de mensen die onze kerkdeuren binnenwandelen konden vasthouden, dan zouden we in een voortdurende groeistand staan. Misschien denk jij: nou ja, als iemand vrienden wil maken, dan moet hij zelf ook vriendelijk zijn (zie Spr. 18:24). Dat is zo, maar mensen komen binnen met de wonden van hun verleden, hun huidige problemen en de onuitgesproken zorgen over hun toekomst. Wat ze willen weten is: hou je van me zoals ik ben, zelfs als ik niet helemaal voldoe aan jouw normen en niet zo snel verander als jij zou willen? Vaak weerhoudt onze starre structuur ons ervan dat dat gebeurt. Als het de grootste zorg van een voorganger op maandag is hoeveel mensen er op zondag in de kerk zaten, dan moet hij zichzelf eens onderzoeken. Misschien is hij bezorgd om zijn imago dan om het voorzien in behoeften van mensen. Jezus zei tegen zijn leerlingen dat Hij hen vrienden noemde (zie Joh. 15:15). Veel mensen zijn verlegen, wantrouwend of bezeerd. Het is onze opdracht dat ze vrienden worden, niet stoelenwarmers en financiële ondersteuners. 'Draag elkaars lasten,' staat er in Galaten 6:2, want een gedeelde last is een lichte last. Vaak zijn mensen die naar de kerk komen niet zozeer op zoek naar diepgaande antwoorden, ze willen zich gewoon geliefd weten. Wanneer dat gebeurt, openen ze hun hart voor Gods liefde en kunnen er wonderen gebeuren.

Zaterdag 30 september

'Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen' (Efez. 6:16)(HSV).

Pak het schild van het geloof op.

Let op wat Satan op je afschiet: 'vurige pijlen'! Hij weet dat als hij het vuur van zorgen en angst in je kan aansteken, hij je kan immobiliseren en verslaan. Maar kijk nu wat God je heeft gegeven om jezelf te beschermen: 'het schild van het geloof'. Maar daar moet je wel iets voor doen: 'Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.' Een schild zal een soldaat van weinig nut zijn als het op de grond ligt of zelfs als hij het naast zich houdt. Hij moet het oppakken om zichzelf tegen aanvallen te beschermen. Hetzelfde geldt voor jou. Wanneer de duivel je aanvalt met onaangename omstandigheden en gedachten waardoor je je zorgen maakt en bang wordt, moet je onmiddellijk het schild van het geloof oppakken. Geloof in wat? In jezelf? Nee, geloof in de trouw van God! Er kunnen tijden zijn dat je geloof in God wankelt, maar zijn liefde en zorg voor jou zullen nooit wankelen. 'Hij die u roept is trouw en komt zijn beloften na' (1 Tess. 5:24). Hoe neem je het schild van het geloof op? Door te zeggen: 'Heer, ik vertrouw op U in deze situatie!' Jezus gaf Satan in de woestijn een weerwoord door te zeggen: 'Er staat geschreven,' en jij moet leren ook leren om Satan een weerwoord te geven. Gods Woord is een beschermend schild waar de pijlen van de duivel niet doorheen kunnen dringen. Wanneer je het als een schild omhooghoudt, is het effectief tegen alles wat hij in je leven probeert te doen. Satans vurige pijlen kunnen uit elke richting komen, zowel van je vrienden als van je vijanden. Pak daarom het schild van het geloof op.

Zondag 1 oktober

‘Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één dag aan zijn levensduur toevoegen?’ (Luc. 12:25)(NBV21).

Stress (1).

Koning Josafat hoorde dat hij op het punt stond aangevallen te worden door drie verschillende legers. Over stress gesproken! Zijn reactie is een goed voorbeeld om te volgen wanneer alles om je heen je overweldigt. Zijn verhaal wordt verteld in 2 Kronieken 20. Wat deed hij? Hij zocht allereerst Gods leiding. ‘Josafat... besloot de Heer om raad te vragen’ (v. 3). Jaren daarvoor, toen zijn vader, koning Asa, met een soortgelijke bedreiging werd geconfronteerd, reageerde hij door het zilver en goud uit de tempel en zijn paleis te verzamelen en het te gebruiken om een van de aanvallende koningen om te kopen om naar zijn zijde over te lopen. Dat loste het directe probleem op - maar niet zonder negatieve gevolgen. Hoewel de invasiepoging werd gestaakt, werd God boos omdat hij op een andere koning vertrouwde om hem te helpen zijn vijanden te overwinnen (zie 2 Kron. 16:1-9). Dus sprak hij Asa's straf uit voor de rest van zijn regering: ‘Maar dit keer hebt u verkeerd gehandeld, en daarom zal van nu af aan oorlog uw deel zijn’ (v. 9). Hij zou leven met de stress van voortdurend in oorlog zijn omdat hij niet eerst bij God te rade was gegaan. Dus Josafat, zijn zoon, besloot dat hij dat anders zou aanpakken. En jij? Ben je gestrest en probeer je een oplossing te bedenken in plaats van erachter te komen hoe God wil dat je ermee omgaat? Denk aan het laatste probleem waarmee je te maken kreeg. Vertrouwde je op de mening van anderen of op je eigen ideeën, of was het je eerste idee om God te zoeken? God belooft dit: ‘Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken’ (Jer. 29:13). Praat er dus over met God!

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2023. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: woordvoervandaag@wijnstokgemeente.org of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*