

Het Woord voor Vandaag – week 38

Maandag 18 september

'... jullie zullen kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn' (Hand. 1:8)(NBV21).

Evangeliseren of fossiliseren (1).

Een coach leidde zijn voetbalteam van overwinning naar overwinning. Maar op een dag verloren ze van een team dat ze makkelijk hadden kunnen verslaan. Dus riep de coach zijn team bijeen. Hij stak zijn hand in een tas en haalde er een voetbal uit. Met zijn onnavolgbare glimlach zei hij tegen hen: 'Heren, dit is een voetbal!' Met andere woorden, het was tijd om terug te gaan naar de basis. Jezus is als het ware 'de teamcaptain (de grondlegger) van onze redding' (zie Hebr. 2:10). En voordat Hij terugkeerde naar de hemel, gaf Hij ons het wedstrijdplan: 'Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde' (Hand. 1:8). En aangezien we vaak nogal al wat waarde hechten aan iemands laatste woorden, leidt dit tot de volgende vraag: tegen wie had Jezus het? Tegen jou! 'Jullie zullen... mijn getuigen zijn.' Jij en ik dus. Er zijn tegenwoordig mensen die nooit naar een kerk zullen gaan. Hun enige kans om het evangelie te horen is via jou; via wat jouw lippen verkondigen en wat jouw leven laat zien. Wat is deze 'kracht' waar Jezus over sprak? Het Griekse woord voor kracht is 'dynamos', waarvan we het woord dynamiet hebben afgeleid. Dynamiet is een explosieve kracht die, mits goed aangewend, elk obstakel kan verwijderen dat verdere vooruitgang in de weg staat. Misschien meen jij dat je niet genoeg Bijbelkennis hebt, voel je je niet gekwalificeerd om het evangelie te verkondigen... Maar God roept geen gekwalificeerden; Hij kwalificeert de geroepenen door ze te vullen met zijn Geest en ze te gebruiken om een wereld vol leed te bereiken. Zo heeft Hij jou ook geroepen.

Dinsdag 19 september

'De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered' (Hand. 2:47)(NBV21).

Evangeliseren of fossiliseren (2).

De kerk heeft maar twee opties: evangeliseren of fossiliseren. Wanneer we er niet in slagen om ons geloof te delen met mensen buiten de kerk komen we op een pauzestand te staan of zijn we ten dode opgeschreven. De groei van de nieuwtestamentische kerk wordt beschreven met de volgende woorden: 'De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.' Ze beïnvloedden niet alleen elke laag van de samenleving, maar bovendien zeiden hun vijanden: 'De mensen die in het hele rijk de orde verstoren, zijn nu ook hier gekomen' (Hand.17:6). Vraag: als jouw gemeente morgen haar deuren zou sluiten, zou dan iemand, afgezien van je eigen gemeenteleden, het verschil merken? Denk eens aan die eerste gelovigen. Hun taak leek geografisch gezien onmogelijk; hoe moesten ze mensen in verre oorden bereiken? Ze hadden geen vliegtuigen, radio, televisie, drukpersen, internet of andere moderne middelen tot hun beschikking om het evangelie te verkondigen. Juridisch leek het onmogelijk; het werd hen van hogerhand verboden in Jezus' naam te spreken. En het leek ook sociaal onmogelijk; wie zou er nou luisteren naar een stel Galileeërs, verstoken van enige cultuur en klasse? Toch waren ze getuigen door de kracht van de heilige Geest, en mensen luisterden. Ze deden zoveel met zo weinig, en wij lijken zo weinig te doen met zo veel. Er wordt wel aangenomen dat als slechts 10 procent van de leden in een gemiddelde kerk evangelisatie serieus zou nemen, hun kerk in één jaar tijd zou verdubbelen. Het woord dat vertaald is met 'getuige' is overigens hetzelfde woord waar ons woord martelaar vandaan komt. Deze vroege gelovigen bereikten de wereld voor Christus omdat ze bereid waren hun leven in te zetten voor zijn zaak. Ter overdenking!

Woensdag 20 september

‘Jezus zei... als iemand zegt... dan zal het ook gebeuren’ (Marc. 11:22-23)(NBV21).

Mijn dagelijkse geloofsbelijdenis.

Jezus leerde ons dat wanneer we zijn Woord in geloof spreken, het iets zal uitwerken. Een krachtig geloof dus! Wanneer je Gods levende Woord over je situatie uitspreekt, is het alsof je een knop omzet; zijn kracht wordt geactiveerd en zijn beloften beginnen in je leven werkelijkheid te worden. Het kan helpen dagelijks de volgende Schriftgedeelten over je leven uit te spreken: 1) ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen’ (Ps. 118:24). En spreek dan als geloofsbelijdenis uit: ‘Heer, dank U voor het geschenk van deze dag. Ik zal uw goedheid vieren en genieten van elk moment.’ 2) ‘Zijn ontferming kent geen einde. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw’ (Klaagl. 3:22-23). Belijd: ‘Heer, vandaag zal ik proberen U te eren in alles wat ik doe. En als ik faal en tekortschiet, zal ik nog steeds wandelen in Uw barmhartigheid en genade.’ 3) ‘God, de Heer, schoolde mijn tong als die van een leerling, zodat ik de moedeloze kan opbeuren’ (Jes. 50:4). Belijd: ‘Heer, ik zal weten wat ik moet zeggen omdat U mij hebt geïnstrueerd en mij de tong van een leerling hebt gegeven.’ 4) ‘Vandaag levert de Heer [uw vijand] aan u uit. Hij zal voor u uitgaan’ (Recht. 4:14). Belijd: ‘Heer, wat er vandaag ook op mijn pad komt, U zult mij verdedigen, beschermen en rechtvaardigen. Dus ik ga deze dag in met uw vreugde, gunst, genade, leiding, bescherming en zegen.’

Donderdag 21 september

‘Toen wist Jezus dat alles was volbracht...’ (Joh. 19:28-30)(NBV21).

Christus is volkomen geloofwaardig.

Vanaf het moment van zijn geboorte tot aan het uur van zijn dood was het leven van Christus in detail voorspeld door profeten uit het Oude Testament. Hij vervulde tijdens zijn leven zo’n veertig verschillende profetieën. Statistisch gezien is de kans dat zoiets gebeurt ongeveer op een miljard! Waarom is het belangrijk om dit te benadrukken! Omdat er soms stemmen opgaan die vraagtekens zetten bij zijn maagdelijke geboorte, zijn goddelijkheid, zijn wonderen, zijn opstanding en zijn spoedige terugkeer. In de tijd van Petrus waren er blijkbaar ook van die mensen. Hij schrijft: ‘... en ik doe er mijn uiterste best voor dat u zich dit alles ook na mijn heengaan steeds weer voor de geest zult kunnen halen. Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels - integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want Hij ontving van God, de Vader, eer en luister toen de stem van de majesteitelijke luister tegen Hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met Hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest (2 Petr. 1:15-21).

Vrijdag 22 september

“Ik wil barmhartigheid, geen religie...” ‘Ik ben gekomen om outsiders binnen te laten, en niet om insiders in de watten te leggen’ (Matt. 9:13)(TheMessage).

Buiten ‘het religieuze kader’ denken (1).

Auteur Nicole Unice zegt dat mensen soms allerlei vermoedens hebben over christenen, zoals: ze beoordelen me. Ze zijn beter dan ik. Ze zullen me niet goedkeuren. Ik pas niet in hun religie. Ze zijn allemaal serieus en gewoon niet leuk... Jezus hing vaak rond op feestjes, zodat de farizeeën Hem ervan konden beschuldigen een dronkaard te zijn. Hij raakte bevriend met ‘verboden’ vrouwen. Hij ging om met mensen zodat Hij ze aan zijn Vader kon voorstellen. Hij doorbrak stereotypen en communiceerde God zoals Hij is: benaderbaar, barmhartig en vol genade. De mensen die zich hier het meest aan stoorden, waren degenen die de voorkeur gaven aan de vaste voorschriften van de religie. Het idee van een vrij en vreugdevol leven met Jezus lijkt misschien vanzelfsprekend voor jou. Maar is dat ook wat je burens denken? Omgaan met gelijkgestemden, met mensen die geloven en voelen zoals wij, voelt net zo comfortabel als een joggingbroek. Het onderlinge contact tussen gelovigen is een prachtig geschenk. Maar als we echt Jezus’ voorbeeld willen volgen, moeten we zoeken naar mogelijkheden om de mensen om ons heen erbij te betrekken.’ Jezus gaat nog een stap verder: “Wie hebben er een dokter nodig? Gezonde mensen of zieke mensen? Ik wil barmhartigheid, geen religie.” ‘Ik ben gekomen om outsiders binnen te laten, en niet om insiders in de watten te leggen.’ Hoe kun je de goede boodschap delen als al je vrienden christen zijn? Sommigen van ons zijn zo apart komen staan en zo afgesneden dat we geen enkele zinvolle interactie meer hebben met ongelovigen. En hoe meer tijd verstrijkt, hoe geïsoleerder en comfortabeler we worden, totdat we uiteindelijk het contact verliezen met juist die mensen die Jezus kwam redden. Paulus zegt: ‘Ik heb mij aan al die mensen [ongelovigen] aangepast om in ieder geval enkelen van hen te redden’ (1 Kor. 9:22). Denken buiten ‘het religieuze kader’ heet dat.

Zaterdag 23 september

‘Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars’ (Marc. 2:17)(NBV21).

Buiten ‘het religieuze kader’ denken (2).

Er is een verschil tussen houden van ongelovigen en houden van hun doen en laten. Paulus zegt: ‘Ik heb mij aan al die mensen aangepast om in ieder geval enkelen te redden’ (1 Kor. 9:22). Wees dus vriendelijk in je contacten. ‘Het doel tijdens een gesprek is het beste in de ander naar boven te brengen, niet hem te vernederen of buiten te sluiten’ (Kol. 4:6)(TM). Wees ook oprecht. ‘Laat uw liefde oprecht zijn’ (Rom. 12:9). Omdat Jezus een raakvlak vond bij de vrouw bij de bron, sloot zij vrede met God en bracht vervolgens haar vrienden en familie mee om Jezus te ontmoeten (zie Joh. 4). Je moet tijd doorbrengen met ongelovigen voor je met ze over Christus kan beginnen. Toen Levi Jezus en zijn discipelen uitnodigde als dinergasten met tollenaars en andere beruchte zondaars, vroegen de farizeeën: ‘Eet Hij met tollenaars en zondaars?’ Jezus hoorde dit en zei tegen hen: ‘... Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars’ (Marc. 2:16-17). Iemand merkte op: ‘Samen eten betekende intimiteit. Met iemand eten was een stukje deel uitmaken van zijn leven en hem toelaten in het jouwe. De farizeeën, die zich aan de hoogste normen van rituele reinheid hielden, verwachtten dat Jezus zou doen als zij, volop afstand bewaren tussen henzelf en twijfelachtige types die de heiligheid van Jezus in gevaar konden brengen.’ Jezus zag mensen niet als ‘uitschot’ en maakte zich niet druk om het in stand houden van een religieuze façade. Hij at met zondaars omdat ze zijn hulp nodig hadden en daarvoor openstonden. En jij? Ben jij bereid je handen uit de mouwen te steken? Maak je je meer zorgen over wat mensen over jou denken dan over degenen die Christus nodig hebben?

Zondag 24 september

‘Wij moeten verder gaan en volwassen christenen worden’ (Hebr. 6:1)(HetBoek).

Het is tijd om verder te gaan!

Werkt wat in het verleden werkte nu niet meer voor jou? Misschien is het een baan waar je uitgegroeid bent, of een vriendschap waarover je je gedachten nog eens moet laten gaan, of een methode die je moet veranderen. Wat het ook is, raak niet zo gesetteld dat je het niet meer los kunt laten en verder kunt gaan wanneer dat nodig is. Ze zeggen dat de heremietkreeft op zoek is naar een schelp die bij hem past en daar blijft wonen totdat hij eruit groeit. Dan moet hij over de oceaانبodem scharrelen en een grotere vinden - een proces dat zich zijn hele leven herhaalt. Dus, hier is de vraag: klamp je je vast aan iets dat niet meer bij je past, alleen maar omdat het gemakkelijk en vertrouwd is? David zei: ‘In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt’ (Ps. 4:2)(HSV). Je moet bereid zijn om uit je comfortzone te stappen en enig ongemak aankunnen. Dat is wat je laat groeien. Geduld en doorzettingsvermogen zijn bewonderenswaardige eigenschappen, maar ze werken niet in situaties die je bent ontgroeid. In plaats van maar stug door te gaan en harder je best te doen, zou je soms op bepaalde momenten in het leven eens moeten stoppen en jezelf afvragen: ‘Is deze situatie goed voor mij?’ Als je het niet zeker weet, vraag God dan om ‘een opmerkelijke geest. Zodat [je]... onderscheid kan maken tussen goed en kwaad’ (1 Kon. 3:9). En wanneer Hij je dan vertelt wat je moet doen - doe het dan - ook al voelt het in het begin wat ongemakkelijk. Wanneer God zegt dat het tijd is om verder te gaan, is dat omdat er een andere ‘schelp’ is, eentje die nog beter bij je past.

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2023. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: woordvoervandaag@wijnstokgemeente.org of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*