

Maandag 11 september

‘Laten wij dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen’ (Hebr. 4:16)(NBV21).

Genade en vertrouwen.

Als je je onwaardig voelt om met je gebeden naar God toe te gaan, mag je het volgende ter harte nemen: ‘Laten wij zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden’ (v. 16). Het woord genade betekent ‘onverdiende vriendelijkheid, barmhartigheid, gunst en hulp wanneer je het nodig hebt’. Let op drie belangrijke dingen: 1) Wanneer je genade nodig hebt, kun je God vol vertrouwen zonder schroom benaderen. Waarom? Omdat je naar een troon van genade en barmhartigheid komt, niet naar een troon van oordeel. Voor al je zonden - je vroegere, huidige en toekomstige - werd betaald op het moment dat Jezus zei: ‘Het is volbracht.’ Satan, die de Bijbel ‘de aanklager’ noemt, wil dat je je veroordeeld, schuldig en onwaardig voelt om tot God te naderen. Maar op het moment dat jij je vertrouwen stelde in Christus, bekleedde God je met de gerechtigheid van Christus. Daarom kun je altijd met vertrouwen bij Hem komen. 2) Wanneer je meer genade nodig hebt, ga dan meer bidden. God heeft alle genade die nodig is om je te helpen, maar je moet naar zijn troon gaan en erom vragen. Een gebedloze christen is een ‘genadeloze’ christen. Volgens de Bijbel moeten we groeien in genade, en als je niet elke dag bidt, groei je geestelijk gezien niet. Wat is het antwoord? Breng wat meer tijd door in de buurt van de troon die genade uitdeelt. 3) Gods genade wordt gegeven op basis van jouw behoefte op dat moment. Hij zal je de genade van morgen pas morgen geven, dus daar hoef je niet om te vragen. Maar maak je geen zorgen; de voorraad genade die je in Christus hebt, zal morgen niet opraken - of ooit! Dat betekent dat je nooit te vaak naar de troon van genade kunt gaan, je welkom ‘raakt niet op’.

Dinsdag 12 september

‘Van alle bomen in de tuin mag je eten...’ (Gen. 2:16)(NBV21).

De twee regels.

Adam had de perfecte baan, het perfecte huis, het perfecte huwelijk en de perfecte omgeving; alle dingen waar we naar streven. Hoe kwam dat? Als gevolg van zijn relatie met God! God gaf hem eigenlijk twee regels om naar te leven: ‘Van elke boom in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven’ (v. 16-17). Dus de twee regels zijn deze: 1) Bij God is wat je terugkrijgt altijd groter dan wat je opgeeft. ‘Van elke boom in de tuin mag je eten.’ Wat we echter zo vaak doen - en wat wettische religies doen - is naar die tekst en soortgelijke teksten kijken en ons concentreren op wat we niet kunnen doen. Maar wanneer onze lijst van ‘verboden’ dingen langer is dan de lijst van toegestane dingen, gaan we eerlijk gezegd veel verder dan wat de Bijbel bedoelde. Het christelijk leven horen we af te meten aan datgene waarvan we vrijelijk mogen genieten, niet aan datgene wat ons wordt ontzegd. 2) Wanneer je je leven leeft volgens Gods Woord in plaats van je eigen impulsen, ben je gezegend. ‘Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om... mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan’ (Deut. 5:29). Het enige dat God ons ontzegt, is het recht om zelf te bepalen wat ‘goed of kwaad’ is omdat Hij weet dat we daartoe niet in staat zijn. We moeten leven volgens goddelijke openbaring in plaats van menselijke voorkeuren. God heeft in zijn liefde en wijsheid deze beperking ingesteld om ons te beschermen en te zegenen.

Woensdag 13 september

'... jij zult binnenleiden... De Heer zelf gaat voor je uit' (Deut. 31:7-8)(NBV21).

Wees niet bang om te gaan.

Wanneer God je zegt te 'gaan', herinner jezelf er dan aan dat elk detail van je toekomst al bij Hem bekend is. Wanneer een kaartenmaker eeuwen geleden de tot dan toe bekende wereld tekende en hij nog ruimte over had op zijn perkamentrol, tekende hij vaak een draak aan de rand van de boekrol. Dit was bedoeld als een teken voor ontdekkingsreizigers dat ze op eigen risico onbekend gebied binnengingen. Velen beschouwden de draak echter niet als een waarschuwingsteken van een kaartenmaker, maar als een profetie. Ze voorzagen rampspoed voorbij de bekende werelden die ze doorkruisten, en hun angst weerhield hen ervan verder te gaan om nieuwe landen en volkeren te ontdekken. Andere, meer avontuurlijke reizigers zagen de draak echter als een teken van kansen en een doorgang naar nieuwe werelden die het ontdekken waard waren. Ieder van ons heeft een mentale kaart die de informatie bevat die we gebruiken als leidraad bij het begin van elke dag. En net als de kaarten van lang geleden hebben onze mentale kaarten randen, en soms lijken die randen gemarkeerd te worden door draken of angsten. We zijn bang om te falen, om afgewezen te worden, of belachelijk gemaakt te worden, of tekort te komen, of te verliezen wat we hebben. Als je je vandaag zo voelt, lees dan deze woorden die God tot zijn volk sprak toen ze op de drempel van het beloofde land stonden zonder te weten wat hen te wachten stond toen ze het binnengingen. 'De Heer zelf gaat voor je uit.' Dus maak je plan, stippel een strategie uit en stel een deadline vast. Vertrouw het dan toe aan God, in de overtuiging dat Hij je is voorgegaan om de weg te bereiden.

Donderdag 14 sept

'... wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf' (Spr. 13:3)(NBV21).

Denk na voordat je spreekt.

Hier is een Bijbelvers dat we allemaal in ons geheugen zouden moeten opnemen: 'Wie zijn tong in toom houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf' (v. 3). Simpel gezegd, je neiging om te praten zonder na te denken zal je steeds in problemen brengen. Een stofzuigerverkoper, zo wordt verteld, had een afgelegen landelijk gebied als zijn werkterrein gekregen. Op zijn eerste werkdag ging hij van boerderij naar boerderij om stofzuigers te verkopen. Toen hij bij een boerderij aankwam, klopte hij op de deur en werd opgewacht door een boerin die hem vroeg wat hij wilde. Zonder toestemming te vragen schoof hij vlak langs haar de keuken in en zei: 'Ik verkoop stofzuigers.' Geschrokken antwoordde ze: 'Ho even!' Maar heel stellig reageerde hij met: 'Mevrouw, voordat u iets zegt, wil ik u iets laten zien.' Toen haalde hij een bakje aarde uit zijn tas en strooide het uit over haar keukenvloer. 'Als mijn stofzuiger al dat vuil niet opzuigt,' pochte hij, 'dan eet ik het op!' Ze keek hem aan en zei: 'Dan kunt u maar beter gelijk aan de slag gaan, want we hebben hier geen elektriciteit!' Hoe vaak moeten we de woorden opeten die we zo roekeloos op de vloer van het dagelijks leven gooien! Wees voorzichtig. Jezus zei dat we op een dag rekenschap zullen afleggen van elk nutteloos woord dat we spreken (zie Matt. 12:36). Een onbekende dichter schreef: 'Pas op met de woorden die je zegt, houd ze zacht en 'zoet'. Je weet maar nooit welke je nog eten moet.' Dus als je je woorden niet wilt opeten, denk dan goed na voordat je ze uitspreekt.

Vrijdag 15 september

*‘Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij’
(Jak. 3:16)(NBV21).*

Vermijd twistzucht.

De apostel Paulus schrijft: ‘Wees het met elkaar eens, houd van elkaar, wees elkaars hartvrienden in de Geest. Dring jezelf niet naar voren; slijm jezelf niet naar een hogere positie. Doe een stapje opzij en help anderen vooruit. Wees niet obsessief gericht op je eigen voordeel. Vergeet jezelf een beetje, zodat je tijd hebt om anderen te helpen’ (Fil. 2:2-4)(The Message). Twistzucht richt grote schade aan in relaties. Het vloeit vaak voort uit een opgeblazen ego en leidt tot vergelijken, wedijveren en veroordelen. Jakobus wijst erop: ‘Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij.’ Wees een ‘twistspotter’! En ruk het met wortel en tak uit op het moment dat het zijn lelijke kop opsteekt! ‘Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet’ (Hebr. 12:15). Als je vandaag Gods zegen wilt ervaren, probeer dan in harmonie met anderen te leven. Is dat altijd makkelijk? Nee, maar hoe eerder je het leert, hoe beter alles voor je zal verlopen. Wanneer God je vraagt om ‘de andere wang toe te keren,’ of ‘aan het kortste eind te trekken,’ put dan uit zijn genade en doe het. Bid om Gods wijsheid in de situatie die zich voordoet. Dat zal Hij geven. ‘De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten’ (Jak. 3:17-18). Kortom: als je Gods zegen in je leven wilt ervaren, vermijd dan twistzucht.

Zaterdag 16 september

‘... wie niet wil werken, zal niet eten’ (2 Tess. 3:10)(NBV21).

God zegent hard werken, geen luiheid.

Compassie zonder verantwoordelijkheid is gewoon toegeeflijkheid. De Bijbel leert dat we de verantwoordelijkheid hebben om degenen te voeden die echt honger hebben en niet voor zichzelf kunnen zorgen. Maar laten we wel wezen, er zijn mensen die liever hongerlijden dan naar hun werk gaan. Salomo schrijft: ‘Als je lui bent, verslaap je je tijd, als je laks bent, zul je honger lijden’ (Spr. 19:15). Eeuwen later was de apostel Paulus nog explicieter: ‘Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten.’ Luister naar wat Salomo zegt over de luiaard (die in de HSV ‘bedrieger’ wordt genoemd): ‘De bedrieger zal zijn wildbraad niet roosteren’ (Spr. 12:27)(HSV). ‘Een luiaard laat zijn hand in de schaal rusten, hij brengt hem zelfs niet naar zijn mond’ (Spr. 19:24). Over luiheid gesproken! Hij wil dat zijn brood beboterd wordt, maar hij wil dat iemand anders het voor hem smeert. Als hij een hert doodt terwijl hij aan het jagen is, maakt hij het vlees niet eens schoon en braadt het; hij wil dat iemand anders dat voor hem doet en het hem serveert. Waar heeft de Bijbel het hier over? Het gaat hier over mensen die nooit aan een klus beginnen; en als je ze er een geeft, maken ze die niet af of doen ze het maar half. Dan verpakt Salomo het allemaal in een laatste gevatte opmerking. ‘De verlangens van een luiaard leiden tot zijn dood, hij weigert zijn handen te gebruiken’ (Spr. 21:25). Hoe je het ook wendt of keert, als je Gods zegen in je leven wilt ervaren, moet je bereid zijn om te werken!

Zondag 17 september

'... altijd overvloedig in het werk van de Heere...' (1 Kor. 15:58)(HSV).

Overvloedig.

Laten we vandaag eens kijken naar drie voorbeelden uit de Bijbel over overvloed en zien wat we ervan kunnen leren: 1) Overvloedige wetteloosheid. 'En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen' (Matt. 24:12). Weet je nog hoe je leven eruitzag voordat je Jezus had leren kennen? Je kende geen grenzen. Je werd geleid door je impulsen. Je ging overal heen, deed van alles en zei wat in je opkwam. We rakelen je verleden niet op om je een slecht gevoel te geven, maar om je dankbaar te laten zijn en je te laten hoe ver God je gebracht heeft. En wat was Gods oplossing voor je zondeprobleem? 2) Overvloedige genade. '... waar de zonde toenam, werd de genade alleen maar overvloediger' (Rom. 5:20). Gods genade kun je niet verwerven of verdienen. En dat is maar goed ook, we zouden allemaal geestelijk bankroet zijn. Maar zoals Maarten Luther zei: 'Het erkennen van zonde is het begin van verlossing.' Je slecht voelen over je zonde leidt tot je goed voelen over Gods genade. Weet je nog de dag dat Jezus jou vond, verlost, je in zijn familie bracht en overlaadde met zijn zegeningen? Hoe zou je zo'n genade beantwoorden? 3) Overvloedig in het werk van de Heer. 'Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere'. Je bent gered om te dienen! Doe je dat niet, dan voel je je als een vis op het droge. Geef jezelf aan de Heer, zodat Hij je kan gebruiken in zijn dienst zoals het Hem goeddunkt.

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2023. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: woordvoervandaag@wijnstokgemeente.org of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*