

Maandag 21 augustus

'Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt...' (Spr. 4:7)(NBV21).

Bid om wijsheid (3).

Waarom spreekt de Bijbel zoveel over de wijsheid van Salomo? Omdat het geen menselijke wijsheid is die tot een bovennatuurlijke hoogte is verheven; het is bovennatuurlijke wijsheid verlaagd tot menselijk begrip. Mocht je denken dat dit niet haalbaar is en dat wijsheid te moeilijk voor je is, luister dan naar wat Salomo, de wijste man ter wereld, zei: 'Verlaat de wijsheid niet, dan beschermt ze je, heb haar lief, dan behoedt ze je. Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, inzicht najaagt met alles wat je bezit. Acht de wijsheid hoog, dan geeft ze je aanzien, ze strekt je tot eer wanneer je haar omhelst' (v. 6-8). In die geest merkt Haddon Robinson op: 'Sinds 1955 is kennis elke vijf jaar verdubbeld. Leerlingen met een diploma van de middelbare school hebben tegenwoordig over meer informatie over de wereld kunnen beschikken dan Plato, Aristoteles, Spinoza of Benjamin Franklin. Alleen al in termen van feiten zouden noch Mozes noch Paulus vandaag slagen voor een toelatingsexamen voor de universiteit. Maar naar ieders maatstaven is de huidige samenleving ondanks al onze kennis bevolkt met een gigantische oogst van briljante mislukkingen; mannen en vrouwen, opgeleid om de kost te verdienen, weten vaak niets over het omgaan met het leven zelf. Oud-studenten van bekende universiteiten beheersen informatie over een klein deel van het leven - maar zouden de eerste klas niet eens halen wanneer het gaat om succesvol samenleven met familie en vrienden. Laten we eerlijk zijn. Kennis is niet genoeg om de problemen van het leven het hoofd te bieden. We hebben wijsheid nodig, het vermogen om vaardig met het leven om te gaan.' Spurgeon zei eens: 'Er is geen dwaas zo'n grote dwaas als een wetende dwaas; maar weten hoe je kennis moet gebruiken, dat is wijsheid.' Waar het op neerkomt: hoe meer informatie er op je afkomt, hoe meer je moet om wijsheid moet bidden.

Dinsdag 22 augustus

'Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom...' (Jak. 1:5)(NBV21).

Bid om wijsheid (4).

Hier is een beproefde en bewezen formule voor het verkrijgen van wijsheid: 1) Erken dat je het nodig hebt. Benjamin Franklin zei terecht: 'De drempel naar de tempel van wijsheid is kennis van je eigen onwetendheid.' 2) Ga naar de juiste bron. 'Het is de Heer die wijsheid schenkt' (Spr. 2:6). Alleen Hij kan je ware wijsheid schenken, omdat Hij alleen ware wijsheid bezit. Zijn wijsheid doet de onze zelfs op dwaasheid lijken. Paulus zegt dat 'het dwaze van God wijzer is dan mensen' (zie 1 Kor. 1:25). Denk daar eens over na. Als God in staat zou zijn tot een dwaze gedachte, wat Hij niet is, zou die nog steeds wijzer zijn dan de wijste gedachte die wij ooit zouden kunnen bedenken. 3) Vraag erom. God pot zijn wijsheid niet op. Hij is bereid om die weg te geven. Salomo zegt: '... als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat - dan zul je ontdekken wat ontzag voor de Heer is, dan raak je met God vertrouwd. Want het is de Heer die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht' (Spr. 2:3-6). Jakobus schrijft: 'Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Twijfelaars zijn als de golven in de zee, die door de wind nu eens de ene en dan weer de andere kant op worden geblazen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen' (Jak. 1:5-8). Bid vandaag om wijsheid.

Woensdag 23 augustus

‘Wees stil en weet dat ik God ben’ (zie Ps. 46:10).

Alles wat je hoeft te weten.

Als Job al een zwakte had, dan was het zijn tong. Hij praatte buitengewoon veel. Niet dat je hem dat kwalijk kon nemen. Nadat hij door een ramp was getroffen, stond er geen muur meer in zijn huis en woonde er geen dierbare meer in. En zijn vrouw, empathische ziel die ze was, zei hem ‘God te vervloeken en te sterven’ (zie Job 2:9). Toen vertelden zijn vier vrienden op de manier van legerinstructeurs dat hij waarschijnlijk al deze problemen over zichzelf had afgeroepen. We zijn zevenendertig hoofdstukken verder in het boek Job voordat God een woord spreekt. Hoofdstuk 38 begint met ‘Toen antwoordde de Heer Job’. En toen God klaar was met spreken, zei Job: ‘Ik ben het niet waard; ik kan U niets antwoorden, dus ik zal mijn hand voor mijn mond houden’ (40:4). Zie je dat? Voordat hij van God hoorde, kon Job niet genoeg praten. Maar nadat hij van Hem had gehoord, kon hij helemaal niet meer praten. Het enige waar Job het bij het goede eind had, was: ‘... al zou Hij mij doden, zou ik niet hopen’ (13:15)(HSV). Soms is vertrouwen en niet praten de beste manier om met je probleem om te gaan. Je onderwerpen en niet spreken. Job wist het toen nog niet, maar het was Gods plan om hem uiteindelijk twee keer zoveel te geven als hij was kwijtgeraakt. En het gebeurde toen hij niet langer bezig was met zijn eigen problemen en begon te bidden voor zijn vrienden (zie 42:10). Dus, wees stil. Stel je open en toon je bereidwilligheid. God zit nog steeds op de troon. Hij heeft de controle over elk detail van je leven. Zelfs in de slechtste omstandigheden heeft Hij het beste met je voor. ‘De Heer zal mij altijd beschermen’ (Ps. 138:8). Dat is alles wat je hoeft te weten!

Donderdag 24 augustus

*‘Het bloed moeten jullie... aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken’
(Ex. 12: 7)(NBV21).*

Hoe je je familie kunt beschermen.

In de nacht van Pesach zei God tegen Mozes dat de engel des doods zou rondgaan en dan zouden alle eerstgeborenen in Egypte sterven. Daarna gaf Hij een specifiek beschermingsplan aan de kinderen van Israël. Hij zei dat elk huishouden een lam moest nemen en het bloed ervan moest strijken ‘aan de beide deurposten en aan de bovendorpel’. Probeer je dat eens voor te stellen! In de nacht van het oordeel, toen de engel des doods naar hun huizen keek, werden zij gered omdat ze ‘onder’ het bloed waren, ‘omringd’ door het bloed en ‘gezien’ door het bloed. Soms bidden we wel eens: ‘Vader, ik kom tot U in de naam van Jezus en op grond van zijn vergoten bloed, en ik vraag U om...’ Waarom bidden we op die manier? Omdat de Bijbel ons vertelt dat God reageert op a) de naam van Jezus, wiens offer voor ons Hij volledig heeft aanvaard, en b) het bloed van Jezus, dat voldoet aan alle eisen die God aan ons stelt - verleden, heden en toekomst. Van de vele dingen die je voor je familie kunt doen, is er geen belangrijker of zinvoller dan elke dag voor hen te bidden. Wanneer je zegt: ‘Vader, door een daad van geloof bedek ik dit lid van mijn familie met het kostbare bloed van Jezus,’ dan bescherm je hem/haar tegen geestelijk destructieve invloeden die, als je ze hun gang laat gaan, je familie kapot kunnen maken. Je hoeft niet helemaal te begrijpen hoe dit precies werkt, maar als je het doet wil God het honoreren en je familie zegenen!

Vrijdag 25 augustus

‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken?’ (Matt. 18:21)(NBV21).

Je hebt maar twee opties: vergeving of bitterheid.

‘Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ... tot zeventig maal zeven’ (v. 21-22). Zeventig maal zeven is 490 keer. En het is je ‘broeder’, iemand met wie je moet leven of werken, die je moet vergeven. In feite zei Jezus: ‘Als jij een relatie met deze persoon wil hebben, dan moet je vergeven en blijven vergeven.’ Laten we eerlijk zijn, we maken allemaal fouten omdat we op meerdere manieren gebrekkig zijn. Perfectie bestaat alleen bij God. Denk aan Jezus’ woorden: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen’ (Luc. 23:34). Waarachtiger woorden zijn nog nooit gesproken, en in een relatie zijn heel weinig concepten belangrijker om te onthouden. Hoewel het volkomen normaal is om boosheid te voelen, en een natuurlijke menselijke reactie om je slecht behandeld te voelen, is er een groot verschil tussen gezonde boosheid en de bijtende emotie van bitterheid. Bitterheid is relationele kanker. Zoals dr. Maya Angelou zei: ‘Bitterheid voedt zich met de gastheer. Het doet niets aan het voorwerp van het ongenoegen.’ In dit geval is de ‘gastheer’ je relatie, en vergeving is de behandeling en de remedie. Jezus zei: ‘Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen’ (Luc. 6:31). Door de mate van vergeving aan te bieden die je zelf graag zou ontvangen, zorg je ervoor dat je relatie gezond blijft en vrij van de ziekte van bitterheid. Is dat soms moeilijk? Ja, maar als je bidt, zal God je de genade geven om het te doen!

Zaterdag 26 augustus

‘We moeten niet liefhebben met... woorden, maar... met daden’ (1 Joh. 3:18)(NBV21).

Doe iets!

Toen een multimiljonair werd gevraagd hoeveel geld er nodig is om gelukkig te zijn, antwoordde hij: ‘Nog een klein beetje meer.’ Laten we nu eens aannemen dat jij niet zo bent en dat je ook om anderen geeft. Ben je dan ook betrokken bij het voldoen aan hun behoeften? ‘Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die genoeg heeft om van te bestaan maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?... we moeten niet liefhebben met... woorden... maar met daden’ (v. 17-18). Die tekst zou kunnen worden teruggebracht tot twee woorden: doe iets! In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan liepen twee verschillende geestelijken op de weg naar Jericho langs een stervende man zonder te stoppen om te helpen. Waarom? Was dit niet een mooie gelegenheid om hun geloof in praktijk te brengen? Hoe waren ze zo ongevoelig en onverschillig geworden? Dachten ze: ‘Het probleem is te groot, ik kan er niets aan doen?’ Waren ze zo gefocust op de agenda van hun kerk dat ze niet de tijd of middelen wilden vrijmaken die nodig waren om deze man weer op de been te helpen? Jezus zei: ‘Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde’ (Luc. 10:33-34). Let op het woord ‘medelijden’. De barmhartige Samaritaan was bereid emotioneel betrokken te raken. Dat zou ook voor ons moeten gelden. Bob Pierce, oprichter van World Vision, bad eens: ‘Laat mijn hart gebroken worden door de dingen die het hart van God breken.’ Het woord voor vandaag is: doe iets!

Zondag 27 augustus

‘... kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden’ (1 Joh. 3:21(NBV21)).

Zonde is slecht voor je.

Wanneer je bewust zondigt, zet dat je lichaam onder druk. Er bestaat eigenlijk niet zoiets als een ‘leugendetectortest’. De test kan namelijk niet bepalen of iemand liegt. Hij meet simpelweg hoe de reactie van een persoon op bepaalde vragen zijn zenuwstelsel beïnvloedt. God heeft ons hele lichaamstelsel ontworpen om Hem te verheerlijken (zie 1 Kor. 6:19-20). Dus wanneer je zondigt, heeft dat een negatieve invloed op je lichaam. Zelfs als je nog nooit een leugendetectortest hebt gedaan, ben je het er vast mee eens dat je waarschijnlijk een verhoging van je hartslag hebt ervaren toen je een keer loog. Dus wanneer God je zegt niet te zondigen, probeert Hij je vreugde niet te roven, maar te behouden. Zonde berooft je van drie dingen: 1) Troost. ‘Goddelozen zullen geen vrede kennen - zegt de Heer’ (Jes. 48:22). Wanneer je bewust je waarden schendt, ga je je ongemakkelijk voelen. 2) Karakter. Je reputatie is hoe anderen je zien, maar je karakter is wat je ziet wanneer je elke dag naar jezelf kijkt in de spiegel. Je gedachten bepalen je daden, je daden bepalen je gewoonten, je gewoonten bepalen je karakter en je karakter bepaalt je bestemming. 3) Vertrouwen. Niets in het leven is belangrijker dan God met vertrouwen te kunnen naderen. ‘... als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat Hij wil’ (1 Joh. 3:21-22). Wanneer Satan je dus weer een keer probeert te verleiden om te zondigen, stop dan eerst eens even en weeg de kosten af tegen de baten. Door naar het eindresultaat te kijken, kun je elke keer de juiste keuze maken.

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2023. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: woordvoervandaag@wijnstokgemeente.org of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*