

Maandag 14 augustus

'En breng ons niet in beproeving...' (Matt. 6:13)(NBV21).

Omgaan met verleidingen (3).

In het Onze Vader leerde Jezus ons bidden: 'En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.' We moeten goed beseffen dat Satan altijd probeert ons in verzoeking of verleiding te brengen, maar ook dat de heilige Geest die in ons woont altijd probeert ons ervan te verlossen. Het is veelzeggend dat de duivel niet alleen de verleider wordt genoemd, maar ook de aanklager. 'Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht' (Op. 12:10). De duivel speelt geen eerlijk spelletje. Zodra hij je zover krijgt dat je toegeeft aan de verzoeking, zal hij van pet wisselen en proberen je ervan te overtuigen dat je buiten Gods genade en verlossing valt omdat je bent gezwicht voor de verzoeking. Maar Satan is een leugenaar en er is geen waarheid in hem. Pas wanneer je je zonde ontkent en Gods genade afwijst, ben je niet meer te redden. De Bijbel zegt: 'Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven' (1 Joh. 1:8-9). Sommige mensen worden onmiddellijk verlost uit een verzoeking; anderen vechten er lange tijd tegen voordat ze bevrijding en overwinning vinden. Het is nooit een kwestie van Gods onwil om ons genade te verlenen, maar van ons onvermogen om het te ontvangen. Dus of je nu via een makkelijke of een moeilijke weg komt, zolang het je verlangen is om naar God toe te komen, 'zal Hij met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan' (1 Kor. 10:13)(HSV).

Dinsdag 15 augustus

'Wij willen u niet in het ongewisse laten over degenen die u ontvallen zijn...'
(1 Tess. 4:13)(NBV21).

Wanneer je een dierbare verliest.

Herinner je je de eerste keer nog dat de dood je dwong om definitief afscheid te nemen van een dierbare? Bij de begrafenis hoorde je woorden als heengegaan, ons voorgegaan. Dit waren misschien nog onbekende termen. Je vroeg je af: heengegaan? Waarnaartoe? Ons voorgegaan? Waarheen? Wanneer iemand na een rijk leven overlijdt kun je dat nog accepteren. Maar wat als iemand sterft als gevolg van geweld? Of na een lange strijd tegen ziekte? Nu worden je dromen begraven terwijl ze de kist in de grond laten zakken. Paulus schrijft: 'Wij willen u niet in het ongewisse laten over degenen die u ontvallen zijn, zodat u niet hoeft te treuren, zoals anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf' (v.13-14). Die woorden veranderen ons hopeloos verdriet in hoopvol verdriet. Hoe? Door ons te verzekeren dat we onze dierbaren zullen terugzien. Is dat niet wat we graag willen geloven? We hunkeren ernaar te weten dat onze dierbaren veilig zijn in de dood. We verlangen naar de geruststelling dat de ziel gelijk naar God toe gaat. Maar durven we het te geloven? Volgens de Bijbel toch zeker wel! Wanneer een christen sterft, komt hij onmiddellijk in de tegenwoordigheid van God en kan hij zich verheugen in een bewust samenzijn met de Vader en met anderen die ons zijn voorgegaan. Deze woorden op de grafsteen van een gelovige zeggen alles: 'Het afscheid is voor even, maar het weerzien is voor eeuwig.'

Woensdag 16 augustus

‘Wie rechtvaardig is, leidt een onberispelijk leven...’ (Spr. 20:7)(NBV21).

Werk aan je karakter.

Wanneer de Bijbel over integriteit spreekt, dan wordt daar een goed karakter mee bedoeld. En een goed karakter stelt grenzen. Het bepaalt misschien niet altijd wat je zal gaan doen, maar wel altijd wat je niet zal doen. Karakter laat je beseffen hoeveel je ervoor over hebt om te krijgen wat je wilt. Wanneer iemand in een relatie geen karakter toont, geeft dat een gevoel van onveiligheid. De schrijver van Spreuken zegt: ‘Wie rechtvaardig is, leidt een onberispelijk leven, zijn nageslacht zal gelukkig zijn.’ Karakter hoeft niet in de schijnwerpers te staan, overdreven de show te stelen. En het neemt geen toevlucht tot intimidatie of vernedering om zijn zin te krijgen. De persoon die denkt dat hij kan krijgen wat hij wil door te liegen, te bedriegen of te manipuleren, vergist zich schromelijk. Onthoud dit: waar je ook heen gaat, de echte jij zal uiteindelijk zichtbaar worden! En als je niet aan je karakter werkt, kun je geen gezonde relaties opbouwen. Oprechte relaties vereisen integriteit; iemand die onder alle omstandigheden een consistent karakter toont; iemand die volgens de regels speelt en op wie kan worden vertrouwd; iemand die eer geeft aan wie eer toekomt; iemand die leeft door geloof; iemand die erop vertrouwt dat God hem zal helpen alles te bereiken waartoe hij is geschapen en geroepen. De Bijbel vertelt ons dat de goddelozen een tijd lang voorspoedig kunnen zijn, maar dat ze het niet zullen volhouden. En uiteindelijk zullen ze zeker niet zegevieren (zie Spr. 11:21). De psalmist zegt: ‘Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids, wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder’ (Spr. 11:3). Dus het woord voor vandaag is: werk aan je karakter.

Donderdag 17 augustus

‘... je kunt eindeloos verzinken in haar[zijn] liefde’ (Spr. 5:19)(NBV21).

Probeer je relatie boeiend te houden.

Als je getrouwd bent, denk dan nog eens terug aan de eerste ontmoeting toen je verliefd werd. Dag en nacht dacht je aan de ander. Je kon niet wachten om samen te zijn; je hing aan elk woord dat de ander sprak. De relatie was stimulerend en opwindend omdat je niet uitgepraat raakte, elkaars emoties opwekte en elkaars verbeelding aanwakkerde over een breed scala aan levensonderwerpen. Maar talloze huwelijken houden geen stand omdat ze kapotgaan van verveling. De ene partner raakt betrokken bij een affaire, of de ander raakt verslaafd aan porno of ander afwijkend gedrag omdat hij/zij zich verveelt in de relatie. Dat is geen excuus voor wangedrag, maar verveling werkt een beetje als vergif; het eist een onvermijdelijke tol van jullie beiden. Het geheim van een goed huwelijk ligt in het vinden van manieren om jezelf te blijven verbeteren en dat vervolgens in je relatie te laten zien. Leer iets nieuws over het werk van je partner en toon interesse in de details van zijn/haar dag. Zorg voor een gedeelde droom waar je naartoe werkt en praat erover. Wanneer je betrokken bent bij het leven van iemand anders, versterk je diens verlangen om meer te delen over zijn eigen dag en zichzelf. En hier is nog iets om in gedachten te houden: het is belangrijk voor je om een leven te hebben buiten de persoon bij wie je zo nauw betrokken bent. Partners die samen willen groeien, beseffen dat ze elkaar moeten aanmoedigen om onafhankelijk vriendschappen, hobby's en interesses te koesteren. Boeiende mensen prikkelen elkaar! Ze begrijpen hoe ze hun eigen leven kunnen ontwikkelen zonder hun gedeelde leven te veronachtzamen. Dat is wat de Bijbel bedoelt als er staat: ‘... je kunt eindeloos verzinken in haar [zijn] liefde.

Vrijdag 18 augustus

'De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon' (1 Kor. 10:13)(HetBoek).

Verzoeking overwinnen.

De Bijbel zegt: 'God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan' (v. 13). Ons bewustzijn is als een hotel. De manager kan niet voorkomen dat iemand de lobby betreedt, maar hij kan wel voorkomen dat hij een kamer krijgt. En het is hetzelfde met verzoeking. Toen God je verlost, werd je een wedergeboren geest in een niet-wedergeboren lichaam. En je bent 'verzegeld (door de heilige Geest) tot de dag van de verlossing' (zie Efez. 4:30)(HSV). Wanneer je een envelop verzegelt, is de inhoud beschermd totdat deze op de bestemming wordt afgeleverd. Zie je waar ik heen wil? Satan kan je wedergeboren geest niet overwinnen, dus valt hij je aan via je lagere natuur. Paulus erkende dit: 'Want ik doe niet wat ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade, dat doe ik' (Rom. 7:19). Je zult nooit immuun zijn voor verzoeking, maar je kunt het overwinnen. Let op drie dingen in deze tekst: 1) 'God is trouw.' Net als een herder die zijn schapen nooit in de steek laat, zal Hij je terugbrengen naar de kudde wanneer je afdwaalt. 2) 'Zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd.' Net als een goede coach die je traint, zal God toestaan dat het gewicht van je beproevingen je sterkt, maar je niet breekt of kapot maakt. 3) 'Mét de beproeving geeft hij ook de uitweg.' Als je je eigen weg kiest, delf je het onderspit. Gods 'uitweg' is door middel van gebed, zijn Woord, christelijke gemeenschap en een geestvervuld leven. Zo overwin je verzoeking.

Zaterdag 19 augustus

'... schenk mij daarom wijsheid en inzicht...' (2 Kron. 1:10)(NBV21).

Bid om wijsheid (1).

Toen koning Salomo de troon besteeg, zei God tegen hem: 'Vraag wat je wilt, Ik zal het je geven' (v. 7). Stel je voor: Salomo kreeg carte blanche van Degene in wiens woordenboek het woord onmogelijk niet voorkomt. Maar er zat een addertje onder het gras! God stelde Salomo op de proef om erachter te komen wat er in zijn hart omging. Een arrogant persoon zou om roem hebben gevraagd. Een werelds persoon zou om rijkdom hebben gevraagd. Een zelfzuchtig persoon zou om macht hebben gevraagd. Waar vroeg Salomo God om? 'Schenk mij daarom wijsheid en inzicht.' Dus God willigde Salomo's verzoek in en gaf hem iets dat meer voldoening gaf dan roem, extravaganter was dan rijkdom en opwindender dan macht. Het bleek dat alle materiële zegeningen die Salomo genoot, bijproducten waren van de gave van wijsheid. Een anonieme filosoof schreef: 'Vertel me je dromen, en ik zal je het raadsel van je leven verklaren. Vertel me je gebeden, en ik zal de geschiedenis van je ziel schrijven. Vertel me wat je vraagt, en ik zal je vertellen wat je krijgt. Vertel me wat je zoekt, en ik zal je vertellen wat je bent. Ik wil je bezittingen niet weten... alleen je wensen. Het kan me niet schelen om te weten wat je hebt, alleen wat je niet hebt en wilt hebben; niet je verworvenheden, maar wat je nog niet hebt bereikt en navolgt; dat wat tot je komt in je overwinningen overdag en in je dromen 's nachts, het ideaal dat je voor ogen hebt, de dingen die het verschil uitmaken, de dingen waarnaar je verlangt en waaraan je je hart hebt gegeven, al deze dingen zijn bepalend voor de grootsheid van een mens.' Bid dus om wijsheid.

Zondag 20 augustus

‘Wijsheid is meer waard dan edelstenen, alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij de wijsheid in het niet’ (Spr. 8:11)(NBV21).

Bid om wijsheid (2).

Toen koning Salomo God om wijsheid vroeg in plaats van om macht, roem of rijkdom, zei God tegen hem: ‘Omdat dit je wens is, omdat je niet gevraagd hebt om rijkdom en schatten, niet om roem en de dood van je vijanden, en ook niet om een lang leven, maar om wijsheid en inzicht om het volk te kunnen besturen waarover Ik je als koning heb aangesteld, zal Ik je wijsheid en inzicht schenken. En Ik zal je ook rijkdom, schatten en roem geven, zo veel als geen enkele koning vóór jou ooit heeft gehad of na jou ooit zal verkrijgen’ (2 Kron. 1:11-12). Heeft God zich aan zijn belofte gehouden? Overweeg dit eens: wat zou je krijgen als je Mickey Mouse, een oliemagnaat, de leider van een supermacht en Socrates zou kruisen? De beroemdste, rijkste, machtigste, wijste persoon ter wereld! Dat is een passende beschrijving van koning Salomo in zijn tijd. Hij heerste over het grootste rijk ter wereld. Zijn koopvaardijsschepen bevoeren de zeeën en brachten hem de schatten van de aarde terug. Hij ontwierp en bouwde enkele van ‘s werelds belangrijkste gebouwen, waaronder de tempel. Hij liet stuwmeren, parken, tuinen en wijngaarden aanleggen. Hij beheerste de handel, wetenschap en literatuur. Hij werd een gelauwerd dichter, een vooraanstaand schrijver en een begenadigd muzikant. Hij leerde de ongelooflijke waarde van wijsheid kennen, genoot van alle voordelen en schreef: ‘Stel mijn lessen boven zilver, mijn kennis boven zuiver goud. Want wijsheid is meer waard dan edelstenen, alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij de wijsheid in het niet’ (Spr. 8:10-11). Er zijn eenendertig hoofdstukken in het boek Spreuken - één voor elke dag van de maand - dus hier is een suggestie: lees de komende maand eens dagelijks een hoofdstuk om er wijzer van te worden!

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2023. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: woordvoervandaag@wijnstokgemeente.org of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*