

**Maandag 31 juli**

*‘Want telkens weer stelden zij God op de proef en beperkten de Heilige van Israël’  
(Ps. 78:41)(HSV).*

Buiten de kaders denken.

‘Hoe vaak tergden ze Hem in de woestijn, bedroefden zij Hem in de wildernis! Want telkens weer stelden zij God op de proef en beperkten de Heilige van Israël. Zij dachten niet meer aan zijn machtige hand’ (v. 40-42)(HSV). De Israëlieten wekten in de woestijn voortdurend Gods woede op en bedroefden zijn hart. Hoe? Door Hem te beperken. Door te beperken wat Hij voor hen en door hen kon doen. En wij doen hetzelfde wanneer we de gaven die Hij ons geeft en de creatieve ideeën die Hij in onze geest plant niet onderkennen en gebruiken. God wil dat je buiten het kader denkt van je eigen geschiedenis, frustraties en persoonlijke beperkingen. Een van de manieren waarop je dat doet, is door jezelf voortdurend bloot te stellen aan nieuwe ideeën, nieuwe plaatsen en nieuwe mensen. Jesaja 54 zegt: ‘Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. Naar alle kanten zul je uitbreiden’ (v. 2-3). Let op de woorden vergroten, wijder uitspannen, verlengen, vastzetten en uitbreiden. Creativiteit is in wezen leergierigheid. Ben jij leergierig? De woorden op een grafsteen luidden: ‘Gestorven op veertigjarige leeftijd, begraven op tachtigjarige leeftijd’. Tenzij je blijft leren, groeien en je denken verruimen kan dat ook jouw lot zijn. Misschien denk je dat je van nature niet creatief bent. Creativiteit is echter niet noodzakelijkerwijs iets waarmee je wordt geboren; het komt voort uit het ontwikkelen van je door God gegeven gaven en het aangrijpen van de kansen die Hij je in het leven stuurt!

**Dinsdag 1 Augustus**

*‘Wie ontzag heeft voor de Heer, leeft vele jaren langer...’ (Spr. 10:27)(NBV21).*

Gracieuus ouder worden (1).

Benauwt je dat: de gedachte aan ouder worden? Als dat zo is, is het tijd om je waardesysteem opnieuw onder de loep te nemen. Bij God is de inhoud belangrijker dan de verpakking. En om vrede te kunnen sluiten met je rimpels, is het goed om met Hem op één lijn te zitten. Uiteindelijk telt niet het aantal dagen in je leven, maar de kwaliteit van leven in je dagen. Het eerste wonder van Jezus was water in wijn veranderen. Let op wat de ceremoniemeester van de bruiloftsreceptie zei: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor... Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard’ (Joh. 2:10). En dat kan ook het verhaal van jouw leven zijn. Je hoeft niet te lijden aan angst voor veroudering. Blijf knokken, blijf groeien, blijf niet stilstaan. Luister naar de woorden van Kaleb: ‘... maar ik bleef volledig op de Heer, mijn God vertrouwen. Mozes beloofde me toen: ‘... dat de hele streek die je hebt betreden voor altijd het grondgebied van jou en je nageslacht zal zijn.’ Welnu, de Heer heeft mijn leven gespaard, zoals Hij had beloofd. Het is nu vijfenveertig jaar geleden dat Hij Mozes die belofte liet doen, toen Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu vijftachtig jaar oud, maar nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen in staat te vechten en het bevel te voeren. Geef me dus dit bergland dat de Heer me indertijd heeft beloofd... Jozua zegende hem en gaf hem Hebron als grondgebied’ (Joz. 14:8-13). Dat heet ‘gracieuus ouder worden’.

### Woensdag 2 augustus

*‘Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk’ (Spr. 3:2)(NBV21).*

#### Gracieus ouder worden (2).

In 2030 zal één op de vijf van ons zeventig jaar of ouder zijn. Dat is ongeveer 20 procent van de wereldbevolking. Miljoenen van ons zullen honderd worden of ouder. Toen president Dwight D. Eisenhower op zijn verjaardagsfeestje werd gevraagd hoe hij het vond om tachtig te worden, antwoordde hij: ‘Het is beter dan het alternatief!’ Anita Bogan stierf in 2007 op de hoge leeftijd van 106. Haar overlijdensbericht in de Los Angeles Times luidde: ‘Gezegend met een goede gezondheid en een gezonde geest bracht Bogan het grootste deel van haar oude dag door met doen wat ze graag wilde, met een pittige, ‘hoezo oud’ houding. In de decennia na haar 80e jaar richtte ze een stichting zonder winstoogmerk op om seniorenwoningen te laten bouwen, opende een bloemenwinkel, speelde dagelijks golf, ging op cruises om haar verjaardagen te vieren en inspireerde mensen. Op haar 100ste verjaardag werd er lokaal zelfs een ‘Anita Bogan-dag’ uitgeroepen. Door haar levenshouding veranderde Anita de manier waarop mensen om haar heen tegen ouder worden aankeken. En de Bijbel belooft niet alleen een lang leven, het belooft ook een leven van goede kwaliteit. ‘Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk’ (v. 1-2). ‘Wijsheid begint met ontzag voor de Heer, inzicht is vertrouwde met de Heilige. Door mij, Wijsheid, vermeerderen de dagen van je leven, ik voeg jaren aan je leven toe’ (Spr. 9:10-11). Het geheim van genieten van het verouderingsproces is werken aan een hechte relatie met God en leven volgens zijn richtlijnen.

### Donderdag 3 Augustus

*‘... weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven’ (Luc. 22:31)(NBV21).*

#### Word je gezift?

Jezus wist dat Petrus Hem zou verloochenen, maar toch riep Hij hem om zijn discipel te zijn en zei: ‘... weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken’ (v. 31-32). De fouten die je maakt en de puinhopen die je veroorzaakt, ontstaan meestal niet per ongeluk, maar uit vrije keuze. Toch plaatsen ze je niet buiten het bereik van Gods genade. Het geheim van overwinning is om God je fouten te laten gebruiken om je te ontwikkelen in plaats van ze door Satan te laten gebruiken om je kapot te maken. Let op de woorden ‘Satan heeft jullie voor zich opgeëist’. Satan wil terugnemen wat hij verloor - jou. Wanneer jij twijfelt, heeft hij de macht om je onderuit te halen; dan ga je juist falen. Heb je wel eens gezien hoe graan wordt gedorst? Het is geen fraai gezicht. En wanneer dat in je leven gebeurt, voelt het niet goed. De vraag is dus: als Petrus, een van Christus’ zorgvuldig uitgekozen discipelen, zou kunnen falen, hoeveel waarschijnlijk is het dan niet dat dit jou overkomt? En wanneer dat zo is, wat denk je dan dat de Heer ermee wil bereiken? Vandaag mag je leven een puinhoop zijn, maar als je je tot God wendt, kan Hij er iets moois van maken. En nog een gedachte: Jezus zei tegen Petrus dat Hij voor hem gebeden had. Vandaag bidt Jezus voor jou. ‘Maar mocht een van u zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige’ (1 Joh. 2:1). Dus als je gevallen bent, zal Jezus je oprichten en in ere herstellen.

**Vrijdag 4 Augustus**

*‘... zul je Mij driemaal verloochenen’ (Luc. 22:61)(NBV21).*

God heeft je niet in de steek gelaten.

‘... en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: ‘Nog voor vannacht de haan gekraaid heeft, zul je Mij driemaal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter’ (v. 61-62). Wat is het dat ons redt? Onze goede werken? Nee, het is ons geloof in Christus. ‘Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan’ (Efez. 2:8-9). Nu kunnen we ook beter de woorden van Christus tot Petrus begrijpen: ‘Ik heb voor je gebeden opdat je *geloof* niet zou bezwijken’ (Luc. 22:32). Wanneer je in Christus gelooft, kun je terugveren. Gods genade kent geen verjaringstermijn. Petrus verloochende Jezus niet één keer maar herhaaldelijk. Misschien is dat ook jouw verhaal! Het was geen moment waar Petrus trots op zou zijn, maar wel een ervaring waar hij sterker uit zou komen. Wanneer iemand schromelijk de fout in gaat, zeggen we dat hij hard neergaat en ‘afbrandt’. En wanneer er iets wordt verbrand, blijft er alleen as over. Maar we dienen een God van herstel die ‘sieraad in plaats van as’ geeft (zie Jes. 61:3)(HSV). Als jij Petrus had zien zweren dat hij de Heer niet kende, zou je hem dan hebben uitgekozen om je kerkleider te worden? God wel. Hij stelde hem aan als leider van de nieuwtestamentische kerk. We zeggen tegen mensen: raak niet in problemen en zondig niet. En dat is een goed advies: God wil niet dat we zondigen. Maar we zouden eigenlijk moeten zeggen: ‘Stort je niet halsoverkop in iets zondigs als je beter weet. Maar wanneer je de fout ingaat, zoals ongetwijfeld zal gebeuren, ga dan naar God toe en Hij zal je in ere herstellen en je falen gebruiken om je te sterken.’

**Zaterdag 5 Augustus**

*‘Waar u gaat, zal ik gaan...’ (Ruth 1:16)(NBV21).*

Zet je in voor de relatie (1).

Een van de mooiste teksten over toewijding in de Bijbel zijn de woorden van Ruth tot Naomi: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.’ Waarom zijn we bang om een relatie aan te gaan? 1) Uit angst om de controle te verliezen: waarom zou ik mijn onafhankelijkheid opgeven? 2) Uit angst voor gebrek: stel dat de ander mij financieel in problemen brengt? 3) Uit angst voor ontoereikendheid: wat als ik niet aan zijn of haar verwachtingen kan voldoen? 4) Uit angst voor eenzaamheid: wat als de ander me in de steek laat? 5) Uit angst voor pijn: ik ben eerder gekwetst en ik wil niet nog een keer gekwetst worden. Maar wat doe je dan? Tegenwoordig is het antwoord: samenwonen, maar dit is niet Gods manier. Ongehuwd samenwonen is als het verschil tussen het huren van een kamer en het kopen van een huis. Als een reparatie nodig is aan de gehuurde kamer, is de huurder geneigd een andere kamer te nemen. Als een reparatie nodig is aan een huis, doen de eigenaren (die veel aandacht en gebed hadden moeten besteden aan de aankoopbeslissing) de vereiste toezegging om hun investering te beschermen. Uit een onderzoek naar samenwonen bleek dat bijna 19 procent van de stellen die eerst hadden samengewoond tijdens hun huwelijk een scheiding had overwogen. Bij paren die niet eerst hadden samengewoond was dat iets meer dan 10 procent. In tegenstelling tot wat je misschien denkt, ervaren degenen die van de ene relatie naar de andere relatie hoppen geen blijvend geluk. Terwijl degenen die zich aan God en aan elkaar toewijden, echt en blijvend geluk ervaren.

**Zondag 6 augustus**

*'... die twee zullen één lichaam zijn' (Matt. 19:5)(NBV21).*

Zet je in voor de relatie (2).

We spreken ook wel over je toewijden aan een relatie, toewijden in de zin van je binden, een verplichting aangaan of beloven. En voor sommigen van ons roept dat beelden op van dienstbaarheid, beperkingen en verlies van vrijheid. Met andere woorden, het beangstigt ons. Mensen hechten vaak veel waarde aan hun onafhankelijkheid en zelfgenoegzaamheid en worden daardoor soms ook terughoudender om zich te binden; om een relatie aan te gaan die een compromis vereist en rekening houdt met andermans opvattingen (zie Fil. 2:3-4). Het kan leiden tot een verlangen om de relatie flexibel en dynamisch te houden, zodat ieder kan blijven of vertrekken al naar believen. De partner die zich wel wil binden vindt zo'n relatie echter frustrerend en onbevredigend. Wat zou je kunnen doen als je terugschrikt voor een vaste verbintenis? Twee dingen: wees ten eerste eerlijk tegen jezelf over je angsten, gevoelens en motivaties. David zei: 'Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend' (Ps. 51:8)(HSV). Zie je dat, wijsheid komt voort uit eerlijk zijn over wat er in je omgaat. Wat zijn je herinneringen aan het huwelijk van je ouders en welke invloed heeft het op je gehad? Heb je vergelijkbare gedragspatronen bij jezelf of bij je potentiële partner waargenomen in jullie relatie? Geef ten tweede toe welk aandeel jij mogelijk hebt gehad (misschien zelfs slecht gedrag) bij het mislukken van een eerdere relatie. Ben je inmiddels veranderd? Ben je bereid om eventueel te veranderen? Als dat zo is, denk dan eens aan deze belofte van God voor een betere toekomst: 'Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, denk niet terug aan het verleden. Zie, Ik ga iets nieuws verrichten' (Jes. 43:18-19).

*The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.*

*UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2023. All rights reserved.*

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [woordvoervandaag@wijnstokgemeente.org](mailto:woordvoervandaag@wijnstokgemeente.org) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*