

Maandag 17 juli

‘... zo smacht mijn ziel naar U, o God’ (Ps. 42:2)(NBV21).

Een moment alleen met God.

Heb je moeite om Gods wegen te begrijpen? Daar worstelen we allemaal mee. Ook al kunnen we achteraf vaak zien hoe Hij ons geleid en gezegend heeft, toch voelen we ons soms nog steeds bang en alleen. Jezus zelf riep uit: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Matt. 27:46). Deze woorden zou je kunnen interpreteren als: ‘Ik begrijp misschien niet wat er nu gebeurt, maar ik weet dat U nog steeds mijn God bent.’ Wat een zekerheid! Je hebt vast wel eens een kind de hand van een ouder zien pakken en zeggen: niet zo snel! Het kind is bang om te verdwalen of achter te blijven. Voel jij je vandaag ook zo? Alsof je het niet kunt bijbenen? Dat het leven veel te snel gaat? De Bijbel zegt: ‘Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God’ (Ps. 42:1). Je ‘smacht’ niet naar iets tenzij je er waarde aan hecht en het nodig hebt. Alleen pure nood zal ervoor zorgen dat je je afkeert van alle andere zichtbare middelen van steun en God najaagt omdat je weet dat je het zonder Hem niet zult redden. De waarheid is dat als je Hem niet zo wanhopig nodig had, je gemakkelijk tevreden zou kunnen zijn met minder belangrijke zaken. Wanneer je God najaagt met je hele hart gebeuren er drie dingen: ten eerste kom je in het gebied waar ‘alles mogelijk is’ (Marc. 10:27). Ten tweede ga je meer op Christus lijken omdat je meer en meer in zijn gezelschap verkeert (zie 2 Kor. 3:18). En ten slotte kom je erachter dat een bepaalde mate van zegen alleen bereikt wordt wanneer je God ernstig zoekt (zie Hebr. 11:6). Ben je menselijke antwoorden beu? Heb je meer nodig dan alleen goed advies? Zoek een moment alleen met God en laat Hem tot je spreken.

Dinsdag 18 juli

‘God... die mij door zijn genade heeft geroepen’ (Gal. 1:15)(NBV21).

Je bent geroepen door zijn genade.

Je zult merken dat God in de Bijbel meestal drukbezette mensen riep. Mozes had het als herder druk met het hoeden van zijn kudde. Gideon was als boer druk met het binnenhalen van zijn oogst. Vissers Petrus en Johannes waren druk met het repareren van hun netten. Maar in ieder van hen was er iets dat op Gods oproep reageerde. Bij God is beschikbaarheid belangrijker dan bekwaamheid. Stel je voor: een boerenzoon die Saul heet, gaat op zoek naar de verloren ezellen van zijn vader en wordt na zijn terugkeer naar huis gezalfd om de eerste koning van Israël te worden (zie 1 Sam. 9-10)! Je weet nooit wat God met jou zal doen! Wees dus trouw en koester de eventuele droom die Hij in je hart gelegd heeft, en wanneer de tijd rijp is, zorgt Hij dat alles op zijn plek valt. De psalmist zei: ‘Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt’ (Ps. 37:4). Wees niet ongeduldig. Als God een verlangen in je hart legt, zal Hij zorgen voor alles wat nodig is om het te realiseren. Jezus zei: ‘Het aardse bestaan leidt tot niets... Wat Ik gezegd heb is vol van Geest en leven’ (Joh. 6:63). Baad je visie als het ware in Gods Woord en breng tijd met Hem door in gebed. En als iemand probeert tussenbeide te komen, tussen jou en datgene waartoe God je geroepen heeft, zeg dan: ‘Sorry, ik moet verder. Alles ligt al vast. Mijn bestemming is te belangrijk om te missen’. Worstel geen dag langer met Gods roeping voor je leven; geef je gewoon aan Hem over! Hij heeft je niet geroepen vanwege je geweldige staat van dienst, intellect of gave. De Bijbel zegt: ‘... waar de zonde toenam, werd de genade alleen maar overvloediger’ (Rom. 5:20). Je bent ‘geroepen door zijn genade’.

Het Woord voor Vandaag – week 29

Woensdag 19 juli

'Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt' (1 Kor. 10:12)(NBV21).

Een tijd om op te passen.

De tijd om op te passen is nadát je je doelen hebt bereikt en je je overwinningen viert. Er zijn drie cruciale punten in elke strijd, en geloof het of niet, het gemakkelijkste punt is soms de strijd zelf. Het moeilijkste punt is de periode van besluiteloosheid vlak voor het conflict - of je moet blijven staan en vechten, of moet wegrennen - de strijd tussen geloof en angst. Maar verreweg de gevaarlijkste periode is de nasleep. Nadat je je gegeven hebt en niet meer op je hoede bent, moet je oppassen voor zaken als overmoed, afgestompte reacties en een gebrekkig beoordelingsvermogen. Denk maar even aan het verhaal van Koning David. 'Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trokken... bleef hij [David] in Jeruzalem achter. Op een keer... zag hij een vrouw die aan het baden was... David liet haar bij zich komen' (2 Sam. 11:1-2, 4). Let vooral op de frase 'op een keer'. David koos ervoor om thuis te blijven in plaats van ten strijde te trekken. We weten niet waarom. Misschien maakte zijn indrukwekkende reeks successen hem onvoorzichtig of arrogant? Misschien verslaptte zijn scherpte daardoor? Het was maar een korte affaire, maar het veranderde alles. Zijn rust verdween, zijn karakter werd geruïneerd en zijn gezinsleven werd verwoest. Val niet ten prooi aan de gevaren van overwinningen uit het verleden! Pas op wanneer je hongerig, boos, eenzaam of moe bent, want dan ben je kwetsbaar en moet je extra voorzichtig zijn. Op je lauweren rusten staat gelijk aan flirten met het noodlot. De man of vrouw die in het comfortabele land van de verwezenlijkte dromen vertoeft, staat problemen te wachten. Het woord voor vandaag is dus - 'Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt.'

Donderdag 20 juli

'Het is niet verstandig wat je doet... je zult er nog onder bezwijken...' (Ex. 18:17-18)(NBV21).

Word je geleid of gedreven?

Heb je het gevoel dat je nooit iedereen tevreden kan stellen? Alsof je aan de rand van de afgrond staat en op het punt staat om ervanaf te tuimelen? Misschien wel omdat je veel meer doet dan God van je vroeg. Want wanneer God zijn plan voor je leven openbaart, geeft Hij je ook zijn kracht om het uit te voeren. Meestal is het eenvoudig en opmerkelijk redelijk. Een van de zekerste manieren om te weten dat je in Gods wil wandelt, is dat je je geleid voelt, niet gedreven. Rust je minder en werk je meer? Ben je minder aan het bidden en bijbellezen en meer aan het tobben? Misschien haast je je, net als Mozes, van de ene afspraak naar de andere: onderweg een snelle hap, deadlines halen en proberen ieders problemen op te lossen terwijl je eigen problemen zich opstapelen. Anderen waren misschien onder de indruk, maar Mozes' schoonvader Jethro niet. 'Waarom doe je dit zo?' vroeg hij (v. 14). Het is dan ook niet verwonderlijk dat Mozes defensief werd. Te drukke mensen zijn dat meestal. Hij probeerde zijn schema te rechtvaardigen, maar Jethro trapte daar niet in. In plaats daarvan zei hij tegen Mozes: 'Het is niet verstandig wat je doet... je zult er nog onder bezwijken.' En wat raadde hij Mozes aan? Een andere versnelling en de last gaan delen! (Zie vs. 22-23.) En hij vatte het samen: 'Zij zullen je last verlichten... en dan kun je het volhouden' (v. 22-23). Sinds wanneer is stress een teken van geestelijkheid geworden, of een werkweek van zeventig uur een teken van efficiëntie? Wees eerlijk: ben je te koppig om het rustiger aan te doen, te onzeker om nee te zeggen of te trots om om hulp te vragen? Als dat zo is, praat er dan over met God.

Vrijdag 21 juli

'Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten' (Ps. 119:97)(NBV21).

Bijbelse meditatie.

Andrew Murray schreef: 'Er is een direct verband tussen de mate waarin je slaagt in het leven en de tijd die je besteedt aan het mediteren over Gods Woord.' God zei tegen Jozua: 'Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen' (Joz. 1:8). We leven in het tijdperk van aandachtstekortstoornissen. Ooit geloofden we dat we ons gelukkiger zouden voelen als we meer spullen hadden. Maar het werkt niet. Hoe meer we verwerven, hoe meer we moeten beschermen, verzekeren, onderhouden en bijhouden, en hoe meer we erover inzitten. Jezus zei: 'Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet' (Luc. 12:15). Wat is dan het antwoord? 'In rust en inkeer ligt jullie redding; in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht' (Jes. 30:15). Merrill Unger schrijft: 'Deze heilige oefening van het overdenken van het Woord, het erop kauwen zoals een dier herkauwt om er het zoete en voedzame uit te halen, vergt tijd. En dat past slecht in onze snelle moderne tijd. Tegenwoordig houden de meeste christenen wat vluchtig stille tijd, hun levens te gehaast.' David, de psalmdichter, zei: 'Liggend op mijn bed denk ik aan U, wakend in de nacht prevel ik uw naam. U bent altijd mijn hulp geweest, ik juich in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan U gehecht, met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast' (Ps. 63:7-9). Verlaag je tempo. Neem de tijd om Gods Woord te overdenken. Je overleving, kracht en succes hangen ervan af.

Zaterdag 22 juli

'... we zijn u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster...' (1 Tess. 2:7)(NBV21).

Probeer wat zachtmoediger te zijn.

Bulldozers zijn goed in het slopen van dingen, maar ze zijn nutteloos in het bouwen van dingen. Vraag jezelf met dat beeld in gedachten af: 'Gebruik ik de kracht van mijn persoonlijkheid en de macht van mijn positie om mensen mijn wil op te leggen en ze dingen op mijn manier te laten doen?' Als je antwoord ja is, begrijp dan dit: degenen die het meest controle uitoefenen zijn vaak het meest bang om gecontroleerd te worden! Vraag: wat vrees je dat er zou gebeuren als je anderen met respect zou behandelen en rekening zou houden met hun inbreng, ideeën en keuzes? Is angst en intimidatie de enige manier die je kunt bedenken om relaties in stand te houden? Zou je niet liever de liefde van anderen verdienen door attent te zijn in plaats van hardvochtig, of wil je genoeg nemen met vreesachtige onderwerping? Praat, als dat nodig is, met een vriend of pastoraal werker en probeer de diepere oorzaken van je gedrag te achterhalen. Probeer de komende week eens niemand te bekritisieren of te beroven van zijn of haar recht om te kiezen. Onthoud dat zelfs God mensen de macht geeft om te kiezen. En jij bent God niet. Houd deze uitdaging net zo lang vol als nodig is om je controlerende houding onder controle te krijgen. Paulus was productief genoeg om brieven te schrijven en machtig genoeg om doden op te wekken, maar toch zei hij: 'We zijn u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert' (v. 7). Wanneer mensen fouten maakten, zei Paulus: '... u moet hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid' (Gal. 6:1). Het woord voor vandaag is dus - probeer wat zachtmoediger te zijn.

Zondag 23 juli

'De een doet zich rijk voor terwijl hij niets bezit...' (Spr. 13:7)(NBV21).

De essentie van geld.

'De een doet zich rijk voor terwijl hij niets bezit, de ander houdt zich arm terwijl hij een vermogen heeft' (v. 7). Het is een zegen om in staat te zijn alles te kunnen kopen, zolang je de dingen die je er niet mee kunt kopen niet uit het oog verliest. Met geld kun je alles aanschaffen wat er te koop is. Maar de beste dingen in het leven, zoals je gezondheid en je relaties, kun je niet kopen omdat ze niet te koop zijn. Je zou veel van wat de Bijbel te zeggen heeft over geld kunnen samenvatten met deze drie kernachtige uitspraken: 1) Wat je bent is belangrijker dan wat je hebt. 'Beter een arme die onberispelijk leeft dan een rijkard die op kronkelpaden gaat' (Spr. 28:6). 2) Wat God in jou ziet is belangrijker dan wat je hebt. 'Beter een schamel bezit en ontzag voor de Heer dan grote rijkdom en veel onrust' (Spr. 15:16). 3) Wat anderen van je denken is belangrijker dan wat je hebt. 'Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud' (Spr. 22:1). Maak je geen zorgen over hoe je kunt bijblijven met de burens. Die zijn misschien maar één stap verwijderd van een faillissement of een scheiding. Bovendien, stel dat je ze zou inhalen, dan zouden zij gewoon weer een nieuwe hypotheek nemen. De waarheid is dat je nooit gelukkig zult zijn met wat je hebt zolang je niet leert gelukkig te zijn met wat anderen hebben - en met wat jij niét hebt. De Bijbel vertelt ons dat hebzucht een zonde is. En hebzucht is in wezen: niet kunnen genieten van wat God je gegeven heeft!

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2023. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: woordvoervandaag@wijnstokgemeente.org of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*