

Het Woord voor Vandaag – week 28

Maandag 10 juli

... wij hebben een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige'
(1 Joh. 2:1)(NBV21).

Jezus is je advocaat!

Op die dagen dat je je afvraagt hoe God van je kan houden, is het goed om de volgende woorden te lezen: 'Maar mocht een van u zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige.' Wanneer je gedachten naar een bedenkelijk niveau zakken en je daden allesbehalve Christus-waardig zijn, herinner jezelf er dan aan dat 'Hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten' (Hebr. 7:25). Het werkt als volgt: wanneer Gods wet je schuldig verklaart, komt Jezus tussenbeide en zegt: 'Vader, ik sta in voor deze persoon; hij stelt zijn vertrouwen op mijn vergoten bloed, en mijn gerechtigheid is overgebracht op hem.' Ter verduidelijking: in het Oude Testament lezen we dat in de tabernakel het bloed van een lam werd gesprendeld op het verzoendeksel dat boven op de ark lag. De ark van het verbond bevatte de gebroken wet - het bewijs van onze schuld. Dus, de enige manier waarop God de gebroken wet kon zien - was door het bloed. En dat is vandaag de dag niet anders! Als je je afvraagt waarom God je blijft liefhebben, accepteren en zegenen, dan is dat omdat Jezus je advocaat is! Realiseer je dat Hij volledig gekwalificeerd om jou te vertegenwoordigen. 'Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde' (Matt. 3:17). Hij heeft ook nog nooit een zaak verloren. 'Zo kan Hij allen die God door Hem naderen volkomen redden...' (Hebr. 7:25). Bovendien biedt Hij zijn diensten gratis aan. 'Zonder geld en zonder betaling' (zie Jes. 55:1). Hebr. 4:16 zegt dan ook: 'Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden' (Hebr. 4:16). Jezus is jouw advocaat, dus je kunt vandaag met vertrouwen naar God toegaan.

Dinsdag 11 juli

Wees waakzaam, volhard in het geloof...' (1 Kor. 16:13)(NBV21).

Wees waakzaam.

Soms ervaar je meer problemen nadát je christen bent geworden dan daarvoor. 'Herinner u de dagen van weleer, toen u, door het licht beschenen, in een moeizame worsteling met het lijden hebt standgehouden' (Hebr. 10:32). Kijk nu eens naar het leven van Christus. 'Zodra Jezus gedoopt was... opende de hemel zich... en een stem klonk: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde' (Matt. 3:16-17). Vervolgens lezen we: 'Daarna werd Jezus... meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden' (Matt. 4:1). Eerst de roeping, dan het conflict. En zo werkt het nog steeds! Toen Paulus tot zijn bediening werd geroepen, kreeg hij 'een doorn in het vlees.' 'Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan' (2 Kor. 12:7). Dus wanneer je ja zegt tegen God, bereid je dan voor op een mogelijke aanval. Satan valt aan waar hij bang voor is, en hij is bang voor Gods plan voor jouw leven. Wanneer een speler begint te scoren, gaan zijn tegenstanders hem extra in de gaten houden omdat ze beseffen dat hij voor de winst kan zorgen. Begrijp je waar ik heen wil? Voordat Jezus zijn bediening begon, bood Satan hem de koninkrijken van de wereld aan en hij zal jou hetzelfde aanbod doen. De enige veilige plek is dus in het centrum van Gods wil. Toen Noach de ark bouwde, kon hij honderd jaar hoon verdragen, maar toen de klus geklaard was, werd hij op een dag wel dronken en lag hij naakt in zijn tent! Paulus schrijft: 'Wat hun overkomen is... is geschreven om ons... te waarschuwen. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig staat, oppassen dat hij niet valt' (1 Kor. 10:11-12). Het woord voor vandaag is dus - wees waakzaam!

Woensdag 12 juli

'Ik ben... als een vogel op het dak' (Ps. 102:8)(NBV21).

Omgaan met eenzaamheid (1).

Wolfgang Dircks, een gescheiden, gehandicapte, eenzame man werd in december 1998 - vijf jaar na zijn overlijden - dood aangetroffen in zijn appartement in Bonn. Hij was drieënveertig en overleed terwijl hij tv keek. Buren merkten zijn afwezigheid niet op. Zijn huisbaas kwam pas langs toen de bankrekening waarvan zijn huur werd betaald uiteindelijk leeg was. Op de schoot van Dircks skelet lag nog een tv-gids, opengeslagen op de pagina van 5 december 1993 - de vermoedelijke datum van zijn dood. De televisie stond al lang niet meer aan, maar de lichtjes van zijn kerstboom uit 1993 gloeiden nog steeds. Toen God ons schiep, zei Hij: 'Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past' (Gen. 2:18). Je bent geschapen om in relatie te leven. Je hoeft eenzaamheid niet als je lot te accepteren. Probeer in plaats daarvan een behoefte te vinden en daarin te voorzien. Vaak is eenzaamheid niet de afwezigheid van mensen, maar van een doel. Toon echte interesse in de moeiten van anderen. Pas ervoor op dat je niet bij elk gesprek je eigen problemen en zorgen de boventoon laat voeren. 'Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander' (Fil. 2:3-4). Wees ook vrijgevig naar anderen met je tijd, talenten en geld. Niet iedereen zal accepteren wat je te bieden hebt, maar er zal ongetwijfeld iemand zijn. Bid om leiding en blijf je naar anderen uitstrekken. God zegt: 'Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zoveel van je...' (Jes. 43:4).

Donderdag 13 juli

'... ze hebben mij allemaal in de steek gelaten' (2 Tim. 4:16)(NBV21).

Omgaan met eenzaamheid (2).

Wat is de juiste manier om met eenzaamheid om te gaan? Probeer ten eerste eens alleen te zijn zonder je eenzaam te voelen. Jezus verliet vaak de menigte om alleen te kunnen zijn met zijn Vader en met Hem te praten. Waarom? Omdat Hij wist dat afzondering essentieel is voor geestelijke groei. Die momenten verrijkten Hem persoonlijk en rustten Hem beter toe om de uitdagingen van het leven aan te kunnen. De Bijbel zegt: 'Maar zelf bleef hij [Jakob] achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak' (Gen. 32:25). Uit die tijd alleen met God kwam een man tevoorschijn met een nieuwe naam, een nieuwe natuur, een nieuwe wandel en een nieuwe toekomst. Bovendien is het zo dat wanneer mensen zich realiseren dat jij in je eentje kunt genieten van je favoriete gerecht of film of andere activiteit, zij worden aangetrokken door je kracht, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen. Verwerp ten tweede het idee dat je in je leven niet zonder een bepaald persoon kunt. God is de enige persoon die je 'moét hebben' en Hij heeft beloofd om altijd bij je te blijven (zie Hebr. 13:5). Vaak raken we in een depressie na de dood van een dierbare omdat we geen leven buiten onszelf hebben opgebouwd. Maar het is nooit te laat om daarmee te beginnen. En God zal je helpen. Paulus schreef: 'Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, ze hebben mij allemaal in de steek gelaten. Moge het hun niet worden aangerekend. Maar de Heer heeft me terzijde gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb kunnen volbrengen en alle volken de boodschap hebben gehoord' (2 Tim. 4:16-17). God zal je helpen om te rouwen om je verlies, om het na verloop van tijd achter je te laten en verder te gaan naar wat Hij nog meer voor je heeft.

Het Woord voor Vandaag – week 28

Vrijdag 14 juli

'... Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid' (Joh. 10:10)(NBV21).

Kom jij vreugde tekort?

Je longen hebben zuurstof nodig om te gedijen, je lichaam heeft voedsel nodig om te gedijen en je ziel heeft vreugde nodig om te gedijen. Hoe kun je zien of mensen een gebrek aan vreugde hebben? Aan hoe ze eruitzien en aan wat ze zeggen. Een bijbelleraar zegt: 'Toen ik Johannes 10:10 begon te begrijpen, realiseerde ik me dat de vijand me had misleid door me te laten denken dat genieten niet belangrijk was. Ik was gaan geloven - ten onrechte natuurlijk - dat als ik plezier had, er iets mis was. Ik werkte vast niet hard genoeg! Ik zag mijn vader nooit van het leven genieten en het leek hem te irriteren wanneer anderen dat wel deden, dus ik groeide op met het idee dat er iets mis mee moest zijn. Ik kan me herinneren dat ik te horen kreeg dat ik me rustig moest houden als ik hardop lachte. De zeventiende-eeuwse schrijfster Madame Guyon zei dat de hoogste roeping voor elk kind van God is om van God te genieten. Ik herinner me wat een zware last er van me afviel toen ik dat voor het eerst las. Ik was zo hard bezig om God te behagen dat de gedachte om gewoon van Hem te genieten helemaal niet bij me was opgekomen. Ik had nog nooit van zoiets gehoord! Ik was al meer dan twintig jaar een toegewijd kerklid voordat ik leerde dat God wilde dat ik mocht genieten van Hem en van het leven dat Hij me gegeven had.' Herken jij daar iets in? Zo ja, dan is het tijd om wat veranderingen in je leven aan te brengen. Neem eens een pauze zonder je schuldig te voelen; je zult veel productiever zijn wanneer je uitgerust en verfrist bent. Je ontspannen is niet 'ongeestelijk'; het is essentieel om in balans te blijven. We leven in een gedreven, gestreste maatschappij, maar je kunt veranderen; je kunt vreugdevol zijn als je daarvoor kiest.

Zaterdag 15 juli

'... ons geweten kan getuigen dat wij hebben gehandeld met de oprechtheid en zuiverheid die God van ons verlangt...' (2 Kor. 1:12)(NBV21).

Wel doen of niet doen?

In het dagboek 'Geheel voor Hem' schrijft Oswald Chambers: 'Het geweten is dat vermogen in mij dat zich houdt aan het hoogste dat ik ken en dat mij zegt wat het hoogste dat ik ken, verlangt dat ik doe. Als ik de gewoonte heb mij geregeld voor Gods aangezicht te stellen, zal mijn geweten altijd Gods volmaakte wet laten zien en aanwijzen wat ik doen moet. Waar het om gaat is: wil ik gehoorzamen?... God voedt ons altijd op tot in kleinigheden.... Hij komt niet met een donderende stem; zijn stem is zo zacht dat het gemakkelijk is net te doen of men niets hoort. Het enige middel om mijn geweten gevoelig voor Hem te houden, is de voortdurende gewoonte om innerlijk open te staan voor God. Als je over een punt in twijfel zit, houd er dan onmiddellijk mee op. 'Waarom zou ik dat niet doen?' Je zit op het verkeerde spoor. Er is geen twijfel mogelijk als het geweten spreekt. Laat het varen, wat het ook zijn moge, en zorg dat je je innerlijke visie helder houdt.' Paulus schrijft: 'Hierop kunnen wij ons laten voorstaan: ons geweten kan getuigen dat wij hebben gehandeld met de oprechtheid en zuiverheid die God van ons verlangt, niet gedreven door de wijsheid van deze wereld maar door Gods genade. Zo zijn we overal in de wereld te werk gegaan, en vooral bij u' (v. 12). Maar wat als de Bijbel geen specifiek antwoord op je vraag geeft en je je afvraagt: zou ik dit nu wel moeten doen of niet? Hier is je gouden standaard: '... als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, [omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat Hij wil]' (1 Joh. 3:21-22). Kun jij een belangrijkere reden bedenken om een zuiver geweten te hebben?

Zondag 16 juli

'Hij [Lot] sloeg zijn tenten op bij Sodom' (Gen. 13:12)(NBV21).

Volg God en neem je kinderen erin mee.

Jezus zei: 'Maar wie een van de geringe mensen die in Mij geloven ten val brengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken' (Matt. 18:6). Deze woorden impliceren een ontvullende uitdaging voor elke ouder (en elke persoon die een rolmodel voor kinderen is): je morele gezag ontleen je niet aan je kennis, maar aan je levensstijl en integriteit. Als je kinderen opgroeien, zijn ze minder geneigd om te luisteren naar wat je zegt en meer geneigd om na te doen wat je doet. Waar leiden jouw voetstappen heen? Denk aan Abraham en Lot. Ze waren familie van elkaar, hadden hetzelfde geloof en dezelfde kansen in het leven. Maar toen het op de opvoeding van kinderen aankwam, kweekte Abraham rozen en Lot onkruid. Wat maakte het verschil? Abraham volgde God, terwijl Lot zijn eigen egoïstische belangen volgde. 'Hij sloeg zijn tenten op bij Sodom.' Binnen de kortste keren verloor Lot zijn morele gezag bij zijn familie. Dus hier is de vraag: waar sla jij als ouder (of als rolmodel) je tent op? Koning David verloor ook zijn morele gezag bij zijn gezin. Hoewel God hem zijn affaire met Batseba vergaf en hem toestond om op de troon te blijven, eiste zijn zonde een verschrikkelijke tol. Zijn zoon Amnon verkrachtte zijn zus Tamar. Zijn andere zoon Absalom stal de troon en de vrouwen van zijn zoon Salomo leidden hem uiteindelijk tot afgoderij. De profeet Natan zei tegen hem: 'Je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden' (2 Sam.12:11). Je krijgt maar één kans om het goed te doen, dus volg God en neem je kinderen erin mee.

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2023. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: woordvoervandaag@wijnstokgemeente.org of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*