

**Maandag 26 juni**

*‘De wijsheid van boven is... vredelievend...’ (Jak. 3:17)(NBV21).*

De vrede bewaren.

Misschien herken je dit: ruzie krijgen net voordat je naar de kerk gaat en je de hele dienst een hypocriet voelen. Laten we beseffen dat de vijand weet dat Gods Woord alleen maar kan worden gezaaid in vrede (zie Jak. 3:18), dus hij zal er alles aan doen om te zorgen dat je het niet ontvangt en erdoor gezegend wordt. Daarom zou jij er alles aan moeten doen om je vrede te bewaren. Er schuilt kracht in vrede! Als de duivel je niet van streek kan maken heeft hij geen macht over je. Hij wint alleen controle wanneer jij die ‘verliest’. Het is zijn doelbewust plan om je van slag te brengen om op die manier je vrede te kunnen roven en je te frustreren. Geef hem die kans niet. Jakobus schrijft dat de wijsheid van boven vredelievend is. In de Message (parafraze vertaling van de Bijbel) zegt Eugene Peterson het zo: ‘Echte wijsheid, Gods wijsheid, begint met een heilig leven en wordt gekenmerkt door een goede omgang met anderen. Zulke wijsheid is vriendelijk en redelijk, stroomt over van barmhartigheid en zegen. Ze is niet de ene dag warm en de volgende dag koud, en ze heeft geen twee gezichten. Jullie kunnen alleen de vruchten plukken van een gezonde, sterke gemeenschap die in harmonie met God leeft, als jullie het uiterste doen om goed met elkaar om te gaan en elkaar waardig en respectvol behandelen’ (v. 17-18). Zie je, goed met elkaar omgaan vergt het uiterste van je. Dus de volgende keer dat iets je erg hoog zit, moet je je eens afvragen: wat probeert de vijand hier te doen? Wat zal het gevolg zijn als ik toegeef aan deze gevoelens? Wanneer je gestrest bent, verlies je je vreugde, en wanneer je je vreugde verliest verlies je je kracht, want ‘de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht’ (Neh. 8:10). Bid dus vandaag, probeer je te beheersen en bewaar je vrede.

**Dinsdag 27 juni**

*‘Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden...’  
(Hebr. 10:24)(NBV21).*

Ons leven delen.

Robert Putman deed een onthutsende uitspraak: ‘Als vuistregel geldt: als je bij geen enkele groep hoort maar je besluit je er bij eentje aan te sluiten, halveer je het risico om in het komende jaar te overlijden.’ Het is moeilijk om je voor te stellen dat iemand niet geïnteresseerd zou zijn in het met 50% verminderen van zijn kans om te overlijden. Daarom hebben sommige kerken dit motto aangenomen: ‘Sluit je aan of sterf.’ Een van de kenmerken van de vroege kerk was hun trouw aan verbondenheid omdat ze wisten dat verbondenheid niet zomaar ontstaat. Ze kwamen dagelijks bij elkaar. Ze aten samen. In de loop van de tijd gebeurde dat echter minder. Daarom zei de schrijver van Hebreeën: ‘Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen...’ (v. 24-25). Iemand zei: ‘In de sportwereld geldt dat hoe meer aanmoediging een sporter nodig heeft van zijn fans, hoe kleiner de kans dat hij/zij die krijgt. Zelden denken fans van een verliezend team wanneer een ingezakte speler in actie komt: ‘Laten we eens kijken hoe we hem kunnen aansporen.’ Maar al te vaak krijgen mensen die het meest gejuich nodig hebben, dat het minst. Elke dag staat voor iedereen die je kent de eeuwigheid op het spel, en het leven heeft een manier om mensen onderuit te halen. Ieder leven heeft toejuichers nodig. Ieder leven heeft af en toe een schouder nodig om op te leunen. Ieder leven heeft een gebed nodig dat hem voor Gods troon brengt. Ieder leven heeft een knuffelaar nodig die af en toe een knuffel uitdeelt. Ieder leven moet een stem horen die zegt: geef niet op!

**Woensdag 28 juni**

*‘... dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen’ (Ps. 90:14)(HSV).*

Wees blij.

Het helpt de zaak van Christus niet als zijn volgelingen er miserabel uitzien. Misschien komt het bij jou omdat je problemen hebt. Maar ja, die heeft iedereen wel eens. Toen de apostel Paulus in de gevangenis zat, schreef hij: ‘... wees altijd verheugd’ (Fil. 4:4). Vreugde uiteten doe je ondanks je omstandigheden, niet dankzij. De Bijbel zegt: ‘Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van redding’ (Jes. 12:3). God heeft een bron van vreugde in je gelegd, maar die moet je zelf opdiepen en met anderen delen. Vreugde is aanstekelijk. Blijdschap beweegt zich door relationele netwerken als rimpelingen in een vijver. Is zelfs zo krachtig dat het drie stappen kan overbruggen. Dat betekent dat de kans groter is dat je geluksquotiënt toeneemt als een vriend van een vriend van een vriend gelukkig wordt. We hongeren naar vreugde. ‘Verzadig ons in de morgen,’ schrijft de psalmist - maar niet met meer geld of macht of applaus. Nee: ‘Verzadig ons in de morgen met uw goedertierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen’ (Ps. 90:14)(HSV). Blijde mensen laten ons bruisen van leven. De Bijbel zegt ook dat de vreugde die de Heer ons geeft onze kracht is (zie Neh. 8:10). Vreugde vinden we fijn, maar vaak vergeten we hoe krachtig die is. Vreugde geeft ons de kracht om verleiding te weerstaan. Vreugde geeft ons het vermogen om vol te houden. Is het klittenband dat ervoor zorgt dat relaties beklijven. Geeft ons de energie om lief te hebben. We hebben niet alleen lucht, voedsel en water nodig; we hebben vreugde nodig. En de persoon die het brengt is als een oase in een woestijngebied. Verheug je dus vandaag.

**Donderdag 29 juni**

*‘U weet dat hij [Timoteüs] betrouwbaar is...’ (Fil. 2:22)(NBV21).*

Op wie kan je rekenen?

God zal je trouw zijn, wat er ook gebeurt. Op wie kun je menselijkerwijs gesproken nog meer rekenen? Paulus schrijft: ‘... alle anderen streven hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus. U weet dat hij [Timoteüs] betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een kind met zijn vader, voor het evangelie heeft ingezet’ (v. 21-22). Paulus wist dat hij op Timoteüs kon rekenen. Op wie kan jij rekenen? Overweeg de volgende vier vragen eens voordat je antwoord geeft: 1) Heb jij, wanneer er iets misgaat, tenminste één vriend of vriendin met wie je er gemakkelijk over kunt praten? ‘Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood’ (Spr. 17:17). Zo’n relatie is toch absoluut onbetaalbaar? 2) Wie in je leven zou precies kunnen zeggen wat jouw grootste angsten en verleidingen zijn? ‘Je kunt beter met zijn tweeën zijn dan alleen, want samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt... En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken’ (Pred. 4:9-10, 12). 3) Heb jij een of meer vrienden met wie je regelmatig afspreekt? ‘Zo spraken de mensen die ontzag voor de Heer hadden tegen elkaar, en de Heer hoorde het en luisterde met aandacht. Ten overstaan van de Heer werden in een boek de namen van de mensen opgetekend die ontzag voor Hem hadden...’ (Mal. 3:16). 4) Heb je een vriend die je goed genoeg kent om erop te vertrouwen dat sommige onderwerpen tussen jullie blijven? ‘Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen’ (Spr. 11:13).

## Het Woord voor Vandaag – week 26

### Vrijdag 30 juni

*'U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn'*  
(1 Kor. 10:13)(NBV21).

#### Echt worden.

Het probleem is niet alleen dat we zondigen; het is dat we er niet over kunnen praten. We voelen ons op ons gemak met verhalen van mensen die gezondigd hebben, omdat die verhalen een goed einde hebben. Stel je voor dat je naar een hulpverlener gaat en zegt: 'Ik wil alleen problemen bespreken die ik vroeger had. Vraag me alsjeblieft niet om mijn huidige problemen te berde te brengen. Dan zou ik me schamen en bang zijn dat je me zou afwijzen.' Waarom zou je naar een hulpverlener gaan en die proberen te overtuigen dat je geen advies nodig hebt? Mensen hebben er geen probleem mee om een dokter te vertellen over hun fysieke probleem of een monteur over een probleem met hun auto. Zouden we het dan ook niet oké moeten vinden om het elkaar te vertellen wanneer we een probleem hebben? Als je wilt dat God (of iemand anders) van 'de echte jij' houdt, van jou zoals je echt bent, dan moet je eraan werken om 'echt te worden'. David was Israëls beste koning, maar hij was een polygamist. Hij was ook een vreselijke vader. Hij begeerde de vrouw van een andere man, pleegde overspel met haar, probeerde haar man te bedriegen, liet hem uiteindelijk vermoorden en verdoezelde zijn misdaad een jaar lang; hij was dus hebzuchtig, ontrouw, een leugenaar en een moordenaar. Zoals iemand gekscherend zei: 'In die tijd liep er niemand rond met een 'wat zou David doen' armband.' Toch noemt de Bijbel David 'een man naar Gods hart' (zie 1 Sam. 13:14). Is het mogelijk dat iemand zo intens worstelt met zonde en tegelijkertijd naar God verlangt? Ja. En dat is ook de reden waarom de Bijbel zegt: 'Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen' (Jak. 5:16).

### Zaterdag 1 juli

*'Als de vijand zal komen als een rivier, zal de Geest van de Heere de banier tegen hem oprichten'*  
(Jes. 59:19)(HSV).

#### Wanneer je wordt aangevallen (1).

Je grootste fouten worden vaak gemaakt in de vroege fase van een geloofstest omdat je erdoor overrompeld wordt. Verrassing is een van de favoriete wapens van de duivel, dus hier zijn vier winnende strategieën die je kunt gebruiken wanneer je wordt aangevallen: 1) Raak niet in paniek. Leef naar de tekst: 'Laat af en weet dat Ik God ben' (Ps. 46:10). Dat betekent dat God aanwezig is, zich volledig bewust is van je situatie en een oplossing heeft. Wees gewoon gevoelig en ontvankelijk voor de stem van zijn Geest in je binnenste (zie Joh. 16:13). Vergeet niet dat de tijd aan jouw kant staat. Geduld is een wapen dat waarheid en motieven naar de oppervlakte dwingt. 2) Analyseer het. Salomo zei: 'Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt' (Pred. 7:14). Soms is wat op een crisis lijkt slechts compacte informatie. En wanneer je de tijd neemt om het te analyseren, profiteer je ervan. 3) Vraag advies. 'Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een keur van raadgevers brengt het tot bloei' (Spr. 11:14). Onwetendheid is je vijand en instructie je vriend. Ergens is er iemand die iets weet wat jij moet weten; iets dat je kan helpen overleven en zelfs slagen tijdens dit pijnlijke hoofdstuk in je leven. Probeer daarmee in contact te komen. 4) Verwacht dat God iets doet. 'Als de vijand zal komen als een rivier, zal de Geest van de Heere een banier tegen hem oprichten.' Tegenspoed is vaak de reactie van de vijand op jouw groei en ontwikkeling. Verheug je; de ogen van je hemelse Vader zijn vandaag op jou gericht. Hij is blij met je, en Hij zal je hier zegevierend doorheen loodsen.

**Zondag 2 juli**

*‘En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof’ (1 Joh. 5:4)(NBV21).*

Wanneer je wordt aangevallen (2).

Tegenspoed is vaak een poging van de vijand om je te beroven van het volgende seizoen van Gods zegen in je leven. Als je vandaag wordt aangevallen, heb ik nog drie tips voor je: 1) Sta op en vecht terug. Je zult in de verleiding komen om je terug te trekken of timide en passief te worden, vooral als je gekwetst bent. Doe het niet. Een gewond dier lokt alleen maar een aanval uit. Satan houdt van verlegen, angstige types, maar echte vechters intimideren hem. Wees dus moedig en hanteer de belofte: ‘[Onderwerp u dus aan God], en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvlugten’ (Jak. 4:7). 2) Maak gebruik van al je wapens. De Bijbel zegt: ‘De wapens waarmee wij ten strijde trekken zijn niet de wapens van de wereld; ze zijn zo krachtig dat ze bolwerken kunnen slechten voor God’ (2 Kor. 10:4). Gebed is een wapen - gebruik het dagelijks. En bid samen met anderen. Eén persoon alleen kan het geloof niet vermenigvuldigen; geloof groeit wanneer twee mensen bij elkaar komen (zie Matt. 18:19). Zorg dat je weet wie er voor je bidt, want voorbidders hebben invloed bij God. De Bijbel is ook een wapen, dus maak er gebruik van. ‘Draag... Gods Woord als zwaard...’ (Efez. 6:17). Zoek uit wat Gods Woord over jouw situatie zegt en gebruik het dan als een zwaard om het hoofd van de Vijand eraf te hakken. 3) Probeer het grote plaatje te zien. Er zijn maar weinig dingen zoals ze er op het eerste gezicht uitzien, dus kijk verder dan het moment en kijk of er iets goeds in je tot stand komt. Na tegenspoed volgen zegen en gunstbewijzen, dus richt je blik weer op het grote geheel. Paulus, die meedogenloos werd aangevallen, zei: ‘En de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft’ (2 Kor. 4:17). Kortom: vandaag kun je zegevieren.

*The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.*

*UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2023. All rights reserved.*

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [woordvoervandaag@wijnstokgemeente.org](mailto:woordvoervandaag@wijnstokgemeente.org) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*