

**Maandag 5 juni**

*‘Maar Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken’ (Luc. 22:32)(NBV21).*

God roept je (3).

God wil dat je zijn wil doet, maar je komt in je leven als christen nooit zo ver dat je ‘satan-vrij’ bent. Je kunt hem overwinnen, maar je kunt hem niet uitschakelen. Kijk naar Petrus. Hij had maar één versnelling: de overdrive. Hij was altijd te vinden waar de actie was, maar hij had niet altijd alles onder controle. De man die uiteindelijk de kerk leidde, ontkende eerst dat hij een discipel van Jezus was. Behoorlijk schokkend toch? Maar niets aan ons verbaast God. Hij roept je niet en zegt: ‘Ik hoop dat je de juiste persoon bent.’ Nee; Jezus zei tegen Petrus: ‘... weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken’ (v. 31-32). Is dat geen verbazingwekkende openbaring? Zelfs wanneer je niet weet hoe je voor jezelf moet bidden, bidt Jezus voor jou. ‘... omdat Hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten’ (Hebr. 7:25). Jezus zei tegen Petrus: ‘En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken’ (Luc. 22:32). Uit de puin hoop waar je vandaag in zit, kan een bediening voor anderen voortkomen. God kan niet alleen jouw leven veranderen, Hij kan jou ook gebruiken om het leven van anderen te veranderen. En nog iets: God is niet geneigd te denken dat je de moeite van het ‘zeven’ waard bent als je niet al iets goed doet. Zeven is een methode van zuiveren, van het uitziften van rommel en het verfijnen van wat overblijft. Dat betekent dat er om te beginnen dus al iets in je moet zitten dat het redden waard is. Vandaag roept God je. Verspil geen moment meer; geef je leven aan Hem.

**Dinsdag 6 juni**

*‘En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan’ (Luc. 22:60)(NBV21).*

Kukeleku!

‘Terwijl hij nog sprak, kraaide een haan... De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: ‘Nog voor vannacht de haan gekraaid heeft zul je Mij driemaal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter’ (v. 60-62). Voordat God je een grote opdracht toevertrouwt, zal Hij soms toestaan dat Satan je op de proef stelt. Waarom? Om je zwakke punten te onthullen en je op die gebieden te versterken. God zal toelaten dat je op een kleiner gebied faalt om te voorkomen dat je het op een groter gebied verknalt, waarbij je niet alleen jezelf maar ook anderen bezeert. Een van de wonderen van het christelijk leven is dat Jezus van brokstukken iets moois kan maken. Petrus beloofde Jezus nooit te verloochenen, maar tegen de tijd dat de haan kraaide, had hij het al drie keer gedaan. Mislukking op mislukking! Komt het je bekend voor? Je zei dat je je geduld niet zou verliezen, maar dat deed je wel. Kukeleku! Je zei dat je niet zou toegeven aan de verleiding, maar dat deed je toch. Kukeleku! Wanneer kraait een haan? Vroeg in de ochtend. Dat is goed nieuws! Dat betekent dat de haan het begin van een gloednieuwe dag aankondigt. Na zijn zwartste nacht kwam de zon op voor Petrus. En die zal ook voor jou opkomen. Door Gods genade kun je je leven opnieuw beginnen op elke willekeurige dag. Vandaag kun je je afkeren van je zonde en verder goede dingen voor de Heer gaan doen. Uiteindelijk won Petrus velen voor Christus en leidde hij de kerk. Dus hoe erg je ook gefaald hebt, God zal je vergeven, je rehabiliteren en je stappen herleiden.

**Woensdag 7 juni**

*'Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe...' (Ps. 100:3)(NBV21).*

Kom je tot ontplooiing? (1).

Heb je vandaag motivatie nodig? Kijk eens naar de palmboom. 1) Je kunt hem omhakken, maar je kunt hem niet doden! De mineralen en voedingsstoffen die de meeste bomen nodig hebben om te overleven, bevinden zich aan de oppervlakte, net onder de schors, dus wanneer je ze omhakt, gaan ze dood. Maar de palmboom niet. Zijn leven komt van binnenuit, dus zelfs onder druk blijft hij het goed doen. 2 Korintiërs 4:7 zegt: 'Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat'. Hoe wonderlijk! Al breekt de aarden pot aan de buitenkant en raakt hij beschadigd, de schat binnenin is veilig, buiten het bereik van de vijand! 2) De palmboom zal buigen, maar hij zal niet breken. Tropische winden kunnen de meeste bomen wegblazen, maar niet de palmboom. Hoe sterker de wind, hoe verder hij buigt - soms helemaal tot aan de grond. Maar wanneer de storm ophoudt, richt hij zich weer op en is zelfs sterker op de plaats waar hij boog. Wat een beeld! We zijn gemaakt om te buigen, maar niet om te breken, omdat we van God 'de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen' (Kol. 1:11). 3) De palmboom gaat dieper de grond in dan dat hij de hoogte ingaat! Terwijl de wortels van de gemiddelde plant maar een paar meter onder de grond gaan, kunnen de wortels van de palmboom honderden meters naar beneden reiken op zoek naar water. David zei: 'Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God' (Ps. 42:1). Ga diep, werk aan je eigen verbinding met God en je zult nooit ontworteld of onvruchtbaar zijn of worden weggeblazen!

**Donderdag 8 juni**

*'... in de voorhoven van onze God groeien zijn op' (Ps. 92:14)(NBV21).*

Kom je tot ontplooiing? (2)

Binnen in jou is er een strijd gaande tussen je florerende, bloeiende zelf - zoals je bedoeld bent - en je wegwijnende, verkommerende zelf. 'Wat is dat?' vraag je je af. Je wegwijnende zelf voelt zich onrustig en ontevreden. Voelt zich aangetrokken tot slechte gewoonten als gedachteloos tv kijken, te veel drinken, misbruik van seks, buitensporige uitgaven - dingen die bedoeld zijn om pijn tijdelijk te verdoven. Je gedachten dwalen automatisch af in de richting van angst en woede. Leren voelt niet de moeite waard. Je denkt de meeste tijd aan jezelf. Terwijl floreren plaatsvindt: 1) In je geest. Je voelt dat je ideeën en energie begint te ontvangen vanuit een externe bron. En dat is ook zo. Je wordt bekrachtigd door Gods Geest. We hebben het over geïnspireerd zijn, wat letterlijk betekent 'door God beademd'. God blaast zijn adem in jou; je komt tot leven en voelt dat je een doel hebt om voor te leven. 2) In je denken. Je gedachten worden gekenmerkt door vreugde en vrede. Je hebt een verlangen om lief te hebben en te leren. Je wordt letterlijk veranderd door 'de vernieuwing van je denken' (Rom. 12:2). 3) In je tijd. Je wordt elke dag wakker met een gevoel van enthousiasme en je beseft dat je nooit te jong bent om te floreren. Mozart componeerde briljante muziek toen hij vijf was. Paulus zei tegen Timoteüs: 'Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt...' (1 Tim. 4:12). Je realiseert je ook dat je nooit te oud bent om te floreren. Grandma Moses was negenenzestig toen ze begon te schilderen, en kunstenaar Marc Chagall maakte enkele van zijn beste werken toen hij in de negentig was. Het is enigszins vernederend om te erkennen dat je niet alles kunt zijn wat je wilt. Maar als je dat eenmaal accepteert en probeert je optimale door God bedoelde zelf te zijn, ga je floreren.

### Vrijdag 9 juni

*‘Maar... als hij [een graankorrel] begraven wordt, zal hij uitspruiten en zichzelf talloze malen reproduceren’ (Joh. 12:25)(TheMessage).*

#### Kom je tot ontplooiing? (3)

Er zijn nog twee gebieden waarop God jou wil laten bloeien: 1) In je relaties. Relationeel gezien kan je wegwijnende zelf nogal eens voor problemen zorgen. Je bent ongedisciplineerd in wat je zegt en vervalt soms tot sarcasme, roddel en vleierij. Je isoleert je. Je domineert. Je valt aan. Je trekt je terug. Terwijl je florerende zelf anderen wil zegenen. Die geven je energie. Je bent in staat om je qua gedachten en gevoelens te uiten op een manier die uitnodigt tot openheid. Je geeft snel je eigen fouten toe en vergeeft anderen vrijelijk. 2) In je ervaringen. God laat je groeien omdat Hij je wil gebruiken in zijn plannen om zijn wereld te verlossen: daarom merk je dat Hij je ervaringen verandert. Je florerende zelf heeft een verlangen om bij te dragen. Je leeft met een gevoel van roeping. Je innerlijke verlangen om tot je bestemming te komen is zelfs een kleine echo van Gods verlangen om de nieuwe schepping te beginnen. De rabbijnen spraken hierover als tikkun olam - de wereld herstellen. Gericht op jezelf is je leven zo klein als een graankorrel. Aan God gegeven is het echter alsof die graankorrel in rijke grond wordt geplant en uitgroeit tot onderdeel van een veel groter project. Jezus zei: ‘Als een graankorrel niet in de grond wordt begraven, dood voor de wereld, zal hij nooit meer zijn dan een graankorrel. Maar juist als hij begraven wordt, zal hij uitspruiten en zichzelf talloze malen reproduceren. Op dezelfde wijze verwoest je het leven als je je uit alle macht aan dat leven vastklampt. Maar als je het leven, in roekeloze liefde, loslaat, zul je het juist eeuwig bezitten; echt en eeuwig’ (v. 24-25)(The Message).

### Zaterdag 10 juni

*‘... en de geest van hun vader Jakob leefde op’ (Gen. 45:27)(HSV).*

#### Je droom is nog steeds levend.

Als de droom waarvan je gelooft dat God je die gaf dood lijkt, lees dan dit eens: ‘Toen vertelden ze hem: ‘Jozef leeft nog! Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte!’ Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar... toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jakob op’ (v. 26-27). Jarenlang geloofde Jakob dat zijn zoon, de dromer, dood was. Maar het was een leugen. Op zijn oude dag kwamen wagens beladen met rijkdommen hem terugbrengen om zijn zoon te zien, die nu grootvizier van Egypte was. Let op, toen Jakob het voor het eerst hoorde, ‘geloofde hij hen niet’ (v. 26). Wanneer je jarenlang in nederlaag en ontmoediging hebt geleefd, is het moeilijk om je de overwinning voor te stellen. Geen probleem; God is geduldig. Hij blijft met je meewerken. Hij zal zijn genade en goedheid op zo’n manier tonen dat je Hem weer gaat vertrouwen: ‘Toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jakob op’ (v. 27). Geloof niet dat je droom dood is en nooit in vervulling zal gaan. En hecht geen geloof aan degenen die je vertellen dat je te oud bent om de droom die God je gaf te vervullen. In de laatste hoofdstukken van je leven kan God meer stoppen dan in alle voorafgaande hoofdstukken. ‘... oude mensen zullen dromen dromen’ (Joel 3:1). God is de gever van dromen. En Hij gééft ze niet alleen, Hij wekt ze tot leven en stelt jou in staat om ze te vervullen. Het is niet te laat. Je bent niet te oud. Wat God voor Jakob deed - kan Hij ook voor jou doen.

**Zondag 11 juni**

*‘Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed’ (Luc. 24:49)(NBV21).*

Ga niet voordat je met kracht bent bekleed.

Je kunt goed opgeleid, ervaren en getalenteerd zijn, maar zolang je niet ‘met kracht uit de hemel bent bekleed’ zul je Gods doelen voor je leven nooit vervullen. Lees deze twee teksten eens: 1) ‘Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed’ (v. 49). 2) ‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het hele huis waar ze zich bevonden geheel vulde... en allen werden vervuld met de heilige Geest...’ (Hand. 2: 1-2, 4). De transformatie was verbazingwekkend! Petrus, die Jezus zojuist had verloochend, stond voor de menigte en predikte hun het evangelie. Boekte hij resultaten? Ja. ‘... op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit tot ongeveer drieduizend’ (v. 41). En de kracht die ze zojuist hadden ontvangen, was ook hun bron van kracht toen ze te maken kregen met ontberingen en vervolging. ‘Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden allen vervuld met de heilige Geest en verkondigden de boodschap van God vrijmoedig’ (Hand. 4:31). Dit was geen eenmalige ervaring; ze werden voortdurend vervuld met de heilige Geest. Denk jij dat jij niet goed genoeg bent om vervuld te worden met Gods Geest? Jezus zei: ‘Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel de heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen’ (Luc. 11:13). Vraag God vandaag om je te vullen met zijn Geest, en dat zal Hij doen.

*The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.*

*UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2023. All rights reserved.*

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [woordvoervandaag@wijnstokgemeente.org](mailto:woordvoervandaag@wijnstokgemeente.org) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*