

Maandag 29 mei

'... volmaakte liefde sluit angst uit...' (1 Joh. 4:18)(NBV21).

Weiger in angst te leven (3).

Wanneer God zegt: 'Vrees niet,' zegt Hij eigenlijk: 'Je krijgt te maken met angst, maar je kunt die overwinnen. Je kunt ondanks die angst handelen.' De Bijbel zegt dat volmaakte liefde angst uitsluit. Soms denken we ten onrechte dat die tekst betekent dat als we God maar volmaakt genoeg liefhebben, we niet bang zullen zijn. Nee, de enige volmaakte liefde is Gods liefde voor jou. En die is onvoorwaardelijk. Wat je angst verdrijft is het besef dat Hij altijd van je houdt, met je meegaat, je verdedigt, je steunt en beloofd heeft je te zegenen bij alles wat je doet. En het doet nog iets: het versterkt je geloof. En: 'Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven' (Hebr. 11:6). Wanneer je weet dat God blij met je is, begin je boven je angsten uit te stijgen. Wanneer angst op je deur klopt en jou vol geloof aantreft, kan hij niet binnenkomen. Daarom is het goed om voortdurend over Gods Woord te mediteren en je gesprekken te doorspekken met woorden van geloof. Als je gewend bent je gedachten alle kanten te laten opgaan zou je van mediteren over Gods Woord een nieuwe gewoonte moeten maken. Raak niet ontmoedigd als je ontdekt dat je het wel wil maar het niet goed lukt. De Bijbel spreekt over 'wandelen in geloof' (2 Kor. 5:7)(NBG). Hoe heb je leren lopen? Door één keer vaker op te staan dan te vallen, totdat je het uiteindelijk kon. Wanneer jij je erop toelegt woorden van geloof te spreken die de angst trotseren, zal de heilige Geest je te hulp komen en sterken. Zoals Nelson Mandela verwoordde: 'Moed is niet de afwezigheid van angst, maar het overwinnen ervan.' Dus blijf gewoon doorgaan en je komt er wel!

Dinsdag 30 mei

'Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?' (Rom. 8:31)(NBV21).

Weiger in angst te leven (4).

Om angst te overwinnen, moet je geloven dat God bij je is. Dat is de sleutel tot je vermogen om gehoor te geven aan wat Hij je zegt te doen. Als je er meer en meer op vertrouwt dat Hij bij je is, zal je angst afnemen. Toen David zich aanbood om tegen Goliat te vechten, zei koning Saul tegen hem: 'Maar je kunt hem toch onmogelijk aan... Je bent nog maar een jongen en hij is al van jongs af aan gewend om te vechten' (1 Sam. 17:33). David antwoordde: 'De Heer... zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn' (v. 37). Je staat niet alleen in deze strijd; de Heer is met je. Wanneer je daarvan overtuigd bent, zal je angst afnemen. Je weet misschien niet altijd wat God zal gaan doen, maar je kunt ontspannen in de wetenschap dat Hij op het juiste moment zal doen wat er moet gebeuren. Wanneer je aan de toekomst denkt en aan alle dingen die je niet weet, kun je gemakkelijk bang worden. Maar je kunt het op twee manieren bekijken. Je kunt pessimistisch en angstig zijn, of je kunt tegen jezelf zeggen: 'De strijd is van de Heer en Hij heeft nog nooit een gevecht verloren!' Jij weet misschien niet altijd wat je moet doen in een gespannen situatie, maar God wel. Hij weet alles voordat het gebeurt, en Hij heeft je uitredding van tevoren gepland. Zet gewoon de ene voet voor de andere, in het vertrouwen dat Hij je leidt. Je hoeft God niet te zien of te voelen om te kunnen geloven dat Hij met je is. Geloof is een zaak van het hart in plaats van de natuurlijke zintuigen. God is met je! Geloof het en weiger in angst te leven.

Woensdag 31 mei

‘Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten...’ (Dan. 1:8)(HSV).

Bereid je alvast voor.

Blijf je dingen doen die je niet wilt doen en geef je toe aan gedachten die je op een dwaalspoor brengen? Word je constant overvallen door dezelfde oude verleidingen? Hier is het slechte nieuws: de nieuwe geboorte maakt geen einde aan je oude natuur, maar versterkt in feite de strijd tussen je vlees en je geest. Maar hier is het goede nieuws: je kunt zegevierend leven! Hoe? 1) Door te bidden. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak’ (Matt. 26:41). Als je genoeg hebt van het bidden om vergeving nadat je gefaald hebt, ga dan bidden voordat de verleiding komt. Nee, je kunt de verleiding niet wegbidden, maar je kunt je alvast voorbereiden op het overwinnen ervan. En als je hulp nodig hebt, roep dan versterking in. Zoek iemand die weet hoe hij met je mee kan bidden. Volgens de Bijbel kun je beter met zijn tweeën zijn dan alleen omdat samen zwoegen loont (zie Pred. 4:9). 2) Door een besluit te nemen. ‘Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten.’ De manier om je impulsen te bedwingen is door je wil te activeren - op voorhand. Wanneer je dat doet, geeft God je kracht door zijn Geest. Waar kwam Daniëls vastberadenheid vandaan? Van God. Hij bad drie keer per dag (zie Dan. 6:10). Ga bewust bepaalde situaties uit de weg; zorg dat je uit de gevarezone blijft. Toen de vrouw van Potifar Jozef probeerde te verleiden, ‘vluchtte hij naar buiten’ (Gen. 39:12). Zowel Jozef als Daniël hadden gebeden en zich voorgenomen wat ze zouden doen voordat de verzoeking kwam. Een goed advies voor ons allemaal!

Donderdag 1 juni

‘... om onderdrukten hun vrijheid te geven...’ (Luc. 4:18)(NBV21).

Wat kan ik doen?

UNICEF schat dat jaarlijks maar liefst 2 miljoen kinderen en jongeren worden uitgebuit in de wereldwijde sekshandel - dat zijn er vier per minuut. Kun je je voorstellen wat regeringen wereldwijd zouden doen als in een stad met twee miljoen inwoners iedereen dagelijks gevangen zou worden gehouden, zou worden uitgebuit en misbruikt? Als je denkt dat dat erg is, is hier een statistiek die je hart zou moeten breken en je op je knieën zou moeten brengen: slechts 1 procent van degenen die in de seksindustrie worden ontvoerd, wordt daaruit gered! En hoe zit het dan met de andere 99 procent, vraag je je misschien af. Wanneer ze te oud worden om waarde te hebben voor hun pooiers, of te ziek zijn om te werken, of zwanger worden, of ziek worden, worden ze als grofvuil aan de kant gezet. Dit zijn de ‘wandelende gewonden’ die emotionele en mentale littekens met zich meedragen en de rest van hun leven worstelen met de gevolgen. Misschien denk je: ‘Heel triest en schokkend allemaal, maar godzijdank zijn het niet mijn kinderen of kleinkinderen.’ Godzijdank, inderdaad! Maar als verlost kind van God heb je de verantwoordelijkheid om je erom te bekommeren. Jezus zei dat Hij kwam om ‘aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken... om onderdrukten hun vrijheid te geven’ (v. 18). Ook is Hij gekomen om genezing te brengen aan mensen die gebroken zijn van hart. Dat betekent dat je het probleem niet zou moeten vermijden, maar je ervan bewust moet worden, gealarmeerd en geactiveerd moet worden. Pas wanneer genoeg mensen zich uitspreken, komen politici in actie. Dus spreek je uit! Ga ervoor bidden. Steun ministeries die daarbij betrokken zijn. Op die manier kun je op een dag voor God staan en zeggen: ‘Heer, ik heb gedaan wat ik kon!’

Vrijdag 2 juni

‘Wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus’ (Rom. 5:9)(HetBoek).

Je positie en je conditie.

De Bijbel zegt: ‘Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal Hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbijgaat... Wij prijzen ons gelukkig over deze nieuwe relatie met God. En dan vooral door onze Here Jezus Christus, want Hij heeft ervoor gezorgd dat het nu weer goed is tussen God en ons’ (v. 8-9, 11)(HB). God houdt van je en aanvaardt je zoals je bent. En dat is nog niet alles. Hij ziet je als niet schuldig. Hoe? ‘Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende één gemaakt met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden’ (2 Kor. 5:21). Let op de woorden ‘in Hem’. Stel je voor dat je een brief in een envelop stopt en deze vervolgens dichtplakt. Je kunt de brief niet meer zien of lezen omdat hij ‘in’ de envelop zit. Begrijp je het idee? Onthoud altijd dat er een verschil is tussen je positie en je conditie, je gesteldheid. Wanneer jij je vertrouwen in Christus stelt, sta je voor God als ‘rechtvaardig’. Dat is je positie, je status. Maar hoe zit het dan met je conditie? Je faalt nog steeds. De taak van de inwonende heilige Geest is om je conditie op het niveau van je positie te brengen. ‘Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Here weerspiegelen. Terwijl zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Hem lijken’ (2 Kor. 3:18)(HB). Hoe doet de heilige Geest dit? Hij brengt je weer terug naar de plaats van berouw en daar word je gereinigd. Merk op dat je positie in Christus niet verandert, maar je conditie verandert voortdurend naarmate je meer op Christus gaat lijken.

Zaterdag 3 juni

‘Van Paulus... geroepen tot apostel...’ (Rom. 1:1)(NBV21).

God roept je (1).

God keek naar een deel van Paulus’ achtergrond dat was gevormd voordat hij christen werd, en Hij vond daar een aantal zeer nuttige dingen. En het waren niet allemaal geestelijke dingen. Het waren ook academische en culturele dingen. Ook al leek Paulus ongeschikt vanwege zijn enorme haat tegen christenen, toch kwalificeerde zijn achtergrond hem op een unieke manier. Als voormalig farizeeër begreep hij de Schriften en de denkwijze van degenen die hem tegenwerkten. En zijn vroegere geestelijke blindheid gaf hem een hart voor de verlorenen. God gebruikte zowel de goede als de slechte ervaringen in het leven van Paulus. En dat kan Hij ook voor jou doen! Denk je even in: toen God een man zocht als een van de eerste leiders in zijn kerk, om de geloofsleer ervan op te schrijven, om te debatteren met religieuze leiders die zich tegen zijn kerk verzetten, om de zaak van Christus te bevorderen in academische en sociale kringen, om de boodschap uit te dragen, van de gewone man tot aan de troon van de keizer, vond God een man die al over de nodige kwalificaties beschikte - en die man was Paulus. Dit is hoe God werkt: eerst is Hij naar je op zoek, vervolgens bereidt Hij je voor, dan bepaalt Hij je plek en ten slotte stelt Hij je in staat om te doen wat je volgens Hem het meest effectief kunt doen. En Gods roeping is het enige waar je helemaal gelukkig van wordt, al weet je dat niet altijd van tevoren. Dus, roept God jou? Bereidt Hij je voor? Positioneert Hij je? Maakt Hij het mogelijk voor je? Je zult in het leven de meeste vreugde en vervulling vinden wanneer je je aan Hem overgeeft en ja zegt.

Zondag 4 juni

'... Ik heb u geheiligd... u aangesteld...' (Jer. 1:5)(HSV).

God roept je (2).

Het woord 'geheiligd' betekent 'apart gezet voor exclusief gebruik'. Het woord 'aangesteld' betekent dat je bent aangewezen voor een speciale taak. Hier zijn twee dingen die je moet weten: God verspilt niets van wat Hij heeft geschapen, en Hij verspilt niets van wat Hij kan gebruiken. Voordat je christen werd, liet God ervaringen toe, zowel goede als slechte, die jou al toerustten voor wat Hij in gedachten had. Dat omvat wie je ouders waren, de plaatsen waar zij vandaan kwamen, waar je bent opgeleid, het aantal jaren dat je op school hebt gezeten, de baantjes die je hebt gehad en de opleiding die je hebt genoten. Het omvat ook dingen die God al bij je geboorte in je heeft gelegd, ook al leken sommige van die dingen bij het opgroeien tegen je te werken. Houd jij als een pitbull vast aan ideeën? God kan dat gebruiken. Vind jij het leuk om in boeken te snuffelen en onderzoek te doen? God kan dat gebruiken. Ga je snel de confrontatie aan, opgewonden recht op de vijand af? God kan dat gebruiken. Vandaag heb je misschien het gevoel dat je met de verkeerde mensen op de verkeerde plek de verkeerde dingen doet. Je vraagt je misschien af hoe je hieruit kunt komen of hoe je je leven kunt veranderen. En eerlijk gezegd kan het antwoord zijn dat jij dat zelf dus niet kunt. Maar God kan het wel! Van fouten kan Hij wonderen maken. Dus geef Hem de dingen in je leven die niet zo goed zijn, de dingen waar je niet trots op bent, en zeg: 'Heer, hier zijn ze. Ik wou dat mijn leven anders was, maar dat is niet zo. Ik wou dat ik het kon veranderen, maar ik kan het niet.' Laat God dan aan het werk gaan.

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2023. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: woordvoervandaag@wijnstokgemeente.org of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*