

Het Woord voor Vandaag – week 20

Maandag 15 mei

'Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te voltooien dat U Mij opgedragen hebt' (Joh. 17:4)(NBV21).

Een gebed van toewijding aan God.

Een gebed voor als je God graag wil behagen en zijn wil voor je leven wil vervullen: 'Heer, ik dank U dat U nog steeds van mij houdt ondanks alles wat U over mij weet. U kent mijn gedachten, mijn fouten, mijn zonden, en toch noemt U me nog steeds Uw kind. Uw genade jegens mij is onbegrijpelijk. Meer dan wat dan ook wil ik U beter leren kennen en Uw aanwezigheid in mijn leven elke dag voelen. Als er een deel van mij is dat ik voor U verborgen heb gehouden, laat het me dan zien zodat ik U kan uitnodigen om daar te heersen en regeren. Kom in mij, heilige Geest, en verkwik mijn ziel met rivieren van levend water. Stroom dan door mij heen naar een droge en dorstige wereld (zie Joh. 7:38-39). Help me om mijn ogen op U gericht te houden en niet alleen op anderen (zie Hebr. 12:1-2). Heer, wees altijd mijn rijkste schat. Help me nooit een afgod van iemand of iets te maken, of toe te laten dat bezittingen of de afleidingen van deze wereld op enigerlei wijze tussen U en mij in komen staan. U bent mijn genezer, mijn hoop en mijn kracht. Wanneer ik vrijheid nodig heb, bent U mijn bevrijder. U bent mijn schild tegen de Vijand, mijn raadgever wanneer ik leiding nodig heb en mijn vesting in tijden van nood (zie Ps. 32:7). Waarlijk, U bent de God van wonderen. Werk uw wonderen van genade in mijn leven uit en verander mij van dag tot dag naar uw gelijkenis (zie 2 Kor. 3:18). Amen.'

Dinsdag 16 Mei

'Hij verkwikt mijn ziel' (Ps. 23:3)(NBG).

Zorg voor je ziel.

David zei: 'De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel' (v. 1-3). De motor van een auto is tegenwoordig computergestuurd. Een lampje op je dashboard laat je weten dat er iets mis is en dat het tijd is voor een controlebeurt. Je ziel heeft dat ook nodig! Maar dan moet je wel op de signalen letten! Wacht niet tot je een geestelijke, morele, emotionele of relationele inzinking hebt voordat je stopt en er aandacht aan besteedt. Wanneer de dorst van je ziel niet wordt geleest en niet aan haar behoeften wordt voldaan zal je ziel op een andere manier verlichting zoeken, vaak op een manier die schadelijk voor je is. Je moet weten wanneer je 'wanneer' moet zeggen. Vaak komen we er niet toe adempauzes in te lassen die ons in staat stellen onze ziel te verkwikken. We zijn verstrikt geraakt in schuldgevoelens, alsof even stoppen op een of andere manier onverantwoordelijk zou zijn. Of we zijn bang om terrein te verliezen omdat we een minuut voor onszelf namen. Een van de moeilijkste dingen in het leven om te bereiken is niet succes maar een gevoel van balans. Dus zorg tussen al je geplan en geren door dat je je ziel niet vergeet. Zelfs God nam rust (zie Gen. 2:2). En als Hij dat deed, dan heb jij dat ook nodig. De kracht van rust is dat het je in staat stelt te genieten van je levensreis en niet alleen van de bestemming. Als je niet leert om uit eigen keus een wandeling in het park te maken, beland je misschien wel noodgedwongen in het ziekenhuis. Wanneer God je 'laat rusten in groene weiden' geniet er dan van. Wanneer Hij je 'voert naar vredig water' is het bedoeld om je te verfrissen en herstellen. Zorg dus voor je ziel!

Woensdag 17 mei

'Geef mij de vreugde van vroeger...' (Ps. 51:14)(NBV21).

Lessen van een gebroken hart.

Een gebroken hart kan niet worden genezen door zestien uur per dag bezig te zijn, je in het zweet te werken in een sportschool of door stemmingsveranderende middelen zoals alcohol en drugs te gebruiken. Die dingen kunnen een tijdelijke oplossing bieden, maar geen blijvende genezing. Nadat hij in zonde en schaamte was vervallen, bad David: 'Red mij, geef mij de vreugde van vroeger...'. Goed nieuws: God kan herstellen wat je bent kwijtgeraakt en je dingen over jezelf leren die je niet wist en die jou een beter mens maken. En een van de eerste lessen die Hij ons leert, gaat over vergeving. Je kunt niet vasthouden aan je onverzoenlijkheid en dan verwachten zelf genezing te vinden. Vergeving is slechts een woord, tótdat je het schenkt. Je gemoedsrust en vrijmoedigheid voor God hangen af van jouw bereidheid om anderen genade te verlenen (zie Marc. 11:25). De tweede les die Hij ons leert, gaat over relaties. En sommige van die relaties zullen je meer pijn dan plezier bezorgen. Het verraad van Judas, hoe pijnlijk ook, speelde echter een belangrijke rol bij het tot stand brengen van de grootste gebeurtenis uit de geschiedenis: het kruis. Betekent dit dan dat Jan en alleman je leven maar kan binnenlopen en kan doen wat hij wil? Nee, het schild van Gods doel bepaalt of dat al dan niet mag gebeuren. Sommige mensen brengen troost terwijl anderen karakter opbouwen, en je hebt beide nodig. De derde les die Hij ons leert gaat over 'de ja-zone'. 'Wat hij opent kan niemand sluiten, en wat hij sluit kan niemand openen' (Op. 3:7). Dus of God nu de deur opent of sluit, vertrouw op Hem, volg Hem en zeg: 'Ja, Heer,' want Hij houdt van je en heeft alleen het beste met je voor.

Donderdag 18 mei

'Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang' (Ps. 27:4)(NBV21).

Wat je moet opgeven.

Om te kunnen slagen moet je soms bepaalde dingen opgeven. 1) Je kunt niet met iedereen bevriend zijn. Jezus hield van iedereen, maar bracht het grootste deel van zijn tijd door met twaalf mensen om hen te onderrichten. En Hij bracht extra tijd door met Petrus, Jakobus en Johannes, zijn naaste vrienden. Aan het einde van zijn leven kon Hij zeggen: 'Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te voltooien dat U Mij opgedragen hebt' (Joh. 17:4). 2) Je kunt niet alles doen. Vanwege het hoge tempo van onze samenleving hebben mensen de neiging om te multitasken. Maar van taak naar taak schakelen kan je tot 40 procent efficiëntie kosten. Volgens onderzoekers krijg je meer gedaan door je op één taak tegelijk te concentreren, en niet door constant van taak te wisselen. David zei: 'Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang'. 3) Je moet beseffen dat veelzijdigheid zijn grenzen kent. Ja, er moet een balans zijn tussen je privéwereld en je publieke wereld. Maar het is een mythe om te geloven dat je iedereen kunt kennen, alles kunt doen, overal naartoe kunt gaan en alles kunt hebben. Je hoeft niet 99 procent van alles in het leven te weten; je hoeft je alleen maar te concentreren op die ene procent die je het meest oplevert. Als je vaak te snel bent afgeleid, heb je mensen in je leven nodig die je kunnen terugfluiten en je weer op het goede spoor helpen. Je moet weten waar je je wel en niet druk om moet maken. Het komt erop neer dat je om verder te komen en meer te bereiken, bereid moet zijn bepaalde dingen opzij te zetten. Zelfs goede dingen (zie Hebr. 12:1-3).

Het Woord voor Vandaag – week 20

Vrijdag 19 mei

‘En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand’ (Pred. 4:12)(NBV21).

Je hebt anderen nodig.

Ken Blanchard zei: ‘Niemand van ons is zo slim als wij allemaal samen.’ Hoe graag we ook zouden willen denken dat we alles weten, als we eerlijk zijn, zijn we ons er allemaal toch pijnlijk van bewust dat we blinde vlekken hebben en op sommige terreinen onervaren zijn. Jij hebt ervaringen gehad die anderen niet hebben gehad; zij hebben ervaringen gehad die jij niet hebt gehad, en wanneer je bij elkaar komt, benut je je gezamenlijke ervaring en kennis. Jezus stuurde de zeventig discipelen in groepjes van twee op pad. Waarom? 1) Voor ondersteuning. ‘En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand.’ 2) Voor verheldering. Toneelschrijver Ben Jonson zei: ‘Hij die alleen door hemzelf wordt onderwezen, heeft een dwaas als meester.’ 3) Voor verantwoording. De voorganger van een megakerk stelde de man die met hem meereisde voor aan zijn toehoorders en zei: ‘Ik ben kwetsbaar voor verleiding en hij is mijn bescherming.’ Je kon een speld horen vallen in de zaal! Soms heb je troost nodig en andere keren correctie. Er is nederigheid voor nodig om dat te erkennen, en emotionele zekerheid om het in praktijk te brengen. Zolang je je niet realiseert dat anderen je kunnen helpen een voller en beter leven te leiden dan je in je eentje zou kunnen, dwarsboom je jezelf en beperk je je potentieel. Zolang het je doel is om anderen voor te zijn in plaats van met hen samen te werken, benadeel je je eigen toekomst. Goede denkers begrijpen de kracht van gedeeld denken. Ze begrijpen dat wanneer ze de gedachten en ideeën van anderen koesteren, het gedeelde denken meer resultaten oplevert en ze meer bereiken dan ze ooit alleen zouden kunnen. De waarheid is dat je anderen nodig hebt.

Zaterdag 20 mei

‘... en nog ken je Me niet...?’ (Joh. 14:9)(NBV21).

Hoe goed ken jij Jezus?

Er vond een fascinerende ontmoeting plaats tussen Jezus en Filippus. Toen Filippus zei: ‘Toon ons de Vader...’ antwoordde Jezus: Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus?’ We kunnen hier allemaal iets van leren. Je kunt regelmatig naar de kerk gaan, dienende taken verrichten of op het podium zingen en toch de Heer niet ‘kennen’. Om iemand echt te kennen moet je tijd met hem doorbrengen, dingen delen en je hart openen. Met andere woorden, de relatie moet prioriteit krijgen. De stukjes uit ‘Woord voor vandaag’ noem je in het Engels ‘devotionals’ (‘stichtelijke stukjes’ zeiden we vroeger). Het komt van het Engelse woord ‘devote’ dat toewijden betekent. Het doel van Woord voor vandaag is om je te ‘stichten’, je op te bouwen en je zover te brengen dat je meer toegewijd bent aan Christus dan aan iets of iemand anders. Betekent dit dat je andere dingen verwaarloost? Nee, in feite verrijkt het elk ander terrein van je leven. Psalm 103:7 zegt: ‘Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk Israël zijn daden.’ De Israëlieten kenden Gods daden als toeschouwers, terwijl Mozes zijn wegen kende omdat hij vertrouwelijk met God omging. De Israëlieten zagen wat God deed; Mozes was zo vertrouwd met God dat hij zijn manier van denken begreep en waaróm Hij deed wat Hij deed. Drie keer vroeg Jezus aan Petrus of hij Hem liefhad (zie Joh. 21:15). De eerste twee keer antwoordde Petrus met ja. De derde keer, gefrustreerd als hij was door de vraag, antwoordde: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd’ (v. 17). Zie je dat er staat dat de Heer het weet? Je kunt anderen voor de gek houden, en zelfs jezelf, maar de Heer kent de kwaliteit van jouw liefde voor Hem. Vandaag is het zijn verlangen om je dichter naar Hem toe te trekken. Sta je daar open voor?

Zondag 21 mei

‘... dan zullen we niet uit de koers raken’ (Hebr. 2:1)(NBV21).

Raak niet uit de koers.

‘Daarom moeten wij onze aandacht des te meer richten op wat we gehoord hebben, dan zullen we niet uit de koers raken... hoe zullen wij dan aan die straf [op elke overtreding en ongehoorzaamheid] ontkomen wanneer we geen acht slaan op de grote redding...?’ (Hebr. 2:1, 3). De woorden ‘uit de koers raken’ en ‘geen acht slaan’ zouden alarmbellen moeten laten rinkelen! Het morele verval van Simson verliep zo geleidelijk dat hij niet eens in de gaten had dat het gebeurde. Zoals je een schakelaar omzet, zo was hij gewend geraakt Gods kracht aan te wenden en iedere vijand en elk obstakel te overwinnen. Maar zonde en zelfingenomenheid werden zijn ondergang. Toen Delila zei: ‘De Filistijnen zijn er om je te halen, Simson!’ werd Simson wakker en wilde opspringen en zich losrukken, net als de vorige keren, want hij wist niet dat de Heer hem verlaten had. Maar de Filistijnen grepen hem’ (Recht. 16:20-21). Wanneer jij geen acht meer slaat op God begin je uit de koers te raken. Dan zijn je gebeden niet meer zo effectief. Je hebt niet meer zo’n godvruchtige invloed op anderen. Je valt terug in oude gewoonten. Je weigert vergeving te schenken aan mensen die je hebben gekwetst. Het lukt je niet om dingen recht te zetten met mensen die je hebben bezeerd. Je gaat doen wat goed uitkomt en prettig is in plaats van wat goed is. Je koestert houdingen van angst en wrevel. Je voedt je oude natuur en verwaarloost je nieuwe. Dit zijn allemaal tekenen dat je een geestelijke check-up nodig hebt. Vraag vandaag aan God of Hij je laat zien welke houdingen, handelingen en relaties je moet aanpakken en ga ermee aan de slag. Het goede nieuws is dat wanneer jij gehoor geeft aan Gods Woord en de leiding van de Geest, je je geestelijke vitaliteit terugkrijgt en God je effectiever kan gebruiken.

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2023. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: woordvoorvandaag@wijnstokgemeente.org of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*