

Maandag 8 mei

'De engel van de Heer waakt over wie Hem vrezen, en bevrijdt hen' (Ps. 34:8)(NBV21).

Wanneer God je een engel stuurt (3).

In welke andere situaties kan God een engel sturen om je te helpen? 1) Om je uit de problemen te helpen. Lot woonde in Sodom, een stad die op het punt stond vernietigd te worden vanwege haar zonde. Dat is het moment dat God engelen stuurde om hem en zijn familie te redden van naderend onheil. Lot luisterde, gehoorzaamde en overleefde, maar helaas deed zijn vrouw dat niet, en zij kwam om (zie Gen. 19). 2) Om de richting van je leven te veranderen. 'Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro te weiden... Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde' (Ex. 3:1-2). Mozes dacht dat zijn leven voorbij was. Hij begon in een paleis en eindigde in een woestijn. Maar al die ervaringen, de goede én de slechte, hadden hem toegerust om leiding te geven aan de grootste volksverhuizing in de geschiedenis. 3) Wanneer je voor je grootste uitdaging staat. Om het beloofde land binnen te gaan, moest Israël eerst zijn grootste stad veroveren: Jericho. En Jozua had geen idee hoe hij dat moest aanpakken. Toen stuurde God een engel met een plan om de muren letterlijk neer te halen (zie Joz. 5:14). 4) Wanneer je je best hebt gedaan en wilt opgeven. Na zijn spectaculaire overwinning op de profeten van Baäl op de berg Karmel, bedreigde Izebel de profeet Elia met de dood. Wat deed dat met hem? 'Het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven...' Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: 'Sta op en eet wat' (1 Kon. 19:4-5). En vandaag stuurt God nog steeds vermomde engelen om ons te helpen.

Dinsdag 9 mei

'Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten' (Dan. 6:23)(NBV21).

Wanneer God je een engel stuurt (4).

Hier zijn nog enkele situaties waarin God een engel zou kunnen sturen om je te helpen.

1) Wanneer je het juiste doet en daardoor in problemen raakt. Door Gods wil te doen belandde Daniël in een leeuwenkuil, maar God haalde hem eruit en rehabiliteerde hem publiekelijk. De koning verklaarde: 'Hierbij beveel ik iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk diep ontzag te tonen voor de God van Daniël. Want Hij is de levende God, die bestaat in eeuwigheid' (v. 27). 2) Wanneer je moe bent van het vechten tegen verleiding. Wanneer het verlangen naar alcohol, drugs of nicotine te sterk wordt, of wanneer je denkt dat liegen de enige uitweg is, of wanneer eenzaamheid je in de armen van de verkeerde persoon drijft. Nadat Jezus veertig dagen lang had gestreden tegen verzoeking, zegt de Bijbel: 'Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om Hem te dienen' (Matt. 4:11). 3) Wanneer de last die je moet dragen te zwaar aanvoelt. Geconfronteerd met de onbeschrijflijke doodsangst van zijn kruisiging bad Jezus het bepalende gebed van zijn leven: 'Vader, als U het wilt, neem deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren.' Uit de hemel verscheen Hem een engel om Hem kracht te geven' (Luc. 22:42-43). God zal je sterken door zijn Woord en door gebed. Soms stuurt Hij mensen die je kent om je daarbij te helpen. Paulus schreef: '... we werden van alle kanten belaagd: van buitenaf door vijanden, van binnenuit door zorgen. Maar God, die moed geeft aan wie terneergeslagen zijn, gaf ons moed door de komst van Titus' (2 Kor. 7:5-6). Andere keren zal Hij een engel sturen. Kortom: wanneer je God om hulp roept, kun je er zeker van zijn dat er hulp onderweg is.

Woensdag 10 mei

‘Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst’ (1 Tim. 6:6)(NBV21).

Een gebed om financiële tevredenheid.

De Bijbel zegt: ‘Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleding, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend’ (v. 6-10). Hier is een gebed om financiële tevredenheid: ‘Heer, genees me van de stress van het tobben over hoe ik overkom op mijn leeftijdsgenoten. Geef me het geschenk van tevredenheid: tevreden zijn met wat U voor mij heeft. Dank U dat U mij leert om naast U te lopen, niet voor U uit. Ik heb berouw over de keren dat ik voor U uitliep. Ik heb ook spijt van de keren dat U mij probeerde te zegenen, en ik ergens achter U stond, worstelend met oude problemen. Van nu af aan wil ik met U wandelen in vrede en voorspoed, wetend wie ik ben en van Wie ik ben. Wilt U me zegenen terwijl ik leer om op dit gebied praktische stappen te zetten. Mijn focus ligt echter op U en op mijn relatie met U. Uw Woord zegt dat wanneer ik U op de eerste plaats zet, andere dingen me erbij gegeven worden, terwijl ik mezelf intussen voorbereid op wat U voor mij hebt (zie Matt. 6:33). Dank U dat ik mag leren volwassener te worden op geestelijk, financieel en emotioneel gebied. Mag dit tot zegen zijn voor mezelf en de mensen om me heen.’

Donderdag 11 mei

‘... Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken...’ (Rom. 12:2)(NBG).

Verander je denken, verander je leven (1).

Wanneer je creatief denkt, denk je als God, je schepper. Maar niet iedereen zal je creatieve ideeën verwelkomen. Jezus werd niet gekruisigd omdat Hij wonderen deed; dáárvóór werd Hij geliefd en toegejuicht. Hij werd gekruisigd omdat Hij ideeën had die de status quo uitdaagden. God is de gever van geweldige waarheden, concepten en ideeën. Dus wanneer Hij je er een geeft, laat niemand je er dan vanaf praten. Laat de angst voor afwijzing of mislukking je idee ook niet om zeep helpen. Je kunt tenslotte niet iets nieuws en spannends doen als je krampachtig in de sleur blijft zitten. Werk niet gewoon harder aan hetzelfde, breng eens veranderingen aan. En het eerste wat je dan zult moeten veranderen is hoe je denkt, waar je naar luistert en wat je gelooft. Kijk eens naar de volgende uitspraken: ‘Ik ben niet creatief. Volg de regels. Stel geen vragen. Wees niet anders. Blijf binnen de lijntjes. Er is maar één manier om het te doen. Wees niet dwaas. Denk aan je imago. Dat is niet logisch. Het is niet praktisch. Het is nog nooit gedaan. Het kan niet. Voor hen werkte het ook niet. Dat hebben we al eerder geprobeerd. Het is te veel werk. We kunnen het ons niet veroorloven om een fout te maken. Het zal te moeilijk zijn om toe te passen. Daar hebben we geen tijd voor. Geen geld voor. Ja, maar...’ Paulus schrijft: ‘... wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene’ (v. 2). Het woord voor vandaag is: verander je denken, verander je leven.

Vrijdag 12 mei

‘Wie met wijzen omgaat wordt zelf wijs’ (Spr. 13:20)(NBV21).

Verander je denken, verander je leven (2).

Als je omringd bent door negativiteit, zoek dan een betere omgeving. Iemand zei: ‘Een nieuw idee is een delicaat iets. Het kan om zeep worden geholpen door een sneer of een geeuw; het kan een doodsteek krijgen door een kwinkslag en worden afgeschrikt door een frons op het voorhoofd van de juiste persoon.’ Voortdurend worden geweldige ideeën de kop ingedrukt door negatieve omgevingen. Een creatieve omgeving daarentegen wordt als een broeikas waar ideeën worden gezaaid, vervolgens ontkiemen en gedijen. Om te kunnen groeien moet je mensen zoeken die toegewijd zijn aan persoonlijke groei. Dergelijke mensen: 1) moedigen creativiteit aan. David Hills zegt: ‘Studies naar creativiteit geven aan dat de grootste variabele van het al dan niet creatief zijn van werknemers is of ze denken dat ze toestemming hebben.’ Wanneer innovatie en goede ideeën openlijk worden aangemoedigd en beloond, zien mensen dat ze toestemming hebben om creatief te zijn. 2) zijn bereid om te falen. Zelfs wanneer je grondig studie hebt verricht en jezelf hebt voorbereid, zul je iets meerdere keren moeten proberen voordat het je lukt. Je moet dus in een omgeving zijn waar fouten worden gezien als onderdeel van het creatieve proces. 3) geloven in het potentieel van een droom. Een creatieve omgeving stimuleert het gebruik van een blanco vel papier en de vraag: ‘Als je een tekening zou kunnen maken van wat je wilt bereiken, hoe zou die er dan uitzien?’ Een creatieve omgeving stelde dr. Martin Luther King in staat om met passie te spreken en te verklaren: ‘Ik heb een droom.’ Niet: ‘Ik heb een doel.’ Doelen kunnen focus geven, maar dromen hebben kracht. Dromen breiden je wereld uit. En God is de gever van dromen en visioenen (zie Joël 2:28).

Zaterdag 13 mei

‘Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven... te begrijpen en te doorgronden’ (Spr. 1:5-6)(NBV21).

Verander je denken, verander je leven (3).

Het boek Spreuken begint als volgt: ‘Hier volgen de spreuken van Salomo... Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid. Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen, deze woorden en scherpzinnigheden te doorgronden’ (Spr. 1:1-6). Creatief denken is in wezen gedisciplineerd denken. Als je denkt dat je alles wat er te weten valt al weet, dan weet je al alles wat je ooit zult weten. Om buiten de kaders te kunnen denken moet je beginnen met het stellen van de juiste vragen. Iemand zei: ‘De niet-creatieve geest kan verkeerde antwoorden ontdekken, maar er is een creatieve geest voor nodig om verkeerde vragen te ontdekken.’ Verkeerde vragen stoppen het proces van creatief denken. Ze sturen je hetzelfde oude pad op. Om je leven te kunnen veranderen, moet je je denken veranderen. Dat betekent dat je bereid moet zijn om deze twee vragen te stellen: waarom moet het altijd zo? En: is er niet een betere manier? Of je doel nu een beter leven, een beter gezin, een beter bedrijf, een betere kerk, een betere carrière, of een beter ‘wat dan ook’ is, elke verandering en vooruitgang moet beginnen door die twee vragen eerlijk te stellen. Want als je met iets goeds wil komen moet je met iets beters komen. Dus wil je slagen? Dan moet je bereid zijn je manier van denken te veranderen om dit te kunnen bereiken.

Zondag 14 mei – Moederdag

‘Met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op’ (Ps. 30:6)(NBV21).

Voed jij je kinderen alleen op?

Een relatie expert zegt dat een alleenstaande moeder hem een verhaal stuurde dat hielp om iets aan te geven van de eenzaamheid en stress waarmee degenen die alleen kinderen opvoeden vaak te maken hebben. Ze zei dat ze op een druilerige dag uit haar raam keek en een roodborstje met haar kleintjes in een nest zag zitten. Terwijl de regen met bakken uit de hemel kwam, bedekte de moedervogel haar tsjilpende kuikens onder haar uitgestrekte vleugels. Toen begon het te hagelen. In plaats van haar kopje veilig in het nest te stoppen, hief moeder roodborst haar kopje omhoog en ving de klappen op om haar jongen te beschermen. Alle kuikens zijn veilig door de storm gekomen. Wat een beeldende illustratie van de uitdagingen van alleenstaand ouderschap! De verantwoordelijkheid van het alleen opvoeden van kinderen is niet aflatend en vereist dat een moeder of vader de kost verdient, kookt, schoonmaakt, toezicht houdt op huiswerk, voor zieke kinderen zorgt, enzovoort. Naast deze dagelijkse taken moeten ze uitzoeken hoe ze in hun eigen persoonlijke en geestelijke behoeften kunnen voorzien. In dit verband is dit misschien wel een van de moeilijkste opdrachten ter wereld. Alleenstaande ouders, of het nu moeders of vaders zijn, hebben onze voortdurende steun en gebeden nodig. Aan degenen die de klappen opvangen namens hun kinderen: wees ervan verzekerd dat er betere dagen komen. De storm waarin je je bevindt, duurt niet eeuwig. Binnenkort verschijnt er een prachtige regenboog. Wanneer de klus is geklaard en er een broedsel gezonde kleine vogels is grootgebracht, zullen de ouders die niet wegvliegen er de zoete vruchten van kunnen plukken. Gods Woord belooft dat na een hele nacht van tranen vreugde op komst is in de morgen.

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2023. All rights reserved.

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: woordvoervandaag@wijnstokgemeente.org of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*