

**Maandag 1 mei**

*'... overvloedige vreugde in uw nabijheid...' (Ps. 16:11)(NBV21).*

Gods nabijheid en vreugde ervaren.

Als je ongelukkig was voordat je Jezus leerde kennen, kan je ten onrechte gaan denken dat de kerk de enige plaats is waar je van zijn aanwezigheid kunt genieten. Maar dat is niet zo. Je kunt overal van zijn nabijheid genieten. Thuis, op je werk, op school, in het bedrijfsleven en zelfs in tijden van lijden en tegenspoed. Broeder Laurentius, een karmelietenmonnik in een Frans klooster, schreef de bestseller 'Besef van Gods tegenwoordigheid'. Hij had een hekel aan zijn dagelijkse routine in de keuken. Toen liet God hem zien dat alles wat hij elke dag deed niet alleen vóór God maar ook mét God gedaan kon worden. Die waarheid veranderde zijn leven. Je kunt je verstand ontwikkelen om productiever te worden, maar je kunt ook je geest ontwikkelen om gevoeliger voor God te worden. Totdat je op een gegeven moment zijn vreugde en nabijheid voelt bij alles wat je doet. Geloven dat God bij je is zal je niet veel helpen als je denkt dat Hij altijd boos op je is. Maar wanneer je diep in je hart weet dat je aanvaard bent in Christus, dan besef je dat Hij niet alleen altijd bij je is, maar ook blij met je is (zie Efez. 1:6). Dat zal je denken over God radicaal veranderen. Al die dagelijks terugkerende dingen in je leven kun je allemaal met vreugde doen als je er maar bewust voor kiest - aankleden, naar je werk gaan, iets organiseren, winkelen, boodschappen doen... Dit zijn tenslotte de dingen waar het leven uit bestaat. Vreugde komt niet alleen voort uit vermaakt worden, maar uit een beslissing om dankbaar te zijn voor elk moment dat je wordt gegeven als een zeldzaam en waardevol geschenk van God.

**Dinsdag 2 mei**

*'... het is het beste voor een mens dat hij vreugde put uit alles wat hij onderneemt. Dat is wat hem is toebedeeld...' (Pred. 3:22)(NBV21).*

Wacht niet; geniet nu van je leven.

Salomo schrijft: '... het is het beste voor een mens dat hij vreugde put uit alles wat hij onderneemt. Dat is wat hem is toebedeeld, want wie zal hem van iets laten genieten na zijn dood?' Begin nu alvast na te denken over wat je kunt doen om meer vreugde te vinden in alles wat je ervaart. Het huidige moment is wat je hebt, dus wacht niet tot later - tot je gaat trouwen, met pensioen gaat, op vakantie gaat of tot je kinderen klaar zijn met studeren - om dan pas van je leven te genieten. Niemand weet wat er straks in zijn leven of in de wereld zal gebeuren. Je leeft nu, dus haal er alles uit, omarm het en vier het. Niemand had het drukker dan Jezus, maar Hij wist hoe hij feest moest vieren! Zijn eerste wonder werd verricht op een huwelijksfeest. Hij had een drukke agenda maar maakte toch ruimte voor contact met kinderen. De behoeften waarmee Hij geconfronteerd werd waren eindeloos, maar toch nam Hij de tijd om uit te rusten. Deze woorden zijn van een anonieme schrijver: 'Als ik mijn leven over mocht doen, zou ik meer risico's nemen en meer reizen. Ik zou meer bergen beklimmen, meer in rivieren zwemmen, meer zonsondergangen bekijken. Ik zou meer ijs eten en minder bonen. Ik zou meer echte problemen hebben en minder ingebeelde. Ik ben altijd iemand geweest die nooit ergens heen gaat zonder een thermometer, een kruik, een gorgeldrankje, een regenjas en een paraplu. Als ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik meer plekken bezoeken, meer dingen doen en lichter reizen dan ik heb gedaan.' Wacht niet; geniet nu van je leven.

**Woensdag 3 mei**

*‘Wie woekerwinst najaagt, richt zijn huis te gronde...’ (Spr. 15:27)(NBV21).*

Geld is belangrijk in het huwelijk.

Tegenwoordig is geld een van de grootste bronnen van conflicten in huwelijken. Dat komt omdat man en vrouw vaak tegengestelde ideeën hebben over hoe je het zou moeten besteden. Denk in dit verband even aan het begrip ‘uitgestelde bevrediging’. Wanneer de ene partner bereid is de aankoop van iets uit te stellen totdat het financiële plaatje rond is, maar de andere niet, beginnen de strijdlijnes zich te vormen. Een ander meningsverschil dat kan ontstaan, is beslissen wanneer en waarvoor je een lening zou moeten aangaan. Dit is verraderlijk terrein. Niets irriteert een gedisciplineerd en zuinig iemand meer dan samenwonen met iemand die zijn inkomen en toekomstige verdiensten verspilt aan dingen die niet echt nodig zijn. Een ander potentieel mijnenveld in het huwelijk voor velen van ons is beslissen wanneer en hoeveel we aan onze kinderen geven. Omdat we zoveel van ze houden, willen we dat het leven voor hen gemakkelijker en beter is wanneer ze volwassen worden dan dat het voor ons was. Maar het hoeft ze ook weer niet te gemakkelijk worden gemaakt. De Bijbel leert ons duidelijk de deugden van hard werken, zuinig leven, sparen, bouwen en produceren in het zweet des aanschijns. En als onze kinderen deze deugden niet op de juiste manier leren - terwijl ze bij ons wonen - is de kans groot dat ze die op de harde manier leren - terwijl ze hun eigen leven opbouwen. Een goed advies ten slotte: blijf zoveel mogelijk uit de schulden en wees uiterst voorzichtig met creditcards. Misbruik ervan kan de stabiliteit en toekomst van je gezin verzwakken. Op creditcards zou eigenlijk een waarschuwing moeten staan: ‘Gevaar! Wees voorzichtig!’ Jezus zei het zo: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet’ (Luc. 12:15).

**Donderdag 4 mei**

*‘Hij heeft hun vakmanschap geschonken op allerlei gebied...’ (Ex. 35:35)(NBV21).*

Gebruik je door God gegeven creativiteit.

De Bijbel zegt dat God ‘hun vakmanschap heeft geschonken op allerlei gebied: zij hebben verstand van wol weven, van borduren met blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en van het weven van fijn linnen. Ze beheersen de technieken en maken zelf de ontwerpen’ (v. 35). Wanneer God je roept om iets te doen, heeft Hij het vermogen óm het te doen al in je gelegd. Satan hoopt dat je dat nooit zult ontdekken. Hij wil dat je vast blijft zitten in de status quo, in de overtuiging dat de dingen zijn zoals ze áltijd zullen zijn. Nee dus! Wanneer je je manier van denken verandert, begint je leven te veranderen. ‘Zoals een mens denkt zo is hij’ (naar Spr. 23:7). Zolang je tevreden met jezelf bent zoals je bent, zul je nooit creatief gaan denken. Maar wanneer je besluit dat je je leven ten goede wilt veranderen, word je leergierig en sta je open voor meer creativiteit. Zoals met de meeste dingen in het leven begint creativiteit met één idee. Vervolgens vermenigvuldigen die ideeën zich! En elk creatief idee dat je hebt, vergroot je vermogen om een creatief denker te worden. Dichter Maya Angelou merkte op: ‘Creativiteit kun je niet opgebruiken. Hoe meer je het gebruikt, hoe meer je ervan hebt. Helaas wordt creativiteit maar al te vaak de kop ingedrukt in plaats van gekoesterd. Er moet een klimaat zijn waarin nieuwe manieren van denken, waarnemen en vragen stellen worden aangemoedigd.’ Als je creatief denken ontwikkelt, dan weet je maar nooit op wat voor ideeën je komt of hoever je zult komen in het leven. Ben je zover? Vraag je Schepper om een creatief idee, zet dan een stap in geloof en handel ernaar.

**Vrijdag 5 mei**

*‘... vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft’ (Efez. 4:32)(NBV21).*

Een gebed om vergeving.

De Bijbel zegt: ‘Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft’ (v. 31-32). Heb je moeite om iemand te vergeven? Een mogelijk gebed zou kunnen zijn: ‘Heer, ik prijs U dat U mij vergeeft en mijn zonden wegwast. Als er iets is wat ik aan U moet belijden vandaag, wilt U het me dan laten zien zodat ik het bij U kan brengen en gereinigd en bevrijd kan worden, vooral op die plekken in mijn hart waar ik iemand niet heb vergeven. Ik weet hoe subtiel wrok en bitterheid kunnen groeien en mijn gebeden kunnen belemmeren. Ik erken dat mijn gebrek aan vergeving jegens anderen mij ervan kan weerhouden om uw vergeving te ervaren (zie Marc. 11:25). Om te zeggen dat ik uw hulp nodig heb om anderen te vergeven zoals U mij altijd vergevingsgezind bent geweest, is nog zacht uitgedrukt. U vergaf het onvergeeflijke aan het kruis. Ik erken dat ik vanuit mezelf gewoon niet in staat ben om te vergeven. Herinner me eraan dat ik mijn vergevingsgezindheid niet kan laten afhangen van het feit of mensen het verdienen of niet, en dat ik me erop moet blijven richten om meer te worden zoals U. Geef me genade om te vergeven, en houd vergeving niet tegen zolang de ander niet zegt of doet wat ik denk dat hij zou moeten doen. Neem alles van woede, bitterheid of wrok in mijn hart weg. Stort uw Geest over mij uit en reinig mij van alles wat niet van U is. Stel mij in staat te wandelen in de vergeving die U mij hebt gegeven en deze ook aan anderen te schenken. Ik bid U dit in Jezus’ naam, amen.’

**Zaterdag 6 mei**

*‘Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die de redding als erfenis zullen ontvangen?’ (Hebr. 1:14)(NBV21).*

Wanneer God je een engel stuurt (1).

God kan in verschillende vormen naar je toe komen. Toen Jezus aan zijn leerlingen verscheen en de storm stilde, dachten ze dat Hij een geest was. Dus je verstand kan je geloof ondermijnen. De Bijbel zegt dat engelen ‘dienende geesten zijn uitgezonden om hen bij te staan die de redding als erfenis zullen ontvangen.’ Heb je ooit een engel gezien? Ze zijn niet altijd in het wit gekleed met enorme gebogen vleugels. Soms zijn ze zo gewoon dat ze over het hoofd worden gezien. ‘... houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen’ (Hebr. 13:2). Misschien denk je dat God geen engelen stuurt omdat Hij ons zijn heilige Geest heeft gegeven om ons te helpen, te beschermen en te leiden. Maar dat is niet het geval. Weet je nog dat God Petrus op de vooravond van zijn executie een engel stuurde om hem uit de gevangenis te bevrijden? En op weg naar Rome was Paulus aan boord van een schip dat gedoemd was ten onder te gaan als gevolg van een hevige storm. Maar God stuurde een engel om hem te verzekeren dat hij het zou overleven. Dus meldde Paulus de bemanning en de passagiers: ‘Maar toch roep ik jullie op om moed te houden, want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij zei: ‘Wees niet bang, Paulus’... Houd dus moed, mannen, want ik vertrouw op God dat het zo zal gaan als me gezegd is’ (Hand. 27:22-25). Je kunt engelen misschien niet zien, maar je kunt er zeker van zijn dat ze er zijn! (Zie Matt. 18:10.)

**Zondag 7 mei**

*'Zijn engelen geeft Hij opdracht over je te waken waar je ook gaat' (Ps. 91:11)(NBV21).*

Wanneer God je een engel stuurt (2).

In welke situatie zou God een engel kunnen sturen om je te helpen? 1) Wanneer degenen van wie je houdt en die je vertrouwt, je hebben teleurgesteld. Stel je voor hoe Hagar zich voelde. Met toestemming van zijn vrouw Sara maakte Abraham Hagar zwanger in een poging Gods belofte na te komen. Toen Isaak een jaar later werd geboren, stuurde hij haar weg zonder enige steun. Huilend en gelovend dat ze allebei zouden sterven, liet Hagar baby Ismaël onder een boom liggen en liep weg. Maar God stuurde een engel om haar te vertellen dat haar zoon een kind met een bijzondere bestemming was uit wie een groot volk zou voortkomen (zie Gen. 21:18). 2) Wanneer je in verlegenheid wordt gebracht en jezelf niet kunt verdedigen. Maria was van plan om eerst te trouwen en daarna een baby te krijgen. God had echter een ander plan. Niet alleen stond haar publiekelijke vernedering te wachten, maar volgens de wet zou ze ook ter dood moeten worden gebracht. Maar God stuurde een engel om haar te rechtvaardigen en haar te vertellen dat zij in het middelpunt van zijn wil stond (zie Luc. 1:34-38). 3) Wanneer je rouwt om de dood van iemand van wie je houdt en je je zorgen maakt over je toekomst. Maria Magdalena hield meer van Jezus dan van het leven zelf, dus toen Hij stierf en werd begraven, was ze radeloos en diepbedroefd. Toen zond God een engel om aan te kondigen: 'Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt' (Matt. 28:6). De Bijbel zegt dat sommigen zonder het te weten engelen hebben ontvangen omdat ze gastvrijheid betoonden (zie Hebr. 13:2). Als je niet uitkijkt zal een cynische wereld je aan het twijfelen brengen of God echt zoveel van je houdt dat Hij je een engel zou sturen om je te helpen. Maar het is waar.

*The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.*

*UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2023. All rights reserved.*

*Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [woordvoervandaag@wijnstokgemeente.org](mailto:woordvoervandaag@wijnstokgemeente.org) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*