

Het Woord voor Vandaag – week 21

Maandag 23 mei

'Omkleed u met de Heer Jezus Christus' (Rom. 13:14)(NBV21).

Kleren maken de man.

Omdat eerste indrukken belangrijk zijn, worden we aangemoedigd om (qua kleding) goed voor de dag te komen, want 'kleren maken de man'. En dat is een goede zaak. Maar als verlost kind van God zou je eerste zorg niet moeten zijn hoe je op anderen overkomt, maar op God. Net zoals een spiegel je fysieke verschijning weerspiegelt zodat je eventueel iets kunt bijwerken, onthult de Bijbel je geestelijke toestand en vertelt je wat je eraan kunt doen. Jakobus schrijft: 'Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is als iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet, die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt - hem valt geluk ten deel, juist in wat hij doet' (Jak. 1:23-25). Dagelijks tijd besteden aan de Schrift is daarom een goed idee; anders is het net alsof je geestelijk gezien in versleten kleren rondloopt. Paulus schrijft: 'Omkleed u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerten' (Rom. 13:14). Zoals Chuck Swindoll opmerkt: 'De grootste vijand van verandering is de bikkelharde, zelfvoldane zondige natuur in jezelf. Als een verwend kind heeft het jarenlang zijn zin gekregen, dus het zal niet opgeven zonder een heftige driftbui. Het vlees sterft een langzame, bittere, bloedige dood - schoppend en worstelend tot aan het einde toe.' Blijvende verandering vindt plaats in de eerste versnelling, niet in de hoogste. Verwacht dus af en toe tegenslagen en laat je er niet door van de wijs brengen. Wanneer je de neiging krijgt om de handdoek in de ring te gooien, ga dan in gebed en vraag God om je te helpen weer op het goede spoor te komen. Dat zal Hij zeker doen.

Dinsdag 24 mei

'Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat' (2 Kor. 4:7)(NBV21).

Een goed gevoel over jezelf.

Wanneer je je niet goed voelt over jezelf, leef je met een gevoel van onzekerheid. Je blijft naar anderen kijken voor goedkeuring, en wanneer je die niet krijgt, verschrompelt je gevoel van eigenwaarde. Als gevolg hiervan kun je je hele leven lang beneden je door God gegeven potentieel leven. Jij bent de enige persoon aan wie je niet kunt ontsnappen, en zolang je niet leert om jezelf te aanvaarden op basis van het feit dat God van je houdt en je accepteert zoals je bent, zul je altijd vechten tegen onzekerheid. Denk eens even terug aan de laatste keer dat jij in de buurt was van iemand bij wie je geen prettig gevoel kreeg. Hoe voelde dat? Niet zo fijn waarschijnlijk. De gedachten en gevoelens die we over onszelf hebben, of ze nu goed zijn of slecht, projecteren we op anderen. Dus als je wilt dat mensen goed over jou denken, moet je een goede mening over jezelf hebben - een mening gebaseerd op Gods Woord. Nu waarschuwt de Bijbel wel dat we niet een te hoge dunk van onszelf moeten hebben, maar we moeten ook niet in het andere uiterste vervallen. Leven we in voortdurende zelfafwijzing, dan is dat een open uitnodiging aan de duivel, die volgens de Bijbel 'rondwerft als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi' (zie 1 Petr. 5:8). Maar schreef Paulus niet: 'Ik besef dat in mij, in mijn aardse natuur, het goede niet aanwezig is' (Rom. 7:18)? Jawel, maar dat betekent dat de goede eigenschappen die je wél bezit het bewijs zijn dat God aan het werk is in je leven. De Bijbel zegt: 'Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God' (2 Kor. 4:7). Concentreer je vandaag niet op je gebreken die je een slecht gevoel geven, maar erken de 'schat' van Gods aanwezigheid, kracht en potentieel die in jou leven.

Het Woord voor Vandaag – week 21

Woensdag 25 mei

'Uw geloof heeft u gered' (Luc. 8:48)(NBV21).

Breng je geloof in praktijk.

'Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed... naderde Hem van achteren en raakte de zoom van zijn mantel aan; meteen hield de bloedvloeïing op... Jezus zei: 'Iemand heeft Me aangeraakt, want Ik voelde kracht van Me uitgaan.' Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven... legde ze ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze Hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen' (v. 43-44, 46-47). We kunnen hier drie belangrijke lessen uit halen: 1) Herken én grijp je kans. Deze vrouw had in de gaten dat Jezus haar stad bezocht en misschien niet terug zou komen. Er zijn 'God-momenten' in het leven waarop je je prioriteiten moet herschikken, je angst moet overwinnen en je geloof in praktijk moet brengen. Als je dat niet doet, loop je het beste van God mis. 2) Wees bereid om een andere aanpak te proberen. Aangezien de vrouw vanwege de menigte Christus' aandacht niet kon krijgen, raakte ze de zoom van zijn mantel aan en werd genezen. Vaak vraagt geloof ons om stappen te zetten in het onbekende, om iets te doen wat we nog nooit eerder hebben gedaan en dan tot onze verrassing Gods genade op onverwachte manieren aan het werk te zien. 3) Zorg voor een voorbeeld dat anderen kunnen navolgen. Tot die tijd was niemand in de Bijbel genezen door de mantel van Jezus aan te raken, en het geloof van deze vrouw opende een deur voor anderen om haar voorbeeld te volgen. '... men bracht allen die ziek waren bij Hem. Die smeekten Hem alleen maar de zoom van zijn mantel te mogen aanraken. En iedereen die dat deed werd genezen' (Matt.14:35-36). Het punt is dat God op zoek is naar mensen die bereid zijn om soms met tradities te breken. En wanneer Hij ze vindt, gebruikt Hij ze om nieuwe dimensies van zijn macht te ontsluiten zodat anderen gezegend kunnen worden en heling en herstel kunnen vinden.

Donderdag 26 mei

'... acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf' (Fil. 2:3)(NBV21).

Egoïsme overwinnen.

Paulus schrijft: '... acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had' (v. 3-5). Dat soort denken druist in tegen onze natuurlijke instincten, maar Jezus heeft ons laten zien hoe we het moeten doen. Hangend aan het kruis had Hij zelfs nog tijd voor de veroordeelde misdadiger die naast Hem hing (zie Luc. 23:39-43). En kijk ook naar Stefanus: terwijl hij werd gestenigd, bad hij voor degenen die hem doodden en vroeg hij aan God om hun de zonde niet aan te rekenen (zie Hand. 7:60). En al hadden Paulus en Silas een groot aantal slagen gekregen en werden ze opgesloten in de gevangenis, ze namen toch de tijd om hun gevangenvaarder te bemoedigen. Zelfs nadat God een krachtige aardschok had gestuurd waardoor hun boeien losschoten en de deuren van gevangenis opengingen, bleven ze ter plekke, met als enige doel om hun ontvoerder het evangelie te brengen. Hoe verleidelijk moet het zijn geweest om te ontsnappen terwijl de kans zich voordeed. Hoe gemakkelijk zou het zijn geweest om alleen aan zichzelf te denken en zich geen zorgen te maken over anderen. Maar hun daad van liefde bracht de gevangenvaarder ertoe om te vragen hoe hij gered kon worden, met als resultaat dat hij en zijn hele familie voor Christus gewonnen werden (zie Hand. 16:25-34). In een wereld waarin onszelf vooropstellen de filosofie is, is egoïsme een instinct dat je alleen met Gods hulp dagelijks kunt overwinnen. En wanneer je dat doet, zullen mensen het gaan merken. Je zult nooit anderen winnen door net zo te zijn als zij, dus de vraag is: hoeveel van je vrienden en dierbaren kunnen Christus misschien leren kennen als je laat zien dat je echt van ze houdt in plaats van ze te negeren, te veroordelen en af te wijzen? Ga het maar eens proberen! 'Acht de ander belangrijker dan jezelf.'

Het Woord voor Vandaag – week 21

Vrijdag 27 mei

'Als een mens sterft - kan hij dan herleven?' (Job 14:14)(NBV21).

Wanneer je sterft! (1)

Na 616 n. Chr. kwamen de eerste christelijke zendelingen naar de hoven van koning Edwin in Northumbria in Engeland. In zijn grote zaal, verlicht door het licht van talrijke fakkels, presenteerden zij het evangelie. De koning luisterde en raadpleegde vervolgens zijn adviseurs. Een van de edellieden zei: 'Het leven is als een feestzaal. Binnen is er licht, vuur, warmte en feest, maar buiten is het koud en donker. Een mus vliegt aan de ene kant door een raam naar binnen en aan de andere kant door een raam naar buiten. Zo is het leven. Bij de geboorte komen we uit het onbekende, en voor een korte tijd zijn we hier, met een redelijke hoeveelheid comfort en geluk. Maar daarna vliegen we de koude, donkere, onbekende toekomst in. Kan deze nieuwe religie die duisternis misschien voor ons verlichten?' Wij, die in de opstanding geloven, kunnen dat met een volmondig ja beantwoorden. Een hartritmestoonnis, een kwaadaardige cel of een tragisch ongeluk kan een einde maken aan het leven zoals we dat kennen. Maar dat is niet het einde. En als je dat niet gelooft, hou je alleen dit over: 'Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mens die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen' (1 Kor. 15:17-20). Voor de gelovige is het einde van het leven op aarde het begin van een heerlijk leven met Christus in de hemel!

Zaterdag 28 mei

'... wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, krijgen we van God een woning: een eeuwige...' (2 Kor. 5:1)(NBV21).

Wanneer je sterft! (2)

Wanneer je sterft, verlaat je eenvoudigweg een kleinere levensvorm en ga je een grotere binnen. Kijk eens naar de eerste wet van de thermodynamica: noch energie (zoals in je ziel en geest) noch materie (zoals in je lichaam) kan verloren gaan. Ze kunnen worden omgezet in andere vormen, maar ze kunnen niet worden vernietigd. Burris Jenkins zei het zo: 'Volgens wetenschappers kan geen enkel atoom in de schepping verdwijnen; het verandert alleen van vorm. We kunnen niets opranden; we veranderen het eenvoudig van een vaste naar een gasvormige toestand. Evenmin wordt enige energie of kracht ooit vernietigd; hij verandert slechts van de ene vorm in de andere.' Als iemand echt zou ophouden te bestaan, zou hij de enige in de wereld zijn die dat doet. Dus wat gebeurt er dán, wanneer je sterft? De Bijbel zegt: 'Wanneer deze lichamen van ons als tenten worden afgebroken en worden opgevouwen, zullen ze worden vervangen door opstandingslichamen in de hemel - door God gemaakt, niet met de hand gemaakt - en dan zullen we onze 'tenten' nooit meer hoeven te verplaatsen. Soms kunnen we bijna niet wachten om te verhuizen - en dus schreeuwen we het uit van frustratie. Vergeleken met wat komen gaat, lijken de levensomstandigheden hier een tussenstop in een ongemeubileerde hut, en we zijn het beu! We hebben een glimp opgevangen van het echte, van ons ware thuis, van onze opstandingslichamen! De Geest van God wekt onze eetlust op door ons een voorproefje te geven van wat ons te wachten staat. Hij legt een beetje van de hemel in ons hart, zodat we nooit met minder genoegen nemen' (naar v. 1-5). Zie het zo: je laatste dag op aarde wordt je beste dag ooit! Hoe geweldig is dat?

Zondag 29 mei

*‘Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste...’
(Fil. 1:23)(NBV21).*

Wanneer je sterft! (3)

In een boek over de natuur schreef William Jennings Bryan: ‘Christus heeft ons het bewijs van onsterfelijkheid gegeven. Maar het lijkt toch nauwelijks nodig dat iemand uit de dood zou moeten opstaan om ons ervan te overtuigen dat het graf niet het einde is. Als de Vader zich verwaardigt om met goddelijke kracht het koude en schijnbaar levenloze hart van de in de grond begraven eikel aan te raken en in nieuw leven te laten uitbarsten, zal Hij dan de ziel van de mens, gemaakt naar het beeld van zijn Schepper, verwaarloosd op aarde achterlaten? Als Hij zich bukt om aan de rozenknop waarvan de verwelkte bloesems met de herfstbries wegzweven, de zoete zekerheid van een nieuwe lente te geven, zal Hij dan woorden van hoop weigeren aan de mensenkinderen wanneer de wintervorst zijn intrede doet? Als materie, stom en onbeziel, hoewel door de krachten van de natuur veranderd in een veelheid van vormen, nooit kan sterven, zal de geest van de mens dan vernietigd worden wanneer hij als een koninklijke gast een kort bezoek heeft gebracht aan dit sterfelijke lichaam? Nee, zowaar als ik leef ben ik er ook zeker van dat er een ander leven is!’ Paulus vertelt ons: ‘Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik zou kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste; (anderzijds is het meer in uw belang dat ik blijf leven)’ (v. 22-23). Dus hoe moeilijk of gezegend je leven hier en nu ook is, je beste dagen komen nog; dagen zonder einde waarin je de vreugden van de hemel mag ervaren. Zorg ervoor dat je klaar bent om te gaan wanneer je tijd komt!