

## Het Woord voor Vandaag – week 19

### Maandag 9 mei

*‘Jakob boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf’  
(Hebr. 11:21)(HSV).*

#### Leun op je eigen staf.

‘Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend en hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf.’ Je zou je kunnen voorstellen dat Jakob na elke ervaring met God een mes nam en een ring om zijn staf kerfde als een herinnering aan wat er gebeurd was. De eerste ring onderaan en dan zo verder naar boven. Eentje zou ongetwijfeld symbool gestaan hebben voor de nacht dat hij met God worstelde en zijn naam werd veranderd in ‘Israël... een strijder met God’ (Gen. 32:28). Een ander stond mogelijk voor de nacht waarin God hem een visioen liet zien van een ladder die zich uitstrekte tot in de hemel, met engelen erop. Kortom, Jakobs staf vertegenwoordigde een leven vol ervaringen met God. Het is dus niet verwonderlijk dat hij bij zijn sterven God aanbad - én op zijn staf leunde! En dan nu het verhaal van de Sunamitische vrouw in 2 Koningen 4. Haar zoon werd plotseling ziek en stierf, dus stuurde Elisa zijn dienaar Gehazi vooruit met zijn staf om de vrouw te laten weten dat hij eraan kwam. Maar toen Gehazi de staf van de profeet op de dode jongen legde, gebeurde er niets. Pas toen Elisa zelf kwam, werd het lichaam van het kind weer warm (zie 2 Kon. 4:32-35). Je kunt in feite op niemands staf leunen behalve op die van jezelf! Je kunt niet bouwen op andermans ervaring met God, alleen op die van jezelf. Wanneer het moment daar is dat je voor bepaalde uitdagingen staat in het leven - inclusief de dood - kun je alleen steunen op het geloof dat je hebt ontwikkeld tijdens jouw eigen persoonlijke wandel met God. Daarom is het essentieel om trouw en consistent te zijn tijdens je geestelijke reis. Door bij zijn sterven op zijn staf te leunen verklaarde Jakob in wezen: ‘De God die mij tot nu toe voorspoedig is geweest en mij heeft bewaard en beschermd, zal mij de rest van de weg brengen.’ Met recht een ‘volle verzekering’!

### Dinsdag 10 mei

*‘Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs...’ (Fil. 3:14)(NBV21).*

#### Mik op het doel.

Paulus schrijft: ‘Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte [volwassen] mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken’ (v. 14-15). Paulus beschrijft de christen als een schutter. In de tijd van Paulus zou het doel geraakt zijn door een pijl, maar in onze tijd kan het doel ook geraakt worden op een schietbaan. Als je ooit op een doelwit hebt geschoten, dan weet je dat je ten eerste ongehinderd moet kunnen richten en je niet moet laten afleiden. Wanneer je de roos in je vizier hebt, kan iets zo onbeduidends als op het verkeerde moment ademhalen er al voor zorgen dat je het doel mist. Dus wat zegt Paulus? Simpelweg dit: ‘Vergeet wat achter je ligt en richt je op wat voor je ligt. Ga recht op je doel af: de (hemelse) prijs.’ Daarmee doelt hij niet op je verlossing. Daarvoor heeft Jezus al betaald en die geeft Hij jou uit genade, om niet. Nee, hij heeft het over het vervullen van je door God gegeven bestemming en het verkrijgen van de beloning die daarna wacht. Bij het schieten op een doelwit is het ook belangrijk dat je kogel de juiste hoeveelheid poeder heeft. Anders valt er al poeder af voordat hij het doel bereikt. Snap je het idee? Je poeder is je power! En waar komt jouw power, jouw kracht vandaan? Van de heilige Geest! Jezus zei: ‘Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem [thuis], in heel Judea en Samaria [op het werk en in je contacten], tot aan de uiteinden van de aarde’ (Hand. 1:8). Dus het woord voor vandaag is: mik op het doel.

## Het Woord voor Vandaag – week 19

### Woensdag 11 mei

*‘Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen’ (Matt. 25:21)(NBV21).*

#### Wees betrouwbaar.

In de Bijbel betekent betrouwbaar zijn: standvastig, stabiel en consequent zijn. Herken je die eigenschappen bij jezelf? Dat zou eigenlijk wel zo moeten zijn, want betrouwbaarheid werpt veel vrucht af bij God. ‘Een betrouwbaar man heeft talrijke zegeningen’ (Spr. 28:20)(HSV). Jezus zei: ‘Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’ (Matt. 20:16)(HSV). Waarom is dat zo? Kijk, talent kan de deur openen en je de baan bezorgen, maar karakter en trouw zullen je daar houden. God zal je betrouwbaarheid op twee manieren testen: 1) Je betrouwbaarheid ten aanzien van de visie van iemand anders. ‘En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt?’ (Luc. 16:12). Als jij kritisch, sarcastisch, zeurderig of competitief bent of jezelf constant met anderen vergelijkt, loop je mis wat God voor jou in gedachten heeft. Betrouwbaarheid vraagt om dienen met liefde en nederigheid. 2) Je betrouwbaarheid in kleine dingen. ‘Zijn heer zei tegen hem: ‘Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen... Want wie heeft zal nog meer krijgen... maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen’ (Matt. 25:23, 29). God wil weten of Hij je kan vertrouwen. Dat bewijs je door je trouw in kleine dingen en door te laten zien hoe goed je anderen dient. Dit zijn bewezen bijbelse principes die niet alleen werken op het geestelijke vlak maar ook in het dagelijks leven. Neem vandaag dus even de tijd om jezelf biddend af te vragen of jij een betrouwbaar persoon bent. Want dan zal God je zegenen.

### Donderdag 12 mei

*‘Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd’ (2 Tim. 3:16)(NBV21).*

#### Gods DNA zit in zijn Woord.

Je hebt op een koude dag vast wel eens geprobeerd om op je handen te blazen om ze weer warm te laten worden en er weer een beetje leven in te krijgen. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat er gebeurt wanneer je mediteert over Gods Woord, want ‘alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd (beademd a.h.w.). Stel je voor dat je op een feestje bent waar mensen ballonnen opblazen en daarna met spelden laten knappen. Een wetenschapper zou kunnen achterhalen welke ballon van jou was op grond van jouw DNA (de genetische code die jou uniek maakt) die in je adem zit. Pas dat principe nu eens toe op het lezen van de Bijbel, en je zult begrijpen hoe belangrijk het is voor je geestelijk leven. Johannes vertelt ons dat ‘het Woord God was’ (Joh. 1:1), dus elke keer dat je Gods Woord tot je neemt, neem je zijn eigenschappen tot je. Daarom zal de Vijand proberen je zo bezig te houden dat je geen tijd hebt om je Bijbel te lezen. De waarheid is dat veel van de problemen waarmee we worstelen opgelost of helemaal weggenomen zouden kunnen worden als we een honger naar Gods Woord ontwikkelden. Job zei: ‘Ik heb zijn geboden niet afgewezen; integendeel, ik hield zelfs meer van zijn woorden dan van mijn dagelijks eten’ (Job 23:12)(HB). Jeremia, die soms zo neerslachtig was dat hij bekend werd als ‘de wenende profeet’, zei: ‘Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde...’ (Jer. 15:16). Jezus onderging elke test en beproeving die wij mensen kennen; Hij stond zelfs oog in oog met de Verleider. Wat was het geheim van zijn kracht? Hij zei: ‘Er staat geschreven: ‘De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God’ (Matt. 4:4). Neem vandaag Gods Woord tot je - het is zijn DNA.

## Het Woord voor Vandaag – week 19

### Vrijdag 13 mei

*'De Heer richtte zich tot Mozes' (Num. 1:1)(NBV21).*

#### Goed leiderschap.

Een goede leider is als een goede kapitein van een schip; hij plant de hele reis in zijn hoofd voordat hij de haven verlaat. Hij weet precies waar hij heen wil, begrijpt wat er nodig is om er te komen, weet wie er aan boord moeten zijn om de reis te laten slagen en herkent obstakels lang voordat ze aan de horizon verschijnen. En vanwege een goede voorbereiding kunnen goede leiders hun mensen bijna overal mee naartoe nemen. Mozes was zo'n leider. Hij bracht veertig dagen door met bidden en vasten op een berg, en weigerde te vertrekken totdat hij begreep wat God hem wilde laten doen. Toen kwam hij terug en deelde het mee aan het volk zodat men kon meegaan in de visie. In een boek over leiderschap schrijft John Maxwell: 'Als goede leider stelde Mozes de stammen in de woestijn op volgens een bepaalde orde (zie Num. 2:34). We kunnen een voorbeeld nemen aan zijn manier van organiseren. Bijvoorbeeld: 1) Trek tijd uit voor plannen en organiseren. Bepaal je primaire doel. 2) Besef goed waar je bent voordat je een strategie probeert te ontwikkelen. 3) Zet behoeften en doelen van het team op een rijtje door de juiste vragen te stellen. 4) Zorg voor doelen die realistisch, meetbaar en overtuigend zijn. 5) Verduidelijk doelen en communiceer met je mensen. 6) Identificeer mogelijke obstakels. Laat je planning voor iedereen zichtbaar zijn. 7) Budgeteer je kosten en tijd door zoveel mogelijk in te plannen en deadlines in te stellen. 8) Bestudeer de resultaten. Evaluatie voorkomt stagnatie en overschatting.' Als je wilt dat God je plan zegent, moet je een plan hebben dat Hij kan zegenen. En het moet van God zelf komen. Praat dus vandaag met God over zijn plan voor jouw leven.

### Zaterdag 14 mei

*'Morgen,' zei de farao' (Ex. 8:6)(NBV21).*

#### Doe het vandaag!

Elke plaag die God Egypte stuurde, dreef de spot met een van hun goden. De Egyptenaren aanbaden bijvoorbeeld een godin met de kop van een kikker, dus stuurde God ze een heleboel kikkers. Uiteindelijk ontbood de farao Mozes bij zich en bond in, hij had er genoeg van. Maar toen Mozes hem vroeg wanneer hij van de kikkers verlost wilde worden, was farao's klassieke antwoord: 'Morgen.' Hij moet gek zijn geweest! Waarom zou je nog langer wachten om je van de kikkers te laten verlossen? Maar wij doen hetzelfde, nietwaar? Wij vertonen uitstelgedrag door het maar voor ons uitschuiven van veranderingen waarvan we weten dat ze goed voor ons zijn. Misschien zijn we onverschillig. Misschien zijn we te passief om te veranderen. Misschien zijn we bang omdat we niet weten wat de veranderingen met zich mee zullen brengen. Misschien zijn we gewoon te trots en te koppig. Wat de reden ook is - we vertonen uitstelgedrag. NASA-ruimtevaartingenieurs vertellen ons dat de meeste brandstof die bij een raketlancering wordt verbruikt, wordt verbrand tijdens de eerste paar seconden van het opstijgen. Het kost enorm veel energie en stuwkracht om de raket van het lanceerplatform te krijgen. Is die eenmaal in beweging en op weg naar zijn baan, dan heeft hij veel minder brandstof nodig en is eenvoudiger te controleren en te sturen. Hij heeft de traagheid overwonnen. Het is één ding om te weten dat God je probleem kan oplossen en je leven kan veranderen. Het is iets heel anders om je traagheid te overwinnen en Hem nú te laten beginnen! We blijven zeggen: 'Een dezer dagen...' De waarheid is dat Jezus Christus de macht heeft om vandáág veranderingen in je leven aan te brengen. Hij zal je de kracht geven om te beginnen en de kracht om door te gaan. Het is niet te laat. Hij kan je leven weer op de rails krijgen. Dus het woord voor vandaag is: doe het vandaag nog!

**Zondag 15 mei**

*‘Werk aan uw eigen zaligheid... want het is God, die in u werkt zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen’ (Fil. 2:12-13)(HSV).*

‘Work-out’.

De Bijbel zegt: ‘Werk aan uw eigen zaligheid (redding)... want het is God, die in u werkt zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen.’ Deze tekst klinkt bijna als een tegenstrijdigheid! Maar in wezen is het een paradox. En G.K. Chesterton beschreef een paradox als ‘een waarheid die op zijn kop staat om aandacht te krijgen’. De sleutel tot het begrijpen van deze specifieke paradox ligt in het woordje ‘aan’. Je werkt niet ‘voor’ je redding, in de zin dat je voor iets werkt om het te verdienen en er recht op te hebben. En de Bijbel leert duidelijk dat redding niet iets is waar we voor moeten werken of wat we moeten verdienen of waard moeten zijn. Het is een gratis geschenk van Gods genade (zie Efez. 2:8-9). Wanneer Paulus zegt dat we ‘aan’ onze redding moeten werken, (‘je behoudenis bewerken’ zegt de NBG) heeft hij het over een ‘geestelijke work-out of training’. Wat doe je tijdens een fysieke training? Je ontwikkelt en versterkt de spieren die God je al heeft gegeven. Trainen betekent groeien en het beste halen uit wat je gekregen hebt. Wat Paulus hier zegt is dit: ontwikkel je geestelijk leven! God heeft een rol in onze geestelijke groei, maar wijzelf hebben ook een rol. Hij zorgt voor de kracht, maar wij moeten die zelf aanwenden, de knop omdraaien en het door ons leven laten stromen om zijn wil voor ons te vervullen. Hoe doen we dat praktisch? Door elke dag tijd te besteden aan bidden en het lezen van Gods Woord. Door elkaar aan te scherpen en te versterken door bij elkaar te komen. Door gebruik te maken van de gaven die God ons heeft gegeven. Het feit is dat Hij zijn deel al heeft gedaan; nu is het aan jou om het jouwe te doen.