

Maandag 2 mei

*‘Mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt...’
(Fil. 4:19)(HSV).*

Op wie steun jij?

Hoe kom je erachter of je meer op mensen steunt dan op God? Dat merk je bijvoorbeeld wanneer je boos wordt op je baas omdat je niet de salarisverhoging hebt gekregen waar je recht op meende te hebben. Of wanneer je boos wordt op een dierbare omdat die jou niets wil lenen. Wanneer je dat soort dingen doet, zit je bij het verkeerde loket op je zegen te wachten! Ja, het doet pijn wanneer je inspanningen niet worden erkend. Maar begrijp het goed: God gebruikt mensen wel als instrumenten om je te zegenen, maar alleen Hijzelf moet altijd de brón van al je zegeningen zijn! Denk eens na over deze teksten: ‘En dan zou u bij uzelf denken: Al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven!? Nee, u moet beseffen dat het de Heer, uw God, is die u in staat stelt om die welvaart te verwerven...’ (Deut. 8:17-18). ‘Wanneer een mens geniet van zijn rijkdom en bezit... is dat een geschenk van God’ (Pred. 5:18). ‘Zij beseft niet dat Ik het was die haar graan, wijn en olie gaf. Het zilver en goud waarmee Ik haar verrijkte... (Hos. 2:10). Wat was haar probleem? Zij (Israël) negeerde God en vergat dat Hij haar ware bron was. Over het algemeen streven we naar relaties die lonend zijn en die koesteren we - en dat is belangrijke informatie. Waarom? Wel, wanneer je alleen GóD als de bron van al je zegeningen erkent, dan wil je toch juist met Hem een vruchtbare relatie aangaan? Daarom zei Jezus: ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden’ (Matt. 6:33). Wanneer jij God zoekt, ruimhartig in zijn koninkrijk zaait en van Hem verwacht dat Hij in je behoeften voorziet, mag je een zegen verwachten op je inspanningen.

Dinsdag 3 mei

‘... we maken iedere gedachte krijgsgevangene...’ (2 Kor. 10:5)(NBV21).

Bewaak je denken (1).

Als er een dief aan je deur zou komen, zou je hem dan binnen vragen? Nee, je zou de politie bellen en hem laten oppakken. En dat is wat je ook moet doen wanneer er verkeerde gedachten in je opkomen! Pak ze op, neem ze gevangen - voordat ze jou gevangennemen. En je moet het doen zodra ze je denken proberen binnen te dringen. Wanneer je een gedachte koestert, bekrachtig je die en zal die jou overwinnen. De Bijbel zegt: ‘Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvlugten’ (Jak. 4:7). In je eentje mis je de kracht om Satan te weerstaan, dus probeer het ook maar niet! Op het moment echter dat je God aanroept en jouw wil aan Hem onderwerpt, heeft Satan geen enkele kans. Het is aan jou om te beslissen wat je gedachten zal beheersen: ‘Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede’ (Rom. 8:6). Wanneer een gedachte in je hoofd blijft rondzingen, vraag jezelf dan af: in welke richting leidt deze gedachte me? Gaat hij richting geestelijke dood, of richting ‘leven en vrede’? Want zeg nou zelf, je sluit toch ook geen verzekering af nadát je huis door een storm is verwoest? Als je verstandig bent, doe je het voordat de storm komt. Je kunt dus falen en menen dat het nooit wat met je wordt, maar je kunt ook terugkijken en je afvragen wat er nou eigenlijk in je gedachten speelde dat tot dat falen léidde. Dacht je dat je op de verkeerde plek zat? Of de verkeerde mentaliteit bezat? Heb je wel in Gods Woord gelezen en regelmatig gebeden? Heb je je leven opgebouwd rond mensen die je versterken? Op de lange termijn levert het bewaken van je denken je veel op!

Woensdag 4 mei

‘Welnu, onze gedachten zijn die van Christus’ (1 Kor. 2:16)(NBV21).

Bewaak je denken (2).

Er is een natuurlijke manier van denken en er is een geestelijke manier van denken. Voor een overwinnend leven moet je een geestelijke manier van denken ontwikkelen. De Bijbel zegt: ‘Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt... Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld... Maar... onze gedachten zijn die van Christus’ (1 Kor. 2:14,16). Als je je leven in lijn brengt met Gods Woord en er bewust voor kiest om elke dag zijn wil te doen, zal Hij zijn gedachten in jou planten. En dat is een enorm voordeel! Iemand bekritiseert je bijvoorbeeld en je gevoelens worden gekwetst. Op dat moment spreekt de Heer tot je en zegt: ‘Ja, je gevoelens zijn gekwetst, maar een deel ervan is gewoon gekwetste ijdelheid en daar kunnen we iets aan doen. Ik hou van je ondanks al je bagage. Jouw relatie met mij is niet in gevaar. De persoon die kritiek op je heeft, ziet mogelijk een fout. Maar je bent sowieso voor niemand volmaakt, en het is beter om niet te doen alsof. Zie het als een kans om te groeien. Maak daar gebruik van!’ Ook al zitten er elementen van pijn in dit soort gedachten, ze hoeven je niet te verlammen! Ze kunnen je ook energie geven. Ze zijn waar, ze bieden je grond om op te staan, en je realiseert je dat als je je denken daarop gericht kunt houden, de kans groter is dat de juiste gevoelens en acties daaruit voortvloeien. Nu begin je de belofte na te leven: ‘Degenen die op Hem vertrouwen, die vaak hun gedachten de Here wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven’ (Jes. 26:3)(HB). In plaats van je te richten op je critici, kun je je beter richten op God, op je geestelijke groei en op wat je van de ervaring kunt leren.

Donderdag 5 mei

‘Richt je hierop, maak het je eigen...’ (1 Tim. 4:15)(NBV21).

Met passie! (1)

‘Daarna zei Elisa: ‘Pak uw pijlen.’ Joas nam de pijlen... en Elisa zei...: ‘Sla met de pijlen op de grond.’ Joas sloeg driemaal met de pijlen op de grond, niet vaker. Toen riep de godsman woedend uit: ‘Had maar vijf of zes keer geslagen! Dan zou u Aram vernietigend verslagen hebben. Nu zult u Aram maar drie keer een nederlaag toebrengen’ (2 Kon. 13:18-19). Elisa had Joas, de koning van Israël, een plan van God gegeven om zijn vijand niet alleen te verslaan, maar hem ook permanent uit te schakelen als een toekomstige bedreiging. Maar het plan hing af van twee belangrijke dingen. Ten eerste, van volledige gehoorzaamheid. Ten tweede, van passie. Joas slaagde voor de eerste test, maar zakte voor de tweede. Hij was gehoorzaam aan wat de man van God hem opdroeg, maar hij ging niet ver genoeg en hij legde er zijn hart en ziel niet in. Kortom, hij nam genoeg en minder dan God voor hem had gepland. Misschien was hij moe of afgeleid, misschien luisterde hij niet goed naar de instructies van de profeet, misschien dacht hij dat symbolische gehoorzaamheid even effectief zou zijn als oprechte gehoorzaamheid. De Bijbel vertelt het ons niet. Maar dit weten we wel: hij verspeelde het beste van God omdat hij niet gepassioneerd genoeg was. Mis de les hier niet. Het is niet genoeg om alleen maar te zeggen: ‘Ik heb de Heer gehoorzaamd.’ Je moet Hem met heel je hart gehoorzamen; anders kun je je toekomst in gevaar brengen en niet ten volle ervaren van wat Hij voor je in gedachten heeft. Paulus maakt het voor Timoteüs in de volgende woorden duidelijk: ‘Richt je hierop, maak het je eigen.’ (‘Ga er geheel in op,’ zegt de Willibrordvertaling.) Met andere woorden, als God je zegt iets te doen, ga er dan vol passie en enthousiasme op in.

Vrijdag 6 mei

'Het brandde in mijn binnenste...' (Ps. 39:4)(NBV21).

Met passie! (2)

David schreef: 'Het brandde in mijn binnenste... en mijn tong begon te spreken: Geef mij weet van mijn einde, Heer' (v. 4-5). De passie in dit geval blijkt uit het feit dat David zich hier met zijn angsten en twijfels tot Gó d richtte (en niet tot de goddeloze). Hij vroeg om wijsheid om te beseffen hoe kwetsbaar het leven eigenlijk was en om vandaaruit zijn houding te bepalen. Passie is als vuur; als je het niet voedt en opstookt, zal het uitdoven. Vraag jezelf eens af hoe oprecht jij bent in het dienen van de Heer. En leg dat eens naast de volgende teksten: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht' (Deut. 6:5). 'Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart' (Ps. 119:2). 'Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht' (Spr. 3:5). 'Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken' (Jer. 29:13). 'Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk...' (2 Tim. 1:6). 'Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan.' Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem gedaan had' (Luc. 8:39). 'Als u zo graag gaven van de Geest bezit, streef er dan naar uit te blinken in gaven die de gemeente opbouwen' (1 Kor. 14:12). 'Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is' (Kol. 1:29). 'Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept' (Fil. 3:13-14). Al deze teksten kunnen worden teruggebracht tot één zin: jaag vol passie na waartoe God je geroepen heeft.

Zaterdag 7 mei

'Hij deed wat goed was in de ogen van de Heer, maar niet van ganser harte'
(2 Kron. 25:2)(NBV21).

Met passie! (3)

De vijand van passie is onverschilligheid. Je doet de dingen op de automatische piloot maar je wordt gauw afgeleid door andere dingen. Het is niet zo dat je nee tegen God hebt gezegd; het is eerder zo dat je niet volmondig ja hebt gezegd! In het oudtestamentische verslag deed koning Amasja 'wat goed was in de ogen van de Heer, maar niet van ganser harte'. Ga maar na: wanneer verdwijnt de passie uit een huwelijk? Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het gebeurt wanneer je elkaar verwaarloost en als vanzelfsprekend beschouwt. Misschien denk je dat je gebrek aan geestdrift geen probleem is. Maar pas op! Jeremia waarschuwt: 'Vervloekt is wie de opdracht van de Heer halfslachtig (nalatig, laks, slordig) uitvoert' (Jer. 48:10). Vraag je je af hoe zo iets kan gebeuren? De Bijbel vertelt het ons: 'Het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten' (Hand. 28:27). In het Engels staat voor 'afgestompt' het woord 'verhard', in de zin van 'vereelt'. Het duidt op een gestage ophoping van harde, dode huid op de voetzolen, net zolang totdat je niet meer goed of pijnloos kunt lopen. Merk op wat Jezus in Openbaring tegen de eerste en de laatste gemeenten zei: 1) 'Maar dit heb Ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger' (Op. 2:4-5). 2) 'Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent... zal Ik u uitspuwen' (Op. 3:15-16). Met dat in gedachten is 'passie' het woord voor vandaag!

Zondag 8 mei – Moederdag

‘Haar kinderen prijzen haar, haar man bejubelt haar...’ (Spr. 31:28)(NBV21).

Moeders, jullie zijn een zegen!

Op een mededelingenbord in een kerk stond een alleszeggende zin over de rol van het moederschap: ‘Als evolutie waar is, hoe komt het dan dat moeders nog steeds maar twee handen hebben?’ Maar even serieus, moeders, vandaag nemen we een moment om jullie een eerbetoon te brengen en onze waardering uit te spreken. Op sommige dagen vraag je je waarschijnlijk af: stelt het eigenlijk wel iets voor wat ik allemaal doe? Je werk is nooit af, je bent vaak moe en er staat geen flinke financiële beloning tegenover. We leven in een tijd waarin dienstbaarheid lijkt af te nemen en alles verheerlijkt wordt wat blits en flitsend is. Soms is het moeilijk om je inzet op waarde te schatten. Maar weet dit: God zegt dat je door Hem hogelijk wordt gewaardeerd en dat kinderen een van zijn kostbaarste geschenken zijn (zie Ps. 127:3). Volgens Salomo is een moeder iemand die ‘weet dat wat ze doet belangrijk is, de dag tegemoet ziet met een glimlach, wijze woorden spreekt en die altijd vriendelijk weet te brengen. Haar kinderen respecteren haar en zijn dankbaar; haar echtgenoot sluit zich daarbij aan met woorden van lof (zie Spr. 31:18-19). En dan als laatste zin: ‘Veel vrouwen hebben bijzondere dingen gedaan, maar jij overtreft ze allemaal’ (zie v. 31). Dus moeders, hoewel jullie specifieke moederrol niet wordt gekenmerkt door een loonstrookje of promotiekansen zijn jullie van wezenlijk belang voor jullie gezin en het fysieke, emotionele en geestelijke welzijn van jullie kinderen. Niemand kan jullie plaats innemen! Samuël was een van Israëls grootste profeten, maar wie was de drijvende kracht in zijn leven? Zijn moeder, Hanna! Toen Samuël was geboren zei zij: ‘Nu geef ik hem op mijn beurt aan de Heer, voor alle dagen die hem gegeven zijn’ (1 Sam. 1:28). Als moeders zijn jullie belangrijker dan jullie beseffen. God is bezig eventueel toekomstige leiders in jullie handen te vormen.