

Het Woord voor Vandaag – week 16

Maandag 18 april

'Verdraag elkaar...' (Kol. 3:13)(NBV21).

Vergeven en vergeten.

Voor een succesvolle relatie kun je je het best richten op de sterke punten van de ander en niet op zijn zwakke punten. Over het huwelijk zei Benjamin Franklin in dit verband: 'Houd vooraf je ogen wagenwijd open en daarna half dicht.' Het is een vergissing om overhaast een levenslange relatie aan te gaan zonder de tijd te nemen om de ander te leren kennen. Zonder de nodige zorgvuldigheid vooraf krijg je geheid problemen achteraf. Maar een belangrijk relatieprincipe ligt in het leren vergeven en vergeten. Vergeten kan moeilijker zijn wanneer de misstap groot is. Kleine misstappen kunnen meestal snel worden vergeven; grotere vergen een helingsproces. Maar zolang je niet bereid bent om te vergeven en vergeten, kan het proces niet eens beginnen. Paulus schrijft: '... u moet zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleeft u in de liefde, dat is de band die u tot volmaakte eenheid maakt' (v. 12-14). Iemand zei het zo: 'Als je iets niet leuk vindt, verander het dan. Als je het niet kunt veranderen, verander dan je houding. Maar klaag niet.' Met andere woorden, wanneer je feiten onder ogen moet zien die je niet kunt veranderen, bid dan om genade en leer ermee leven. Maar waarom moeten we eigenlijk vergeven en vergeten? Omdat God het zegt! Je bent er niet op gebouwd om de fysieke en mentale stress te dragen die gepaard gaat met het koesteren van wrok. En daarbij... 'Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid' (Gal. 6:1).

Dinsdag 19 april

'God heeft in Christus de wereld met zich verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend' (2 Kor. 5:19)(NBV21).

Het is tijd om de impasse te beëindigen.

God heeft ons geschapen om te genieten van ononderbroken gemeenschap met Hem en met elkaar. Daarom was Satans eerste truc om ons van God en van elkaar te scheiden. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld trots, koppigheid, verwarring, wrok of egoïsme drijft hij wiggen en zet relaties tegen elkaar op. Wat begint als een misverstand eindigt vaak in boze confrontaties of giftige stiltes die uren, dagen en soms jaren aanhouden. Bovendien houden we onszelf voor de gek door te denken dat wat wij denken verder niemand iets aangaat. De schade blijft echter niet beperkt! Die beïnvloedt elke relatie in ons leven - allemaal omdat we vastbesloten zijn om te bewijzen dat wij gelijk hebben en de ander ongelijk. En het is niet alleen een psychologisch probleem; in wezen is het een zondeprobleem, dat een oplossing nodig heeft van hogerhand! Hier is hoe God omgaat met gepolariseerde relaties. Paulus schrijft: 'God heeft in Christus de wereld met zich verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend.' Zonde vernietigde onze relatie met God. Maar Hij nam het initiatief door Jezus te geven 'als losgeld voor velen' (Marc. 10:45), om ons met zichzelf te verzoenen. Verzoenen betekent weer bij elkaar brengen wat bij elkaar hoort! Merk ook dit op: God heeft ons onze 'overtredingen niet aangerekend.' Maar evenmin bagatelliseert of negeert Hij onze zondesschuld. Hij deed die teniet bij het kruis en rekende die ons niet langer aan. En daar bleef het niet bij. Hij wil ook dat wij ons, als Christus' vertegenwoordigers, met elkáár verzoenen. Soms betekent dat: door het stof gaan, de verzoener worden, het initiatief nemen en de impasse beëindigen. Ben je bereid om dat vandaag te doen?

Woensdag 20 april

‘Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op’ (Spr. 24:16)(NBV21).

Het draait allemaal om weer opstaan!

Als je ooit een kind hebt zien leren lopen, weet je dat vallen een belangrijk onderdeel van het proces is. Weer opstaan is cruciaal voor de ontwikkeling van het evenwicht en de spierontwikkeling van het kind. Net zomin wordt een bokser gediskwalificeerd omdat hij wordt neergeslagen; hij wordt gediskwalificeerd omdat hij niet meer ópstaat. Boksers weten dat ze onderuit zullen gaan, dus gaan ze zich bekwamen in veilig leren vallen en snel overeind komen. Zowel kinderen als boksers leren dat het allemaal hierom draait: zorg dat je weer overeind komt. De Bijbel vertelt ons dat vallen iets is dat zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen gemeen hebben. Het is het weer opstaan dat hen onderscheidt: ‘Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op. Een goddeloze struikelt door zijn slechte daden en komt voorgoed ten val’(v. 16). De onrechtvaardigen blijven liggen - de rechtvaardigen staan weer op! In de Bijbel gingen enkele van Gods grootste dienaren op een gegeven moment in de fout. Abram loog tegen farao over zijn vrouw Sarai (zie Gen. 12:11-17). Jakob bedroog zijn vader en stal het geboorterecht van zijn broer (zie Gen. 27:17-29). Uit woede was Mozes God ongehoorzaam door op de rots te slaan (zie Num. 20:7-12). Maar in plaats van te worden gediskwalificeerd, werden ‘al deze mensen geprezen om hun geloof’ (Hebr. 11:39). Waarom? Omdat ze hun zonde erkenden en Gods vergeving ontvingen. Met andere woorden, ze vielen, maar stonden weer op. En wanneer jij valt, kun je ook weer opstaan. Dat is het ‘geloofsgedeelte’ van je reis. Blijven liggen is ‘falen geaccepteerd’ - weer opstaan is ‘geloof geactiveerd’!

Donderdag 21 april

‘... en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven’ (Joh. 11:26)(NBV21).

Onmiddellijk na de dood - glorie!

Bij het graf van zijn vriend Lazarus vertelde Jezus zijn rouwende zussen Maria en Marta twee uiterst belangrijke dingen: 1) ‘Je broer zal uit de dood opstaan’ (Joh. 11:23). 2) ‘... en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ (v. 26). Wat brengt je dus voorbij de dood naar je hemelse thuis? Een sterk karakter? Liefdadigheid? Naar de kerk gaan? Nee. Hoewel dat allemaal prijzenswaardig is, kun je alleen de zekerheid hebben van opstanding en eeuwig leven door je vertrouwen te stellen in Christus. Want weet je, Jezus overwon de dood en het graf voor jou. Misschien lees je deze woorden vandaag, vechtend tegen tranen van verdriet. Misschien heb je je jarenlange partner verloren, of je kind door een tragisch ongeval, of een dierbare door een gevreesde ziekte. Als geen ander begrijpt Jezus je verdriet. Hij kan meevoelen met onze zwakheden, Hij wordt erdoor geraakt (zie Hebr. 4:15). Of misschien voel je dat de dood nabij is. Als jij je vertrouwen niet op Christus hebt gesteld, maak er dan werk van. Wacht niet op een beter moment. Doe het vandaag en je zult gered worden; dat betekent dat wanneer je je laatste adem uitblaast, je van de dood naar het leven gaat - hemels leven. Wanneer je op Christus vertrouwt, is er geen reden om bang te zijn voor wat er voorbij het graf ligt. Hij is er al. En Hij heeft een plaats voor je bereid. Die is al klaar! Onverklaarbare, oneindige vreugde zal voor altijd de jouwe zijn, dankzij Jezus. Je kunt met Paulus uitroepen: ‘Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je engel?’ (1 Kor. 15:55). Denk je even in, onmiddellijk na de dood - een en al heerlijkheid en glorie!

Het Woord voor Vandaag – week 16

Vrijdag 22 april

'... want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed' (Jer. 29:7)(NBV21).

Maak er het beste van.

Ben jij op een plek in je leven waar je niet liever niet zou zijn? Dan heeft God een woord voor je, maar het is misschien niet het woord dat je wil horen. Het is hetzelfde woord dat Jeremia aan zijn volk bracht toen ze in ballingschap zaten in Babylon, ver verwijderd van alles wat hen lief was: 'Jullie gaan voorlopig nog niet naar huis, dus verander je instelling, stort je erin en maak er het beste van. Koop huizen, leg tuinen aan, laat je kinderen trouwen en, bovendien, bid voor voorspoed en vrede voor de stad waar jullie wonen, want wanneer het de stad goed gaat, gaat het jullie ook goed' (naar Jer. 29:5-7). De Israëlieten zaten in ballingschap omdat God had toégelaten dat ze gevangengenomen werden. Zou het dus kunnen zijn dat jij je nu bevindt op een plek omdat God je daar geplaatst heeft, om tot zegen te zijn voor je directe omgeving? Zet je leven niet stil om te wachten tot omstandigheden veranderen, maar ga zaaien in levens van andere mensen wat je graag als oogst in je eigen leven terug zou willen zien. Waarom? Wanneer zij gezegend worden, word jij namelijk ook gezegend. Hoe weten we dat? Omdat Jezus heeft gezegd: 'Geef, dan zal je gegeven worden... Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt' (Luc. 6:38). Martha Washington zei: 'Ik ben vastbesloten om blijmoedig en tevreden te zijn onder alle omstandigheden. Ik heb geleerd dat geluk of ellende voor het grootste deel afhangt van onze instelling en niet van onze omstandigheden.' Dat klinkt net als Paulus. Die had ook geleerd om tevreden te zijn onder alle omstandigheden (zie Fil. 4:12). Als jij wilt gaan van overleven naar floreren, maak er dan het beste van op de plek waar God je geplaatst heeft.

Zaterdag 23 april

'Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder...' (Efez. 5:31)(NBV21).

Weten wanneer je moet loslaten.

Wanneer onze kinderen jong zijn, hebben we het zo druk met het zorgen voor o.a. liefde, bescherming, discipline, training en leiding dat het voelt alsof deze verantwoordelijkheden voor altijd zullen duren. Maar dat doen ze niet. Wanneer onze kinderen aan het eind van hun tienerjaren zijn en zo rond de twintig, moeten we de deur voor hen openen naar de buitenwereld. Als je nu als ouder in deze periode zit, probeer je dan te realiseren dat je in een van de meest uitdagende en moeilijke aspecten van het ouderschap zit. Je neiging om de teugels stevig vast te houden om te voorkomen dat je kinderen fouten maken, is heel natuurlijk. Maar je kinderen zullen eerder goede keuzes maken als ze niet worden gedwongen om in opstand te komen om hun vrijheid te kunnen bereiken. De simpele waarheid is dat verantwoordelijkheid en volwassenheid het beste gedijen in een sfeer van vrijheid. Niet voor niets staat er in de Bijbel: 'Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder...' Het geheim van succes is om je kind op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en vanuit de juiste houding stukjes zelfstandigheid te geven. Je doel moet zijn om je kinderen door de jaren heen beetje bij beetje onafhankelijk te laten worden, naarmate ze nieuwe verantwoordelijkheden aankunnen. Het uiteindelijke loslaten zou dan een kleine stap in de richting van vrijheid moeten zijn in plaats van opeens te veel, misschien wel verwarrende, speelruimte. Uiteindelijk leren we allemaal met vallen en opstaan. Dat deed je zelf ook, en hoe je het ook probeert het te vermijden, het geldt ook voor je kinderen. Wat kun je dan wel doen? Bid dagelijks voor ze, laat ze over aan Gods zorg en laat ze weten dat je altijd van ze zult houden en er voor ze zult zijn.

Zondag 24 april

‘Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? (Rom. 6:16)(NBV21).

Wees geen slaaf van de verkeerde dingen.

Bij slavernij in onze tijd zou je kunnen denken aan mensen die buiten hun schuld tot slaaf worden gemaakt - kinderen die worden verkocht voor de seksindustrie en immigranten die worden verkocht voor dwangarbeid. Maar dat is niet het soort slavernij waar Paulus het over heeft wanneer hij schrijft dat je de slaaf wordt van wat je verkiest te gehoorzamen (zie Rom. 6:16). Op het gebied van zonde trekt de Bijbel een streep in het zand en zegt ons dat we die niet mogen overschrijden. Waarom? Want als je er één keer overheen gaat, wordt het makkelijker om er nog een keer overheen te gaan. Of je ‘drug naar keuze’ nu alcohol, illegale of vrij verkrijgbare drugs, pornografie, gokken of te veel eten is, in het begin meen jij dat jij er meester over bent totdat je je uiteindelijk realiseert dat je er de slaaf van bent. Een van de grootste leugens die we onszelf vertellen, is dat we kunnen stoppen wanneer we willen. De verloren zoon werd vergeven en in ere hersteld, maar zijn erfenis was hij nog steeds kwijt. Geestelijk gezien kun je je vertrouwen in God verliezen. Persoonlijk gezien kun je je gevoel van eigenwaarde verliezen. Publiekelijk gezien kun je respect en invloed bij anderen verliezen. En als je niet oppast, kunnen zelfs ‘goede’ dingen je schaden. Een sterk arbeidsethos kan ertoe leiden dat je je gezin verwaarloost en je huwelijk verspeelt. Voor de bank hangen voor de tv kan je geestelijke groei belemmeren. Zelfs te veel voorzichtigheid en bedachtzaamheid - op zich goede eigenschappen - kunnen je ervan weerhouden om in geloof naar buiten te treden en je door God gegeven potentieel te vervullen. Maar besef dat wanneer God nee zegt, Hij geen spelbreker is die probeert je het leven moeilijk te maken; nee, Hij beschermt je juist! Als iets het potentieel heeft om je tot slaaf te maken, blijf er dan bij vandaan en doe het niet. En als je al verslaafd bent, keer je dan tot God en laat je door Hem bevrijden.