

Het Woord voor Vandaag – week 13

Maandag 28 maart

... dan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen' (Gal. 6:1)(NBV21).

Iemand weer op het rechte pad brengen (1).

Soms kunnen we zelf opkrabbelen wanneer we vallen; andere keren hebben we iemand nodig om ons overeind te helpen. En helaas zijn christenen niet altijd bereid om te helpen. Soms hebben ze het gevoel dat ze door iemand genade te schenken zijn zonde door de vingers zien. Maar Paulus verwierp dat argument toen hij schreef: 'Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft' (Efez. 4:32). Waarom zouden we mensen weer op weg helpen? Wel ten eerste omdat God ons dat zegt. 'Wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook niet zelf tot misstappen wordt verleid' (Gal. 6:1). Het is trots die ervoor zorgt dat we met een beschuldigende vinger wijzen naar iemand die valt in plaats van een helpende hand uit te steken. Trots laat ons denken dat we beter zijn dan iemand anders; wij vallen toch zeker nooit... Maar je zou nog verbaasd staan wat jij zou doen in bepaalde omstandigheden! Paulus schrijft: 'Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt' (1 Kor. 10:12). Ten tweede is een reden om mensen weer op weg te helpen dat Jezus ons voorbeeld is. Voor de farizeeën die hun zonden achter een religieus masker verborgen hielden had Jezus geen tijd. Maar iemand die gevangen zat in zonde en zich overweldigd voelde door verleidingen en mislukkingen, die veroordeelde Hij niet één keer. Op het moment dat zo iemand zich naar Hem uitstreckte, rehabiliteerde Hij hem of haar welwillend. Iemand heeft eens gezegd dat de kerk het enige leger is dat zijn gewonden 'afschiet'. Vandaag houden anderen ons in de gaten om te zien of de genade die we aan anderen prediken dezelfde genade is die we elkaar verlenen. Laten we ze niet teleurstellen.

Dinsdag 29 maart

'Sommigen van u zijn dat ooit geweest...' (1 Kor. 6:11)(NBV21).

Iemand weer op het rechte pad brengen (2).

Nadat hij enkele van de ergste zonden had opgesomd, zei Paulus tegen de Korintiërs: 'Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent... rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God' (v. 11). Dus, voordat je een oordeel over iemand anders uitspreekt, is het goed om te bedenken waar God jou heeft uitgehaald! Vaak denken we dat een 'goede' preek er een is die over ons hoofd gaat en onze buurman in het hart raakt! In de Bijbel heeft het Griekse woord voor op het rechte pad brengen, 'katartizo', twee betekenissen. Een daarvan is herstellen, in de zin van iets verwijderen dat niet goed is, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van een tumor. Paulus schrijft: 'Wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen... zo brengt u de wet van Christus tot vervulling' (Gal. 6:1-2). Vergis je niet, wanneer iemand zijn schaamte en vernedering met jou deelt, kan dat soms als een last voelen. Maar niettemin, 'laten we dus... voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten' (Gal. 6:10). Als je snel geneigd bent anderen te veroordelen - iets wat we allemaal wel eens hebben gedaan - stel jezelf dan deze vraag: als mensen geen genade vinden onder de mensen die het prediken, waar kunnen ze die dan wel vinden? Een tweede betekenis van 'katartizo' is aanvullen of heel maken, zoals bijvoorbeeld bij het zetten van een gebroken bot. De Bijbel vertelt ons: 'Zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen' (Rom. 12:5). In feite is je geestelijke familie belangrijker dan je aardse familie omdat eerstgenoemde altijd zal blijven bestaan. Door een gevallen familielid op te beuren, help je zijn pijn te genezen en stel je hem in staat weer een vitaal, functionerend deel van het lichaam van Christus te worden. Dus het woord voor vandaag is: wees iemand die mensen overeind helpt en weer op het rechte pad brengt.

Woensdag 30 maart

'En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan de... kennis zelfbeheersing toe te voegen...' (2 Petr. 1:5-6)(HSV).

Zelfbeheersing.

Is het je wel eens opgevallen hoe vaak we geneigd zijn om onze omstandigheden de schuld te geven van onze karakterfouten? We schrijven onze problemen toe aan een slechte opvoeding, financiële moeilijkheden of tekortkomingen van anderen. Oké, je hebt misschien geen controle over je omstandigheden, maar wél over je karakter. Je kunt je karakterfouten net zomin de schuld geven van omstandigheden als een spiegel de schuld geven van hoe je eruitziet. Integriteit is altijd een keuze, en elke keer dat je een op karakter gebaseerde beslissing neemt, zet je een stap voorwaarts in je geestelijke groei. Denk even terug aan de keren dat je met verleiding en tegenspoed te maken hebt gehad. Weet je nog wat jij toen koos om te doen: ontsnappen, je verontschuldigen, capituleren, vermijden, volharden of overwinnen? Welke probleemgebieden kun je herkennen? Hoe kun je het beter doen? Als de dingen die in je opkwamen te wijten zijn aan omstandigheden buiten je controle, kies er dan voor om meer controle over je leven te krijgen. Op welke manier? Door zelfbeheersing aan je arsenaal toe te voegen. Ons leven lijkt op een ijsberg, in die zin dat 15 procent zichtbaar is; dat is onze reputatie. De rest, ons karakter, zit onder de oppervlakte verborgen. Karakter is wat we denken maar niet per se met anderen delen. Het is gebaseerd op wat we doen wanneer niemand kijkt, hoe we omgaan met de kleine ergernissen van het leven, hoe we omgaan met mislukkingen - en succes. Aan het einde van een briljante loopbaan daagde Jozua Israël uit met deze woorden: '... kies dan nu wie u wel wilt dienen... Ikzelf en mijn familie zullen de Heer dienen' (Joz. 24:15). Karakter is gebaseerd op zelfbeheersing, en zelfbeheersing gaat over het maken van de juiste keuzes. En het goede nieuws is dat je het niet alleen hoeft te doen: '... want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt...' (Fil. 2:13).

Donderdag 31 maart

'Neem mijn juk op je...' (Matt. 11:29)(NBV21).

Samen met Jezus onder een juk.

Jezus sprak tot mensen die religie hadden opgegeven. Mensen die het helemaal hadden gehad met het tevergeefs proberen om zich aan een lange lijst van regels en voorschriften te houden. Dit is wat Hij hun zei: 'Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht' (v. 28-30). Het 'juk' waar Jezus over sprak, was een tuig dat om de nek van twee ossen ging zodat ze de ploeg in dezelfde richting konden trekken. In een span ossen was de een de leider en de ander de volger. We kunnen hier iets van leren: Jezus zal het voortouw nemen, maar je moet samen met Hem oplopen om te kunnen genieten van zijn zegen over je leven. Hij belooft dat zijn juk je niet zal verstikken; het zal niet vermoeiend of beperkend zijn, en je loopt geen schaafplekken op. Wil je echt vrij zijn, dan moet je dus Jezus' juk op je nemen door jouw wil aan de zijne te onderwerpen. Maar het werkt niet om het juk van Christus voor een tijdje te accepteren en vervolgens de andere kant op te trekken wanneer de dingen niet gaan zoals je wilt. Wanneer je dat doet, wordt de last zwaarder en raak je uitgeput. Vrede en rust komen wanneer je je ontspant onder het juk en Christus laat leiden. Jezus zei: 'Je zult rust vinden.' Dat betekent dat je twee keuzes hebt: of je werkt Hem tegen of je werkt met Hem mee! Welke zal het zijn?

Het Woord voor Vandaag – week 13

Vrijdag 1 april

'Mijn rechtvaardigen leven door het geloof' (Hebr. 10:38)(NBV21).

Leven door geloof.

Leven door geloof is iets dat je leert door het dagelijks te oefenen. Voordat je christen werd, vertrouwde je op je eigen bekwaamheid en intellect. Maar die dingen brachten je maar tot een bepaald punt en niet verder, toch? Nu vertrouw je op God voor wijsheid, leiding, middelen en de kracht om zijn wil voor jouw leven te vervullen. De Bijbel vertelt ons: 'Door zijn geloof bouwde Noach... een ark om zijn familie te redden' (Hebr. 11:7). Denk je even in: toen Noach de ark bouwde, was er niets dat op regen wees. Leven door geloof is niet altijd logisch. Het betekent niet dat je problemen in het niets zullen verdwijnen. Soms verandert geloof je omstandigheden; andere keren verandert het je perspectief. Op welke manier? Door je de vasthoudendheid te geven om vol te houden wanneer het geld nog niet is overgemaakt, wanneer de dokter zegt dat de aandoening ongeneeslijk is, wanneer je partner om een scheiding vraagt, wanneer de kinderen uit de bocht vliegen of het bedrijf waar je twintig jaar gewerkt hebt, de deuren sluit. Geloof geeft je de kracht om te volharden, in het vertrouwen dat God de dingen voor je zal uitwerken. Paulus vertelt ons: 'Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien' (Hebr. 11:1). Leven door geloof betekent 1) God gehoorzamen en geloven dat Hij je nooit zal laten vallen, 2) in de voetsporen treden van gewone mensen die buitengewone dingen voor God hebben gedaan, en 3) je geloof in praktijk brengen omdat je weet dat het de enige munteenheid is die de hemel erkent. Wanneer de Bijbel zegt: 'Mijn rechtvaardigen leven door het geloof,' slaat dat niet op kleine, sporadische uitbarstingen van geloof; het slaat op geloof als levensstijl.

Zaterdag 2 april

'Maar de vrucht van de Geest is... vrede...' (Gal. 5:22)(NBV21).

Kies voor vrede.

Paniek en vrees zijn vaak onze eerste reacties op problemen en conflicten. Op die eerste momenten lijkt het kiezen voor vrede onmogelijk. Je onderbewustzijn fluistert: 'Als het je echt iets kan schelen, dan maak je je zorgen.' Maar een ervaren counselor schrijft: 'Geen paniek! Wat de situatie of omstandigheid ook is, we hebben meestal wel een moment om diep adem te halen en vrede door ons lichaam en onze gedachten te laten stromen. Paniek, niet de opgave zelf, is de vijand.' Angst maakt het probleem alleen maar sterker en groter. Je beste probleemoplossende hulpbron is altijd vrede. Vrees en bezorgdheid blokkeren oplossingen; antwoorden vloeien gemakkelijker en natuurlijker voort uit een vredige gemoedstoestand. En Gods vrede is altijd voor ons beschikbaar - mits we daarvoor kiezen. Paulus schrijft: 'De vrucht van de Geest is... vrede...' Weiger om je negatieve emoties de vrije loop te laten of je reactie te laten bepalen. Ook Jezus zelf zei dat we ons niet zo ongerust moeten maken (zie Joh. 14:27). Dat betekent dat je opties hebt; je kunt kiezen tussen vrede en innerlijk conflict. In hetzelfde vers zei Jezus ook: 'Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie...' (v.27), en 'nalaten' heeft betrekking op het uitvoeren van een laatste wil. Wanneer iemand overlijdt, laat hij zijn meest gekoesterde bezittingen na aan de mensen van wie hij houdt. Maar dat Jezus ons zijn vrede naliet, wil nog niet zeggen dat die automatisch in ons werkzaam zal zijn als we er niet bewust voor kiezen. En dat is belangrijk, want wanneer we onze vrede verliezen, is het moeilijker om van God te horen. Wanneer Paulus zegt: 'Laat de vrede van Christus heersen in uw hart' (Kol. 3:15), betekent het woord 'heersen' 'regeren en de dienst uitmaken'. Dus laat vandaag die gevoelens van angst en paniek niet toe maar kies voor vrede.

Zondag 3 april

... u.... leeft onder de genade [van God]' (Rom. 6:14)(NBV21).

Zeg nee tegen de zonde.

Als je rozen wilt kweken, moet je onkruid de oorlog verklaren; anders schiet het aan alle kanten op in je tuin. Met andere woorden, je moet uitkijken voor onkruid! Er is hier een geestelijke parallel te trekken, en wel deze: zolang je zonde niet resoluut aanpakt, zal het je leven overnemen. Paulus zegt het zo: 'Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen leven, omdat we weten dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem. Door zijn sterven is Hij voor eens en altijd dood voor de zonde; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. Zo moet ook u uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar juist in dienst van God, als levenden die uit de dood zijn opgewekt. Stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade' (v. 6-14). Dus het woord voor vandaag is: zeg nee tegen de zonde!