

Het Woord voor Vandaag – week 12

Maandag 21 maart

‘Vergeef, dan zal je vergeven worden’ (Luc. 6:37)(NBV21).

Vergeef je ouders.

Begrijp je eenmaal dat ouders niet altijd in staat zijn om hun kinderen te geven wat ze zelf niet hebben gekregen - namelijk liefde, verzorging, acceptatie en fysieke genegenheid - dan wordt het gemakkelijker om ze te vergeven. Auteur Stormie Omartian zegt: ‘Soms is wat een ‘goede’ ouder níet deed net zo erg als wat een ‘slechte’ ouder wél deed. De niet-betrokkenheid van een ouder of de onwil om in te grijpen en je te hulp te schieten, voelt als verraad. Onverzoenlijkheid ten aanzien van die niet-betrokken ouder is moeilijker te herkennen, maar komt vaker voor dan we denken. Vraag God om je te laten zien of er in jou misschien ergens nog onverzoenlijkheid huist richting een ouder die je niet te hulp is geschoten. Als dat zo is, is het goed om eerlijk je gevoelens onder ogen te zien. We kunnen niet terug in de tijd en verlangen dat iemand ons vasthoudt en koestert, en we mogen het niet van een partner of van vrienden eisen omdat zij het niet kunnen. Het moet van onze hemelse Vader komen. De eerste stap is om Gods vergeving te ontvangen en de realiteit ervan tot in het diepste deel van ons wezen te laten doordringen. Wanneer we ons realiseren hoeveel ons vergeven is, hebben we niet het recht om over een ander te oordelen. Vergeven en verlost worden van alles wat we ooit hebben gedaan is zo’n wonderbaarlijke gave, hoe kunnen we weigeren God te gehoorzamen als Hij ons vraagt om anderen te vergeven? Vergeving is tweerichtingsverkeer. God vergeeft jou, en jij vergeeft anderen. We baseren onze beslissing niet op wat we willen doen, maar op wat we wéten dat goed is.’ Jezus zei: ‘Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden... Vergeef, dan zal je vergeven worden’ (v. 37). Ervoor kiezen om te vergeven en je gevoelens en handelingen niet te laten bepalen door de zonde van iemand anders bevrijdt je om in vrede te leven.

Dinsdag 22 maart

‘God... die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt...’ (Efez. 1:11)(NBV21).

Houd vast aan Gods plan (1).

God zei: ‘Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde’ (Op. 22:13). God bepaalt het eindresultaat dat Hij op het oog heeft, begint dan bij het begin en werkt daar naartoe. Hij ‘brengt alles naar zijn wil en besluit tot stand’. Jozef ontdekte dat zelfs wanneer je familie zich tegen je keert, Gods plan nog steeds van kracht is. Terugkijkend zei hij: ‘Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd...’ (Gen. 50:20). Maar verwar ‘goed’ niet met ‘comfortabel’. Wanneer God je corrigeert of een andere richting opstuurt, voélt dat niet altijd goed. Maar dat is het wel! David zei: ‘Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw verordeningen zou leren’ (Ps. 119:71)(HSV). Als je niet zeker bent van Gods plan, zoek Hem dan totdat je er meer zicht op krijgt. Andere dingen lijken misschien urgenter, maar niets is belangrijker. En als je al iets meer weet van Gods plannen voor jou, wees er dan zeker van dat geen enkele menselijke actie die kan annuleren. De psalmist schreef: ‘De Heere zal zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid... is voor eeuwig’ (Ps. 138:8)(HSV). Er is geen situatie die Satan kan verzinnen waarvoor God niet al ‘een uitweg heeft gegeven’ (1 Kor. 10:13). Paulus stelt ons gerust: ‘God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan’ (v. 13). Het is in tijden van beproeving dat je ontdekt dat ‘God trouw is’. Hij zal je uitrekken, maar nooit verder dan je breekpunt. Zijn plan is dat je sterker uit deze ervaring komt en klaar bent voor wat er hierna op zijn agenda staat.

Woensdag 23 maart

'Hij is dit goede werk bij u begonnen...' (Fil. 1:6)(NBV21).

Houd vast aan Gods plan (2).

Paulus schrijft: 'Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is...' (v. 6). Het is opvallend om te zien dat zelfs Jezus regelmatig tijd vrijmaakte van zijn drukke schema om te bidden. Soms bad Hij zelfs de hele nacht door. En Hij vertelt ons ook waarom: '... de Zoon kan niets uit zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat Hem alles zien wat Hij doet' (Joh. 5:19-20). Onder het gewicht van onze zonden riep Hij vanaf het kruis: 'Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' (Matt. 27:46). En zijn woorden leren ons drie belangrijke dingen: 1) We kunnen Gods plan volgen en ons soms toch overweldigd en alleen voelen. 2) Wanneer God niet antwoordt, moeten we leren om te gaan vertrouwen op de beloften die Hij ons in zijn Woord heeft gegeven. 3) De pijn die we voelen zal uiteindelijk plaatsmaken voor de vreugde die ons daarna wacht. Dus blijf bij Gods plan; zolang je dat doet, kan de vijand niets doen om jou kapot te maken. De Bijbel zegt: 'Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn... Dit is het deel dat de dienaren van de Heer toekomt...' (Jes. 54:17). Wanneer je het gevoel hebt dat je aan het eind van je Latijn bent, doe dan wat Jezus deed. Hij bad: 'Vader, in uw handen leg Ik mijn geest' (Luc. 23:46). Met andere woorden, geef het allemaal over aan God. Vertrouw erop dat Hij zal doen wat jij niet kunt en dat Hij je er zegevierend doorheen zal helpen.

Donderdag 24 maart

'Dit is de weg die je moet volgen' (Jes. 30:21)(NBV21).

Luister naar de juiste stem.

Een vrouw was met haar man en een paar vrienden op een bergtop aan het bespreken welke kant ze op moesten. Eén man zei: 'Dat is het zuiden!' Een ander antwoordde: 'Nee, dat is het oosten.' Iedereen bemoeide zich ermee totdat de man van de vrouw uiteindelijk een kompas tevoorschijn haalde en zei: 'We kunnen dit heel snel oplossen.' Binnen enkele seconden bevestigde het kompas dat ze in feite pal naar het westen liepen! De enige betrouwbare bron had het laatste woord, en niemand wilde dat tegenspreken. In de loop van een dag strijden veel stemmen om je aandacht, en sommige die misschien betrouwbaar overkomen, kunnen het helemaal bij het verkeerde eind hebben. Met andere woorden: je kunt maar beter weten naar welke stem je moet luisteren, want als je alleen naar je omstandigheden kijkt, raak je gedesorienteerd. Een onverwacht telefoontje, een lastige relatie, een verloren baan of een ziek kind kan het noorden op het zuiden en het oosten op het westen laten lijken. Wanneer dat gebeurt, raak je al gauw de weg kwijt, trek je overhaaste conclusies en beland je op het verkeerde pad. De Bijbel zegt: '... met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: 'Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.' Er is maar één ware bron van wijsheid en waarheid, en Petrus herkende die toen hij vroeg: 'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven' (Joh. 6:68). Je hoeft niet elk detail van tevoren te weten; zo werkt God niet. Vaak laat Hij ons het grote plaatje niet zien omdat we dan overweldigd zouden worden en zouden denken dat het onmogelijk was. Hij wil in jou een onwankelbaar vertrouwen in zijn karakter en goedheid ontwikkelen. Hij wil dat je gaat aanvaarden dat je op zijn kracht moet vertrouwen om zijn plan te kunnen vervullen.

Het Woord voor Vandaag – week 12

Vrijdag 25 maart

‘Hij, die trouw en rechtvaardig is, zal ons onze zonden vergeven...’ (1 Joh. 1:9)(NBV21).

Heb je gezondigd? God zal je vergeven!

Het verhaal van David en Batseba is het soort verhaal waarover films worden gemaakt: lust, overspel, buitenechtelijke zwangerschap, moord en verdoezeling. En het leek alsof David daarna uit de problemen was, afgezien van één belangrijk detail: ‘In de ogen van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan’ (2 Sam. 11:27). In de Bijbel verwijst God naar David als ‘een man naar zijn hart’ (1 Sam. 13:14), maar dezelfde Bijbel zegt dat je ‘de gevolgen van je zonde zult ondervinden’ (Num. 32:23). Dus stuurde God de profeet Natan om David te vertellen: ‘Ik was het die je zalfde tot koning... Waarom heb je dan mijn geboden veracht?’ (2 Sam. 12:7,9). Toen sprak God het vonnis uit: ‘... omdat je Mij hebt geminacht... zal je eigen familie een bron van ellende voor je worden... ten overstaan van heel Israël’ (2 Sam. 12:10-12). Vanaf die dag werd Davids familie geteisterd door drama’s en strubbelingen. In veel opzichten brengt ‘trouweloosheid een mens op een hobbelig pad’ (Spr. 13:15), zelfs zodanig dat God soms je vrede wegneemt zodat je je zonde zult erkennen. Er was een ongeplande zwangerschap voor nodig, de moord op een onschuldige man, de dood van een kind, de overredingskracht van een profeet en de overtuiging van de heilige Geest voordat Davids hart verzachtte en hij toegaf: ‘Ik heb gezondigd tegen de Heer’ (2 Sam. 12:13). En toen hij die woorden bad, behandelde God Davids zonde op dezelfde manier als Hij de onze behandelt: ‘Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven’ (1 Joh. 1:9). Zolang je je zonde blijft verontschuldigen, verdedigen en goedpraten kan God niets voor je doen. Maar zodra je die aan Hem belijdt, zal Hij je vergeven. Is dat niet geweldig?

Zaterdag 26 maart

‘Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus...’ (2 Kor. 2:15)(HSV).

De geur van zonde.

Wanneer voedsel in je koelkast bederft, weet je dat zodra je de deur opent. En met je leven is het net zo. Als er van binnen iets mis is, voelen de mensen die met je in contact komen dat vaak aan. Jezus sprak enkele van zijn hardste woorden tot Petrus: ‘Ga terug, Satan, achter Mij... Je denkt niet aan wat God wil (Waar jij aan denkt, ‘riekt’ niet naar wat God wil) maar alleen aan wat mensen willen (Matt. 16:23). Wat was de zonde van Petrus? Trots. Hij sprak Jezus openlijk tegen (zie Matt. 16:22). Er zijn zonden van de geest en zonden van het vlees. Petrus’ zonde was een zonde van de geest, terwijl die van David een zonde van het vlees was die zich manifesteerde in overspel en moord. Later schreef David: ‘Spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen’ (Ps. 19:13-14). Nu wil God niet dat je zó gaat navelstaren en zó op jezelf gericht bent dat je in veroordeling leeft. Maar Hij wil wel dat je gevoelig bent voor zonde en het direct aanpakt. De Bijbel geeft ons drie manieren om rein te blijven in een geestelijk vervuilde wereld. 1) Wandelen in het licht (zie 1 Joh. 1:7). Dat betekent streven naar eerlijkheid tegenover God en mensen. 2) Aanspreekbaar zijn. Dat kan betekenen dat je iemand in je leven hebt die volwassen genoeg is om je vertrouwen te verdienen, aimabel genoeg om je afwijkingen te verdragen en eerlijk genoeg om je er desnoods mee te confronteren (zie Pred. 4:9). 3) Korte metten maken met je zonde (zie Ps. 32:3-5). Zodra er een besef van zonde is, zou dat moeten leiden tot belijdenis van zonde, resulterend in reiniging van zonde. Dan kun je weer opstaan en verder gaan met God!

Het Woord voor Vandaag – week 12

Zondag 27 maart

‘Schrijf het op, want wat hier gezegd wordt is betrouwbaar en waar’ (Op. 21:5)(NBV21).

De hemel is echt.

Johannes schreef: ‘Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ - Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar’ (v. 2-5). Toen een atheïst stierf en zijn vrienden langs zijn kist liepen, merkte een van hen op: ‘Wat triest - zijn beste kloffie aan en nergens naartoe!’ Zo niet voor de gelovige! Als verlost kind van God ben je verzekerd van een thuis in de hemel en burgerschap in ‘het nieuwe Jeruzalem’. Johannes vervolgt: ‘Degene die met mij sprak had een gouden meetstok om daarmee de stad op te meten’ (v. 15). De stad was vierkant, even lang als breed... twaalfduizend stadie (dat is 2200 kilometer in de lengte, de breedte en de hoogte) (zie v. 16). De stad zou dan ongeveer eenentwintig keer zo groot zijn als Engeland, tien keer zo groot als Frankrijk en groter dan India. En dan hebben we het nog alleen maar over de begane grond! Ze zou even hoog als breed zijn; zeshonderdduizend verdiepingen hoog - meer dan genoeg ruimte voor miljarden mensen om in en uit te gaan. Dus hier is de vraag: wanneer jij sterft, ga jij dan naar de hemel?

The Word for Today is geproduceerd door Bob and Debby Gass.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2022. All rights reserved.

Vertaling: Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via: tel: 010-5190444 of e-mail: woordvourvandaag@wijnstokgemeente.org of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl