

Maandag 14 maart

'Hij [Jezus] riep haar bij zich...' (Luc. 13:12)(NBV21).

Mensen met een verleden (1).

'Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij zich en zei tegen haar: 'U bent verlost van uw ziekte,' Hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God' (v. 11-13). Deze vrouw kon niet goed lopen omdat ze al achttien jaar was bezeten door een ziekmakende geest. Dat is lang om ergens mee te worstelen. En in die tijd was ze wel naar de synagoge gegaan maar had ze geen hulp gekregen. Toen riep Jezus haar naar voren. Waarom genas Hij haar niet gewoon op de plek waar ze was? Om twee redenen: 1) God wil dat we ons geloof in praktijk brengen en naar zijn Woord gaan hándelen. Wanneer je lange tijd met een onopgelost probleem leeft, ga je op een gegeven moment denken dat het nooit zal veranderen. Dus voordat God je omstandigheden verandert, verandert Hij je denken en stelt je in staat nieuwe mogelijkheden te zien. Dit heet 'geloof'. De Bijbel zegt: 'Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken' (Hebr. 11:6). Vandaag wil God dat je in zijn richting beweegt. 2) God wil dat we 'investeren' in onze eigen verlossing. Als je ergens in investeert, waardeer en bescherm je het. En dan kun je Satan van replek dienen wanneer hij probeert het probleem weer op te rakelen. Dan zeg je: 'Nee, hou het maar bij je, ik accepteer het niet. Dat is niet meer wie ik ben. Ik ben een nieuwe schepping in Christus.'

Dinsdag 15 maart

'Hij [Jezus] riep haar bij zich...' (Luc. 13:12)(NBV21).

Mensen met een verleden (2).

We weten niet hoelang het duurde voordat deze vrouw helemaal naar voren was gelopen in de synagoge toen Jezus haar riep. Mensen die pijn hebben, kunnen niet altijd zo snel bewegen als anderen. We kunnen twee dingen leren van haar verhaal. 1) Soms zul je niet zo snel groeien en volwassen worden als anderen omdat je al heel lang met een slopend probleem worstelt. Wat voor anderen gemakkelijk lijkt, kan voor jou heel moeilijk zijn. Maar er is goed nieuws: Jezus zal op je wachten en Hij zal met je samenwerken totdat je je probleem hebt overwonnen. 2) Je getuigenis komt voort uit de beproevingen die je hebt doorstaan. En wat je ook hebt meegemaakt, vandaag roept Jezus je. Hij zegt: 'Sta op! Je kunt bij mij terecht.' Wat je ook hebt gedaan of wat je ook voor naars hebt meegemaakt, Hij roept je. Je denkt misschien dat jouw geheim erger is dan dat van iemand anders. Maar je kunt er rustig van uitgaan dat God ervan af weet. En zijn belofte is: 'Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei' (Jer. 31:3-4). Zoals een meester-beeldhouwer die iets moois maakt uit een ruw stuk steen, kan God je puinhoop veranderen in een boodschap van hoop voor anderen. De reden dat Satan je heeft aangevallen, is omdat je iets waardevols hebt bij te dragen. Het verhaal van deze vrouw eindigt met deze woorden: 'De hele menigte was verheugd over de machtige daden die door Hem werden verricht' (Luc. 13:17). Gods plan is dat mensen naar je leven zullen gaan kijken en zullen zeggen: 'Er is iets met je gebeurd; je bent niet meer dezelfde persoon!'

Woensdag 16 maart

'Hij [Jezus] riep haar bij zich...' (Luc. 13:12)(NBV21).

Mensen met een verleden (3).

Deze vrouw probeerde religie, maar het kon haar niet helpen. Ze probeerde dokters, maar ze konden haar niet genezen. En de mensen om haar heen dachten dat haar probleem nooit zou worden opgelost. Zelfs zij dacht dat! Maar Jezus niet. Zijn belofte is: 'Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven' (Matt. 11:28). Wat een opluchting; je kunt je last aan Jezus geven. Hoe moeilijk het leven ook lijkt, je hoeft slechts te bidden en verlichting is in aantocht. Strek je uit naar Jezus, ongeacht de obstakels die je in de weg staan. Misschien heb je een buitenechtelijk kind in je armen, maar blijf bij Hem aankloppen. Ze hebben je misschien verkeerd behandeld of van alles aangedaan en je hebt het nog nooit aan iemand kunnen vertellen, maar strek je telkens opnieuw naar Hem uit. Je hoeft niet iedereen je hele verleden te vertellen. Weet gewoon dat Jezus je roept. Hij kent je verleden, maar Hij roept je desondanks. Hij ziet je niet zoals je bent, maar zoals je zult zijn wanneer zijn genade iets heeft uitgewerkt in je leven. De Samaritaanse vrouw bij de bron was een verschoppeling vanwege haar immorele leven, maar ze werd gekozen om veel meer mensen over Jezus te vertellen (zie Joh. 4:39). Matteüs, die het eerste boek van het Nieuwe Testament schreef, was een verachte tollenaar die voor de Romeinen werkte toen hij Jezus ontmoette. Maar Jezus onderzoekt je verleden niet om te beslissen wat Hij met je toekomst zal doen. Saulus van Tarsus, fanatiek christenvervolger, werd Paulus de apostel, auteur van de helft van het Nieuwe Testament. Het goede nieuws is dat als Jezus je redt, je niet meer hoeft om te kijken. Je hebt alleen een toekomst.

Donderdag 17 maart

'God is goed' (zie Rom. 12:1).

Gods soevereiniteit erkennen.

Paulus schrijft: 'Jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie: Geef jezelf als een geschenk aan God... Leef als mensen die bij God horen... leef als nieuwe mensen... Daardoor weten jullie wat goed en volmaakt is, en waar God blij mee is' (v. 1-2)(BGT). Om Gods soevereiniteit te kunnen begrijpen is het goed om te beseffen dat er twee kanten aan zitten: het initiatief, dat altijd van God uitgaat, en vervolgens onze reactie daarop. In deze eerste verzen van Romeinen 12 zegt Paulus dan ook eigenlijk: 1) Weersta de druk van een wereldsysteem dat je in de verkeerde richting trekt. 2) Vernieuw dagelijks je denken door middel van bijbellezen en gebed. 3) Erken zijn wil voor jou en leef ernaar. Maar daar stopt Paulus niet. Hij schrijft: 'Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers...Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven' (v. 9-18). Gods soevereiniteit ontslaat ons niet van persoonlijke verantwoordelijkheid. Het betekent niet dat we onze interesse in actuele zaken of in het nemen van weloverwogen beslissingen moeten verliezen. God verwacht nog steeds van ons dat we naar uitmuntendheid streven en zorg tonen voor een verloren wereld. Het erkennen van Gods soevereiniteit bevrijdt je echter van het voor God spelen en stelt je in staat met genoeg met Hem te wándelen.

Het Woord voor Vandaag – week 11

Vrijdag 18 maart

‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart...’ (Spr. 4:23)(NBV21).

Laat je niet beheersen door je gevoelens.

In het dagelijks leven kun je je laten leiden door de onveranderlijke principes van Gods Woord of door je voortdurend veranderende gevoelens. Wanneer je naar Gods Woord leeft, heb je stabiliteit. Wanneer je naar je gevoel leeft, is het alsof je in een achtbaan zit; de ene dag omhoog, de volgende dag omlaag. God wil je emotioneel volwassen maken, maar dan moet je wel met Hem samenwerken. Dit vraagt om een dagelijkse daad van je wil; een bewuste keus om de dingen op zijn manier te doen in plaats van op je eigen manier. En zodra het een gewoonte wordt, ontdek je dat het leven prettiger is. Waarom zou je elke emotie die naar boven komt het verloop van je dag of je reacties laten bepalen? Je laat toch ook niet iedereen die aan je deur klopt binnenkomen en zich thuis voelen? ‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart (‘bewaak je gedachten’ zegt een Engelse vertaling ook), het is de bron van je leven’ (v. 23). Het is je denken dat je gevoelens produceert, niet andersom! Daarom schrijft Paulus: ‘We maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen’ (2 Kor. 10:5). Met andere woorden, als een gedachte niet in overeenstemming is met Gods Woord, uit die dan niet en schenk er geen aandacht aan. ‘Wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen’ (2 Kor. 5:7)(HSV). Het komt misschien als een verrassing, maar als christen voél je Gods aanwezigheid gewoon niet altijd. Na zijn opstanding verscheen Jezus aan twee van zijn leerlingen op de weg naar Emmaüs, maar ze herkenden Hem niet. Waarom niet? Omdat ze waren afgeleid; ze waren verdrietig door wat er gebeurd was! Hoe heeft Hij hen uit die gemoedstoestand gehaald? ‘Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond’ (Luc. 24:27). Met andere woorden: probeer je alleen te laten leiden door Gods Woord.

Zaterdag 19 maart

‘Terwijl ze gingen werden ze gereinigd’ (Luc. 17:14)(NBV21).

Leren van melaatsen.

‘... [er] kwamen Hem tien mensen tegemoet die door een huidziekte onrein waren... Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem... Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen?... Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered’ (v. 12-19). Dit verhaal leert ons drie dingen: 1) Soms komt het antwoord snel; andere keren gaat het langzaam, stap voor stap. De Bijbel zegt: ‘Terwijl ze gingen werden ze gereinigd.’ Je weet niet welke stap het antwoord zal brengen, dus je moet in geloof blijven wandelen. De Mozaïsche wet schreef voor dat een priester een melaatse eerst ‘rein’ moest verklaren voordat hij weer welkom was in de samenleving. Bijzonder is dus dat Jezus de verandering in deze mannen al zag vóórdat deze ooit plaatsvond; dat is omdat Hij de macht heeft om het te laten gebeuren!

2) Geef niet op omdat anderen je afwijzen. Als verschoppelingen verwachtten deze mannen dat Jezus hen dienovereenkomstig zou behandelen. Maar wanneer jij tot God nadert, komt Hij ook nader tot jou (zie Jak. 4:8). Worstel je met een probleem dat ervoor gezorgd heeft dat mensen je mijden of aan de kant zetten? Jezus zal dat niet doen. Hij zei: ‘Wie bij Mij komt zal Ik niet wegsturen’ (Joh. 6:37). 3) Vergeet nooit om God te danken en te prijzen. Slechts één van de tien melaatsen slaagde voor de dankbaarheidstest. Zou jij er doorheen zijn gekomen? Wanneer je beseft hoeveel je dankbaarheid voor God betekent, zul je geen dag voorbij laten gaan zonder Hem te loven en te aanbidden.

Zondag 20 maart

'... volmaakte liefde sluit angst uit...'(1 Joh. 4:18)(NBV21).

Gods vergeving, barmhartigheid en genade.

God geeft te veel om je om in twijfel te laten zitten over zijn liefde voor jou. De Bijbel zegt dat zijn volmaakte liefde angst uitsluit. Als God ons zou liefhebben met een onvolmaakte liefde, zouden we reden hebben om ons zorgen te maken. Menselijke liefde is onvolmaakt. Menselijke liefde houdt een checklijst bij van onze zonden en tekortkomingen - en raadpleegt die vaak. Zo'n lijst heeft God niet. Zijn liefde drijft angst uit omdat zijn liefde onze schuld uitdrijft. Johannes schrijft: 'En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet alles' (1 Joh. 3:20). Wanneer jij je niet vergeven voelt, twijfel je misschien aan je gevoelens, maar twijfel niet aan God! Ga terug naar zijn Woord; het staat boven zelfkritiek en zelftwijfel. Niets versterkt het vertrouwen zó als een duidelijk begrip van Gods genade, en niets versterkt angst zó als onbegrip, niet begrijpen hoe Gods genade werkt. Feit is dat als je Gods genade niet hebt aanvaard, je gedoemd bent in angst te leven. Geen pil, peptalk, psychiater of persoonlijk bezit kan je denken tot rust brengen. Die kunnen misschien helpen je angst te dempen, maar ze kunnen die niet helemaal wegnemen. Alleen Gods genade kan dat. Heb je Christus' vergeving aanvaard? Als dat niet het geval is, zou je nu kunnen bidden. De Bijbel zegt: 'Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen' (1 Joh. 1:9). De plek van belijden is ook de plek van reiniging en herstelt vertrouwen richting God. Je gebed kan zo simpel zijn als: 'Heer, ik geef toe dat ik me van U heb afgekeerd. Wilt U me vergeven? Ik leg mijn ziel in uw handen en stel mijn vertrouwen in uw genade. Ik bid het U in Jezus' naam. Amen.' Nu je Gods vergeving, barmhartigheid en genade hebt aanvaard, mag je proberen ernaar te leven!