

**Maandag 28 februari**

*‘Waarom zouden we ruziemaken, jij en ik...’? (Gen. 13:8)(NBV21).*

Huiselijke conflicten (1).

Het conflict tussen (toen nog) Abram en Lot leert ons belangrijke principes over onze families. Lot had vrede geleefd in het huis van zijn oom Abram. Abram had hem meegenomen op zijn geloofsreis tot er plotseling een conflict ontstond. En omdat conflict karakter onthult, kwam nu Lots ware aard naar boven. Aangezien hun groeiende kuddes te groot waren om in dezelfde weiden te grazen, stelde Abram voor om het land tussen hen te verdelen, waarbij hij Lot de eerste keus liet. ‘Lot koos voor zichzelf’ (Gen. 13:11) het beste stuk land waarbij hij dus de rest overliet voor zijn oom. Lot trok naar het rijke, zondige Sodom; Abram bouwde een altaar voor de Heer. Zelfde genen - volkomen verschillende waarden! Dus: 1) Kijk naar de feiten. Abram was de door God aangestelde leider en Israëls eerste aartsvader. Wat had God hem beloofd? Een thuisland, vader worden van een groot volk en Gods zegen en bescherming. En daarbij beloofde God hem ook nog dat in hem ‘alle volken op aarde gezegend worden’ (Gen. 12:3). Nu zouden we zeggen: Abram was de senior partner en belangrijkste aandeelhouder in het familiebedrijf. Hij had liefde en gastvrijheid getoond aan zijn neef, en toen het erop aankwam, hun relatie meer waard gevonden dan persoonlijke belangen. Abram verdiende het om die reden toch zeker dat zijn neef daar iets tegenoverstelde en hem een zekere mate van respect betoonde. Maar Lot schonk het hem niet. 2) Maar kijk nu naar wat er gebeurde. Ter wille van zijn familie koos Abram ervoor om niet op zijn strepen te gaan staan, voor zijn rechten op te komen of te laten zien wie de baas is. Hij bewees dat God alleen ons verdedigt! We zouden niet eens moeten proberen om onszelf te verdedigen. Abram verkoos genade boven de wet, nederigheid boven trots, zelfverloochening boven ‘vermeende rechten’, barmhartigheid boven gerechtigheid, liefde boven lust en karakter boven de publieke opinie. Ter overdenking!

**Dinsdag 1 maart**

*‘Waarom zouden we ruziemaken, jij en ik... We zijn toch familie?’ (Gen. 13:8)(NBV21).*

Huiselijke conflicten (2).

Conflicten in de huiselijke sfeer brengen het slechtste en het beste in ons naar boven. Maar het conflict zelf is niet het probleem. Dat is ons karakter! Conflicten onthullen alleen maar wat belangrijk voor ons is. Abrams prioriteit was zijn familie; Lots prioriteit was rijk worden. Abrams zorg was harmonie; Lots zorg was zelfbehoud. Abram werd gedreven door zijn geloof; Lot door zijn hebzucht. Abram was een gever; Lot was een nemer. Maar kijk hoe het verhaal afliep. 1) Wat had er moeten gebeuren? De jongere partner had zich moeten schikken naar de oudere; de volger had moeten luisteren naar de leider; de minder geestelijke had moeten inzien dat de ander geestelijk gezien verder was dan hij. Maar Lot faalde op alle fronten! 2) Wat had er kunnen gebeuren? Als de door God aangestelde leider had Abram zijn positie kunnen gebruiken en zijn wil kunnen opleggen, maar dat deed hij niet. Winnen had belangrijk voor hem kunnen zijn, maar dat was het niet. Hij had zijn schuld kunnen opeisen bij Lot, maar dat deed hij niet. 3) Wat gebeurde er wel? Ten eerste vond Abram relaties belangrijker dan persoonlijk voordeel. Ten tweede deed hij afstand van zijn ‘rechten’ om de vrede in de familie te bewaren. Ten derde ‘keerde hij de andere wang toe’ en gaf Lot de vrije keus. De meerdere week voor de mindere. Maakte het Abram de zwakkere en Lot de sterkere? Verloor Abram en won Lot? Nee! God heeft altijd het laatste woord. En het was dit: ‘Kijk eens goed om je heen, kijk... naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet geef Ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd’ (Gen. 13:14-15). Dingen op Gods manier doen is de zekere weg naar vrede en voorspoed.

**Woensdag 2 maart**

*'Elia was een mens als wij...' (Jak. 5:17)(NBV21).*

Wanneer je je down voelt (1).

Elia raakte zo gedeprimeerd dat hij niet meer verder wilde leven. En het gebeurde pal na zijn grootste overwinning. Hij had vuur uit de hemel geroepen op de berg Karmel, maar zijn opwinding veranderde in uitputting. We vergeten dat zelfs wanneer we succesvol zijn en houden van wat we doen, het fysiek, mentaal en emotioneel uitputtend kan zijn. Dus, als je een doelgericht persoon bent zonder grenzen, let dan goed op! 1) Uitputting deed Elia het overzicht verliezen. Hij had net 850 valse profeten verslagen (zie 1 Kon. 18:19), en nu vluchtte hij voor één vrouw: Izebel. Generaal Patton zei: 'Vermoeidheid maakt van ons allemaal lafaards.' Wanneer vermoeidheid zijn intrede doet, loopt geloof de deur uit! Het vervormt ons denken en zorgt ervoor dat we Gods macht en zijn beloften over het hoofd zien. Geestelijke vermoeidheid in combinatie met fysieke uitputting is een dodelijke combinatie die kan leiden tot hopeloosheid en de illusie wekt dat we geen opties hebben. 2) Angst zorgde ervoor dat Elia zich terugtrok. Hij liet zijn dienaar in Berseba achter, ging de woestijn in en zei tegen God: 'Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien' (1 Kon. 19:10). Op dat moment bevond Elia zich in het slechtst mogelijke gezelschap: zijn eigen! Wanneer je je down voelt, is dat niet het moment om je te isoleren. Dan moet je je uitstrekken naar God en naar mensen die om je geven en die je kunnen helpen om er weer bovenop te komen. Zelfs Paulus had hulp nodig. Na te hebben geschreven dat ze in Macedonië geen rust vonden maar aan alle kanten werden belaagd: van buitenaf door vijanden, van binnenuit door zorgen, voegde hij eraan toe: 'Maar God, die moed geeft aan wie terneergeslagen is, gaf ons moed door de komst van Titus' (2 Kor. 7:5-6). Dus, wie moet jij inschakelen? Naar wie kun jij toe? Blijf het niet uitstellen - doe het!

**Donderdag 3 maart**

*'U bent mijn eer, U houdt mij staande' (Ps. 3:4)(NBV21).*

Wanneer je je down voelt (2).

Toen Elia op zijn dieptepunt was, zei God drie belangrijke dingen tegen hem: 1) Breng meer tijd met God door. 'Kom naar buiten,' zei de Heer, en treed hier op de berg voor Mij aan' (1 Kon. 19:11). Daar sprak God tot hem en klonk het gefluister van een zachte bries (v. 12). Om dat gefluister te kunnen horen is het nodig om tijd met God door te brengen en niet alleen maar bezig te willen zijn voor Hem. Als je dat niet doet, loop je leeg en kom je niet verder. Toen David zich somber voelde, schreef hij: '... velen zeggen van mij: 'God zal hem niet redden.' U, Heer, bent een schild om mij heen, U bent mijn eer, U houdt mij staande. Roep ik tot de Heer om hulp, Hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg' (Ps. 3:3-5). 2) Probeer het niet langer allemaal zelf te doen. Dat is de kortste route naar een depressie. Heb je bijvoorbeeld een leidende functie dan gaat het niet alleen om het klaren van de klus. Het is ook goed om anderen te trainen zodat zij bijdragen kunnen leveren. Elia was niet de enige. God vertelde hem: 'Maar Ik zal in Israël zeventuizend mensen overlaten die niet voor Baäl hebben geknield' (1 Kon. 19:18). Werk niet in je eentje, leer samen te werken! 3) Realiseer je dat je opdracht nog niet voorbij is. God liet Elia zien dat er nog steeds koningen waren om te zalven, veldslagen om te winnen en dat er een opvolger was om voor te bereiden (zie v. 16). Heb jij een reden nodig om 's ochtends je bed uit te komen? God zal je er een geven! Wanneer je je depressief voelt, wordt Hij niet boos. Integendeel, zijn Woord zegt (over de dienaar): '... het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven...' (Jes. 42:3). 'De vertwijfelden zal hij bemoedigen' voegt 'Het Boek' hier nog aan toe. Dat is de liefderijke goedheid van God!

**Vrijdag 4 maart**

*‘U onderhoudt wat het lot mij toeweest’ (Ps. 16:5)(HSV).*

Geef niet toe aan jaloezie.

Heb je jaloezie een ‘bolwerk’ in je leven laten worden? Merk je dat je bepaalde mensen mijdt of je aan hen ergert vanwege hun succes? De Bijbel zegt dat ‘jaloezie aan je botten knaagt’ (Spr. 14:30). ‘Verrotting van de beenderen’ noemt de HSV het. Merk je dat dat je voortdurend kritiek op iemand hebt en begeert wat hij heeft, lees dan de volgende woorden: ‘Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de Heer: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en weer tot Mij gaan bidden, en Ik zal naar jullie luisteren’ (Jer. 29: 11-12). In wezen zegt jaloezie tegen God: ‘U hebt een fout gemaakt toen U mij maakte zoals ik ben. Ik wil zijn als die ander en hebben wat hij of zij heeft!’ Nee, dat klopt niet, God heeft een unieke roeping en bestemming voor jou. Dus geef jaloezie geen kans, maar laat die je motiveren om de best mogelijke ‘jij’ te worden, de persoon zoals God die bedoeld heeft. Als jij een verloren strijd met jaloezie aan het uitvechten bent, dan heb ik hier een recept voor je uit Gods Woord, om dagelijks in te nemen: ‘Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, U houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschermt’ (Ps. 16:5-9).

**Zaterdag 5 maart**

*‘... ik heb oog in oog gestaan met God en toch is mijn leven gered’ (Gen. 32:31)(NBV21).*

De reden dat je er nog bent.

‘Jakob noemde die plaats Pniël, ‘want,’ zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en toch is mijn leven gered.’ Zodra hij bij Peniël was overgestoken, ging de zon over hem op. Jakob liep mank’ (v. 31-32). De waarheid is dat je zonder Gods beschermende hand op je leven hier niet zou zijn! God is nog niet klaar met je. Weet je nog dat sommige van je vrienden (en je vijanden) dachten dat je het niet zou halen? Maar God heeft je gered en je geplaatst waar je nu bent. Nadat God met hem had geworsteld zei Jakob dat zijn leven behouden was gebleven. En dat van jou ook, toch? Dat komt omdat er nog meer op komst is. De Bijbel zegt dat God in het leven roept wat niet bestaat (zie Rom. 4:17). Hij wil dingen in je leven brengen die er voorheen niet waren. Goede dingen! Maar let op iets heel belangrijks: ‘Maar zelf bleef hij (Jakob) achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem tot de dag aanbrak’ (Gen. 32:25). Wanneer God belangrijke zaken wil aankakten bij jou, doet Hij dat één-op-één, niet waar iedereen bij is. Misschien is het feit dat je onder de mensen bent zelfs juist een reden dat je zijn stem niet hoort. Alleen zijn met God kan bedreigend aanvoelen omdat je façade en ego worden weggenomen. Je eerste impuls is misschien om onder de mensen te blijven, maar je ontdekt al snel dat zij de rusteloosheid in je geest niet kunnen kalmeren. Die rusteloosheid betekent dat God je oproept om bij Hém te komen! Wees dus, net als Jakob, niet bang om met Hem te worstelen totdat er een nieuwe dag voor je aanbreekt.

**Zondag 6 maart**

*‘Geef me alstublieft nog eenmaal genoeg kracht...’ (Recht. 16:28)(NBV21).*

Het is nog niet te laat voor je.

In de gevangenis bad Simson: ‘Heer, mijn God... Geef me alstublieft nog eenmaal genoeg kracht... Voorzichtig betastte hij de twee middelste steunpilaren van de tempel, zette zich met beide handen schrap... Toen duwde hij uit alle macht. De tempel stortte in... Zo maakte Simson bij zijn dood meer slachtoffers dan tijdens zijn hele leven’ (v. 28-30). Hoe kwam Simson in deze gevangenis terecht? Door toedoen van Delila! De Bijbel zegt dat ze hem dag in dag uit met verwijten bleef bestoken (v. 16). Satan is volhardend en wacht af tot hij op een onbewaakt moment kan toeslaan. Daarom zijn er bepaalde deuren in het leven die je nooit zou moeten openen. Geef één dag toe aan verkeerde begeerten en je kunt er soms een leven lang mee worstelen. Misschien heb je de poster gezien met de tekst: ‘Elke ochtend in Afrika wordt een gazelle wakker. Hij weet dat hij sneller moet rennen dan de snelste leeuw, anders wordt hij gedood. Elke ochtend wordt een leeuw wakker. Hij weet dat hij sneller moet zijn dan de langzaamste gazelle, anders verhongert hij. Het maakt niet uit of je een leeuw of een gazelle bent; wanneer de zon opkomt, kun je maar beter gaan rennen.’ Het goede nieuws is dat Simson weer aan God dacht! En het is een bijzondere dag, de dag waarop jij weer aan God denkt en je weer naar Hem uitstrekt. Let op de woorden ‘Simson maakte bij zijn dood meer slachtoffers dan tijdens zijn hele leven’ (v. 30). Simsons grootste overwinning werd opgetekend in het laatste hoofdstuk van zijn leven. Hij staat zelfs vermeld bij de geloofshelden in Hebreeën 11. Ongeacht waar je vandaag bent of in welke conditie je bent, wend je tot God. Hij zal je helpen een comeback te maken. Het is nog niet te laat voor je.