

## Het Woord voor Vandaag – week 08

### Maandag 21 februari

*'Hij stond immers... bekend als iemand die God welgevallig was' (Hebr. 11:5)(NBV21).*

#### Doe je het om de juiste redenen?

Wanneer je opgroeit met afwijzing, kan dat zich later uiten in een behoefte om je te isoleren en je terug te trekken, of in een drang om jezelf constant te 'bewijzen'. Een man zei het zo: 'Ik kan mijn vader nog steeds horen schreeuwen en me vertellen dat ik nooit zou deugen en nooit iets zou bereiken. Hoe meer hij schreeuwde, hoe vastbeslotener ik werd om zijn ongelijk te bewijzen.' Hoor je vaak de verkeerde stemmen tegen je spreken? Als dat zo is, lees dan verder! De Bijbel zegt dat Henoeh 'bekend stond als iemand die God welgevallig was'. Hoe? 'Door zijn geloof' (v. 5). God ziet jou anders dan je ouders of leeftijdsgenoten jou zien. Hun acceptatie is vaak gebaseerd op je prestaties, terwijl Gods acceptatie gebaseerd is op je positie. Paulus schrijft: 'Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende één gemaakt met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden' (2 Kor. 5:21). God ziet ons gehuld in de gerechtigheid van Christus; daarom zijn we altijd acceptabel. Dat betekent niet dat je niet hard hoeft te werken; het betekent dat je werkt om de juiste redenen. In plaats van te streven naar Gods goedkeuring, dien je Hem uit dankbaarheid. Als je eenmaal weet dat je identiteit en waarde niet gebonden zijn aan de auto waarin je rijdt, het huis waarin je woont, het salaris dat je verdient of de mensen met wie je omgaat, verandert dat je motivatie. In plaats van een gevoel van verbondenheid met de buurt waarin je woont, ga je meer belangstelling krijgen voor je directe burens. In plaats van je te concentreren op hoeveel geld je verdient, gaat je focus naar het financieren van Gods koninkrijk. In plaats van je zorgen te maken over je functie, wordt je doel kwaliteit leveren en integer werken. Met andere woorden, in plaats van gewoon hard te werken, doe je het om de juiste redenen.

### Dinsdag 22 februari

*'Ik heb... de wedloop volbracht...' (2 Tim. 4:7)(NBV21).*

#### Wanneer voorbereiding kansen ontmoet.

De filosoof Seneca zei ooit: 'Geluk is wat er gebeurt als voorbereiding kansen ontmoet.' Als je in de Bijbel leest over de mensen die God gebruikte om grote dingen te bereiken, ontdek je dat een groot deel van hun tijd besteed werd aan de voorbereiding van wat een relatief korte opdracht lijkt. Het ego in ieder van ons verlangt naar twee dingen: gezien worden en een lang leven! Maar bij God telt maar één ding: zijn wil doen. Wanneer je net als Paulus kunt zeggen dat je de wedloop hebt volbracht, heb je met succes geleefd. Dus, wie gebruikt God? Zij die voorbereid zijn! Of je nu geroepen bent voor het bedrijfsleven, kunst, onderwijs, politiek, geneeskunde of een bediening in de kerk, dit principe is onveranderlijk: kansen komen naar degenen die zijn voorbereid. Dat betekent dat elke ervaring in het leven potentiële waarde heeft. Disraeli zei: 'Een van de geheimen van succes in het leven is dat een mens klaar is voor zijn tijd wanneer die komt.' En het is niet voldoende om voorbereid te *zijn*, je moet ook voorbereid *blijven*. Salomo schrijft: 'Houd je aan het onderricht... bewaak het goed, want het is je leven' (Spr. 4:13). In de meeste vakgebieden verdubbelt kennis ongeveer elke vijf jaar, en als je niet mee blijft groeien zit je uiteindelijk opgescheept met verouderde vaardigheden die niet passen bij de uitdagingen van de wereld waarin je leeft. En nog iets: voorbereiding begint niet met wat je doét; het begint met wat je gelóóft. Wanneer je gelooft dat het succes van morgen afhangt van de voorbereiding van vandaag, zie je de dag van vandaag met andere ogen. De 16e eeuwse Koningin Elizabeth I bood naar verluidt de koninklijke artsen bijna de helft van haar landgoed aan als ze haar levensduur konden verlengen. Maar dat konden ze natuurlijk niet. Daarom zegt de Bijbel dat het belangrijk is om de vluchtigheid van ons leven te leren zien en om die wijsheid tot ons hart te laten doordringen (naar Ps. 90:12)(WB). Of zoals in de NBV21 staat: 'Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.'

## Het Woord voor Vandaag – week 08

### Woensdag 23 februari

*'Dit alles gebeurt dus omwille van u...' (2 Kor. 4:15)(NBV21).*

#### Het is een verholde zegen.

Als je op dit moment een moeilijke tijd doormaakt, laat je dan vandaag bemoedigen door de woorden van Paulus. 'We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde' (v. 8-9). Tegen wie had Paulus het? Tegen volgelingen van Christus die het moeilijk hadden. Dit is wat hij tegen hen zei: 'Dit alles gebeurt dus omwille van u... Daarom verzaken wij onze plicht niet (verliezen wij de moed niet). Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. En de geringe last die wij tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister...' (v. 15-17). Wanneer je onder druk staat, groeit je geloof - en God weet precies hoeveel druk er moet worden uitgeoefend! Soms zal Hij je zover laten komen dat je geen antwoorden meer hebt en je middelen uitgeput lijken, dat je het beu bent dat Satan rooft van wat God je toch duidelijk heeft beloofd en dat je je niet langer wil laten leiden door de mening van andere mensen. (Vergeet niet dat er bij God geen hopeloze situaties zijn, alleen mensen die er de hopeloosheid van zijn gaan inzien.) En pas wanneer jij niets meer kunt doen, begin je erop te vertrouwen dat God het onmogelijke doet. Paulus heeft het over 'onze lichte verdrukking, die van korte duur is' (v. 17)(HSV). De crisis die je doormaakt kan een verholde zegen zijn; een kans om Gods 'ontvouwende genade' te ervaren en een grotere mate van zijn kracht in je leven aan het werk te zien.

### Donderdag 24 februari

*'En nu heb ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten, gezien'*  
(Jes. 6:5)(NBV21).

#### Je zicht aanpassen.

Voordat God de profeet Jesaja opriep tot een leidende rol onder het volk, paste Hij zijn zicht aan. Ongecorrigeerd zicht leidt tot verkeerd perspectief, slecht beoordelingsvermogen en verspilde moeite. Door Israëls voortdurende rebellie liep hun relatie met God gevaar en ze hadden daarom een leider nodig met een duidelijke visie. Dus het eerste wat God deed was Jesaja zicht geven op zijn heerlijkheid en macht. Anders had Jesaja zijn werk niet kunnen doen. Zonder deze levensveranderende ontmoeting met God zou hij nooit sterk genoeg zijn geweest om zijn missie te voltooien. En hetzelfde geldt voor jou. Waartoe God je ook roept, er is meer nodig dan een functieomschrijving en wat basisvaardigheden. Je moet iets hebben gezien van zijn heerlijkheid en grenzeloze macht om jou ervan te verzekeren dat Hij de uitdaging meer dan aankan! (Zie Efez. 3:20.) Het tweede wat God deed, was Jesaja anders naar zichzelf laten kijken. Is jouw beeld van God eenmaal bijgesteld, dan ben je klaar om jezelf anders te gaan zien - en niet eerder! Als je begint met stap twee, stop je voordat je goed en wel begonnen bent. Jesaja riep: 'Ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft' (Jes. 6:5). Jesaja beseftte dat hij niet beter was dan de mensen tot wie hij was geroepen. Zolang jij je zelf niet realistisch, eerlijk en nederig ziet in relatie tot God en anderen, zal je missie niet slagen (zie Rom. 12:3.) Het derde wat God deed was reageren op Jesaja's nederigheid. Een engel raakte zijn lippen aan met Gods reinigend vuur en zei: 'Je zonden zijn tenietgedaan' (Jes. 6:7). God roept geen volmaakte leiders. Hij roept nederige, eerlijke, vergevingsgezinde leiders en bekroont hun inspanningen met succes, soms tegen alle verwachtingen in.

## Het Woord voor Vandaag – week 08

### Vrijdag 25 februari

*'... want er staat geschreven dat de Heer zegt: '... Ik zal vergelden' (Rom. 12:19)(NBV21).*

#### Anderen vergeven (1).

Lang nadat je denkt dat je iemand vergeven hebt, kun je soms nog steeds wrok koesteren. Sommige dingen wijzen erop dat je er nog niet overheen bent: je blijft denken aan de persoon die je pijn heeft gedaan en wordt boos. Je vermijdt de persoon. Je herkauwt het voorval in je gedachten en in je spreken. Je grijpt elke gelegenheid aan om de persoon eraan te herinneren wat hij heeft gedaan. Weet je wat je aan het doen bent? Een meedogenloze houding rechtvaardigen! Er zijn twee dingen die God niet wil delen. 1) De lof die Hem toekomt. 'Ik deel mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die Mij toekomt met een beeld' (Jes. 42:8). 2) Het recht om 'de rekening te vereffenen'. Paulus schrijft: 'Neem geen wraak... want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.' En ergens anders staat: 'Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.' Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede' (Rom. 12:19-21). Dus vergeef, geef de situatie over aan God en vertrouw erop dat Hij het verder uitwerkt! Denk aan Jezus! 'Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, Hij leed en dreigde niet, Hij liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt' (1 Petr. 2:23). Wrok ketent je aan de 'dader' en maakt van jou een gijzelaar. Als je stil blijft staan bij iets wat een ouder of partner heeft gedaan of bij hoe een collega de eer opeiste voor iets wat jij hebt gedaan, of bij wat iemand wel of niet over je heeft gezegd, maakt dat jou - en niet de ander - ongelukkig. Jij loopt makkend rond en de ander weet niet eens dat jij boos bent. Geef niemand zo'n controle over je leven. Vergeef - en ga verder!

### Zaterdag 26 februari

*'Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn...' (Jer. 31:18)(HSV).*

#### Anderen vergeven (2).

Genesis 26:19-22 vertelt ons: 'Ook Isaaks knechten gingen in het dal aan het graven en troffen er een bron met helder water aan. Maar de herders van Gerar maakten ruzie met Isaaks herders. 'Dat water is van ons,' zeiden ze... Toen groeven ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie... Daarna trok hij verder, en weer groef hij een put. Hierover ontstond geen onenigheid. Hij noemde hem Rechobot, 'want,' zei hij: 'nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden' (Gen. 26:19-22). Wat een geweldig voorbeeld van vergeven in de praktijk. Tijdens een droogte groef Isaak putten maar zijn vijanden kwamen eraan en claimden ze. Het was niet eerlijk, maar in plaats van wraak te nemen, ging hij verder en groef nieuwe putten - en God zegende hem bovenmate. De waarheid is deze: God zal de leegte in je leven vullen wanneer jij vergeving schenkt aan degenen die jou hebben bezeerd. Laten we eerlijk zijn; zolang we deze planeet delen met andere onvolmaakte mensen, zullen ze ons bezeten. Er is geen manier om het te vermijden. En wanneer de pijn diep gaat, kan het moeilijk zijn om te vergeven. Betekent dit dat je moet doen alsof er niets aan de hand is en maar moet ontkennen hoe je je voelt? Nee, de eerste stap naar genezing is het erkennen van je gevoelens. En Jezus geeft ons de tweede stap: 'Bid voor wie jullie slecht behandelen' (Luc. 6:28). Wanneer je dat doet, gebeurt er iets onverwachts. Je hart wordt zachter en je gaat de ander door Gods ogen zien en niet meer vanuit je eigen rauwe emoties. Wil je in diepste wezen niet vergeven? Dan is hier stap drie. Erken je onwil om te vergeven en vraag God om je gewillig te maken. Bid: 'Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn.'

**Zondag 27 februari**

*‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten’  
(Marc. 6:31)(NBV21).*

Neem tijd om uit te rusten en scherp te blijven.

Twee mannen hielden een wedstrijd om te kijken wie op één dag de meeste bomen kon omhakken. De ene man was al wat ouder en meer ervaren, de ander was een stuk jonger en onervaren. En dat is waar het verschil zichtbaar werd. De jonge man ging acht uur lang door met bomen hakken en had aan het eind van de dag 25 bomen geveld. Vanuit de veronderstelling dat de ander conditie miste door zijn leeftijd, ging hij zitten en was ervan overtuigd dat hij gewonnen had. Intussen had de oudere man die elk uur 10 minuten pauze had gehouden, aan het eind van de dag 40 bomen geveld. Geschokt vroeg de jongere man: ‘Hoe kan dit in hemelsnaam, man? Ik ben niet gestopt. Jij stopte elk uur 10 minuten en toch heb je bijna twee keer zoveel bomen om gekregen?’ De oudere man antwoordde: ‘Ik ben elk uur 10 minuten gaan zitten en deed twee dingen. Ten eerste nam ik de tijd om uit te rusten en mijn batterijen op te laden. Ten tweede nam ik de tijd om mijn bijl te scherp te maken. Jij werkte wel hard maar je werkte met een botte bijl.’ Wat leren we hiervan? Om te kunnen slagen in waartoe God je geroepen heeft moet je altijd op twee dingen letten. Maak ten eerste tijd vrij om bij te komen en bij te tanken. Je kunt niet altijd geven; je moet ook stoppen en innemen. Dat is waar bidden en bijbellezen om de hoek komen kijken: zij herstellen wat het leven afbreekt. Ten tweede moet je scherp blijven. Wanneer je bijl bot is, kost het meer energie en levert het minder op. Dus neem de tijd om uit te rusten zodat je scherp kunt blijven.